

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Wat is het Evangelie? Het HELE Evangelie begrijpen: Deel 1

119 Ministries heeft als hoogste prioriteit het hele Evangelie te delen met de wereld.

Om dat effectief te kunnen doen, moeten we het Evangelie dat in de Bijbel staat volledig begrijpen.

Eigenlijk betekent het woord Evangelie gewoon "goed nieuws". We zullen deze definitie later in deze studie verder toelichten. Maar voor nu, wat is het Evangelie of het Goede Nieuws vanuit een christelijk perspectief?

Als je deze vraag stelt, zul je veel verschillende antwoorden krijgen. Hoe het woord Evangelie wordt uitgelegd heeft bijna zijn betekenis verloren omdat het woord Evangelie zoveel wordt gebruikt. Het is te vertrouwd geworden en verwaterd.

Sommigen zeggen bijvoorbeeld dat het Evangelie betekent dat 'God van je houdt' of dat 'Jezus stierf voor je zonden'.

Hoewel dat zeker correct is, zijn dergelijke antwoorden onvolledig.

Nog een populaire definitie van het Evangelie is "de dood, de begrafenis en de opstanding van Christus". En deze definitie wordt ons gegeven in de Bijbel, met name in 1 Korinthe 15:1-4.

1 Korinthe 15:1-4

Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften,

Dat geeft ons wat meer details. Maar wat betekent dat eigenlijk allemaal?

De meesten van ons hebben gehoord dat het Evangelie te maken heeft met het kruis.

Dus laten we eens bekijken wat velen van ons reeds hebben gehoord, en dat is echt goed nieuws ... geweldig nieuws zelfs.

Het overtreden van een willekeurig gebod in de Bijbel is zonde. Als we Gods Wet hebben overtreden, dan hebben we gezondigd. (1 Johannes 3:4) Voor meer informatie hierover willen we je onze studie aanraden: **Wat is Zonde?**

Weet je, God gaf de mens een perfecte manier om te leven. We zijn gemaakt om God te verheerlijken in alles wat we doen. We zijn geschapen om Hem te gehoorzamen en lief te hebben. In feite geeft God aan dat je Hem liefhebt door Hem te gehoorzamen. Dat is hoe je God liefhebt, en Zijn geboden zijn gemakkelijk. Ze zijn geen zware last (1 Johannes 5:3). Gods geboden leren ons ook hoe we anderen moeten liefhebben. De Wet van God leert ons hoe we God moeten liefhebben en hoe we anderen moeten liefhebben. Dat is de reden en het doel van elk gebod (Mattheüs 22:40).

Maar hoeveel van ons weten dat we onszelf soms op een hogere plek zetten dan God en anderen? We doen dingen die de Wet van God overtreden. Nogmaals, dat heet zonde. Je faalt dan om God en je naaste lief te hebben op de manier zoals God ons heeft opgedragen (1 Johannes 3:4). Dus als we een gebod in de Wet van God overtreden, hebben we gezondigd. We missen het doel waarvoor God ons heeft geschapen om voor te leven.

Helaas hebben we allemaal gezondigd, of Gods Wet overtreden, we zijn allemaal schuldig. (Romeinen 3:23)

Omdat God ook een rechtvaardige en heilige Rechter is, moet Hij ons oordelen op basis van dezelfde standaard die Hij voor Zichzelf hanteert.

Als God ons niet hield aan die standaard voor heiligheid, of apart gezet zijn, als Hij ons niet hield aan die standaard van rechtvaardigheid, dan zou Hij geen rechtvaardige Rechter zijn.

Romeinen 2:12

Want zij die zonder Wet gezondigd hebben, zullen ook zonder Wet verloren gaan, en zij die onder de Wet gezondigd hebben, zullen door de Wet geoordeeld worden.

Jakobus 2:12

Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de Wet van de vrijheid.

Omdat Hij rechtvaardig en perfect is, kan Hij niets anders dan rechtvaardige perfectie accepteren.

En vanwege onze zonde is niemand van onszelf rechtvaardig (Romeinen 3:10). In het begin, toen de mens voor het eerst zondigde, hebben we geleerd dat de zonde van de mens zal resulteren in onze dood (Genesis 3:19).

Daardoor zijn we allemaal in dezelfde staat, veroemd tot de eeuwige dood, verloren en zonder hoop.

Omdat we allemaal hebben gezondigd door het overtreden van Gods rechtvaardige Wet, verdienen we allemaal de dood. We zijn vervloekt. Uiteindelijk zullen we allemaal sterven.

Maar Jezus, Zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, die de Wet van God perfect naleefde, nam de dood op Zich wat Hij niet hoefde te doen. God zond zijn Zoon, Jesjoea de Messias, als de oplossing voor deze gevangenis van de dood, die ons wordt beloofd vanwege onze zonde. Zie je hoe dit enorm goed nieuws is?

Onze Messias noemt Zijn dood de betaling voor de dood die wij verdienen.

Hij geeft deze redding, tot het eeuwige leven, aan iedereen die in Hem gelooft, en die Hem volgt.

Als je hier nog nooit van hebt gehoord, pauzeer dan even deze video en denk er even over na. Iedereen die deze studie bekijkt, leeft. Op dit moment leef je. Op een zekere dag zal je niet meer leven. Iedereen zal uiteindelijk sterven (Hebreeën 9:27). Zonder God heeft het leven geen doel, en dit leven zal op een zeker moment eindigen.

Een eeuwig leven met een eeuwig doel is wat God ons heeft beloofd als een gratis geschenk, als we er gewoon voor kiezen om dat te accepteren. En daarom is het Goede Nieuws eigenlijk het beste nieuws ooit.

Dus wat betekent dat? Hoe verkrijgen we dit eeuwige leven?

Johannes 3:16

[Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.](#)

Om dit gratis geschenk te aanvaarden, hoeven we alleen maar geloof te hebben in Christus Jezus, de Messias Jesjoea, Degene die door God is gezonden, die dit offer van genade vrij voor ons beschikbaar heeft gesteld.

Dat is zeker goed nieuws, want zonder de daden van onze Messias zijn we veroordeeld tot de eeuwige dood.

Maar dat is niet het einde van het verhaal. Het Evangelie is geen "vrijkaartje naar de hemel" voor als we sterven, maar heeft enorme implicaties op ons leven op dit moment. Wanneer we het eeuwige leven ontvangen door het geloof in de Messias, zal een echt geloof leiden tot het *volgen* van de Messias.

Lukas 9:23

Hij zei tegen hen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

Wanneer we onze Messias volgen, leren we de juiste manier om te wandelen; we leren de juiste manier om de gevestigde waarheid in het Woord van God, de Schrift, in praktijk te brengen.

We moeten ons bekeren of ons afkeren van de zonde en ons richten op het Woord van God. Zo kunnen we de zonde vermijden, omdat we zouden moeten verlangen om niet te zondigen, wat hetzelfde is als het verlangen naar de Wet van God.

Het is dit verlangen naar de Wet van God, om die in praktijk te brengen en te houden, om rechtvaardig te leven, zoals onze Messias al Gods geboden onderhield, dat het bewijs is van ons geloof, en dus het *bewijs* is van onze redding. (1 Johannes 2:1-6)

Overweeg hoe de populaire christelijke auteur John MacArther het beschrijft:

... als een persoon echt is gered, zal zijn leven ten goede veranderen (2 Korinthe 5:17). Hij is gered "om goede werken te doen" (Efeze 2:10), en het kan niet anders dan dat hij in ieder geval iets van vrucht voortbrengt die kenmerkend is voor de verlostten (lees Mattheüs 7:17). Zijn verlangens worden veranderd; **hij begint de zonde te haten en de gerechtigheid lief te hebben**. Hij zal niet zonder zonde zijn, maar het patroon van zijn leven zal het verminderen van zonde en het vergroten van gerechtigheid zijn.

John MacArther, *Getting the Gospel Right*, bekeken 31-3-2020

<https://www.gty.org/library/articles/A162/getting-the-gospel-right>

Dit is de typische presentatie van het Evangelie. En het is allemaal correct en waar. Maar heel vaak houdt de presentatie van het Evangelie daar op. Maar er is zoveel meer om over na te denken. Als we de zonde moeten haten en de gerechtigheid liefhebben, wat betekent dat dan precies?

We hebben al besproken hoe de zonde wordt gedefinieerd als het overtreden van de Wet van God. En nogmaals, als je op zoek bent naar een meer grondige definitie van zonde, willen we je onze studie aanraden: **Wat is Zonde?**

Dus, als we zonde moeten haten, en zonde wordt gedefinieerd als het overtreden van de Wet van God, zou dat dan niet betekenen dat we de Wet van God moeten liefhebben?

In deze serie studies zullen we bespreken hoe het Evangelie veel meer is dan onze Messias die aan het kruis stierf.

Laten we het kruis gaan bestuderen.

Waarom moest Christus eigenlijk sterven aan het kruis?

En belangrijker, wat is het belang van de opstanding?

Wat *is* het Evangelie eigenlijk?

Wat is echt het hele Evangelie?

Er wordt vaak gezegd dat we Jezus, Jesjoea, als onze Messias moeten accepteren, wat ook inhoudt dat we Hem moeten volgen.

Maar er wordt niet vaak geleerd wat het werkelijk betekent om 'Hem te volgen'.

We moeten begrijpen en onderzoeken wat het volgen van Hem werkelijk betekent; wat heeft het anders voor zin om dat te beweren?

We zullen daar wat later op ingaan. Laten we eerst kijken naar het Griekse woord dat is vertaald als "Evangelie" om zo wat meer duidelijkheid te krijgen.

DEFINITIE VAN EVANGELIE

Het woord "Evangelie" is een vertaling van het Griekse woord 'euangelion' (uitgesproken als "eu-angelion") dat in de manuscripten van het Griekse Nieuwe Testament staat.

Eu-angelion is volgens het Bauer Danker Lexicon:

1. Gods goede nieuws voor mensen, Goed Nieuws als proclamatie.
2. Bijzonderheden over het leven en de bediening van Jezus, het Goede Nieuws van Jesjoea.
3. Een boek over het leven en onderwijs van Jesjoea, een verslag van het Evangelie.

Thayers Griekse Lexicon legt dit woord als volgt uit:

- A. een beloning voor goed nieuws,
- B. Goed Nieuws.

Dus, over het algemeen wordt het vertaald als 'Goed Nieuws'.

Als we het woord *eu-angelion* verder ontleden, dan is het een samengesteld woord dat bestaat uit twee Griekse woorden '*eu*' wat "goed" betekent, en '*angelion*' wat "boodschap" betekent.

Vergelijkbaar; een engel is een "boodschapper".

Een *eu-angelion* is een boodschap van goed nieuws dat wordt bezorgd door een bode (boodschapper).

Het evangelie is dus de proclamatie van Goed Nieuws.

In Thayers Griekse Lexicon wordt opgemerkt dat het Griekse *eu-angelion* vergelijkbaar is met het Hebreeuwse woord ‘*be-sorah*’, wat ook tijdingen, beloning voor boodschapper betekent, en refereert aan de boodschap die een hardloper naar een koning brengt.

Het betekent proclameren.

Er is zeker "Goed Nieuws" over de Messias, wat is opgeschreven in de Nieuwtestamentische geschriften.

De nadruk ligt bij die boodschap op de verzoening die is bewerkt aan de boom door onze Messias, en de daarop volgende bevestiging van Zijn werk door Zijn opstanding uit de dood, en Zijn bediening die is volbracht in de hemelen toen Hij werd uitgeroepen tot Priester voor eeuwig naar de orde van Melchizedek.

Maar wist je dat dit goede nieuws werd verkondigd vóór de gebeurtenissen die in het Nieuwe Testament worden beschreven?

Dit "goede nieuws" werd voor het eerst aangekondigd in de Wet van God, de Torah.

Kijk eens naar we er staat in Hebrëen 4, dat het Evangelie aan Israël is verkondigd:

Hebrëen 4:2

Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.

De boodschap van het Evangelie - hetzelfde Evangelie dat aan ons werd verkondigd - werd dus ook aan Israël verkondigd. Deze boodschap van de dood, de begrafenis en de opstanding van de Messias kent een voorafschaduwing in de Torah. God gaf Zijn volk een set instructies over de apart-gezette (heilige) tijden die zij moesten “uitroepen”:

Leviticus 23:1-4

De HEERE (JHWH) sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE (JHWH), die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen: Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE (JHWH). Dit zijn de feestdagen van de HEERE (JHWH), de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen.

Elk van deze apart-gezette dagen is bedoeld als herinnering aan iets dat de Heer heeft gedaan om te voorzien in verlossing voor zijn aloude volk Israël. En elk van deze apart gezette dagen moest een voorafschaduwing zijn van het verlossingswerk van Christus dat Hij zou volbrengen tijdens Zijn eerste komst en zal volmaken bij Zijn tweede komst.

De vastgestelde tijden in Leviticus 23 verkondigen het Evangelie! Door de Bijbelse feestdagen te vieren, geef je eigenlijk profetisch het model aan van het Evangelie!

DE VASTGESTELDE TIJDEN VERKONDIGEN HET EVANGELIE

Laten we gaan kijken hoe de vastgestelde tijden, de Moadiem uit Leviticus 23, in verband staan met het historische en toekomstige werk van onze Messias Jesjoea.

De vastgestelde tijden en het Goede Nieuws

De vastgestelde tijd van het Feest van Ongezuurde Broden is "Goed Nieuws" omdat Jesjoea ons Paaslam werd voor onze verlossing.

Daarnaast heeft Hij ons tijdens Zijn bediening het Woord van God geleerd en hoe wij ernaar moeten leven, en dat wordt uitgebeeld in de week van Ongezuurde Broden.

De boodschap die Christus ons geeft, die ook in de week van Ongezuurde Broden wordt geleerd, is "volg Mij" ... of om het anders te stellen, omdat Hij het vleesgeworden Woord van God is zegt Hij "leef in gehoorzaamheid aan de geboden".

We moeten de Messias volgen, wat betekent dat we de Wet van God volgen - de Torah – Omdat de Messias dat ook deed. Wij moeten "op dezelfde manier wandelen als Hij wandelde" (1 Johannes 2:6); We mogen de doctrines van mensen en de wegen van de wereld niet volgen als ze ingaan tegen de geboden van God.

We moeten het Woord volgen, niet mensen.

De instructie om alle zuurdeeg uit ons huis te verwijderen en geen gezuurde dingen te eten tijdens de week van Ongezuurde Broden is symbolisch voor het wegdoen van valse onderwijzingen en doctrines uit onze levens.

Christus predikte de volledige Wet van God. We moeten doen zoals Hij deed, en wandelen zoals Hij wandelde, namelijk de Torah.

We moeten niet wandelen in en naar de doctrine van Farizeeërs, Sadduceeërs, Pinkstergelovigen, Baptisten, Katholieken of wat voor menselijke religieuze instelling dan ook.

Als we dat wel doen, zijn we niet duidelijk in wie we volgen ...

We moeten God gehoorzamen, niet mensen.

Handelingen 5:29

Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.

Onze Messias kwam om de Wet van God volledig te onderwijzen, en om de doctrines en tradities die in strijd zijn met het Woord van God teniet te doen (Markus 7:5-15) (Mattheüs 5:17-19)

We zijn geroepen als zonen en dochters van God omdat we in Zijn wegen moeten wandelen, Zijn Woord moeten doen en in gehoorzaamheid aan Zijn geboden moeten leven.

Maar er wordt meer Goed Nieuws verkondigd in de Torah.

Jesjoea stond op de vastgestelde tijd van Eerstelingen op, waarmee Hij de Eersteling werd van de opstanding die nog moet komen.

1 Korinthe 15:20-24

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.

Maar er is meer "Goed Nieuws."

Christus ging verder met het verlossingswerk op de vastgestelde tijd van Sjavoe'ot (ook wel Pinksteren genoemd)

Sjavoe'ot viert de inhuldiging van het Koninkrijk van de Messias dat de wereld veranderd door het werk van de Heilige Geest in de gelovigen. Er is een reden waarom de Geest op Sjavoe'ot werd uitgestort. Het is verbonden met het geven van de Torah, dat traditioneel wordt herdacht op Sjavoe'ot. De Torah wijst op Gods heerschappij over Israël – De wetgeving van Zijn Koninkrijk. Sjavoe'ot gaat helemaal over God, die Zijn heerschappij over de wereld herstelt door de Messias en het werk van de Heilige Geest in de gelovigen.

Maar er is meer "Goed Nieuws."

De vastgestelde tijd van "Jom Teroeah", ofwel "Dag van Bazuinen" of "Dag van Geschal" genoemd, moet worden uitgeroepen omdat het een voorafschaduwning is van de dag waarop onze Messias zal komen op de wolken van de hemel met luid bazuingeschal, en met een roep degenen zal opwekken die bij Hem horen en alle levende discipelen tot Zich roepen.

Dat is zeker Goed Nieuws!

Maar er is meer "Goed Nieuws."

De vastgestelde tijd van Grote Verzoendag, ofwel Jom Kippoer, is een voorafschaduwing van de dag waarop de tegenstander voor 1000 jaar wordt opgesloten.

Als de Bedrieger is opgesloten, wordt het Koninkrijk van rechtvaardigheid door Christus gevestigd. (Openbaring.20:2-3)

Het kan ook de metaforische voorafschaduwing zijn van de huwelijksceremonie tussen ons, als Bruid, en de Messias Jesjoea als de Bruidegom.

Het zal echt "Goed Nieuws" zijn voor ons als die dag komt.

Maar er is meer "Goed Nieuws."

De vastgestelde tijd van het Feest van Soekot, ook bekend als het Loofhuttenfeest, was een viering van de tijd toen God "onder de mensen leefde" toen Hij tabernakelde bij Israël in een tent terwijl zij door de wildernis zwierven.

Het werd vervuld toen het Woord vlees werd, in de persoon van Messias Jesjoea, die "leefde onder mensen

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de Messias tijdens Soekot geboren zou kunnen zijn!

En deze dag is "Goed Nieuws" voor ons omdat het een illustratie is van de regering van Christus op aarde, als God opnieuw zal "leven onder mensen". Op dat moment zullen we deelnemen aan de huwelijksmaaltijd van het Lam (Openbaring 19:9)

Het is ook een beeld van de Sabbat, de laatste 1000 jaar in het 7000-jarige plan van Jahweh.

De 1000-jarige regering is een beeld van een Sabbat, en nogmaals, dat is Goed Nieuws.

We mogen eruit leren dat we 1000 jaar mogen rusten met Christus voordat de nieuwe hemel en nieuwe aarde komen.

De schrijver van Hebreëen legt in hoofdstuk 4 uit dat dit de rust is die ons te wachten staat.

Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studies: Hebreëen 4: **In Zijn rust nu of later?, De Profetie van de Schepping en De Brit Chadasja Serie: De vierde en de zevende dag (3 delen)**

Alle door JHWH vastgestelde dagen leren ons over het Evangelie.

Daarom vindt Jahweh deze dagen zo belangrijk voor ons.

Daarom heeft de tegenstander zo hard zijn best gedaan om Gods volk ervan te overtuigen dat deze dagen zijn afgeschaft.

De tegenstander haat het Evangelie.

De beste manier waarop de tegenstander het werk van Christus kan en zal aanvallen, is door het volk van God te overtuigen van het idee dat de vastgestelde tijden zijn afgeschaft of niet meer belangrijk zijn. Hoe kan het verkondigen van het Evangelie door het houden van de Bijbelse Feestdagen niet langer belangrijk zijn?

Zoals we kunnen zien, zijn de vastgestelde tijden, die God aan ons heeft gegeven als herinnering aan wat Christus deed en wat Hij nog moet doen, allemaal onderdeel van het Evangelie.

Dus de verklaring van Paulus dat het Evangelie "de dood, de begrafenis en de opstanding van Christus is", is slechts een beknopte samenvatting van het Evangelie in de Bijbel.

In de volgende delen van deze serie zullen we verder onthullen hoe het Evangelie in de Schrift wordt beschreven.

Samenvattend:

- Het evangelie is de dood, de begrafenis en de opstanding van Jesjoea, de Messias (1 Korinthe 15:1-4).
- Als we het Evangelie geloven en Jesjoea als onze Verlosser aanvaarden, krijgen we eeuwig leven.
- Deze gift van eeuwig leven komt niet door werken, maar door genade door het geloof in de Messias.
- Toch zal een oprecht geloof in je redding resulteren in het volgen van de Messias, wat inhoudt dat je de geboden van God houdt zoals de Messias dat deed. Gehoorzaamheid is het bewijs van ons geloof.
- • De Torah verkondigt de boodschap van het Evangelie. Dit is te zien in de vastgestelde tijden van Leviticus 23, die we vandaag de dag nog steeds moeten houden als herinnering aan het werk van de Messias.

We hebben nog veel meer te behandelen om het volledige beeld van het Evangelie te krijgen.

We bidden dat je tot nu toe genoten hebt van deze reeks van studies, en denk eraan, blijf alles onderzoeken.

Sjalom!

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries# \(USA\)](http://www.twitter.com/119Ministries#(USA))