



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Woorden van God

De auteur van Hebreeën zegt dat elke Bijbelleraar de grondbeginselen van de Woorden van God moet kennen, en die Woorden van God worden gesymboliseerd als melk.

Hebreeën 5:12

Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel.

Wat zijn de Woorden van God? Wat is de melk? Wat is onze basis?

Paulus onderwijst in Romeinen over het belang van Joods zijn en de waarde van het besnijdenis-gebod, waarbij hij zegt dat de grondbeginselen van de Woorden van God van primair belang zijn, ook voor zijn redenering over de waarde van de besnijdenis.

Romeinen 3:1-2

Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd.

Maar, wat waren de Woorden van God, die werden toevertrouwd aan Israël? Handelingen 7 geeft daarop het antwoord.

Handelingen 7:38

Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij de Engel was Die tot hem sprak op de berg Sinaï, en bij onze vaders, en Hij was het die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven.

Alles wat Mozes schreef zijn de Woorden van God - de Wet van God. Paulus haalt ze aan om van daaruit het belang van de besnijdenis te bewijzen, en zo mogen we leren van de mensen, aan wie Gods Wet oorspronkelijk werd toevertrouwd. Hierover zegt de auteur van Hebreeën, dat het de basis melk is voor de gelovige en de voorwaarden waaraan elke leraar moet voldoen. Dus als iemand die als leraar wordt gezien de Wet van God, zoals opgeschreven door Mozes, niet begrijpt en onderwijst dan moeten

we misschien doen wat de auteur van Hebreeën suggereert. We moeten tenminste de melk proberen te begrijpen en in praktijk te brengen.

Sommige mensen blijven haken aan het kruis, nadat ze tot geloof zijn gekomen, en ze vergeten om het geloof te leren en toe te passen. Het kruis is dan verlamdend, als je het zo wilt noemen. De schrijver van Hebreeën moedigt ons aan om daar niet te blijven. Hij zegt in het volgende vers:

Hebreeën 6:1-3

Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij *ook* doen, als God het toestaat.

We moeten in ieder geval verdergaan met de Woorden van God, de melk, de Wet van God, zoals opgeschreven door Mozes, en niet vast blijven zitten in het basis onderwijs over Christus. We moeten niet blijven vastzitten in onvolwassenheid, maar groeien naar volwassenheid in de Woorden van God, die Mozes opschreef. Helaas is de realiteit dat veel mensen niet eens toekomen aan het drinken van de melk, de Wet van God.

Gewoon een gedachte ...

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)