

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Wat is zonde?

Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er wordt bedoeld met ‘zonde’?
We vinden een kort antwoord op deze vraag in Jakobus en 1 Johannes ...

Jakobus 2:9

Maar als u partijdig bent, begaat u een zonde en wordt u door de Wet ontmaskerd als overtreder.

Dus als u de Wet overtreedt begaat u een zonde.

1 Johannes 3:4

Wie zonde doet, overtreedt Gods wet, want de zonde IS Gods wet overtreeden

Aan Christus werd gevraagd wat het grootste gebod is.

Marcus 12:28

... en vroeg Hem; Welk is het voornaamste gebod van alle?

Marcus 12:29-31

Jezus antwoordde: “Het voornaamste is dit: ‘Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer; u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht’. Het tweede is dit: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet’.”

Dus Christus zelf zegt dat we van God moeten houden met alles wat in ons is en niet alleen met onze daden. Maar hoe doe je dat dan, van God houden? In 1 Johannes 5:2-3 staat:

1 Johannes 5:2-3

Hoe weten wij dat we de kinderen van God liefhebben? Er is maar één bewijs: dat we God liefhebben en ons houden aan zijn geboden. God liefhebben wil zeggen zijn geboden onderhouden, en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden,”

Dus van God houden doe je door Zijn geboden te gehoorzamen. Echter, we moeten niet alleen van Hem houden door wat we doen (onze kracht) maar in ieder aspect van ons leven. Wij moeten Hem liefhebben (Zijn geboden gehoorzamen) in onze harten (wat ons dierbaar is), met onze ziel (dat is onze wil) en met onze geest (dat zijn onze gedachten). Dit is de reden dat Christus in Mattheüs 5 zo uitgebreid ingaat op deze zaken. Hij zegt bijvoorbeeld:

Mattheüs 5:27-28

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.

Hij zegt dat als iemand denkt GEEN overspel te plegen omdat hij dat niet fysiek doet (in kracht), hij toch schuldig is omdat hij het wel in zijn hart doet. En dat zou in zichzelf al een overtreding zijn van het grote gebod, zoals Christus dat heeft opgedragen. Vanaf het begin was de opzet - het doel - van de Wet dat wij zouden gehoorzamen met onze hele wezen. Daarom benoemde Christus de grootste geboden. Hij maakte ze niet moeilijker, Hij verduidelijkte de originele bedoeling ervan.

We moeten opmerken dat niemand door de Wet gered kan worden. De brief aan de Galaten is geschreven aan diegenen die probeerden door de wet te worden gered en laat zien dat ze ongelijk hadden. Echter, ook al houden we de Wet niet OM gered te worden, er wordt WEL van ons verwacht de Wet te houden als GEVOLG van onze redding. In Romeinen 3:28 staat:

Romeinen 3:28

Ik beweer juist dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden.

En drie verzen later;

Romeinen 3:31

Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.

In feite spreekt Jakobus door heel zijn boek heen, over dit onderwerp.

Jakobus 2:19-24

U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.

En nogmaals:

Jakobus 2:26

Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

Maar over welke werken heeft Jakobus het? Wat is de context waarin deze verzen worden genoemd ?

Jakobus 2:8-11

Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.

En hij gaat verder:

Jakobus 2:12-14

Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?

Uit de context blijkt dat de dingen die Jakobus zegt zijn gebaseerd op gehoorzaamheid aan de Wet. In hoofdstuk 4 zegt hij het volgende:

Jakobus 4:11

Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de Wet en oordeelt over de Wet. Als u over de Wet oordeelt, bent u geen dader van de Wet, maar een rechter.

Alhoewel we de Wet dus niet gehoorzamen TEN BEHOEVE VAN onze redding, worden we geacht dat te doen ALS GEVOLG VAN onze redding. Zoals al eerder genoemd staat de liefde voor God gelijk aan het gehoorzamen van Zijn geboden. Nogmaals:

1 Johannes 5:2-3

Hoe weten wij dat we de kinderen van God liefhebben? Dat we God liefhebben en ons houden aan zijn geboden. God liefhebben wil zeggen zijn geboden onderhouden, en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden.

De Wet kan niemand redden en heeft dat ook nooit gekund. De Wet is gegeven voor drie doeleinden:

- 1) Zonde onthullen;
- 2) Zegen als we gehoorzamen;
- 3) Vloek als we niet gehoorzamen.

1) Om zonde te onthullen:

Romeinen 7:7

Wat zullen wij dan zeggen? Is de Wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de Wet.

- 2) Zegen als we gehoorzamen;
- 3) Vloek als we niet gehoorzamen.

Deuteronomium 11:26-28

Ik houd u vandaag zegen en vloek voor: zegen als u gehoorzaamt aan de geboden van de HEER (JHWH), die ik u vandaag geef; vloek als u zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag voorschrijf, door achter andere goden aan te lopen, die u niet kent.”

We weten dus dat zonde het overtreden van Gods Wet is. Daarom wil ik afsluiten met de volgende woorden van Johannes:

1 Johannes 2:1

Kinderen, ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen. Maar ook al zou iemand zonde doen: we hebben een helper bij de Vader, Jezus Christus, die rechtvaardig is,…”

Mijn gebed is dat heel Gods volk zich zal gaan realiseren dat als we Zijn Wet overtreden, we Hem beledigen. Bedank de Heer voor Zijn genade en barmhartigheid terwijl Hij ons leert op Zijn wegen te wandelen.

Sjalom!

We hopen dat deze studie tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken!

Sjalom!

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website
www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)