



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Waarom Christus vrijheid is

We kunnen kiezen om de dingen op Gods manier te doen, of op onze eigen manier.

In Galaten 4 onderwijst Paulus dat aan Abraham beloften waren gedaan waarin Sara een rol zou spelen, maar Abraham besloot om de dingen zelf te regelen en gaf Hagar een rol. In plaats van God te volgen en te vertrouwen op Zijn wegen, koos hij ervoor om zijn eigen weg te gaan. Datzelfde gebeurde in het Jeruzalem van de eerste eeuw. Farizeeën en Sadduceeën deden de dingen op hun eigen manier, in plaats van op Gods manier. Ze volgden hun eigen inzichten, in plaats van het Woord van God. Paulus leert ons dat we hen daarin niet moeten navolgen en hij sluit zijn onderwijs af met de volgende woorden:

Galaten 5:1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Paulus zegt dat Christus ons heeft bevrijd zodat we in vrijheid zouden leven.

Er zijn mensen die leren dat Christus ons heeft bevrijd van de Wet van God. De werkelijkheid is echter het omgekeerde. Christus is het *volledige* Woord van God, en wij moeten ons aan Hem toevertrouwen, op Hem vertrouwen, en in Hem geloven. Het Woord van God bevat de Wet van God, dus beweren wij dat de Wet van God vrijheid is? Inderdaad, want dat is wat de bijbel ons leert:

Psalm 119:44-45

⁴⁴ Ik zal uw wet voor altijd onderhouden, voor eeuwig en voor altijd. ⁴⁵ Dan zal ik in nieuwe vrijheid leven, vol overgave aan wat U beveelt.

Het is duidelijk dat de Wet vrijheid is. De Wet is het Woord van God. Christus is het Woord van God, dus, Christus is vrijheid. Jacobus sluit zich aan bij Psalm 119, als hij beweert dat de Wet van God vrijheid is.

Jacobus 1:25

Maar wie zich buigt over de wet die volmaakt is en vrijmaakt, en daarbij blijft, wie niet vergeet wat hij hoort maar er ook naar handelt, zo iemand zal gelukkig zijn in wat hij doet.

Onze Messias bevrijdde ons dus niet van de Wet van God. Hij bevrijdde ons door ons te onderwijzen om de vrijheid van de Wet van God na te volgen. Dat is wat Hij deed en waarin Hij ons tot voorbeeld was.

Christus is vrijheid omdat Hij ons onder de Wet van God brengt, omdat de Wet van God vrijheid is. De Wet is vrijheid, en daarom zijn alle dingen die in strijd zijn met de Wet die Psalm 119 beschrijft, gebondenheid. Dat is logisch omdat het overtreden van de Wet van God zonde is, en zonde is gebondenheid.

Dus, als het overtreden van de Wet van God gebondenheid is, dan zou dat betekenen dat het houden van de Wet van God vrijheid is, net zoals Christus vrijheid is.

Zie je hoe eenvoudig het is?

Dus, waarom lijkt het dan dat Paulus tégen de Wet van God onderwijst, door tégen de besnijdenis te onderwijzen? In vers 4 wordt het antwoord duidelijk:

Galaten 5:4

U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.

Paulus onderwijst tégen de Farizese uitleg dat de besnijdenis onderdeel is van het verlossingswerk. Paulus had dat in het verleden zelf onderwezen, toen hij nog Farizeeër was (vers 11).

Als iemand zich laat besnijden omdat hij denkt daardoor te kunnen worden gered, dan doet dat uiteraard de genade te niet en het wordt een verplichting in plaats van vrijheid. .

We moeten de Wet van God gehoorzamen als een manier van leven, niet als een middel tot verlossing. Maar, dat betekent niet dat we de Wet van God helemaal niet hoeven te gehoorzamen.

Vergeet niet dat Christus vrijheid is omdat Hij het VOLLEDIGE Woord van God onderwees en in praktijk bracht. De Bijbel zegt dat de Wet van God vrijheid is.

Degenen die geloven dat Christus kwam om ons van de Wet van God te bevrijden, realiseren zich waarschijnlijk niet dat de Wet van God vrijheid wordt genoemd, en onze Messias kwam absoluut niet om ons te bevrijden van de vrijheid. Dat zou helemaal nergens op slaan!

Zomaar een gedachte....

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen.

Sjalom!

*Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)*

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)