



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Verman je

Groepsdruk. Het is iets wat geaccepteerd wordt als een normaal onderdeel van onze tienerjaren. Maar is dat zo? Nee. Het is niet normaal.

Als iemand je vraagt of jij zou toegeven aan groepsdruk, wat zou je dan antwoorden? De meesten antwoorden met een stellig: 'Nee'. Toch zien we vaak dat mensen meelopen met de massa... vanwege groepsdruk. Al te vaak zien we dat mensen bij een bepaalde groep willen horen, in de buurt, op het werk, of in de kerk... door groepsdruk.

Groepsdruk kan positief zijn OF gevaarlijk. Het hangt ervan af door wie jij je laat beïnvloeden. Kijk maar:

I Korintiërs 15:33

[Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.](#)

Beïnvloeden de mensen om je heen je zodat je een heilig leven leidt in het Woord van God, of in de wereldse wegen? Verkeerde mensen kunnen invloed hebben in je leven in de plaats van de Geest, als jij dat toestaat. Kijk naar Pilatus:

Mattheus 27:19-25

[Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: Laat je toch niet in met deze Rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: Wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas. Pilatus zei tegen hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen tegen hem: Laat Hem gekruisigd worden! Maar de stadhouder zei: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Maar zij riepen des te meer: Laat Hem gekruisigd worden! Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!](#)

Pilatus gaf toe aan de menigte om hem heen. Daardoor stond hij toe dat Jesjoea gekruisigd werd.

Hoe is dat voor jou? Kruisig je Jesjoea omdat je toegeeft aan groepsdruk? Er zijn verschillende soorten groepsdruk. Waartoe leidt de druk van mensen om jou heen? Kun je er tegen in verzet komen als het nodig is?

In het boek Daniel, lezen we over 3 Hebreeuwse broers die zich in aanbidding moesten neerbuigen zodra de muziek ging spelen. Maar zij bleven rechtop staan in de menigte om hen heen, hoewel ze daarmee de dood riskeerden.

Iemand zei eens: 'Als je niet kunt staan voor een zaak, zul je voor alles vallen'. Dus, als het gaat om groepsdruk, wordt het antwoord bepaald door dat waar je voor staat. Als je tenminste staat. Zoals Jesaja 7:9 zegt

Jesaja 7:9 (WV)

Als u niet standvastig gelooft, dan houdt u geen stand!

Hoe vast sta jij in het Woord? Laat jij anderen bepalen hoe jij leeft OF wat je gelooft? Laat je niet langer beïnvloeden door groepsdruk.

1 Korintiërs 16:13

Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.

Of luister naar de woorden van David tegen zijn zoon Salomo:

1 Koningen 2:2-3

Ik ga de weg van heel de aarde. Wees dan sterk en wees een man. Vervul je taak ten behoeve van (Jahweh) de HEERE, je God, door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt.

Met andere woorden, verman je. Geen excuses. Ga de weg van God en wees een echte man. En dat deed hij... in eerste instantie. Maar later zien we dat hij toegaf aan de druk van de mensen om hem heen, die hij in zijn leven had toegelaten.

Geef jij toe aan de verkeerde invloeden in je leven? Misschien is het tijd om je te 'vermannen'.

1 Koningen 2:3

Vervul je taak ten behoeve van (Jahweh) de HEERE, je God, door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)