



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Het 6e Gebod

Deuteronomium 5:17

“U zult niet doodslaan.”

Dat klink simpel. Je moet gewoon niemand doodmaken en dan houd je je aan dit gebod. Toch? Nou... zo simpel is het niet. Als we de geboden op zich lezen, dan kunnen we dat heel makkelijk concluderen. MAAR als we de context lezen, vinden we een HEEL belangrijk vers. Lees maar...

Deuteronomium 6:5

Daarom zult u Jahweh uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Het lijkt erop dat dit vers niets te maken heeft met het gehoorzamen van Jahweh’s geboden. Maar EIGENLIJK heeft het er ALLES mee te maken.

Dus wat betekent het om Jahweh LIEF te HEBBEN? Laten we voor het antwoord daarop kijken naar de woorden van Jesjoea.

Johannes 14:15

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

Jesjoea zei, dat als we van Hem houden, we zullen doen wat Hij zei. Dus als we van Jahweh houden, dan moeten we ook doen wat HIJ zegt.

Denk er even over na. We kunnen ZEGGEN dat we van Jahweh houden. Als we dat echt menen, dan moeten we dat aan Hem LATEN ZIEN. Door gehoorzaam te zijn aan Zijn geboden laten we dat aan Hem zien.

Maar het punt is, dat we van Hem moeten houden met ons hart, onze ziel en onze kracht. En denk eraan dat van Hem “houden” betekent dat we Hem “gehoorzamen”. Want....

Deuteronomium. 6:5

Daarom zult u Jahweh uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Dus we weten nu dat van Hem houden betekent dat we Hem met hart, ziel EN kracht moeten gehoorzamen.

Bekijk het eens op deze manier: Het feit dat je niet ECHT iemand doodmaakt, betekent niet dat je helemaal gehoorzaam bent aan dat gebod. Je kunt nog steeds iemand doden.

Je denkt nu waarschijnlijk “Wat zegt dat meisje toch?” Dus ik zeg het nog eens. Alleen omdat je niet ECHT iemand doodmaakt, betekent niet dat je helemaal gehoorzaam bent aan het 6e gebod. Je kunt nog steeds iemand doden.

Ik bedoel dit; Jesjoea zei dat als we boos zijn op iemand, dat het is alsof je die persoon in je hart doodt.. Echt, dat zei Hij, lees maar...

Mattheus 5:21-22

U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank.

WOW. Dat betekent dat als we boos blijven op iemand, we onder hetzelfde oordeel komen als iemand die een ander vermoordt.

Dus, denk er de volgende keer dat je boos wordt op je broer, zus, vriend of wie dan ook aan, dat je hem MOET vergeven. Je kunt niet boos op hen blijven. Want als je boos blijft, is het net of je ze in je hart vermoordt.

Met woede doe je niemand pijn, behalve jezelf. Je wordt er chagrijnig van en je krijgt een slecht humeur.

Elke keer als Jahweh ons een gebod geeft, is dat echt voor onze bestwil. Dus denk eraan, dat het zesde gebod niet alleen gaat over iemand doodmaken. Het gaat er ook om dat je niet boos blijft.

Vergeet dat niet. Want het is echt belangrijk.

We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Denk eraan om altijd alles te toetsen.

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

