



Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln "Fruit of the Wolves." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning.

Vargars frukt

Jag gjorde en gång en undersökning och frågade människor vad de trodde vargars frukt kunde vara med hänvisning till Matteus kapitel 7. Många olika svar kom in. I själva verket fanns det inte två som var lika. Jag måste erkänna att det förvånade mig. Jesus berättade uttryckligen för oss att se upp för dessa vargar, men vi har alla olika definitioner på vad vi ska hålla utkik efter.

Detta säger oss att medan vi letar efter dessa vargar enligt våra egna definitioner (om vi nu letar efter dem överhuvudtaget) kan vi faktiskt bli lurade mitt framför våra ögon, utan att vi ens vet ens om det. Denna mycket viktiga fråga ropar till oss att ta reda på den enda sanna definitionen av vad vargars frukt är som det beskrivs i Bibeln.

Fundera på detta en minut. Kan du med hjälp av Bibeln skilja mellan en varg och en herde? Det kanske låter som en dum fråga och ogillas kanske av de flesta, men har du undersökt skrifterna och tillåtit dem guida dig i denna fråga?

Om vargar är falska profeter och ledare, och vargar producerar frukt, vore det då inte vettigt att undersöka Skriften och lära sig egenskaperna hos denna frukt? Det är genom deras frukt som vi får möjlighet att känna igen dem enligt Matteus 7;

Matteus 7:20

[Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.](#)

Alltför ofta uppfinner vi våra egna definitioner för att passa våra idéer eller våra fördomar om vad vi har lärt. Även om definitionerna hela tiden funnits klart fastställda i Skriften. Vi har alla gjort oss skyldiga till detta vid ett eller annat tillfälle. Frågan är; Vad gör vi åt det när vi inser att Skriften säger något helt annat än vad vi anser vara sant?

Hur kommer det sig att det kan finnas så många olika definitioner för *vargars frukt*? Varför denna förvirring? Självklart kan vi inte alla ha rätt.

Är du villig att jämföra din egen uppfattning mot vad Bibeln säger?

Vad händer om du upptäcker att din definition är fel? Mot bakgrund av att pröva allt, ber vi dig stoppa upp i några minuter och göra en lista över vad du tror är god och dålig frukt.

För dessa listor, vill jag uppmuntra dig att inte hänvisa till Bibeln ännu, utan bara skriva ner vad du har trott om detta fram till nu. Hitta en penna och papper och börja göra dina listor på vad du tror är god frukt och dålig frukt. Vi kommer att hänvisa till dessa listor senare i undervisningen.

Så slå på pausknappen en stund och gör dessa listor just nu!

Då hoppas att att du nu har gjort färdigt dina listor.

Låt oss börja fingranska Jesu ord lite närmare och se vad vi kommer fram till. Då börjar vi;

Matteus 7:15

Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder,
men i sitt inre är de rovlystna vargar.

Först av allt säger Jesus själv att vi ska akta oss för dem. Letar du någonsin efter dem ?

Vill du göra ett medvetet försök att se upp för vargarna? En normal reaktion är ...

"Njää, jag lyssnar bara på min pastor, så jag behöver verkligen inte leta efter något."

Det låter ju bra. Men OM din pastor inte klarar det Bibliska testet som du kan läsa mer om i vår undervisning; [3 Moseboken 13 testet](#) och kan identifieras som en varg?

Vad gör du då? Bara för att din pastor är trevlig och omtänksam, betyder det inte att han inte kan vara en varg i HERRENS ögon? Det tar oss till nästa mening där Jesus säger;

[De kommer till er i fårakläder.](#)

De visar sig inte som vargar, utan snarare som ett av fåren. Detta är ganska skrämmande. Så snälla, ta inte för lättvindigt på detta. Jesus sa att "*i sitt inre*" är de som rovlystna vargar. Det tycks antyda att allt på utsidan kan det se ut som om de vore menlösa får. Men låt inte lura dig. Ingen misstänker att sin pastor eller lärare kan vara en rovlystet varg. Men det spelar verkligen ingen roll vad vi tycker och tror. Det viktiga är vad Bibeln säger. Jag kämpar personligen med att urskilja om någon som predikar Guds ord är en varg, ännu värre en rovlystet varg. Även om hans doktrin är lite fel här och där, är det ändå svårt att föreställa sig honom som en rovlystet varg. Så är emellertid inte fallet med Jesus. Om det inte är svårt för honom att urskilja detta, borde det inte vara det för oss heller.

Vad han kallar en rovlystet varg skulle vi också kalla för samma sak.

Matteus 7:16

[På deras frukt ska ni känna igen dem.](#)

[Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?](#)

Här säger han att vi kommer att känna igen dem av deras frukt. Fundera på detta en stund.

De kan se ut, agera och låta som får, MEN deras frukt avslöjar dem. Kan då frukten ha något att göra med hur de ser ut, agerar och låter? Vi får inte glömma att han sa att de är **ROVLYSTNA VARGAR I SITT INRE.**

Matteus 7:17

Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.

Ganska okomplicerat eller hur? Ett gott träd bär god frukt och ett dåligt träd bär dålig frukt. Ingen djupare teologi behövs för att förstå detta. Men det är vers 18 som verkligen slår huvudet på spiken. Det ger oss inte så många alternativ för att förstå vad frukten är, det som vi letar efter.

Matteus 18...

Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

Detta är verkligen beskrivande*

Så vad du anser vara **god frukt**, **KAN INTE** komma från en varg. Inte ens lite. Oavsett vad du anser vara **dålig frukt**, **KAN INTE** en herde eller någon av Jesu efterföljare åstadkomma. Inte ens en enda. Detta är en **MÄKTIG** beskrivning och kan inte nog understrykas.

Det decimerar verkligen alternativen på vad vi ska söka efter.

Nu tar vi en titt på dina listor. **VAD** du än har listat som **dålig frukt**, **KAN INTE** komma från ett gott träd. Ett gott träd **KAN ENDAST** bära god frukt. Frågan är då "Vad är god frukt?" Det du har listat som god frukt, **KAN INTE** komma från ett dåligt träd. Ett dåligt träd bär bara **dålig frukt**. Frågan blir då "Vad är dålig frukt?" Se nu hur detta verkligen begränsar våra alternativ på vad bra och dålig frukt kan vara?

Låt oss läsa vers 19;

Matteus 7:19

Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden.

Jämför nu likheterna med Johannes;

Johannes 15:6

Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar.
Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp.

Så om någon inte bär god frukt blir han ihopsamlad och kastas i elden. Borde det inte vara vår önskan att veta exakt vad denna frukt är och var den kommer ifrån? För om du inte bär god frukt, blir du avskuren. Vet du vilken frukt det är? Vi går till vers 20;

Matteus 7:20

Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.

Återigen säger han att vi **KOMMER** att känna igen dem. Men hur kan vi känna igen dem om vi inte är på samma sida som dem man ska leta efter? En person säger att detta är deras frukt. En annan säger att det är deras frukt. Vad är då den frukt som vi ska känna igen dem på?

Detta är **MYCKET** viktigt, men förbises och försummas ändå så ofta av de flesta troende idag. Jesus sa att vi ska "*akta oss*" för dessa individer. Vilket innebär att de inte kommer att sticka ut på ett uppenbart sätt. De kommer att smälta in med oss andra. Så hur ska vi hitta dem?

Tänk på Jesu ord som han säger i nästa vers;

Matteus 7:21-23

Inte alla som säger 'Herre, Herre' till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.

Det intressant att notera är att dessa personer trodde att de skulle komma in i himmelriket. Men till sin stora förvåning blev de tillsagda; "*Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig.*"

Vad fruktansvärt att höra det från den som de kallat sin "frälsare." Den viktigaste delen av dessa verser är den mest förbisedda och ändå finns svaret i de tidigare åtta verserna. Vilken är då denna del?

Det är formuleringen;

"*Gå bort från mig, ni förbrytare.*" Ordet "*förbrytare*" är översättningen från den grekiska frasen; "*ergazomenoi tio anomi.*" Det betyder; "*den som arbetar i laglöshet.*"

Det är de som lever utan Guds lag och som bryter mot Guds bud utan att visa ånger. Det är de som ignorerar Guds undervisning utan avsikt att tjäna eller återvända till den. De visar på så sätt upp vad som verkligen finns i deras inre. Medan många letar efter extern frukt, är den egentliga rätta frukten en önskan att följa och lyda HERRES eviga ord. Hans eviga Torah, som många kallar lagen.

Det bör noteras att följa lagen inte frälser dig.

Men det är en önskan att följa den av hela ditt hjärta som visar vilket förhållande du har med honom.

Kom ihåg vad Jeremia säger skulle finnas i våra hjärtan. Guds eviga Torah.

Jeremia 31:33

Nej, detta är det förbund som jag efter denna tidskall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.

Detta låter oss veta vad som borde finnas i hjärtat hos allt hans folk. Och **OM** den finns i våra hjärtan, så blir det vår högsta önskan att följa och lyda den. Och om den inte finns i våra hjärtan så kommer den att bevisas av en önskan att inte följa den. Vers 18 är undergången för alla andra tolkningar av vad som är vargars frukt. Om vi tänker på det kan en mängd olika frukter blandas i ens liv, i väntan på tolkningen av vad "frukten" egentligen är. Men låt oss titta på vers 18 en gång till;

Matteus 7:18

Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

Titta på listan du gjorde om den goda och den dåliga frukten. Kan någon av dessa blandas in i ens liv? Om så är fallet uppfyller de inte kraven för den frukt som Jesus talar om. Men den som har ett hjärta som väljer bort att följa Guds instruktioner har heller ingen lust att följa dem. Den som väljer att följa Guds lag HAR en bestämd önskan att följa Guds lag från sitt hjärta och har absolut ingen lust att ändra på det. Valet är att lyda eller förkasta. Det är antingen eller. Det går inte blanda lite av varje.

1 Johannes 3:9

Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd förblir i honom.
Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.

Guds säd? *Den goda säden är Guds Ord!*

1 Petrus 1:23

Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig,
genom Guds levande ord som består.

Men vad är den Bibliska definitionen av synd?

1 Johannes 3:4

Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen.

Frukten vi ska se upp för är den som väljer att bortse från Guds lag. Allt annat kan blandas, men det finns ingen blandning för den som väljer att lyda och den som väljer att bortse från Guds lag. Antingen lyder man annars gör man det inte. Det är det ena eller det andra. *Så enkelt är det.*

Låt mig säga det igen;

Den dåliga frukt vi ska se upp för är de som väljer att förkasta Guds lag. Allt annat kan blandas, men det finns ingen möjlighet att både lyda och samtidigt förkasta stora delar av Guds lag. Du gör det du önskar och struntar i allt annat. Det är antingen det ena eller det andra Faderns ögon. Kom ihåg att bryta ett bud är att bryta alla.

Jakob 2:10

Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Jakob 2:11

Han som har sagt: *Du ska inte begå äktenskapsbrott*, har också sagt: *Du ska inte mörda*.
Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du en lagbrytare.

Om man således önskar att *bortse* från **en** befallning *bortser* man från **alla**. Förstår du det?
Önskar du att bortse från ett bud, betyder det att du överger dem alla. Det bör noteras att Matt 7 är det ställe där Jesus slutför vad han påbörjade i kapitel 5 när han sa;

Matteus 5:17-18

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.
Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen:
Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå,
inte förrän allt har skett.

Kom dock ihåg, bara för att någon förkunnar Guds bud, betyder det ändå inte att de inte är vargar. Frukten är vad de lämnar efter sig. *Inte BARA vad de undervisar*. Fariséerna undervisade i lagen. Men hur levde de?

Lukas 20:46-47

Akta er för de skriftlärda, som njuter av att gå runt i långa mantlar och älskar att bli hälsade på

torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna.
De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull.
De ska få en så mycket strängare dom.

Dessa män läste från Torah varje Sabbat. Men levde de efter vad de undervisade? Nej.

Matteus 23:1-3

Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar:

"De skriftlärdade och fariseerna har satt sig på Moses stol. Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för de talar men handlar inte."

Så var mycket försiktig med vem du följer. Se upp för dessa män. De kan vara bra talare och vara mycket Skriftkunniga och ha en god grund för att förstå Skrifterna. Men det hade även de skriftlärdade och fariseerna på Jesu tid. De hade ett sken av "Gudsfruktan," men hur levde de?

De kan predika Torahn, men vandrar de efter den? *Helt och hållet?*

Alltför ofta är varningen i Jakobs brev förbisedd;

Jakob 3:1

Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom.

Denna vers bör göra alla lärare ödmjuka inför Fadern. Och jag talar inte om en falsk ödmjukhet som upp visas för människor som en show på en scen. Nej, jag talar om en sann vandring som levs ut varje dag som anser att andra är bättre än de själva.

Vad säger Paulus om dessa män i ändens tid?;

2 Timoteus 3:1-9

Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fiendliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres trotsade Mose, trotsar dessa män sanningen. De är människor med fördärvat sinne, deras tro är inte äkta.

Men de ska inte ha någon mer framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, så som det också blev med Jannes och Jambres.

Det är en ganska stor lista att välja från. Men vi kan inte bara välja att gå förbi den.

Låt oss åtminstone gå igenom ett fåtal. Folk kommer att uppträda på följande sätt;

1) Egenkära.

Deras ord och handlingar kan tyckas vara osjälviska, men de drivs av personliga motiv.

2) Pengakära. Försök att minnas; talar de ofta om att de "behöver" pengar?

Även om det är för sin "tjänst," är pengar oftast en central punkt för dem.

3) Skrytsamma och stolta. "Se vad Gud gör genom mig." Eller "titta på vad Gud gör genom denna tjänst - som jag förresten leder." Hela tiden mästare i falsk ödmjukhet. De uttalar kanske inte dessa ord, men deras handlingar skriker ut det från höjderna. De kan sätta sitt ansikte på banderoller och affischer eller på sina byggnader, eller på material eller på sin hemsida vid varje tillfälle. Allt i avsikt att få ditt fokus på Fadern kanaliserat genom dem. Men när det händer, oavsett om de vill erkänna det eller inte, stjälar de faktiskt Faderns härlighet och dirigerar den till sig själva.

4) Hånfulla. Detta är vanligtvis en egenskap som är dold. Den uppstår vanligtvis när de inte får som de vill eller saker inte går enligt deras planer.

5) Olydiga mot sina föräldrar. Låter kanske komiskt till en början, men en som inte kan visa respekt för sina föräldrar, oavsett hur gammal den enskilde kan vara, visar att de kommer att handla respektlöst i nästan alla sammanhang. I själva verket händer det ofta när de vill ha den högsta positionen och vill att alla andra ska underordna sig dem.

Ur perspektivet att leta efter vargar, vilken typ av relation har din pastor med sina föräldrar? Kräver han respekt från dem? Förväntar han sig att de ska underordna sig honom? Om så är fallet, avfärdar han dem om de inte gör så? Har han helt försummat dem eller lyder han det 5:e budet? Vi återkomma till detta och förklarar mer om det lite senare. Detta är bara några första steg.

Lägg märke till vers 5; "*ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft.*"

Det Grekiska ordet för kraft här är dunamin.

Vilken kraft är det deras liv förnekar? Det är den avsiktliga styrkan och viljan att LEVA efter ordet som ett vittne till världen omkring oss;

Apostlagärningarna 1:8

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft (dunamin) och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Dessa män predikade Ordet, men de bestämde sig inte för att leva ut det till omvärlden. På så sätt hade de en form av gudsfruktan men förnekade dess kraft - dunamin. Kom ihåg att om du bara förkastar ett bud, förkastar du alla. Detta är frukten som Jesus talade om. Det är där man antingen följer eller förkastar det. När man förkastar det, förnekar man också dess kraft som ges genom Anden och börjar med en önskan att vara olydig. Att vara ett vittne är helt enkelt att sträva efter att leva ut sin önskan.

Att sträva efter att nå målet och inte nå det, är inte samma som att förkasta det. Förkastelse kommer från någon som inte har lust att lyda Bibeln alls. Man har kunskap om den men väljer ändå att förkasta den. Så återigen handlar det om vår vilja. Viljan att lyda är frukten. Det finns ingen önskan om lydnad hos den som förkastar det. Sålunda kan ett bra träd inte bära dålig frukt och ett dåligt träd kan inte bära god frukt. Eftersom frukten är lusten och din önskan som visar vad du strävar efter. Handlar du i lydnad till eller förkastar du delar av HERRENS eviga ord?

Om någon bara avvisar **ett** bud, då förkastar han **alla** i HERRENS ögon.

Oavsett hur mycket de predikar eller undervisar andra att lyda, är frukten de visar Fadern inget annat än förkastande. Det är dessa som Jesus säger att vi ska akta oss för;

Matteus 7:15

Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar.

Var annars får vi veta att vi ska se upp för dessa individer ?

Tänk på **DETTA SKRIFTSTÄLLE INOM RAMEN FÖR ÅTERVÄNDANDET** av vår Messias;

Hesekiel 22:23-28

Herrens ord kom till mig. Han sade: "Du människobarn, säg till dem: Du är ett land som inte har renats och inte har sköljts av regn på vredens dag. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor i landet. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor för att skaffa sig orättfärdig vinning. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: Så säger Herren, Herren, fastän Herren inte har talat.

Det råder ingen tvekan om att vi här ser HERRENS lag brytas av ALLT ledarskap. Och i detta avsnitt är det ganska uppenbart. De jämförs med vargar. Men för att göra saken ännu värre, ger de även falska visioner och meddelanden som förklarar dem som om de vore från HERREN.

Allt för att förleda Guds folk och allt sker i hans namn.

Medan du tittar på en sådant avsnitt skulle vi kunna säga;

"Ja, naturligtvis kan de anses de som vargar. Titta bara på vad de gör med hans lag."

Men glöm inte att förkasta bara ett av Faderns bud likställas med att bryta alla i hans ögon;

Sefanja 3:1-3

Ve över den upproriska och orena staden, förtryckets stad!

Hon lyssnar inte till någon, hon tar inte emot tillrättavisning, på Herren förtröstar hon inte och sin Gud nalkas hon ej. Hennes styresmän därinne är rytande lejon, hennes domare är kvällens vargar, som ingenting spar till morgonen.

Återigen ser vi att ledarskapet likställas med vargar. De följer sina egna vägar och inte Faderns.

Vi måste komma ihåg att det fanns de som följde sina egna vägar och bortsåg från Faderns även på Jesu tid. De var det andliga ledarskapet. De proklamerade Torahn, men levde inte efter den;

Markus 7:5-13

Fariseerna och de skriftlärdade frågade honom:

"Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer?"

Han svarade dem: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras HJÄRTAN är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar."

Han sade också till dem: "Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar.

Mose har sagt: Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor:

Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag i stället bli 'korban', alltså en tempelgåva, då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor.

Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare.
Och ni gör många andra liknande saker."

Kommer du ihåg om att vara olydig mot föräldrar som Paulus talade om tidigare?

Tänk här på hur Jesus anklagar fariséerna att tillåta någon att bryta det 5:e budet genom att säga detta till sina föräldrar.

"Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag i stället bli 'korban'.

Vad menas med det? Personen har ställt sina föräldrar utanför. Han känner att han nu inte är skyldig att ge dem någonting. Och vad han har gjort anser han är en gåva till Gud.

Återigen står det;

Markus 7:10-13

Mose har sagt: Hedra din far och din mor, och:

Den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden.

Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor:

Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag i stället bli 'korban', alltså en tempelgåva, då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor.

Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare.

Och ni gör många andra liknande saker."

Så vad säger Jesus? Den som har föräldrar i livet och ändå i huvudsak har övergivit dem, bryter mot det 5:e budet. Hela tiden med de religiösa ledarnas godkännande;

Markus 7:13

Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare.

Att förkasta ett bud är I Herrens ögon att förkasta dem alla. Här bröt vargarna på Jesu tid det 5:e budet och gav sin välsignelse till denna handling. Och Jesus definierade att bryta den 5:e budet var helt enkelt att överge föräldrarna. Även i fallet med fariséerna, försöka VARGARNA ATT BESTÄMMA. Deras fokus var att alla skulle se upp till dem, allt i namn av "tjänande" naturligtvis;

Matteus 23:2-11

"De skriftlärdade och fariseerna har satt sig på Moses stol.

Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar, men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem.

Alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människor.

De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, och de vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna.

Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er Mästare och ni är alla bröder.

Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er Far, han som är i himlen.

Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus.

Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare.

Låt oss läsa den sista versen igen;

Matteus 23:11

Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare.

Jämför med;

Mark 10:42-45

Då kallade Jesus till sig dem och sade:

"Ni vet att de som anses vara folkens ledare betar sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er.

Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav.

Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

Många vargar vill att andra ska underordna sig dem, men Jesus sa att det inte skulle vara så med dem som följer honom. Låt oss ägna oss åt detta en stund. **Det måste vara självklart att pastorn eller ledaren ALDRIG kan säga att de "under" honom ska vara underordnade honom.**

Men det kommer att visa sig mycket tydlig i vad han förväntar sig av dem omkring honom.

Han yttrar inte ett ord om ämnet, men hans handlingar och attityder kommer att ropa ut det högt nog.

Summan av kardemumman blir att han vill att du ska underordna dig hans "myndighet" som han påstår sig ha över dig.

Petrus varnar också för lärare som kommer att förvränga skrifterna;

2 Petrus 3:15-17

Och räkna med att vår Herres tålmod innebär frälsning.

Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått, och så gör han i alla sina brev när han talar om detta.

I hans brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga Skrifterna.

Och dessa är de män som använder Paulus skrifter för att orsaka andra att hamna i laglöshet.

Tyvärr visste Paulus att det skulle komma;

Apostlagärningarna 20:29-32

Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er,

och de kommer inte att skona hjorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida.

Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar.

Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats.

Hur visste han detta?

Eftersom han visste vad profeterna hade sagt och att historien upprepar sig.

Predikaren 1:9

Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen.

Det finns inget nytt under solen.

2 Timoteus 4:3

Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra.

”Mängder av lärare ... så som det kliar i deras öron att få höra.”

Det är i dessa tider vi lever och det är ingen tvekan om att det finns ett stort antal lärare som är rädda för att förlora sin position och därmed talar det som kliar folk att höra för tillfället. Även antalet lärare har ökat i dessa tider, men dessa typer av lärare har alltid funnits.

Lukas 10:3

Gå! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar.

Matteus 10:16

Se, jag sänder er som får in bland vargar.
Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.

I skriften blev fåren sönderslitna och sargade av vargarna. I ett försök att skydda sig mot dem, befallde Jesus oss att vara listiga, men på samma gång, behålla vår oskyldighet och inte låta oss bli överrumplade av deras lömska attacker.

Vi ska vara listiga, skarpsinniga, skärpta, på alerten, smarta, insiktsfulla och kloka. Motsatsen är att vara naiv eller godtrogen. Därför ska vi agera som Bereerna gjorde och pröva allt mot Skriften, noggrant studera Bibeln för att övertyga oss om att det stämmer.

1 Johannes 2:27

Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

Det finns en intressant egenskap att notera om vargar. Jesus talar om detta i Johannes 10;

Johannes 10:11-13

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.
Den som är lejd och inte är herden som äger fåren,
han överger fåren och flyr när han ser vargen komma,
och vargen river dem och skingrar hjorden.
Den som är lejd bryr sig inte om fåren.

Det finns tre typer av personligheter som lär oss något här; Den Gode Herden är Jesus; Skriften säger oss att han är det levande Ordet. Han är vägen, sanningen och livet, vilket är en annan beskrivning av det levande Ordet. Om fåren skulle **STANNA I ORDET** och låtas sig **LEDAS AV ORDET**, skulle de vara mycket tryggare än om de förlitade sig på en lejd herde som kommer att överge dem **NÄR DE BEHÖVER SANNINGEN OCH HERDESKAP** som allra mest.

Den lejde vallar bara flocken, men bryr sig egentligen inte så mycket om dem. De gör det av andra skäl, *för andra syften*. Vargen är ute efter fåren mer än den lejde herden. Den lejde stiger åt sidan och kämpar inte emot som den Gode Herden skulle ha gjort, han som är sanningen och Ordet. Den lejde bryr sig inte om fåren och använder därför inte Sanningen och Ordet för att skydda dem. Som ett resultat blir fåren **UTSPRIDDA** och många faller offer för vargarnas läror.

Vargarnas syfte är att få fåren att följa dem och inte Jesus. Trots att de hävdar att de själva följer honom, får vi inte glömma att Jesus sa att de kommer i fårakläder. Var noga med vem du lyssnar på eller kallar "Herde." Det finns bara en medlare och vi ska endast vända oss till honom;

1 Timoteus 2:5

Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus

(Detta är ett Bibelord som Påven skulle behöva läsa ett par gånger dagligen).

Det finns en uppenbar Biblisk skillnad mellan en varg och en god herde. Specifikt kan en varg säga att det inte finns någon skillnad mellan rent och orent. En varg kan lära andra att inte följa Herrens Sabbat. En varg kan snedvrida sanningen och lära ut förvrängningar av HERRENS ord, saker som han aldrig uttalat.

Detta kommer ofta som ett "ord" från HERREN direkt till individen. De som har utsatts sig för dessa personers "myndighet tidigare," ifrågasätter inte heller detta. Vargen kan ta vad Skriften definierar som synd och säga att det inte är synd. Ungefär som vad fariséerna gjorde med det 5:e budet. Det sker ofta för att passa vad de själva vill ha och vad folket vill höra, för att kittla sina öron eller andras öron med. Men fokuset är att hålla så många människor som möjligt underordnade till dem själva.

I motsats kan vi bara konstatera att en God Herde lär fåren att skilja mellan rent och orent och tydligt lär andra att följa HERRENS Sabbater (som också omfattar alla hans högtidsdagar). En God Herde förkunna HELA sanningen och följer den själv.

Detta är vad Faderns sanna lärare undervisar och matar flocken med enligt Hans skrivna Ord. Ironiskt nog är det också precis vad Jesus undervisade och befallde sina lärjungar att göra (Matteus 23:1-3, 28:19-20).

Kom ihåg;

ALLT, inte något av Skriften, är utandad av Gud.

ALLT, inte något av Skriften, är nyttig till undervisning.

ALLT, inte något av Skriften, är till för att tillrättavisa och upprätta.

ALLT, inte något av Skriften, är till för *FOSTRAN I RÄTTFÄRDIGHET*.

2 Timoteus 3:16-17

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavising, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Gud är ordet;

Johannes 1:1

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Vi får aldrig glömma att Gud aldrig förändras;

Malaki 3:6

Jag, Herren (YHWH), har inte förändrat mig...

Vi kan alltså inte förändra ordet.

Paulus undervisade aldrig mot Guds lag som många idag påstår. Paulus gjorde dussintals tidiga rättsliga kommentarer i sina brev. Vi måste förstå vad Paulus menade när han talade om lagen av synd och död i verser från Guds Torah i sina brev. Annars kan vi komma helt fel och bli som "laglösa människor" genom vår tolkning, eller genom att förvränga Paulus brev som Petrus varnar oss för;

2 Petrus 3:14-17

Därför, mina älskade, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid. Och räkna med att vår Herres tålmod innebär frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått, och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I hans brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga Skrifterna. Mina älskade, ni vet ju redan detta. Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

Ordspråksboken 28:9

Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är också hans bön en styggelse.

För fler studier om falska profeter, se vår undervisning med titeln; [3 Moseboken 13 testet](#).

Se även; [Församlingen enligt hans modell](#).

Avslutningsvis; Det är de som bestämt sig för att strunta i HERRENS Torah som är frukten av vargarnas härjningar. Även om det bara är **ett** bud så är det i HERRENS ögon något annat. Om du förkastar ett bud, förkastar du dem alla. Oavsett hur mycket du predikar eller undervisar om dem. Detta är vad vi ska vara på vår vakt emot. Det är i detta som vi ska vara flitiga, så att vi inte luras av dem som är vargar i fårakläder och samtidigt ha en önskan att lyda HERRENS Torah som ger den frukten som han önskar komma från oss alla och förväntas finnas i allas våra hjärtan enligt Jeremia 31.

Jeremia 31:33 .

Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.

I våra hjärtan, det är i vårt inre.

Matteus 7:15

Akta er för de falska profeterna.
De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar.

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; <http://www.testeverything.net>

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#)