



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Verdeeld door de waarheid of verenigd in de fout

Als we voor de keuze komen te staan, offeren we dan de waarheid op voor eenheid of de eenheid voor waarheid? Christus zelf zei dat Hij NIET was gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Mattheus 10:34

Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Waar ligt Zijn prioriteit dan? Luister naar wat Hij vervolgens zegt.

Mattheus 10:35-36

³⁵ Want Ik ben gekomen om een wig te drijven tussen zoon en vader, tussen dochter en moeder, tussen schoondochter en schoonmoeder; ³⁶ ja, huisgenoten worden vijanden.

Eenheid wordt beproefd. Als je opstaat voor de waarheid – op wat voor manier dan ook- zul je, ongeacht met hoeveel liefde je dat probeert te doen, vijanden krijgen van wie je het nooit zou hebben verwacht. Daarna vervolgt hij,

Mattheus 10:37-38

³⁷ Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. ³⁸ Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.

Onze trouw aan het Woord van God moet in de ogen van de Heer onze hoogste prioriteit zijn, ongeacht de kosten – zelfs als het familie kost, of vrienden of leiderschap.

Over welk zwaard dat Hij zou brengen ging het in de verzen hierboven? Het was het Woord van God! Al het onderwijs van Christus draaide om het terugbrengen van Zijn volk naar het Woord. De Waarheid. Hij was de profeet waar Mozes in Deuteronomium over sprak.

Deuteronomium 18:15-19

¹⁵ Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren, ¹⁶ overeenkomstig alles wat u van de HEERE, uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik wil de stem van de HEERE, mijn God, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. ¹⁷ Toen zei de HEERE tegen mij: Het is goed wat zij gesproken hebben. ¹⁸ Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. ¹⁹ En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ik zal rekenschap van hem eisen.

Christus predikte het Woord van God – de woorden die door Mozes aan het volk waren gegeven. Christus zelf noemde het een zwaard. Ook Paulus deed dat.

Efeziërs 6:17

Draag ook de helm van de redding en het **zwaard van de Geest**, dat wil zeggen, het woord van God.

Het Woord van God brengt de waarheid aan het licht.

Wat is de definitie van waarheid?

Psalm 119:142

Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig en Uw wet is waarachtig.

Geen wonder dat Hij zei dat hij niet was gekomen om de wet af te schaffen. De Wet is waarheid. De waarheid is niet grenzeloos. Het is een scheidslijn. Een lijn die dwingt om te kiezen voor één van beide zijden. Zo simpel is het – jezelf verloochenen of compromissen sluiten; gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid, licht of duisternis, tarwe of onkruid, schapen of geiten, wijs of onverstandig. Is dat niet wat Christus onderwees? In WAARHEID (Gods Wet) moeten we naar eenheid streven. Dat leerde ook Paulus;

Efeziërs 4:11-13

¹¹ En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weeranderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, ¹² om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, ¹³ totdat wij allen komen tot de **eenheid in het geloof** en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,

Valt het je ook op dat er niet staat, “eenheid in lieve vrede”, maar ‘in het geloof’. De eenheid die het gevolg is van de lieve vrede laat de lijn van de waarheid los. Waarheid wordt afhankelijk van de omstandigheden, in plaats van andersom. Waarheid wordt relatief en niet langer de norm waarnaar wij

moeten wandelen. Als vrede en eenheid het belangrijkste worden, dan wordt de waarheid een dubieuze achtergrondspeler.

Wat zegt de Schrift nog meer over waarheid?

I Johannes 5:6

Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de **waarheid** is.

De Geest IS de waarheid...

Dat is interessant, he? De Wet is de waarheid, de Geest is waarheid, en de Geest legt de Wet in onze harten.

Ezechiël 36:27

Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Wat weten we nog meer over de Geest?

2 Corinthiërs 3:17

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, *daar* is vrijheid.

En wat zei Christus over zichzelf?

Johannes 14:6

Jezus zei tegen hem: Ik ben (a) de **Weg**, (b) de **Waarheid** en (c) het **Leven**. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Dus, de Wet is de waarheid. De Geest is de waarheid. Jesjoea is de Geest, en Jesjoea is de waarheid – als dat geen eenheid is!

Er is nog meer, maar vanwege de lengte van deze studie wijden we niet verder uit.

Denk eens na over het volgende...

Efeziërs 4:3

Span u in om de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede

We zien hier dat de eenheid, waarnaar wij moeten streven, de eenheid van de Geest is – *de Heer, de Waarheid, de wet-*, NIET eenheid van de lieve vrede. Laten we het opnieuw lezen.

Efeziërs 4:3

...Span u in om de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede

Overweeg de volgende woorden van Jesjoea over eenheid eens:

Johannes 17:22,23

²² En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; ²³ Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Op wat voor manier kunnen we volgens de Heer een échte eenheid worden? Net zoals de Vader in Jesjoea is, zo moet ook Jesjoea in ons zijn. Denk daar eens over na.

Ten eerste, de Vader...

Johannes 1:1

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Dus, de Vader was, en is, het Woord. Vervolgens...

Johannes 1:14

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.

Dit komt overeen met...

Colossenzen 1:19

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,

Dus, het volledige Woord (dat is God zelf), woont in Christus, en nu is datzelfde Woord in ons.

Colossenzen 3:16

Laat het **woord** van Christus in rijke mate **in u** wonen, in alle wijsheid; onderwijs **elkaar** en wijs **elkaar** terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank **in uw hart**.

Jacobus 1:21

Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang nederig het **in u** geplante **Woord**, dat **u** kan redden.

Dus, moeten we onderzoeken of alles in overeenstemming is met de lieve vrede? Moeten we alles onderzoeken om daardoor één te worden? Nee. We moeten ALLES aan het Woord – *dat is Jahweh, Jesjoea, de Geest, de waarheid, de Wet* - toetsen.

Handelingen 17:11

De **Joden in Berea** waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er (door Paulus) werd gezegd

De Joden in Berea namen niet alles wat Paulus onderwees zomaar aan, in het belang van eenheid. Ze toetsten alles wat hij zei aan het Woord (het zwaard), ongeacht of dat eenheid voortbracht. En welke ‘Schrift’ hadden zij tot hun beschikking? *Het Oude Testament, de TENACH*. Er was nog geen Nieuwe

Testament, dus alles wat Paulus zei moest overeenstemmen met TENACH. Het ging de Joden in Berea in eerste instantie niet om eenheid. Ze waren volledig gericht op waarheid.

Als het Christus om eenheid ging, in het belang van eenheid en vrede, zou hij de confrontatie niet hebben gezocht met de Farizeeën en Wetgeleerden. Hij zou met hen hebben samengewerkt. Maar we weten dat het erom ging om de waarheid *opnieuw* te vestigen onder Zijn volk. *Als eenheid niet ontstaat vanuit de waarheid, ontstaat het vanuit de fout. Weet je nog dat de mensen in de tijd na Noach één waren? Dat was echter geen eenheid zoals de Vader die verlangt. Die plaats werd bekend als – Babel.*

We vertrouwen geen leiderschap dat zich richt op vrede en eenheid. We vertrouwen leiderschap dat is GEGRONDVEST in het Woord. Als iemand zegt, “Vertrouw ons, omdat we jullie leiders zijn,” zouden er overal lampjes moeten gaan branden. Als jouw voorganger(s) niet bereid zijn om getoetst te worden, dan moet je OPSTAAN en als een Jood uit Berea zijn –zelfs onder druk. Dat moet gebeuren, ook al wordt je ervan beschuldigd dat je de eenheid of de vrede in de gemeente verstoort. Het gaat erom dat je opstaat voor de waarheid – Gods waarheid. De waarheid zal ons vrij maken, niet eenheid of vrede.

Christus gaf ons het Woord –de waarheid. De wandel van de gelovige moet gericht zijn op de waarheid – het Woord.

Iedereen is verantwoordelijk om als een Bereaan te zijn. Iedereen moet verantwoording afleggen aan het Woord, leraren IN HET BIJZONDER.

Jacobus 3:1

Broeders en zusters, u moet niet allemaal **leraar willen zijn**. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat

Autoriteit MAG ALLEEN GEBASEERD ZIJN OP HET WOORD. Als iemand iets onderwijst dat niet in het Woord staat, dan staat zo iemand buiten God en NIEMAND is verplicht om die autoriteit te gehoorzamen. Sterker nog, je zou van dergelijk leiderschap moeten vluchten en een wachter op de muur moeten zijn die het uitschreeuwt.

Wees als een Bereaan. Het is beter om verdeeld te zijn door de waarheid dan één te zijn in de fout.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen.

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)