



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Vraag het de Schrift

Heb je wel eens vragen gesteld over de Bijbel waarop je tegenstrijdige antwoorden vond? Dat was hoogstwaarschijnlijk een frustrerende ervaring. In de Bijbel staan geen tegenstrijdigheden, maar onze menselijke uitleggingen lijken soms in strijd te zijn met de Bijbel.

Misschien kunnen Bijbelse vragen het best worden beantwoord door de Schrift *voor zich* te laten spreken. Hoe minder commentaren, en hoe meer van Gods Woord, hoe beter.

In deze studie stellen we vragen die we vanuit de Schrift beantwoorden. Voordat we beginnen willen we nog even noemen dat u van tijd tot tijd de Hebreeuwse naam van onze Redder “Jesjoea” voorbij zult horen komen in plaats van de meer gebruikelijke transliteratie “Jezus”. Dat doen we om u bekend te maken met de naam waarmee Hij bekend stond in de eerste eeuw; Het betekent “Jahweh is redding”. Elke Hebreeuwse naam heeft een specifieke, diepere betekenis terwijl Nederlandse transliteratie geen enkele betekenis heeft. Dus, elke keer als we de naam Jesjoea zeggen, dan bevestigen we daarmee dat de redding van Jahweh komt, door Zijn zoon Jesjoea.

En elke keer als er in het OT wordt gesproken over HEERE, zul je ons JHWH horen zeggen. In de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel hebben vertalers de naam JHWH vervangen door HEERE. We willen het dichterbij de manier brengen waarop de oorspronkelijke naam van onze Schepper werd geschreven. Omdat wij aanmoedigen dat mensen leren over de diepte en zegen van de Hebreeuwse taal, gebruiken wij bepaalde vormen ervan in onze studies.

Dus, laten we beginnen met de vragen en zien wat de Bijbel daarop te zeggen heeft.

V: Wat is zonde?

A: **1 Johannes 3:4**

[Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.](#)

V: Als we van God houden, wat vraagt Hij dan van ons?

A: **Johannes 14:15**

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

V: Wat is de Bijbelse definitie van liefde?

A: **2 Johannes 1:6**

En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.

V: Van Wie kregen we dit gebod?

A: **2 Johannes 1:4**

Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben.

V: Is dit een nieuw gebod? En zo nee, hoe lang bestaat het al?

A: **2 Johannes 1:5**

En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar liefhebben.

V: Welke boodschap hebben we al vanaf het begin gehoord?

A: **1 Johannes 3:11**

Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben;

V: Wanneer was het begin?

A: **Genesis 1:1**

In het begin schiep God de hemel en de aarde

V: Bestaat het Woord echt al vanaf het begin?

A: **Johannes 1:1-5**

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen

V: Hoe kunnen we van God houden en wat betekent het werkelijk om van God te houden?

A: **1 Johannes 5:3**

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last

V: Echt waar? De Wet van God, geschreven door Mozes, is gemakkelijk?

A: Deuteronomium 30:9-16

De HEERE (JHWH) (JHWH), uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE (JHWH) zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaders verblijd heeft, wanneer u de stem van de HEERE (JHWH), uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit Wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de HEERE (JHWH), uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel. Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE (JHWH), uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

V: Welke verantwoordelijkheid heeft de mens?

A: Prediker 12:13

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.

V: Maar, wat heeft het houden van de geboden te maken met het liefhebben van God en het liefhebben van anderen?

A: Mattheus 22:37-40

Jesjoea zei tegen hem: U zult de HEERE (JHWH), uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

V: Als we van Hem houden, hoe zouden we dan tegen Zijn geboden moeten aankijken?

A: Psalm 1:2

Maar die zijn vreugde vindt in de Wet van de HEERE (JHWH) en Zijn Wet dag en nacht overdenkt.

Psalm 119:35

Doe mij treden op het pad van Uw geboden, want daarin vind ik vreugde.

Spreuken 29:18

Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich houdt aan de Wet.

V: Heeft Jesjoea enig gebod van Gods Wet afgeschaft dan wel verwijderd? En wat gebeurt er als we leren en handelen zoals Hem?

A: **Mattheus 5:17-19**

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen

V: Heeft Paulus enig gebod van Gods Wet afgeschaft dan wel verwijderd of was hij het eens met het onderwijs van Jesjoea?

A: **Romeinen 3:31**

Doen wij dan door het geloof de Wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de Wet.

V: Wat vond Paulus van de Wet? Beweerde hij dat de Wet een last was?

A: **Romeinen 7:22**

Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de Wet van God.

V: Beweerden en bewezen Paulus en Jacobus dat Paulus alles wat Mozes schreef volgde, onderwees en gehoorzaamde?

A: **Handelingen 21:20-26 (NBG)**

En zij loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de wet; nu heeft men hun van u verteld, dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert, door te zeggen, dat zij hun kinderen niet behoeven te besnijden, noch naar de gebruiken te leven. Wat is dan het geval? Zij zullen stellig horen, dat gij aangekomen zijt. Doe daarom wat wij u zeggen: Er zijn vier mannen bij ons, die een gelofte op zich genomen hebben; neem hen mede, heilig u met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren; dan zullen allen bemerken, dat van alles, wat men hun van u verteld heeft, niets waar is, maar dat gij ook zelf medegaat in de onderhouding van de wet. Maar inzake de heidenen, die tot het geloof gekomen zijn, hebben wij als ons oordeel geschreven, dat zij zich hebben te wachten voor wat de afgoden geofferd is, voor bloed, voor het verstikte en voor hoererij. Toen nam Paulus die mannen mede, en hij heiligde zich de volgende dag met hen, ging in de tempel en deed aangifte, dat de dagen der heiliging zouden duren, totdat voor ieder hunner het offer gebracht was.

V: Toen Paulus opnieuw en veelvuldig door de Farizeeën werd beschuldigd dat hij de Wet van Mozes overtrad, zorgde hij toen telkens opnieuw voor opheldering net zoals in Handelingen 21?

A: **Handelingen 24:13-14**

En zij kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaders dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat.

V: Blijf Paulus dus beweren dat hij zich hield aan wat Mozes schreef en dat hij dat ook onderwees, toen hij ervan werd beschuldigd dat hij niet onderwees wat Mozes schreef?

A: **Handelingen 25:8**

Hij verdedigde zich en zei: Ik heb niet tegen de Wet van de Joden, niet tegen de tempel, en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven.

V: Paulus onderwees dus wat Mozes had geschreven, maar schreef Mozes dat er een andere Wet van God is voor bekeerde heidenen?

A: **Numeri 15:15-16**

Voor u, gemeente, en voor de vreemdeling die bij u verblijft, geldt één verordening, een eeuwige verordening, al uw generaties door: net zoals u, zo moet ook de vreemdeling voor het aangezicht van de HEERE (JHWH) zijn. Eén Wet en één bepaling geldt voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft

V: Echt waar? Dus als Paulus leerde wat Mozes schreef, dan onderwees hij dus hetzelfde voor de bekeerde heidenen en voor de buitenlanders?

A: **Leviticus 19:34**

De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE (JHWH), uw God.

V: Was het werkelijk de bedoeling van JHWH dat de bekeerde heidenen dezelfde Wet van God gingen volgen?

A: **Leviticus 24:22**

Voor u geldt één recht, zowel voor de vreemdeling als voor de ingezetene, want Ik ben de HEERE (JHWH), uw God.

V: Onderhield Paulus ook de Feesten van God?

A: **Handelingen 18:20-21**

En toen zij hem vroegen langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daar niet in toe. Maar hij nam afscheid van hen en zei: Ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren, als God het wil. En hij voer weg uit Efeze.

V: Nogmaals, hield Paulus zich aan Gods feesten?

A: **Handelingen 20:16**

Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te hoeven doorbrengen, want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, op de Pinksterdag (Sjavoe'ot) in Jeruzalem te zijn.

V: Leerde Paulus zijn bekeerlingen om de Feesten van God te onderhouden?

A: 1 Corinthiërs 5:8

Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

V: Moeten wij ons door anderen laten veroordelen omdat wij Gods Feesten, sabbatten en voedselwetten onderhouden? En zijn ze nog steeds van kracht omdat de Feesten en sabbatten ons profetisch onderwijs geven over de dingen die nog gaan komen?

A: Colossenzen 2:16-17

Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, en het lichaam is van Messias.

V: Volgde en onderwees Paulus daarnaast de Wet van Messias?

A: Galaten 6:2

Draag elkaars lasten, en vervul zo de Wet van Messias.

V: Leerde Jesjoea iets anders vanuit de geboden van de Vader? Zijn Jesjoea en de Vader dezelfde (met andere woorden, is er een verschil tussen de Wet van God en de Wet van Messias?)

A: Johannes 10:30

Ik en de Vader zijn één.

Johannes 8:28

Jesjoea dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen.

Johannes 8:19

Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jesjoea antwoordde: U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen.

Johannes 14:24

Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

V: Zal satan in de Grote Verdrukking degenen achtervolgen die alleen het getuigenis hebben van Jesjoea de Messias, of degenen die ook Gods geboden onderhouden?

A: Openbaring 12:17

En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jesjoea de Messias hebben.

V: Beweerde Jesjoea dat het ontvangen van het zwaard van de waarheid vrede zou brengen, of juist scheiding?

A: **Mattheus 10:34-38**

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard

V: Wat doet het zwaard met mensen?

A: **Lucas 2:35**

(ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan) – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden

V: Wat is het zwaard?

A: **Hebreeën 4:12**

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

V: Wat zou er volgens Jesjoea met ons gebeuren als we Zijn geboden volgen en in Zijn paden wandelen?

A: **Marcus 13:13**

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

V: Wat betekent “volharden?”

A: **Openbaring 14:12**

Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jesjoea in acht nemen.

V: Hoe Weten we dat we Hem kennen?

A: **1 Johannes 2:3-6**

En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

V: Moeten we als gelovigen doen wat goed is in onze eigen ogen en onze eigen verlangens volgen? Of moeten we eenvoudig Zijn geboden volgen?

A: **Deuteronomium 12:8**

U mag niet doen zoals al wat wij hier heden doen: iedereen doet wat juist is in eigen oog.

A: **Prediker 11:9**

Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen

A: **Numeri 15:39**

... zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken

V: Moeten we voorzichtig zijn om niets toe te voegen aan, of af te doen van, Zijn geboden?

A: **Deuteronomium 12:32**

Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen.

A: **Deuteronomium 4:2**

U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE (JHWH), uw God, die ik u gebied, in acht neemt.

V: Moeten we God op dezelfde manieren dienen, aanbidden en gedenken zoals de afgoden werden aanbeden en herdacht?

A: **Deuteronomium 12:30**

Wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van de HEERE (JHWH), uw God, niet doen zoals zij!

A: **Jeremia 10:2**

Zo zegt de HEERE (JHWH): U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren, en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen

A: **Deuteronomium 12:4**

U mag tegenover de HEERE (JHWH), uw God, niet doen zoals zij!

V: Zullen dezelfde geboden van kracht zijn tijdens Zijn regering na de wederkomst?

A: **Jesaja 2:2-4**

Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE (JHWH) vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij

opgaan naar de berg van de HEERE (JHWH), naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de Wet uitgaan, en het woord van de HEERE (JHWH) uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

V: Zullen we het Loofhuttenfeest vieren tijdens het Duizendjarig Rijk?

A: Zacharia 14:16-19

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE (JHWH) van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE (JHWH) van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE (JHWH) de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

V: Als Jesjoea terugkomt, zal dan één van de dingen waar Hij boos over wordt het eten van onreine dieren zoals varken zijn?

A: Jesaja 66:15-17

Want zie, de HEERE (JHWH) zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE (JHWH) een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE (JHWH) dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden, die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de HEERE (JHWH).

V: Zullen we de nieuwe maanfeesten en Sabbatten nog steeds onderhouden in het Duizendjarig Rijk, en vervolgens tot in de eeuwigheid?

A: Jesaja 66:22-23

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE (JHWH), zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE (JHWH).

V: Kunnen we door menselijke filosofie, tradities en wereldse principes worden verziekt of misleid?

A: Colossenzen 2:8

Pas op dat niemand u als buit meeslept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Messias.

V: Als we misleid worden om Messias niet te volgen, welk aspect van Messias moeten we dan najagen?

A: **Openbaring 19:13**

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God.

V: Kende Abraham de Wet en geboden al of was de Wet een nieuwe uitvindingen op de berg Sinai?

A: **Genesis 26:5**

Omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn verordeningen en Mijn Wetten in acht genomen heeft.

V: Zijn wij erfgenamen van Abrahams belofte als we bij Messias horen?

A: **Galaten 3:29**

En als u van Messias bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

V: Als we erfgenamen zijn van de belofte van Abraham, moeten we dan de Wetten en geboden volgen zoals Abraham deed?

A: **Johannes 8:39**

Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jesjoea zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen

V: Wat deed Abraham dan?

A: **Genesis 26:5**

Omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn verordeningen en Mijn Wetten in acht genomen heeft.

V: Wat is geloof?

A: **Hebreeën 11:1**

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

V: Wat zijn werken?

A: **Mattheus 5:16**

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

A: **Openbaring 22:12**

En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.

V: Als het doen van goede werken hetzelfde is als ons licht laten schijnen - waarmee we onze eeuwige beloning of kroon zullen verdienen, wat is dan het licht dat we aan de mensen moeten laten zien?

A: **Spreuken 6:23**

Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven

V: Wie is het beste voorbeeld van een wandel in het licht, in Gods geboden en Wet en in onze manier van leven?

A: **Johannes 8:12**

Jesjoea dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

V: Waarom zei Jesjoea van zichzelf dat Hij het Licht was?

A: **Johannes 1:14**

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Openbaring 19:13

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God.

V: Als Messias het Woord van God is, kan dat Woord van God dan veranderen?

A: **Hebreeën 13:8**

Jesjoea Messias is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

V: Zouden wij moeten wandelen zoals Jesjoea en het Woord volgen zoals Jesjoea het Woord volgde?

A: **1 Johannes 2:6**

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

V: Hoe moeten we ons geloof vervolmaken?

A: **Jacobus 2:21-24**

Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.

V: Hoe leerde Jesjoea gehoorzaamheid?

A: **Hebreeën 5:8-9**

Hoewel Hij (Jesjoea) de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.

V: Wat is de relatie tussen geloof en werken?

A: **Jacobus 2:17, 26**

Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. ... Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

V: Dus hoe laten we ons geloof (dingen die je niet kan zien) zien (bewijs)?

A: **Jacobus 2:18**

Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.

V: Is het mogelijk om God vanuit je werken te behagen zonder dat je geloof hebt?

A: **Hebreeën 11:6**

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

V: Nadat we tot het beseft komen dat Jesjoea de Redder is, wat moeten we dan volgens Jesjoea doen om het eeuwige leven te ontvangen?

A: **Mattheus 19:16-17**

En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.

V: Wat moeten we volgens Jesjoea doen om recht te hebben op de Boom des Levens?

A: **Openbaring 22:14**

Zalig zijn zij die Zijn (JHWH's) geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des Levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

V: Zijn er delen van de Wet of geboden in de Bijbel die niet heilig, goed of rechtvaardig zijn en daarom afgeschaft zouden moeten worden?

A: **Romeinen 7:12**

Zo is dan de Wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

V: Is het pad, of "De Weg" ten leven (die ook het licht en het Woord is) breed of smal, en zijn er weinigen of velen die hem zullen vinden?

A: **Mattheus 7:13-14**

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

V: Moeten we op onze hoede zijn voor valse profeten en lijken valse profeten in eerste instantie gelovigen te zijn?

A: **Mattheus 7:15**

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

V: Waaraan kunnen we valse profeten (leraren) herkennen?

A: **Mattheus 7:16-20**

Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.

V: Wat is de relatie van de Wet tot vrucht dragen, en hoe zullen zondaren staande blijven in het oordeel, zelfs als ze in de gemeenschap van de rechtvaardigen zijn?

A: **Psalm 1:1-6**

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de Wet van de HEERE (JHWH) en Zijn Wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de HEERE (JHWH) kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

V: Wat zijn de goede vruchten die gelovigen voortbrengen?

A: **Johannes 15:8-10**

Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.

V: Zullen er mensen zijn die dachten dat ze goede vruchten voortbrachten, terwijl ze eigenlijk verrotte vruchten voortbrachten? En als dat zo is, wat gebeurt er dan met hen?

A: **Mattheus 7:21-23**

Niet ieder die tegen Mij zegt: HEERE (JHWH), HEERE (JHWH), zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: HEERE (JHWH), HEERE (JHWH), hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de Wetteloosheid werkt!

V: Wat is de wil van de Vader? Wat is ongerechtigheid? En is het nog steeds zonde als we niet Weten dat we zondigen?

A: **Leviticus 5:17**

En wanneer een persoon zondigt en één van alle geboden van de HEERE (JHWH) overtreedt, wat niet gedaan mag worden, ook al wist hij het niet, dan is hij toch schuldig en moet hij zijn ongerechtigheid dragen.

V: Hoe Weten we dat we Hem kennen, en dat we in Hem zijn?

A: **1 Johannes 2:3-5**

En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.

V: Wie heeft ons verlost van ongerechtigheid? Moeten we geloof en vertrouwen hebben? En hoe zullen we ons gedragen en wat zullen we zijn als we werkelijk Zijn volk zijn?

A: **Titus 2:13-14**

...terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jesjoea Messias. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle Wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

V: Als de vele valse profeten zullen verschijnen, zal hun onderwijs dan veel mensen verleiden tot zonde, waardoor ze ongehoorzaam zullen zijn aan de geboden, die door de Schrift liefde worden genoemd?

A: **Mattheus 24:11-12**

En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de Wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

V: Zullen deze valse profeten kwaad spreken van Gods wegen, de weg van waarheid, door hun eigen vernietigende wegen, die ze zelf hebben bedacht?

A: **2 Petrus 2:1-2**

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de HEERE (JHWH) (het Levende Woord), Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen

V: Welke “weg van waarheid” zal door de valse profeten slecht worden genoemd?

A: **Psalm 119:142**

Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig en Uw Wet is waarachtig.

A: Daniel 9:13

Zoals het beschreven is in de Wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de HEERE (JHWH), onze God, niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met Uw waarheid om te gaan.

A: Maleachi 2:6

Betrouwbaar onderwijs in de wet was in zijn mond, geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met Mij en velen bekeerde hij van ongerechtigheid.

A: Psalm 119:160

Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig

V: Is Jesjoea dan de Waarheid? En is dat iets anders dan de waarheid van de Vader?

A: Johannes 14:5-7

Thomas zei tegen Hem: HEERE (JHWH), wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jesjoea zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.

V: Als Jesjoea de Waarheid is, wat ook gezegd wordt van het Woord en de Wet van God, wat zijn dan het leven en de weg? Wat is het licht?

A: Spreuken 6:32

Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven,

A: Spreuken 13:13-15

Wie het woord veracht, zal te gronde gericht worden, maar wie het gebod vreest, hem zal dat vergolden worden. Het onderricht van de wijze is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. Goed verstand geeft gunst, maar de weg van de trouwelozen is onbegaanbaar.

V: Als Jesjoea het Licht, de Waarheid, het Leven en de Weg is waarop we moeten wandelen, gaf Paulus dan dezelfde betekenis aan “de weg” als zijnde de Wet en de Profeten?

A: Handelingen 9:2

...en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen.

A: Handelingen 19:9

Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven, en tegenover de menigte kwaadspraken van de weg van de HEERE (JHWH), ging hij bij hen weg, en hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus

A: Handelingen 19:23

Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de HEERE (JHWH).

A: Handelingen 24:13-14

...en zij kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat.

V: Zijn wij geënt op Israël, het volk dat al bestond, of heeft God een nieuw lichaam, buiten Israël om, gemaakt die door een andere wereld wordt ondersteund?

A: Romeinen 11:16-24

En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.

V: Als, zoals Paulus beweert, Israël de olijfboom is, zijn de profeten het dan met hem eens (dat Israël de olijfboom is)?

A: Jeremia 11:16

Een bladerrijke olijfboom, met welgevormde vruchten, had de HEERE (JHWH) u als naam gegeven. Maar nu heeft Hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur onder hem aangestoken, zodat zijn takken gebroken zijn.

V: Dus, als we geënt zijn op Israël, dat door hetzelfde Woord wordt ondersteund, zijn we dan niet langer heidenen en worden we nu gezien als burgers van Israël en zelfs deel van de verbonden (meervoud) van Israël?

A: Efeziërs 2:11-13

Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Messias was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Messias Jesjoea, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Messias dichtbij gekomen.

V: Werd het Nieuwe Verbond alleen met Israël gesloten en zijn we daarom deel van Israël als we deel uitmaken van het Nieuwe Verbond?

A: Jeremia 31:31-33

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE (JHWH), dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE (JHWH). Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE (JHWH): Ik zal Mijn Wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

V: Dus moeten we het zo zien dat we allemaal één lichaam zijn, die gedoopt zijn tot één lichaam, die drinken uit hetzelfde lichaam, met één Herder die ons de richting wijst, ongeacht of we Joden of Grieken zijn?

A: 1 Corinthiërs 12:12-13

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Messias. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

A: Efeziërs 3:6

...namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen (met de Joden) zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Messias, door het Evangelie,

A: Johannes 10:16

Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

V: Wordt dat ene lichaam “De Kerk” genoemd? (of in het Grieks “Ekklesia”)

A: Colossenzen 1:24

Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Messias, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente

A: Efeziërs 5:23

...want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Messias Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.

V: Dus, is iedereen die gered is door Messias, deel van dat ene lichaam? En heeft dat lichaam één hoofd die eenduidige instructies geeft, of twee hoofden die tweeërlei instructies (Wet) geeft?

A: Colossenzen 1:18

En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

A: Efeziërs 3:6

Het geheimenis is dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Messias, door het Evangelie,

V: Was de kerk een nieuwe uitvinding die God bedacht vanaf het kruis, of heeft ze al bestaan vanaf het begin en omvat ze allen?

A: Efeziërs 3:21

Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Messias Jesjoea, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen

A: Efeziërs 1:23

Die Zijn Lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

V: Werd Israël in de woestijn al “de kerk” genoemd, toen de Wet van Mozes werd geschreven?

A: Handelingen 7:38

Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst (ekklesia) van het volk bij de Engel was Die tot hem sprak op de berg Sinaï, en bij onze vaders, en hij was het die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven.

V: Hoeveel poorten leiden naar het Nieuwe Jeruzalem en worden ze ‘Israël’ genoemd?

A: Openbaring 21:10-13

En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen.

V: Geldt de hele Schrift als instructie voor rechtvaardigheid, onderwijs, verbetering en zelfs vermaning?

A: 2 Timotheüs 3:16

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,

V: Dus, als de volledige Schrift *waar* is, waarom zijn er dan zoveel leraren die mij onderwijzen door middel van de brieven van Paulus, dat God bepaalde wetten heeft afgeschaft?

A: 2 Petrus 3:14-17

Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze HEERE (JHWH) als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van

tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet **door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept** en afvalt van uw eigen vastheid.

V: Waarschuwde Paulus de Grieken zelf al dat dit zou gaan gebeuren?

A: **Handelingen 20:29-30**

Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. (Zie onze studie “De vruchten van wolven”)

V: Waarom wordt het de Leraren toegestaan om zulke dingen te leren?

A: **2 Timotheüs 4:2-4**

Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

V: Dus, als we onderdeel zijn van Israël, oorspronkelijk of ingevoegd (geënt) moeten we dan geloven in en gehoorzaam zijn aan al Gods geboden in de Bijbel, gedefinieerd als Zijn Wet? En moeten we gehoorzaam zijn uit plicht of uit liefde?

A: **Jeremia 31:31-34**

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE (JHWH), dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE (JHWH). Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn Wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE (JHWH), want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE (JHWH). Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

V: Zijn Gods feesten ZIJN feesten of zijn het enkel Joodse aangelegenheden?

A: **Leviticus 23:1-2**

De HEERE (JHWH) sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: “De feestdagen van de HEERE (JHWH), die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen.”

V: Wat zegt God in de Schrift over hoe lang Zijn volk het gebod om de Sjabbat te vieren moet onderhouden, en wanneer gaf God ons dat gebod?

A: Exodus 31:16-17

Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE (JHWH) heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt

A: Leviticus 16:31

Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwig verordening.

V: Wat zegt God in de Schrift over de duur waarvan wij Grote Verzoendag moeten onderhouden?

A: Leviticus 16:29-31

Dit is voor u tot een eeuwig verordening: u moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE (JHWH) gereinigd. Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwig verordening.

V: Voor welke periode geeft God in de Schrift het gebod om Pascha, Ongezuurde Broden en het Feest der Eerstelingen te onderhouden?

A: Leviticus 23:14

U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze zelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwig verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden.

V: Voor welke periode geeft God in de Schrift het gebod om Pinksteren/ Wekenfeest/ Sjavoet te onderhouden?

A: Leviticus 23:21

U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwig verordening, in al uw woongebieden, al uw generaties door.

V: Voor welke periode geeft God in de Schrift het gebod om Loofhuttenfeest te vieren?

A: Leviticus 23:41

Dat feest voor de HEERE (JHWH) moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwig verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren.

V: Moeten we Gods Wet voor eeuwig onderhouden?

A: **Psalm 119:44**

Dan zal ik steeds Uw Wet in acht nemen, voor eeuwig en altijd.

V: Hoe moeten we anderen antwoorden ten aanzien van deze waarheid?

A: **Efeziërs 5:11**

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.

A: **Titus 2:15**

Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.

A: **1 Timotheüs 5:20**

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben.

A: **Spreuken 9:8**

Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben.

A: **Judas 1:3**

... met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.

V: Hebben we mensen nodig om ons uit te leggen hoe we de Schrift moeten begrijpen?

A: **1 Johannes 2:27**

En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven

V: Zei Jesjoea tegen Zijn discipelen dat ze de Wet van Mozes moesten lezen en onderhouden, maar dat ze niet de Farizese doctrine moesten volgen?

A: **Mattheus 23:2-3**

De Schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.

V: Ontvingen ze op de berg Sinai hetzelfde evangelie als wij?

A: **Hebreeënen 4:2**

Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.

V: Was dat omdat Jesjoea het verkeerd vond dat de Farizeeën de Wet van God, geschreven door Mozes, teniet deden?

A: Marcus 7:6-13

Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

V: Dus, de Farizeeën onderwezen de Wet van God, maar in de praktijk waren ze wetteloos?

A: Johannes 7:19

Heeft Mozes u niet de Wet gegeven? En niemand van u doet de Wet. Waarom probeert u Mij te doden?

V: Dus, als Jesjoea leerde dat het slecht was om de geschriften van Mozes teniet te doen, zei Jesjoea dan tegen ons om alle volken te onderwijzen om alles wat Hij had geboden te gehoorzamen, waarbij ook de Wet van Mozes is inbegrepen?

A: Mattheus 28:19-20

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Alhoewel er in deze studie heel veel vragen zijn beantwoord door rechtstreeks te verwijzen naar Gods Woord, kunnen we ons toch voorstellen dat het vele nieuwe vragen heeft opgeworpen.

We nodigen je uit om onze website te bezoeken, waar we het VOLLEDIGE Woord van God omarmen en onderwijzen. Onthoud dat Jesjoea onze Heer en Redder is, theologen zijn dat niet. Onderzoek jezelf en je geloof in het Woord van God.

We hopen dat deze studie je heeft gezegend, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)