



"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen "The Threshold Covenant." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så sätt underlätta presentationen av materialet. I vissa partier kan detta orsaka att undertexten inte helt följer talet som gör att det kan bli lite osynkroniserat i vissa partier.

Det kan dessutom finnas smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.

Men vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av denna video med den text som följer nedan."

Tröskelförbundet

I Sakarja 12:2 står det:

Sakarja 12:2

Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring.

Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat.

Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about, when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem.

Ordet "kalk" i denna vers har inte samma innebörd som det hebreiska. Det hebreiska ordet för "kalk" är "SAF" (Sawf). Enligt H5605 i Strongs Bibelllexikon, är dess ursprungliga betydelse; vestibul (som en avgränsning), även en maträtt (som innehåller blod eller vin), en balja, skål, kopp, dörr (som en dörrpost), grind, port, eller **TRÖSKEL**.

I forna tider och även i dag, finns det i Mellanöstern en sed kallad "Tröskelförbund" där människor ingår förbund/avtal med varandra genom att stryka blodet från ett djur på tröskeln/dörrposten.

Det är alltså den nedre delen av dörrkarmen som människor kliver över för att komma in i ett hem. I Mellanöstern var och är tröskeln husets allra heligaste del. Det var där förbund/avtal gjordes med varandra och även med gudar (gudarna eller guden i hemmet).

Detta var och är fortfarande en vanlig sed. Alla kommer nog ihåg Påskhändelsen (Pesach eller Passover) då Herren befälde Israel att stryka blodet från ett lamm på dörrposterna och tröskeln. Detta var ett tecken på förbundet.

Vi är vana att se ett fat som en skål vi håller i våra händer.

Men under antiken var skålen inbyggd i tröskeln så att man kunde placera blodet i tröskeln och sedan stryka det på dörrposterna.

Denna sed var egentligen inget nytt. Fornas tiders kulturer använde alltid den här seden gentemot sina gudar och mellan varandra. Vi är tyvärr ofta okunniga om detta här i Västvärlden, men Bibeln skrevs i Mellanöstern, av Österländska människor som levde i en helt annan kultur än vår.

Därför skulle det tjäna oss väl för att förstå Bibeln utifrån den österländska kulturen istället för vår grekisk-romerska kultur.

Begreppet förbund/avtal var ett mycket viktigt inslag i deras kultur. De som ville upprätta ett förbund/avtal med varandra, skulle välja ut det bästa av sina djur och sedan slakta det. De skulle sedan stycka det i bitar så att blodet blev synligt, i syfte att visa att ett blodsförbund höll på att upprättas.

De skulle sedan lägga det styckade djuret i två rader med en gångväg i mitten. Därefter skulle båda parter vandra på gångvägen mellan de två raderna av det slaktade djuret och muntligt framföra förbundet/avtalet till varandra.

När de var klara skulle de säga till varandra;

"Om någon av oss bryter mot det förbund vi just ingått, är vi att hämföra med det djur som vi slaktat." Detta är viktigt att förstå, eftersom HERREN, himlen och jordens Skapare, ingick ett evigt förbund med Abraham.

Han kom till Abraham i en dröm och visade honom rader av ett djur som redan var slaktat och HERREN själv passerade mellan styckena!

Ser du bilden av förbundet han försöker visa oss?

Vi skulle knappast förstå detta om vi inte kände till seder och bruk i den Österländska kulturen.

1 Moseboken 15:17-18

När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som FOR FRAM MELLAN KÖTTSTYCKENA. På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: "Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat:

And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that PASSED BETWEEN THOSE PIECES (which was the pieces of the animals). In the same day YHWH made a covenant with Abram, saying, 'Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates:

Med detta i åtanke förstår du kanske bättre sambandet med Sakarja 12:2 där HERREN säger; [Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring.](#)

"I will make Jerusalem a THRESHOLD of trembling."

Med andra ord; Jerusalem är den smorda plats där Messias kommer att regera och där HERREN/YHWH har placerat sitt namn. Det är tröskeln till **HANS** "hus."

Det har en mycket viktig innebörd;

De som korsar över tröskeln med ont uppsåt i sina hjärtan visar att de föraktar hans förbund och de kommer att bli som de slaktade bitarna av det döda djuret. Detta är ett tungt vägande och evigt förbundsavtal.

Du kanske undrar om vi verkligen kan vara säkra på att detta är förbundsavtalet/Tröskelförbundet? Låt oss undersöka nästa vers i Sakarja;

Sakarja 12:3

[Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.](#)

And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people: all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it.

Här används förbundsavtalet till att ge uttryck för vad som finns i HERRENS hjärta.

De som går över hans tröskel (Jerusalem, förbundsplatsen) med onda avsikter kommer att **styckas i bitar** precis som djuret, om man bryter förbundet efter att ha vandrat genom djurbitarna som exemplet i 1 Moseboken 15.

Om Jerusalem är tröskeln till HERREN/YHWH där förbundet slöts med alla nationer, vilket blod utgöts då på "tröskeln" för att föra oss tillbaka till hans förbund?

Det är väl ganska uppenbart att Jesus eller som hans hebreiska namn är, Yeshua, bör vara den vi kommer att tänka på.

Han sändes som Guds felfria och oskyldiga offerlamm, vars blod utgöts i Jerusalem (på tröskeln till HERREN/YHWHs hus) så att vi kan förnyas i hans förbund och bli förenade med Israel igen.

Han sändes inte för att utgjuta sitt blod i onödan, så att vi har någon rätt att avvisa Guds lag eller Torahn. Han utgjöt sitt blod för att vi alla har överträtt Guds lag, eftersom vi alla har syndat och brutit mot hans Torah.

Vi har istället ersatt hans undervisning/instruktioner/ i Torahn med hednisk avgudadyrkan som Jul, Påsk, Midsommar och övergivit HERRENS välsignelsefyllda bud som Sabbaten, hans högtidsdagar, kostanvisningar m m. Det var aldrig en del av vad Jesus gjorde. Torahn är fortfarande **en del av det förbund som han förde oss tillbaka till**.

Här är den sista punkten. Inom Österlunds kultur är det så att om någon skulle vilja visa avsky mot någon som vill vara i förbund med honom, gör han det genom att vägra kliva över tröskeln. I stället skulle den person som visar hat mot förbundet trampa och stampa på tröskeln till den andra personens hem. Detta ansågs mer förödmjukande än att förbanna honom. Begrunda denna vers med detta i åtanke;

Hebreerbrevet 10:26-29

För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna, utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som TRAMPAR på Guds Son, föraktar det FÖRBUNDSBLOD som har helgat honom, och som kränker nådens Ande?

For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment, and fiery indignation which will devour the adversaries. Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. Of how much worse punishment, do you suppose, will he be thought worthy who has TRAMPLED (stomped) the Son of God underfoot, counted the BLOOD OF THE COVENANT by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace?

Ser du kopplingen hur förbundsblodet i denna vers jämförs med att trampa eller stampa på Guds son blod?

Hebreerbrevet 10:30

Vi känner honom som har sagt: *Min är hämnden, jag ska utkräva den, och dessutom: Herren ska döma sitt folk.*
Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

*For we know Him who said, "Vengeance is Mine, I will repay," says the Lord. And again, "The LORD (Yahweh) will judge His people."
It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.*

Verkligheten är den att snart kommer HERREN/YHWH för att döma sitt folk och göra rent sitt hus. Allt som vi tidigare läst var förutsagt i vers 25 i samband med att vi ser "dagen" närma sig;

Hebreerbrevet 10:25

Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Detta handlar naturligtvis om "Herrens dag" som är en 1000 år lång dag, vilken inleds med domen av de troende. Men den slutliga domen över de troende kommer inte att ske förrän efter de 1000 åren har gått till ända. Många förstår inte riktigt vad "Herrens dag" innebär eller när den inträffar.

Efter att t ex ha läst 2 Tess 2 drar man slutsatsen att "Herrens dag" är när Jeshua återvänder. Profeterna i sina många omnämmanden av "Herrens dag" tyder också på att den börjar med dom vilken först börjar i Guds hus.

Kom ihåg vad vi just läst;

I samband med "Herrens dag" får vi höra av Petrus att;

Men en sak får ni inte glömma, mina älskade:

för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. (2 Petrus 3:8)

Det avslöjas för oss redan innan Uppenbarelseboken skrevs, att "Herrens dag" skulle vara i 1000 år.

Vi får i Upp 20:4 veta att vår Herre Jesus Kristus kommer att regera i tusen år. Börjar du se varför detta kallas "Herrens dag?" Det borde börja bli lite klarare nu. Det betyder att vår Herre kommer att regerande en hel dag, eller under 1000 år. Det är hans dag, "Herrens dag."

I slutet av de 1000 åren, lämnar Jesus över myndighet och kungariket tillbaka till Fadern (1 Kor 15:24). Varför är detta så viktigt för att förstå? Spelar det ens någon roll?

Det har stor betydelse eftersom efter de 1000 åren, kommer **den sista dagen** i slutet av 7:e dagen. De 1000 år som Jesus kommer tillbaka för att regera under, är den 7:e dagen.

Kanske du ser nu varför detta är så viktigt, särskilt om du har Hebr 3-4 i åtanke.

De 1000 år då Jesus regerar är vår Sabbatsvila. Det är den Sabbatsvila som vi väntar på att komma in i efter domen.

Kom ihåg att Jesus sa att han är herre över Sabbaten (Mark 2:28).

Sabbaten på veckans sjunde dag är ett profetisk förebådande av de sista 1000 åren, "Herrens dag," då vi fortfarande väntar på att få komma in. Kom ihåg att "Herrens dag" alltid har varit hans Sabbat, den 7:e dagen och löftet till oss är fortfarande att vi ska komma in i hans vila;

Hebreerbrevet 4:1

När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det.

Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it.

Sedan varnar Hebreerbrevets författare oss för vad som hände med Israels folk i öknen;

Hebreerbrevet 4:2

Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem, men de hade ingen nytta av ordet de hörde

eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade.

For indeed the gospel was preached to us as well as to them; but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it.

Uppfattade du detta? De hade fått samma evangelium predikat för sig som vi har. Samma Guds ord, samma budskap.

Hur många är det inte som felaktigt tror att vi har ett nytt evangelium i Nya testamentet? Israels folk hade inte tro att följa Guds ord, för om de verkligen hade gjort det, skulle de ha följt det som är skrivet. Vi gör vad vi tror, eller hur? Men vi som har tro, som har hörsammat Ordet, kommer att gå in i hans vila.

Hebreerbrevet 4:3

Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Så svor jag i min vrede:

De ska aldrig komma in i min vila. Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse,

For we who have believed do enter that rest, as He has said:

“So I swore in My wrath, ‘They shall not enter My rest,’”

although the works were finished from the foundation of the world.

Lägg märke till att precis som vers ett förklarade att vi ännu inte har trätt in i den vilan, och fokuset i vers tre är på dem som har "tro." Vers två tyder på att de som framgångsrikt vandrade i tro, eller som Paulus uttrycker det; jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron, är de som kommer in i hans vila. Vi har trott och vi tror fortfarande, men tills vi når målet, har vi ännu inte till fullo trott färdigt. Därefter börjar författaren undervisa om "Herrens dag," vilodagen, den 7:e dagen.

Hebreerbrevet 4:4-10

för på ett ställe säger han om den sjunde dagen: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. Men här säger han: De ska aldrig komma in i min vila.

Det står alltså fast att vissa går in i vilan, och att de som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad. Därför bestämmer han på nytt en dag, i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är sagt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan.

För om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag.

Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk.

Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.

For He has spoken in a certain place of the seventh day in this way:

“And God rested on the seventh day from all His works”; and again in this place:

“They shall not enter My rest.” Since therefore it remains that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of disobedience,

again He designates a certain day, saying in David, “Today,” after such a long time, as it has been said:

“Today, if you will hear His voice,

Do not harden your hearts.”

For if Joshua had given them rest, then He would not afterward have spoken of another day.

There remains therefore a rest for the people of God.

For he who has entered His rest has himself also ceased from his works as God did from His.

Märkte du vad som sägs här? Det talas om att det finns en annan dag eftersom de ännu inte har trätt Hans vila. Vi vet att det är en annan dag det talas om, "Herrens dag."

Vi vet också att vi ännu inte har trätt in i hans vila. Det är en annan dag som vi ser fram emot, vilodagen, den sjunde dagen. Det är inte förrän vi går in i Sabbatsvilan, de sista 1000 åren på "Herrens dag," som vi äntligen kan upphöra med vårt arbete.

De flesta av oss är nog överens om att vi fortfarande arbetar. Vi delar fortfarande Ordet och undervisar nationerna. Vilan återstår ännu.

Du kanske fortfarande undrar vad det har för samband med tröskelförbundet?

Kom då ihåg Israels folk som i öknen trampade på hela förbundet och att de heller inte kom in i hans vila. De fortsatte att vara olydiga och upproriska. De hade samma evangelium som oss, men de ville inte vandra i tro på hans Ord.

Kommer du ihåg vad vi just läste i Hebr 10? Där listades konsekvenserna av att fortsätta i uppsåtlig synd efter att ha fått kunskap om sanningen. Där noteras också domen över dem som trampar på tröskelförbundet och förolämpar nådens Ande.

Om vi inte följer hela Guds ord, betyder det då att vi inte kommer att träda in i tusenårsvilan på "Herrens dag"? Låt oss fortsätta att läsa kapitel 4;

Hebreerbrevet 4:11-13

Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och mærg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.

Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon.

Och inför honom måste vi stå till svars.

Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account.

Vi måste sträva efter att komma in i den vilan, vilket innebär att vandra i överensstämmelse med hela Guds Ord, inte kämpa emot det.

Det finns så många anledningar till att inte trampa på tröskelförbundet, nu när du känner till sanningen. Om du säger att du tror och har tro på **hela** Guds ord, som egentligen är detsamma som den Jesus Kristus själv säger sig vara (Joh 1:14, Upp19:13), densamme idag, igår och för evigt (Hebr 8:13), då uppmuntrar jag dig starkt att börja följa hela Guds ord, i stället för bara utvalda delar. Vedermodan kan komma mycket snart.

Ångra dig därför och följ hans förbund och lär dig hans vägar innan stormen kommer som en tjuv om natten. Fall inte under syndens och dödens lag som Hebr 4 och 10 varnar oss för. Trampa inte på Tröskelförbundet. Se fram emot den 7:e dagens vila, de 1000 åren, "Herrens dag." Ingen vill väl stå med skam vid hans ankomst.

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!

Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#