



*"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln "Sunburned Part 1." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."*

## **Bränd av solen Del 1**

*"Andra, med större beaktande av goda seder, måste erkännas, antog att solen är de kristna Gud, eftersom det är ett välkänt faktum att vi bedja österut, eller för att vi gör söndagen till en högtidsdag." (Tertullian [155-225 AD.], Ad Nationes, i 13, in The Ante-Nicene Fathers, vol. III, p. 123)*

### **INLEDNING**

Om detta är första gången du utforskar denna särskilda fråga, inbjuder och uppmuntrar vi dig att närma dig detta material med en "pröva allt" -inställning när det gäller jul och påsk.

Denna undervisning kan tänja på gränserna när det gäller många av våra känslomässiga sidor som vi ofta har till dessa traditioner, känslomässiga sidor som kan komma i konflikt med vår anedeleda vilja att söka, anamma, och att endast praktisera sanningen.

För många av oss har generationer av kära minnen formats runt dessa traditioner, så vi kommer inte att låtsas att det inte finns några svårigheter med att ta del av denna undervisning.

Familjer samlas ofta till dessa traditioner, delar glada, kärleksfulla ögonblick och tillbringar mycket tid tillsammans. Utan tvekan kommer detta ifrågasättande av jul och påsk att vara utmanande och även svårt och kanske rent utav obehagligt. Det finns många saker som vi inte vill höra. Det fanns en tid då vi helt enkelt inte vill höra det. Men vi bör närma oss dessa saker med djärvhet i tron:

### **Ordspråksboken 28:1**

*De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem, de rättfärdiga är trygga som unga lejon.*

Vi uppmuntrar dig att inte fly från denna undervisning, utan pröva den, studera den och bestäm själv huruvida dessa saker är sanna eller inte. Vi måste vara modiga, trots att det kan kännas obehagligt.

Det finns mycket som vi kommer att beröra som de flesta helst vill undvika och anser att det inte är sant.

Du kanske till och med frestas att avfärda alltihop, både den historiska och bibliska fakta som presenteras i denna undervisning och tankar som... "men Gud känner mitt hjärta..." kanske dyker upp i ditt sinne. Vi förstår precis vad som kan hända, vi har själva varit med om precis samma sak. Men vi uppmanar dig ändå att inte falla i fällan av förlamande tro över att våra hjärtan inte kan leda oss i Hans ord, utan att våra hjärtan kan avgöra vad som är rätt och fel i Guds ögon.

Kom ihåg vad Han säger om våra hjärtan:

### **Jeremia 17:9**

[Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?](#)

Vill vi verkligen följa vårt eget hjärta, som är bedrägligt, eller vill vi följa Guds hjärta? Det är Guds hjärta som leder oss in i Ordet. Det är Guds hjärta som är Ordet. Är det inte det som skall styra vår tro? Är det inte så att vi ständigt skall förändras till Hans avbild, inte till världens? Det är inte nödvändigtvis vad vi vill, men vad Han vill med oss?

### **Guds avbild är en avbild av Ordet...**

Så det är också vad vårt fokus kommer att vara. Vi kommer att Bibliskt presentera Guds perspektiv i kontrast mot traditioner och historia kring jul och påsk. Vi kommer att på alla sätt försöka hålla oss till fakta, eftersom ibland avslöjar studier i dessa frågor inbillade problem som gömms i varje aspekt av den kristna tron. Vi vill veta vad Gud vill, inte vad vi vill. Vi är de första att erkänna att jul och påsk kommer att locka fram känslor och få håret att resa sig över lyckliga ögonblick och vad dessa dagar kan ha betytt för oss. Men har det större betydelse vad det innebär för oss än vad det innebär för Gud, vår Skapare. Skall det vara vår väg eller Hans väg, det är vad frågan gäller.

Under denna undervisning, kanske du blir tvungen att lägga din personliga syn på jul och påsk åt sidan, men det kommer inte att vara det viktigaste för oss. Vi kommer att titta ur Guds perspektiv, enligt Hans eget Ord beträffande jul och påsk. Vi kommer att dra gränser och viktiga val måste göras.

Det är upp till dig om du vill se det ur Guds eller någon annans perspektiv. Under hela denna genomgång, kommer vi endast att hålla fast vid Bibeln och historisk fakta. Material som du kan pröva själv och avgöra om det är sant eller inte. Innan vi börjar presentera fakta, närmare granska och testa jul- och påsktraditionerna, låt oss fastställa något om Biblisk förståelse.

I Malaki 3:6, vi lär oss att Herren och Hans ord aldrig ändras:

[Jag, HERREN, har inte förändrat mig...](#)

Yahweh säger att "*jag har inte förändrat mig*" i samband med många saker som Han passionerat hatar och är emot, saker som han inte vill skall hända oss. Men han har ändå besparat Israel trots deras överträdelser. Du kan se det i den föregående versen. Detta innebär att Gud alltid avskyr trollkarlar, äktenskapsbrytare, de som svär falskt och förtrycker Guds folk. Han nämner alla dessa saker i föregående verser i Malaki 3.

För att ge ett nutida exempel; Om Gud säger att han hatar pommes frites och att han alltid kommer hata pommes frites, velar Han då inte och ändrar sig om vad som behagar Honom eller inte? Det kanske låter som ett dåligt exempel, men sådan är Han. Gud ändrar sig aldrig. Om han säger att något inte behagar Honom kommer han aldrig att ändra sitt beslut. Han är definitivt inte velig, Han vet exakt vad han vill och inte vill. Så vi bör ställa oss frågan; Hur många av oss vet vad som är Hans vilja?

Vi har en hel Bibel som ger oss svaren. *Bryr vi oss om det? Ska vi bry oss om det?*

Om Johannes hade rätt, så är Gud Ordet och om vi vill lära känna Gud, då måste vi lära känna Ordet. Så enkelt är det. Om Gud varken kan eller vill ändra sig och eftersom Gud är Ordet och Ordet är Gud och ingenting i Ordet har förändrats, är det lika sant nu som det alltid har varit. Hans karaktär beskrivs av vad som behagar Honom och vad som inte behagar Honom och det förändras aldrig. Skulle det kunna påverka oss? Han är konsekvent och oföränderlig, För att säga det mer bryskt, bryr vi oss överhuvudtaget om vad Gud bryr sig om? Skall det handla om vår vilja eller Hans?

Visst, det kan vara enkelt att ge rätt svar på detta.

Vi kanske vet alla svar, men lever vi ut de rätta svaren?

Vi talar ofta om att det handlar om vårt förhållande till Fadern. Hur många gånger har vi hört det sägas och rent utav sagt det själva, att allt handlar om detta förhållande? Om det är sant, då bör vi bry oss om vad som behagar Honom och vi behöver aldrig bekymra oss om att Han ändrar sig eftersom han är oföränderlig. Han har lovat oss att Han aldrig ändrar sig. Är inte det vad en relation handlar om? Att lära känna den andra personen och handla korrekt på Hans önskemål?

Med detta i åtanke är här några saker som Gud sagt till oss i Sitt oföränderliga Ord;

### **5 Moseboken 12:30**

...se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit rövda ur vägen för dig.  
Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: "Hur dyrkade dessa folk sina gudar?  
Jag vill göra på samma sätt."

### **Jeremia 10:2**

Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämnda av dem.

### **5 Moseboken 12:4**

Ni skall inte tjäna HERREN, er Gud, på deras sätt...

Klart och tydligt säger Herren att han inte vill bli tillbedd på samma sätt som hedningarna tillbad sina solgudar. Det borde låta vettigt för oss. Föreställ dig att en person försöker älska dig på samma sätt som han gjorde i en tidigare relation, istället för att älska dig så som du vill bli älskad. Det skulle troligtvis inte bli så lyckat. Det är precis vad Herren säger till oss här. Låt oss ta en titt igen:

### **5 Moseboken 12:4**

Ni skall inte tjäna HERREN, er Gud, på deras sätt...

Tror vi att Yahweh som aldrig förändras, faktiskt förändrat Sin inställning i detta avseende? Accepterar Han plötsligt detta beteende? Var Han smått förvirrad tidigare och efter några ytterligare reflektioner bestämde sig för att Han har behag i att bli tillbedd på det sätt som solgudarna tillbads? Uppenbarligen inte.

Så, vad händer om vi tillber Gud vid jul och påsk på samma sätt som hedningarna tillbad solenguden efter deras traditioner? *Skulle detta vara allvarligt? Behöver vi bry oss? Och framför allt, bryr Han sig?*

Du kanske tänker att det inte har så stor betydelse för dig. Det handlar inte längre om vad dessa dagar var tidigare, vi har gjort detta till kristna helgdagar, vi ändrade bara lite på dem. Det är helt naturligt för oss att göra så för det är vad våra hjärtan säger.

Kom då bara ihåg hur vårt hjärta är konstruerat;

### **Jeremia 17:9**

*Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?*

Den som säger "jag följer bara mitt hjärta" borde vara tämligen bekymrad över vad han just sagt. Det spelar ingen roll om det behagar oss eller inte, det handlar om ifall det behagar den vi står i förhållande till. Skulle du säga till din make; *"Det är ingent problem för mig, så varför skulle det vara ett problem för dig?"*

Varför skulle vi då kunna säga så till Gud, vår Skapare? Varför skulle vi bara intressera oss för vad som har betydelse för oss när vi tillber Honom? Om vi vill ha en personlig relation med vår Skapare, så borde vi nog ta det väldigt personligt i alla avseenden.

Låt oss gå lite djupare och verkligen ta reda på vad Han vill och inte vill och sedan beakta detta efter bästa förmåga, leva ut det i våra liv, låta våra handlingar överensstämja med vad Han vill. Låt oss för ett ögonblick lägga åt sidan vad vi tror är sant och vad vi vill och istället fokusera på att älska Honom av hela vårt hjärta.

Kom ihåg att om det inte behagade Herren då, är det helt säkert att det inte behagar Honom nu heller. Han säger själv i sitt ord att Han aldrig ändrar sig om vad som behagar Honom och inte. Han kommer inte helt plötsligt att glädja sig åt att bli tillbedd på samma sätt som en traditionell hednisk solgud. Om vi alltså ser alla aspekter av vad jul och påsk bygger på, tillbedjan av hedniska solgudars dagar och traditioner, så ser vi enligt Guds eget Ord att Han absolut inte vill ha det så.

Så vad vi kommer att göra är att titta på om jul och påsk har några hedniska rötter och traditioner i tillbedjan av solguden. Det borde vara vår önskan om vi vill ha en relation med vår Skapare. Vi skulle bry oss mer om vad Han tycker och vad Han vill, än vad vi själva vill.

Om vi verkligen bryr oss om vad vår Fader har behag till och inte, måste vi pröva allt inför Hans Ord. Det handlar om vårt förhållande till Honom, inte om vad som behagar oss, utan vad som behagar honom.

Jesus (hans hebreiska namn är Yeshua) brydde sig om sin faders vilja. Han gjorde bara vad hans Fader Ord sa och bara vad Hans Fader visade Honom.

### **Johannes 4:23-24**

*Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.*

Vår tillbedjan skall inte bara komma från anden och hjärtat, utan också vara grundad i sanningen. Om alla aspekter kring jul och påsk inte är grundade på sanning, då är det uppenbart att vi har ett problem i att uppnå vad Fadern vill ha från oss. Vi vet att Han inte vill bli tillbedd på samma traditionsenliga sätt som forntida solgudar. Nu har Han också genom sin Son talat om för oss vad som är Hans vilja.

Enligt Messias, måste vi tillbedja i ande och sanning, inte i ande och vad som är falskt. Därför att det är vad vår Fader har behag till! Det är Hans vilja!

Är det också vad vi vill? Att tillbedja i ande och sanning?

Vi bör ställa oss frågan; Är traditionell solgudstillbedjan sann eller falsk? Vill du verkligen ha en relation med din Skapare? Bryr du dig verkligen om vad som behagar Honom? Bryr du dig verkligen om hur mycket Han älskar dig? Då föreslår vi att du bryr dig om honom, tjänar och tillber Honom i ande och sanning.

Det är då vi börjar att "**Pröva allt**". Det är också då det kan börja bli obekvämt.

Många av oss har vuxit upp i ett system med en kultur som förklarar att jul och påsk är helt normalt, speciellt inom den kristna tron.

Men Paulus säger med eftertryck;

### **1 Tessalonikerbrevet 5:21**

*Pröva allt, behåll det goda*

*Så låt oss pröva allt och avgöra om jul och påsk är något som vi skall hålla fast vid.*

De två viktigaste sakerna vi behöver pröva beträffande jul och påsk, är hur Gud sagt att han **inte vill** bli tillbedd och hur Gud sagt att Han **vill** bli tillbedd;

*1) Vi behöver ta reda på om jul och påsk är rotade i solgudens högtider och traditioner, och om Herren, som aldrig ändrar sig, upprepade gånger säger att vi inte skall tillbe Honom på det sättet.*

*2) Vi behöver också få reda på om jul och påsk har sin grund i sanningen, eftersom vi vet att Fadern bara vill att vi tillber Honom i ande och sanning. Det måste vi respektera.*

Vi är inte ute efter att ta reda på vad jul och påsk innebär för dig, utan vad det betyder för Gud.

Vår uppfattning i frågan har ingen betydelse och vad du tycker har heller ingen betydelse.

DET ENDA SOM RÄKNAS är vad Gud tycker!

Vi berättade för dig i början att denna undervisning kommer att bli tuff och att du säkerligen frestas att hitta en orsak till att strunta i den. Men vi vill helt enkelt uppmuntra dig till att pröva din tro, att verkligen pröva den och fokusera på att bygga upp en närmare relation med den som älskar dig mer än allt annat, som skapat oss och räddat oss från oss själva och våra synder. I sin kärlek ger Han oss nåd. I vår kärlek tillbaks, ber Han bara om lydnad:

### **1 Johannes 5:3**

*Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.*

Om du börjar undra över om du måste utmana dina åsikter om jul och påsk, eftersom Gud vill att vi skall tillbe Honom i ande och sanning och Han klart säger att han inte vill bli tillbedd som solgudarna.

Var bara lugn. Hans bud är inte betungande. Hans lag, hans bud, hans instruktioner, ja allt vad Han vill för oss är frihet, sann frihet från världens vägar, frihet på Hans sätt.

### **Psaltaren 119:44-45**

*Jag vill alltid ge akt på din undervisning, alltid och i evighet.*

*Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar.*

Du kanske känner som att hela din värld håller på att falla sönder? Även om det verkar jobbigt just nu, tänk bara på att det är något gott som håller på att ske.  
Vi har upplevt samma sak, men det finns frihet i sanningen.

### **Johannes 8:32**

... och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Så, vi behöver jämföra jul och påsk med forntida solgudstraditioner och fastställa om tillbedjan av Gud till jul och påsk är tillbedjan i ande och sanning eller om det är en lögn.

När vi nu vet vad vi måste göra, är här vad resten av undervisningen kommer att handla om:

1. Vi kommer att först undersöka den moderna vetenskapens inställning till grunden för jul- och påskfirandet.
2. Vi fortsätter sedan med att utforska människors försvar och motiv för att fira jul och påsk och se om det motsvarar vad Ordet säger.
3. Vi kommer då att se att vi behöver få svar på frågan; "Hur kunde detta hända?"  
Som svar kommer vi att gå tillbaka i tiden, ända till Nimrods och Babyloniens tid. Vi går sedan framåt genom historien. Kaldéerna dyrkade solguden. Så gjorde även assyrierna, Babylonierna, Medo-Perserna, Grekerna och Romarna. De var alla soldyrkare! Vi kommer också att upptäcka hur, när och varför denna avgudadyrkan smugit sig in i den kristna tron.
4. Sedan kommer vi att djupgranska några av traditioner kring jul och påsk. Vi kommer att ställa frågor som kanske många av oss egentligen aldrig tänkt på. Varför målar vi ägg till påsk. Var kommer namnet påsk ifrån? Var kommer jultomten och julbocken ifrån? Hur är det med julgran och kransar? Varför delar vi ut julklappar?  
Vi kommer att visa var alla dessa urgamla traditioner kommer ifrån och sedan blev adopterade in i våra liv, allt i namn av att tillbe vår Skapare.
5. Slutligen kommer vi att presentera de högtidsdagar som Gud faktiskt gav oss, högtidsdagar som många har glömt bort. Dagar för att föra vår relation med honom till en helt ny nivå av glädje och tillbedjan. Dagar som Fadern gav oss, som alla handlar om vår Messias, Jesus Kristus.

Så låt oss börja med att granska några av de saker som berör jul och påsk. Det är fantastiskt hur tiderna förändrats. Tro det eller ej, men i den tidiga Amerikanska historien var julfirandet förbjudet. Inte av den amerikanska medborgarrättsrörelsen, utan av de kristna själva. Kanske det låter förvånande, men tänk dig att du försökte förbjuda Jul här i Sverige. Många stora affärskedjor skulle nog knappast tolerera det, inte heller de flesta kristna.

*"Jul var en gång förbjuden att fira i Boston. Puritanerna förbjöd julfirandet eftersom det var en "hednisk högtid." Episkopalerna var de första i Boston att fira jul. De följdes snabbt av ett ökat antal unga som höjde 1800-talets ögonbryn avsevärt med lekfullhet, en festandets högtid och baler. Men det var inte förrän 1856 som den lagstiftande församlingen erkände att de förlorat slaget och gjorde istället jul till en officiell helgdag." (Phoenix Gazette, 22 december 1967)*

Är inte det ganska intressant? Hade de tidiga Amerikanska kristna rätt? Eller var de helt enkelt bara vilseledda och vi bara har att fortsätta i deras spår? Många vet vem Charles Spurgeon var. Många inser att det inflytande han hade på den kristna tron, ser ut att ha påverkat mer människor än vad många andra gjort i den kristna historien. Vi säger inte att vi är överens om allt Spurgeon stod för, men vi kan helt enkelt konstatera att han har haft ett djupt inflytande över många områden i den kristna tron.

När det gäller hans ståndpunkt om julen, är det ofta inte många som lyssnar. De flesta insåg inte vad han predikade om då det handlade om julen.

*"Vi har ingen vidskeplig inställning eller respekt för tider och stunder. Vi tror inte på de nuvarande kyrkliga arrangemangen som kallas jul. För det första eftersom vi inte tror på massornas åsikt, utan avskyr den, oavsett om det som sägs eller sjungs är på Latin eller engelska. För det andra, eftersom vi inte finner några Bibliska motiv över huvud taget för att fira någon dag som Frälsarens födelsedag och följaktligen är dess firande ett vidskepligt påhitt, eftersom den inte är av gudomligt bemyndigande."*  
Charles Spurgeon, predikan den 24 December 1871.

*"När det kan bevisas att firandet av jul, Pingst och andra Romersk katolska festivaler som Påven har inrättat, eller kan styrkas genom en gudomlig lag, kommer vi också att delta i dem, men inte förrän dess.*

*Det är lika mycket vår skyldighet att förkasta mänskliga traditioner, som att respektera Herrens stadgar. Vi frågar oss alltid inför rituella föreskrifter, "Är detta enligt Guds, Israels Guds lags vilja?"*

*Om det inte tydligt framgår, så det är inte heller något som vi behöver rätta oss efter när vi vandrar i kristen frihet." Charles Spurgeon's Treasury of David on Psalm 81:4.*

Helt klart har tiderna förändrats. De flesta pastorer skulle inte våga säga vad Spurgeon undervisade på julen 1871. De skulle riskera att förlora hela sin församling. Är det ett skäl att inte tala sanning? Hela världen verkar vara inriktad på jul och påsk. De flesta som firar dessa dagar är inte ens kristna, så vad säger detta oss?

*Sedan när handlar allt i världen om gudomliga ting?*

*Sedan när handlar allt i världen om Bibliska sanningar?*

*Varför är världen så exalterad över jul och påsk?*

Spurgeon gick så långt tillbaka som till den Romersk-katolska kyrkan och förklarade att man använde sig av denna institution som medel för att införa solgudadyrkan i kristendomen. Nu vet vi varför världen är så intresserad av att fira dessa dagar, därför att världen är inte intresserad av Guds vägar. Detta talar naturligtvis inte alltför väl för jul och påsk. Världen älskar dessa dagar. Världen hatar Guds högtider, men älskar jul och påsk. Har du funderat på det? Frågan är bara varför?

Som vi nämnde tidigare, kommer vi senare i undervisningen att granska hela den historia som ger information om hur, när och varför allt det här hände. Men nu skall vi inte gå händelserna i förväg. Hur vet vi att jul och påsk härrör från solgudsdyrkan och hedniska traditioner? Hur beskriver den moderna vetenskapen ursprunget till jul och påsk? Nu börjar det kanske bli mer intressant.

Trots att det finns hundratals källor och nästan lika många uppslagsböcker att välja från, men på grund av tidsbrist, kommer följande att vara ett bnegränsat antal citat från olika uppslagsverk och även kristna vetenskapsmän om julen och påskens historiska bakgrund.

Allt detta är uppgifter som du lätt kan pröva själv.

Vad vi kommer att hitta är att jul och påsk är säkert förankrade i vad som är falska hedniska traditioner av soldyrkan och inte något från Guds ord, där Han säger att vi skall tillbe Honom i ande och sanning. Vad vi kommer att visa på är inte bara världslig vetenskaplig fakta som bevisar dessa saker utan skuggan av ett tvivel, utan även de mest framträdande och välutbildade kristna ledarna har i huvudsak

inget försvar eller förklaring till ursprunget och firandet av jul och påsk.

Låt oss börja med en av de mest dominerande kristna auktoriteterna, Zondervan.

*"Gradvis har ett antal förhärskande och rådande utövanden i de länder dit kristendomen kom, blivit anammade och sammanslagna med de religiösa ceremonierna kring jul. Sådana metoder representerar i allmänhet ansträngningar av kristna att förändra eller inkludera annan hednisk religios med kristendomen. Saturnalias högtid i tidiga Rom, firades i 7 dagar från den 17 till 24 December och präglades av en anda av munterhet, gåvor till barn och andra former av underhållning. Gradvis, ersatte de tidiga kristnas högtider av hedniska högtider som firandet av julen. Men många av dessa traditioner finns kvar ännu idag som en del av julfirandet. Andra nationer, skandinaver, tyskar, Fransmän, engelsmän och andra har också lämnat betydande avtryck. (Zondervan illustrerad Bibelencyklopedi) (sid. 804, 805).*

Kanske den här versen nu dyker upp i minnet;

### **Jeremia 10:2**

[Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt...](#)

Beträffande de hedniska inslagen, säger The Christian Encyclopedia;

*Olika symboliska aspekter av de hedniska festerna, såsom stearinljus, gröna dekorationer och att ge gåvor, anpassades till att bli kristna symboler. Senare när kristendomen spreds till norra Europa, införlivades keltiska, germanska och slaviska vinterfestivalssymboler som järnek, mistel, julgran, brasor och liknande objekt. (The Christian Encyclopedia)*

*Att ge gåvor var en romersk sedvänja, medan juleträd och julbock finns lämningar av i den gamla germanska naturdyrkan. Gradvis sjönk festivalerna in i folks medvetande. Seden var förbjuden i Amerika efter ett direktiv från parlamentet 1555, och med reformationen infördes en förfining i julfirandet med att förstärka det kristna inslaget. (Unger's Bible Dictionary)*

Så julen var ifrån början olaglig på grund av solgudadyrkan, ända tills traditionen "förkristnades".

*"Firandet av den 25 December (som en kristen högtid) daterar sig från fjärde århundradet och har sin grund i införlivandet med den Romerska Mitraistiska mysteriekulten, en festival till ära av solens födelse. (World Popular Encyclopedia, Volume 3). (093)*

Så nu vet du varför man valde den 25 December för att fira jul. Inte för att vår Mästare Yeshua föddes på denna dag, utan därför att solguden Mithra var född på denna dag. Det finns omfattande bevis för att Yeshua inte var född i december, utan med största sannolikhet på lövhyddohögtiden (Sukkot) som infaller i September/Oktober.

Det är inte svårt att förstå varför den tidiga romerska Katolska kyrkan inte kunde avskaffa den hedniska solgudadyrkan, så de införlivade den helt enkelt med den påstådda Kristi födelse.

*"If you can't beat them, then join them."*

Låt oss fortsätta;

*Övergången från firandet av solgudens födelse på en söndag till en skenbar fest för Guds Son*



*inträffade någon gång under det fjärde århundradet. Eftersom det var omöjligt att upphöra med det hedniska firandet av saturnalia, fastställde kyrkan i Rom, någon gång före 336 e Kr, att en särskilt högtid skulle hållas; jungfru Marias födelse.*

James Taylor, "Christmas," in *The New International Dictionary of the Christian Church* (J. D. Douglas, ed.; Grand Rapids: Zondervan, 1974), p. 223.

Kristna forskare är på det klara med hur soldyrkan och andra hedniska festdagar blev en del av den kristna tron. Och de förnekar det inte.

*Många andra seder som hänger ihop med julfirandet har också sitt ursprung från hedniska ritualer. Att ge presenter, extravagant glädje och ljusstakar har alla sin grund i den romerska saturnalia. Användning av julgran är något som går tillbaka till hedniska skandinaviska ritualer.*

James Taylor, "Christmas," in *The New International Dictionary of the Christian Church* (J. D. Douglas, ed.; Grand Rapids: Zondervan, 1974), p. 223.

*"På det romerska nyåret (januari), inreddes husen med gröna växter och ljus, gåvor gavs till barn och fattiga. Till dessa seder lades de tyska och Keltiska Yule Catto ritualerna. Mat och god gemenskap, Yule Catto bock och Yule Catto kakor, gröna växter och cypresssträ, gåvor och hälsningar firades i alla olika aspekter av under julen. Brasor och ljus, symboler för värme och långt liv, har alltid varit förknippat med vinterfestivalerna, både de hedniska och de "Kristna." (Encyclopedia Britannica, 15th edition, Micropaedia, vol II, s. 903, "Christmas").*

*"25 December, Mithras födelsedag, den iranska solguden, där dagen tillägnas den oöverbärande solen, liksom dagen efter saturnalia, antogs av romersk-katolska kyrkan som jul, och Kristi födelse, för att motverka effekterna av dessa festivaler." The New Encyclopedia Britannica.*

*Jul, enligt många auktoriteter, firades inte under de första århundradena av den kristna församlingen, eftersom den kristna användningen i allmänhet var till för att fira någon prominent persons bortgång [t ex Påsk – Kristi död och uppståndelse] snarare än deras födelse. En högtid etablerades till minnet av denna händelse [Jesu födelse] i det fjärde århundradet. I det femte århundradet beordrade den västra kyrkan att den alltid skulle firas på DEN GAMLA ROMERSKA HÖGTIDEN "solens dag" eftersom ingen säker kunskap fanns om dagen för Kristi födelse. Encyclopedia Americana, 1944 Edition*

*"Idén att använda vintergröna växter vid Jul kom också till England från norra Europas tidiga kristnas övertygelse. Keltiska och germanska folkslag ärar dessa gröna växter vid sina vintersolståndsfestivaler som symbol för evigt liv och druiderna trodde på de magiska egenskaperna från misteln."*

The Encyclopedia Americana International Edition. New York: Grolier, 1991. p666.

*"Det romerska firandet av vintersolståndet skedde den 25 dec. (dies natalis solis invictus). De keltiska och germanska folken höll detta i vördnaden av den första tiden, och Norsemen trodde att deras gudar var närvarande och aktiva på jorden från den 25 december till den 6 Januari." Everymans Encyclopedia. Toronto: Ryerson Press, 1967. p1,672.*

*"Kristendomen ersätter alltså en hednisk högtid med kristen, samtidigt som de behåller samma symbolism, Kristi födelse motsvarar födelsen av ett nytt år. Många av de hedniska sederna blev en del av julfirandet."*

New Standard Encyclopedia. Chicago: Standard Educational, 1991. pC-320.

*"De hedniska festligheterna den 25 december hade inkluderat fest, dans, tända bål, smyckning av hemmet med gröna växter och dela ut gåvor. Så när det blev en kristen högtid fortsatte sederna, men med en kristen innebörd som kopplades till dem."*

Encyclopedia International. USA: Lexicon, 1980. p414.

Så soldyrkan i olika former, med en kristen stämpel, tycks göra dem till något bra...

*"Användning av vintergröna växter var så nära förknippad med hedniska dagar att i många av de tidiga kyrkliga festerna de var förbjudna."*

Alfred Carl Hottes, 1,001 Christmas Facts and Fancies. New York: A.T. De La Mare, 1954. p15.

*" Lika gammal var druidernas sed, att Kelternas präster i antikens Frankrike, Storbritannien och Irland, smyckade sina tempel med mistel och ekollon som de ansåg vara heliga. Bland de tyska folkslagen var eken ett heligt träd för Odin, deras krigsgud, och de offrade till den ända tills St Boniface i det åttonde århundradet fick dem att byta det mot julgranen, ett ungt grönt träd dekorerat till heder av Jesusbarnet. Det var en tysk invandrare som tog med seden och introducerade den i Amerika."*

L.W. Cowie and John Selwyn Gummer, The Christian Calendar, 1974, p.22.

Och nu till Påsken;

*"Begreppet 'påsk' är inte av kristet ursprung. Det är en annan form av Astarte, en av titlarna på den kaldéiska gudinnan, himmelens drottning. Påskhögtiden (Pesach på Hebreiska) var en fortsättning på den judiska högtiden som firades som minne av uttåget ur Egypten. Pesach ersattes den med den hedniska "påskan" som var ganska distinkt och infördes till det avfälliga Västra riket, som en del i försöket att anpassa hedniska högtider till kristendomen."*

W.E. Vine, Merrill F. Unger, William White, Jr., Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, article: Easter, p.192.

Vi borde alla finna detta något störande. Det betyder att när vi säger att vi "firar påsk" så är det samma sak som att vi säger att vi "firar den mångbröstade fertilitetsgudinnan." Det vill vi kanske inte göra. Det är därför som vissa kyrkor istället kallar det "uppståndelsesöndagen." Men om vi verkligen ville rätta oss efter vad Bibeln säger, kallar Bibeln det för "förstfruktshögtiden " och talar om för oss exakt på vilken dag den skall firas. Mer om det senare.

Låt oss fortsätta ...

*Ishtar: (Easter på engelska) eller påsk, kommer från den Babyloniska mytologin. Det är namnet på den Babyloniska och assyriska chefsgudinnan, associerad till kärlek, fertilitet och krig. Hon är motsvarigheten till den feniciska Astarte.*

The American Heritage® Dictionary of the English Language: Fourth Edition. 20

*Tammuz: forntida naturgud som tillbads i Babylonien. En jordbruks och boskapsgud, som förkroppsligade kreativa krafter på våren. Han var älskad av fertilitetsgudinnan Ishtar, som enligt en legend var så sörjande vid hans död att hon gick ner i dödsriket för att få tillbaka honom. Enligt en annan legend, dödade hon honom och återuppväckte honom senare.*

*Dessa legender och Tammuzfesten, firade den årliga döden och pånyttfödelsen av växtligheten. Motsvarade festivaler åtrfinns i det feniciska och grekiska samhället av Adonis och phrygiska Attis.*

*Det Sumeriska namnet på Tammuz var Dumuzi.*

*I Bibeln begräts hans försvinnande av kvinnorna i Jerusalem (Hesekiel 8.14).*

*The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001.*

*"Termen Easter härleds från det anglosaxiska "Eostre", namnet på vårens gudinna.*

*Till hennes ära frambars offer vid vårdagjämningen. Detta skedde på 800-talet.*

*Termen kom att tillämpas på årsdagen av Kristi uppståndelse."*

*International Standard Bible Encyclopaedia, edited by Geoffrey Bromiley, Vol 2 of 4, p.6, article: Easter.*

*"Det engelska ordet "Eastern" härleds från namnen "Eostre" - "Eastre" - "Astarte" eller "Ashteroth". Astarte infördes till de brittiska öarna av druiderna och är bara ett annat namn för avgudarna Beltis eller Ishtar från Kaldéen och Babylonien. Domarboken nämner att "Israels barn gjorde vad ont var i HERRENS ögon och tjänade Baalerna och Astarterna och de övergävo HERREN och tjänade honom icke." Eastern (påsk) är bara ett annat namn för Ashteroth, "himlens drottning." Eastern ansågs inte vara en "kristen" högtid innan under det fjärde århundradet. Tidiga kristna firade Pesach "Passover", på den 14 dagen i den första månaden i Guds, den Hebreiska kalendern. En undersökning av de datum som påsken firas på avslöjar att firandet av påsken bland Kristna inte observeras i enlighet med i Bibeln föreskriven tid för "Pesach/Passover."*

*Efter mycket diskussion vid mötet i Nicaea 325 e. Kr. fastställdes att "påsken" skulle firas den första söndagen efter vårdagjämningen. Varför så mycket debatt om "påsk" om de var en tradition som kom från apostlarna och den första församlingen? Svaret är att detta var inte en Apostolisk stadga utan ett påfund av människor! De var tvungna att fastställa vissa regler. Historien visar att vårfestivaler var till för att hedra de hedniska fertilitetsgudinnorna och i samband med detta firade man samtidigt "påsk".*

*År 399 e Kr. försökte den Theodosiska koden tvätta bort det hedniska innehållet från dessa händelser och förbjöd dem att fortsätta. Det hedniska firandet av Påsken som från början var en dyrkan av solgudinnan, den babyloniska "himmelens drottning" fick senare tillbes under många namn; Ishtar, de Cybèle, Idaea Mater (den stora modern), eller Astarte som firandet av påsken tagit sitt namn ifrån. Påsken är inte ett annat namn för "The feast of Passover" och firas heller inte på den i Bibeln fastställa tidpunkten. Denna hedniska högtid blev "kristianiserad" flera hundra år efter Kristus." Richard Rives, Too Long in the Sun.*

*"Äggen som en symbol för fertilitet och förnyade liv, går tillbaka till de gamla egyptierna och perserna som också hade seden att färga och äta ägg under deras vårfestival."*

*Encyclopaedia Britannica, article: Easter.*

*"Byte av påskägg, som symboliserar nytt liv och fruktbarhet, är en av de äldsta traditionerna. Kaniner och blommor är även hedniska fertilitetsymboler."*

*New Standard Encyclopedia, Vol. 6, Chicago: Standard Educational, 1991. pE-25-E-27.*

*"Haren, en symbol för fertilitet i forntida Egypten, är en symbol som senare introducerades i Europa, men inte i Nordamerika. Dess plats ersätts (i Amerika?) av påskkaninen, en symbol för både mänsklig och månbaserad fertilitet. Den lägger ägg i bon som förberetts före påsken eller genom att gömma dem så att barnen får leta efter dem."*

The New Encyclopædia Britannica, 15th ed. Chicago: Encyclopædia Britannica, 1992, p.333.

*"Seden om en soluppgångsmässa (gökotta) på Påskdagen kan spåras till de antika vårfestivalerna som firas för att ära den stigande solen."*

The New Book of Knowledge, Danbury: Grolier, 1981, p.41.

Det kanske ger en påminnelse om detta Bibelord;

### **Hesekiel 8:15-16**

Han sade till mig: "Ser du detta, du människobarn? Men du skall få se ännu vidrigare avgudadyrkan än detta." Så förde han mig till den inre förgården till HERRENS hus. Och där, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen åt HERRENS tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster.

Vi kunde ha tillbringat ytterligare många timmar med att presentera både vetenskaplig och Kristen forskning i detta ämne, men vi är övertygade om att du har förstått vad det handlar om.

Du får nu ställa dig själv frågan; känns fortfarande traditionellt jul- och påskfirande rätt för dig?

### **5 Moseboken 12:30**

...se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit rövda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: "Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt."

### **Jeremia 10:2**

Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt...

### **5 Moseboken 12:4**

Ni skall inte tjäna HERREN, er Gud, på deras sätt...

Är jul och påsk rotade i hedniska söndagskulter som tillber solgudar och traditioner?

Svaret är ett definitivt och beklagligt JA! Vad säger vi om detta;

### **Johannes 4:23-24**

Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

Är jul och påsk rotade i sanningen, eller har det sina rötter i det som är falskt? De har båda otvivelaktigt sina rötter i det som är falskt. Detta innebär att de som undervisar från predikstolar sannolikt vet om allt det här. Det är inte många som ens försöker antyda att jul och påsk inte kommer från hedniska traditioner. Nästan alla som har ägnat en gnutta av studier i dessa frågor, vet att jul och påsk enbart är ett resultat av soldyrkan och hedniska traditioner.

Det enda som förändrats är namnet på den som man tillber och den förmodade symboliska meningen bakom traditionerna. Det betyder att av solgudens högtidsdagar och traditioner som det blev det jul och påsk av, har uppenbarligen ändrats i vad de betyder för oss. Men innebär detta att vi kan ändra på vad det betyder för Gud? Det är skrämmande att inse att Yahweh, som säger att Han inte ändrar sig, sagt att Han hatar att man tillber efter solgudens traditioner, men det är exakt det slags jul och påskfirande som

största delen av Kristenheten firar?  
Detta leder oss till den andra delen av denna undervisning.

Hur kommer det sig att allt detta är så välkänt, men ändå är jul och påsk fortfarande så djupt etablerad bland de Kristna? Yeshua hade inte mycket till övers för de som fortsatte att främja och utöva sådana traditioner trots att det tydligt framgår i Guds ord;

### **Markus 7:9, 13**

Han sade också till dem: "Ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar...  
Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare.  
Och mycket annat sådant gör ni."

Hur har allt detta kommit till? Varför är inte detta mer uppmärksammat? Svaret ligger i samma svek som lögnens fader sa till Adam och Eva från alla första början.

... "Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont." (1 Moseboken 3:4-5)

Innebörden av detta med lite omskrivning skulle kunna bli;  
"Det har inte så stor betydelse att Gud inte gillar att ni tillber hedniska solgudar och håller hedniska traditioner." Eller kanske  
"Gud menar inte allvar när Han säger att vi skall tillbe Honom i ande och sanning.  
Han nöjer sig gärna med det som är lite falskt."  
Förmodligen är dessa saker inte längre så viktiga för Gud, så därför skulle det självklart inte ha någon större betydelse för oss heller.

Låt oss titta på några dominerande exempel på detta sätt att tänka. Om man söker på Google om kristna borde fira jul eller inte, är den första artikeln som poppar upp från Bible.org. Ha i åtanke, att Bible.org ligger högst upp på de dominerande webbplatserna för kristen tro på hela planeten. I denna artikel från Bible.org, "*Should Christians Celebrate Christmas*" ägnar författaren ett antal punkter som överensstämmer med att Julen härrör från hedniska kulter, solgudstillbedjan, hedniska högtidsdagar och traditioner. Efter allt detta, kommer här hans citat:

*"De hedniska sambanden försvann för länge sedan"*

För länge sedan?!  
Eftersom **vi** glömt bort var dessa dagar kom från och de vägar de nådde oss på, har då Gud glömt det också? Tror vi verkligen att Gud har glömt? Tror vi verkligen att han inte längre bryr sig?  
Bryter Han mot sitt ord och har ändrat sig?

Skribenten drar sedan slutsatsen att människor genom spekulativa resonemang ignorerat Guds tankar i frågan och kommer sedan med detta arroganta uttalande;

*"Vi kan göra något dåligt av det eller något bra."*

Det är bokstavligt talat att säga att vi kan ta vad som är ont i Guds ögon, vända på det som om vi vore några magiska goda feer, och "*pooffff*," blir det till något bra! Kan vi som människor på något sätt vända

det som är ont till något gott! Hur i hela världen kan vi vända något som är ont i Guds ögon till att bli något gott? Just nu skulle man behöva skrika ut följande Bibelvers:

### **Jesaja 5:20**

Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!

Denna typ av tänkande och inställning borde skrämna vettet ur de flesta som håller fast vid sin tro, men detta är det ENDA försvar som teologer och forskare har för att fortsätta firandet av jul och påsk; **att vi kan göra det som är ont till något gott!**

Nästan allt populärt kristet försvar av jul och påsk använder liknande uttalanden.

Varför? Eftersom det inte finns något annat försvar. De medger redan att dessa traditioner är av hedniskt ursprung, en kvarleva av en kultartad soldyrkan. Vad annat kan de säga?

Du kommer att finna att nästan exakt samma argument från *equip.org*, *gotquestions.org*, *Grace to You Ministries*, och många andra populära kristna källor och förkunnare. Det enda försvar de har är att låtsas att Gud plötsligt tycker att det är ok med solgudstillbedjan och hedniska traditioner och att vi har makten att vända vad som är ont i Herrens ögon till något bra. Kan vi göra något oheligt till att bli heligt?

Kan vi nu vända hedningars anseende inför Gud till att bli godtagbart? Även om Gud är en Gud som inte ändras, kan vi ändra vad han hatar till något som Han gillar bara för att vi sätter Hans namn på det och säger att det är för att ära Honom och Hans son?

### **Tänk på det!**

Hur skulle det gå om du tillämpade detta på din fru? Antag att du gav en present till din henne, men i paketet finns något som hon avskyr. Vad skulle du säga när du ler och räcker fram den till henne?

Skulle du säga att hon kommer att gilla den ändå, eftersom det är vad som finns i ditt hjärta som räknas? Jag har ju skrivit hennes namn på paketet, så hon borde gilla det och vara nöjd? Gud förbjude att vi gör något liknande till vår maka, och att vi aldrig gör det mot vår Skapare. Det visar på att vi kommer att ge vad vi vill ge, inte vad Han önskar av oss. Det här sättet att tänka är inte nytt. Det är jämförbart med vad Kain gjorde. Kain bestämde sig för att göra saker på sitt eget sätt, det som var rätt var i hans egna ögon, han följde vad som var rätt i hans eget hjärta.

### **1 Johannes 3:12**

...och inte likna Kain, som var den ondes barn och mördade sin bror.  
Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda men hans brors var rättfärdiga.

Du kanske tänker att försvara jul- och påskfirandet kan väl inte precis jämföras med Kain.

Hur hänger det ihop? Nåväl, låt oss ta reda på det. Enligt Johannes, mördade Kain sin egen bror eftersom Kains gärningar voro onda men hans brors var rättfärdiga. Innan vi börjar diskutera Kain, måste vi nämna någonting ganska viktigt som inte så många tänker på.

När Bibeln använder HERREN i versaler, är det faktiskt översättarna som har bytt ut det ursprungliga Hebreiska namnet YHWH mot HERREN. YHWH är en förkortning av YAHWEH. Vi kommer så ofta vi kan att använda det ursprungliga Hebreiska YHWH, så som Han tänkt och baserar denna användning på de bästa forskarnas resultat. Det uttalas som YAHWE.

## 1 Moseboken 4:1

Mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon: "Jag har fått en man från HERREN. (Yahweh)" Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare.

Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt HERREN (Yahweh)" av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN (Yahweh)" såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och HERREN (Yahweh)" sade till Kain: "Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den."

Kain kände med all säkerhet till Guds lag, eller Torahn på hebreiska, som kan översättas med undervisning/instruktioner. Den krävde att vid bestämda tidpunkter, eller "moed" på hebreiska, skulle man offra till Gud. Vid vissa tillfällen var det säd som skulle offras, ibland ett slaktoffer, dvs ett djur. I detta fall krävde Gud ett slaktoffer, men Kain beslutade sig för att göra vad han ville. Abel hörde och lyssnade till Faderns önskan. Kain beslutade sig för att göra vad han trodde var rätt och det bästa sättet att tillbe på. Så Kains inställning var att göra saker på sitt eget sätt och trotsa vad Herren begärde.

## Judas brev 11

Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

Det är lätt att fastna i fällan att vi kan tillbe Gud hur vi själva vill. Guds folk har varit kända för att göra detta misstag om och om igen. Det mest klassiska exemplet av Kains mentalitet är händelsen med guldkalven vid Horebs berg. Ja, tro det eller ej, jul och påsk kan jämföras med guldkalven. Hur många har förstått att Israeliternas avsikt inte var att tillbe en falsk gud med guldkalven, utan Herren (Yahweh) den ende sanne Guden?

I berättelsen om guldkalven, började Guds folk göra egna saker och tillbe Gud på sitt eget sätt. Gud uppskattar inte att Hans folk tillber honom på deras eget sätt. Det finns föreskrifter som han har givit oss, hur vi skall tillbe honom och sättet på vilket vi skall tillbe honom. Han är den som skall tillbes, inte vi. Vi behöver förstå hur vi skall tillbe och hur vi inte får tillbe honom. Vi får inte röra till det och blanda ihop Hans direktiv med våra egna ideer. Men det är vad Guds folk gör alltför ofta och guldkalven är kanske det mest klassiska exemplet för dem som försöker tillbe Gud på sitt eget sätt.

Allt börjar i 2 Moseboken 32. Här finner vi att Mose har gått upp till berget, men efter ett tag började israeliterna få panik. De fruktade att Mose hade dött.

## 2 Moseboken 32:1

När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: "Kom och gör oss en gud, som skall gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose, som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte."

Mose var mycket mer än bara en ledare för dem. Han var deras medlare mellan Gud och Israels folk. Mose talade med Gud å deras vägnar och Gud talade till Israel genom Mose. Mose var en medlare mellan Gud och människor. Denna huvudroll är nu enbart reserverad för Yeshua. Enbart Han har samma egenskaper som Mose (1 Timoteus 2:5), (2 Korintierbrevet 11:3). Men under uttåget, var Mose medlaren. Här är deras upplevda problem; de fruktade att de förlorat Moses och trodde de behövde

ersätta hans medlartjänst. De var rädda för att de inte skulle kunna kommunicera med Yahweh längre, eftersom deras medlare Mose saknades eller kanske rent av var död.

Eftersom de hade varit i Egypten hände det nog att de lärt sig ett och annat om den Egyptiska traditionen att vända sig till avgudar. De behövde ett fysiskt medium för att få till stånd ett sådant samspel. De behövde en medlare mellan dem och Gud. Vi vet att det är vad de tänkte, eftersom de gav sitt guld till Aron och sade:

[Kom och gör oss en gud, som skall gå framför oss.](#)

Och vad var anledningen till att de gjorde detta?

[”För vad som har hänt den där Mose, som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte.”](#)

Så enligt deras tankesätt hade Yahweh genom Mose, fört dem ut ur Egyptens land. Men nu var Mose borta och i deras sinne var det ett stort problem, och stora problem kräver omedelbara lösningar. Deras lösning var att vi gör oss en "gud".

Men hur skulle en "gud" kunna ersätta Mose och hur skulle "gudar" kunna vara något bra i deras sinne? Hade de redan glömt vem som fört dem ut ur Egypten och vem som hade talat till dem vid berget, innan de blev så förskräckta att de bad Mose att gå upp för att få ta emot Guds bud till dem?

På engelska låter detta riktigt illa. Men ordet "gud" på hebreiska, är Elohim. Elohim är det hebreiska ordet som även översatts som den ende sanne Guden men också kan översättas med "gudar." Så nästan varje gång du ser ordet "Gud" i engelska översättningar, motsvaras det av det hebreiska ordet "Elohim." Elohim är plural och kan hänföra till flera gudar men också till den ende sanne Guden. Sammanhanget avgör rätt förståelse. Så vi behöver reda ut om Israel försökte att göra en fysisk bild av "Gud" som en medlare för att kunna kommunicera med Gud...eller försökte de göra "gudar" d v s falska gudar?

Israeliterna tänkte kanske detta som en möjlig lösning att byta ut Mose mot en guldkalv eftersom de trodde att han var död. De trodde att de behövde "göra en Gud" eller egentligen, skapa det kontaktmedium som de trodde sig behöva för att kunna prata med Gud, en ersättare till Mose helt enkelt. Ofta har vi fått lära oss att Israel gjorde en falsk gud. I Engelska Biblar står det att de ville göra gudar. Men de gjorde bara en enda Gud, trots att den omnämns i pluralform av Hebreiskas "el", som är en annan form av Elohim. Detta antyder att de faktiskt bara ville göra en Gud, Elohim, inte någon falsk gud, annars skulle de ha gjort flera gudar, precis som den Engelska översättningen antyder.

Nu kanske detta inte räcker för att bevisa sanningshalten i våra påståenden. Men det finns mer att ta hänsyn till. De flesta vet redan att Israeliterna valde att göra en guldkalv. Faktum är att det inte förekom någon diskussion om vad de skulle göra, utan alla verkade vara införstådda med att Herren ville ha en guldkalv. Men varför valde de en kalv?

## **2 Moseboken 32:2-4**

[Då sade Aron till dem: "Tag guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem åt mig." Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. Han tog emot guldets och gjorde av det en gjuten kalv, som han formade med en mejsel. Och de sade: "Detta är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land."](#)



Om Israeliterna försökte göra Yahweh i fysisk form som medlare för att ersätta Mose, var det säkert ingen tillfällighet att de valde en guldkalv. Varför valde de en kalv för att representera Yahweh? Jo, i Bibeln liknas ofta Gud vid en ox, så även i samband med uttåget ur Egypten;

#### **4 Moseboken 24:8**

[Gud förde honom ut ur Egypten. Hans styrka är som vildoxens. Han skall uppsluka hednafolken, hans fiender. Han skall krossa deras ben, med sina pilar genomborra dem.](#)

Varför och hur kunde de känna till detta? De visste det eftersom de talade och skrev forntida hebreiska tecken som var uppbyggt av bilder. Kommer du ihåg det hebreiska ordet som översatts till Gud i Engelska biblar? Det hebreiska ordet för Gud är Elohim. Det finns två hebreiska ord som brukar översättas med Gud, *el* och *elo'ah*.

När du läser Bibeln vore det en fördel om du hade den Hebreiska synen på Gud, snarare än vår moderna västerländska. Ordet *el* är ursprungligen skrivet med två piktografiska (bilder) tecken, som ett tjurhuvud och det andra som en herdestav. Tjuren representerade styrka och herdestaven representerade auktoritet.

För det första såg de forntida Hebréerna Gud som den starke och auktoritäre. Herdestaven uppfattades också som en stav på axlarna, ett ok. För det andra såg de forntida hebréerna Gud som oxen som bär ett ok. Vid plöjning ett fält var två tjurar placerades i ett ok. En var äldre och mer erfaren och den andra yngre och mindre erfaren och den yngre skulle lära sig från den äldre.

Hebréerna såg Gud som den äldre erfarna oxen och sig själva som den yngre som lär sig från honom. Pluralformen av *elo'ah* är *elohiym* och är också ofta översatt som Gud, medans Engelska pluralformen endast identifierar kvantitet, som mer än en, kan den den hebreiska pluralformen identifiera kvantitet såväl som kvalitet.

Något som är mycket stort eller omfångsrikt kan skrivas i plural form och i det här fallet, Gud, som är stark och auktoritär, skrivs ofta i pluralformen *elohim*. De två tecknen i dessa hebreiska ord är oxhuvudet som representerar styrka och herdestaven som representerar auktoritet. Tillsammans bildar de "den starka auktoriteten" såväl som "en ox med en herdestav." Oket förstås som en herdestav på axlarna. Om du är intresserad kan du läsa mer på det forntida Hebreiska Forskningscentret, [Ancient-Hebrew.org](#). Så valet av en kalv för att representera Gud var uppenbarligen avsiktligt.

Det finns en logisk anledning till att de inte valde en kanin, en fisk eller något annat. Elohim på Hebreiska ger oss ordbilden av en "Ox" och "auktoritet". Och gissa vad de sa, de sa att de skulle göra; Elohim!

[Kom och gör oss en gud \(Elohim\), som skall gå framför oss.](#)

Kom ihåg att Elohim är samma hebreiska ord som översatts med "Gud" i skriften. Och Elohim som en ordbild passar helt deras intentioner att göra en guldkalv. Alltså var de inte intresserade av att göra vilka "gudar" som helst, de ville göra Gud, eller Yahweh! Kanske inte så mycket att de verkligen trodde att de kunde göra Gud, men de var fortfarande kvar i Egyptiska traditioner och vanor att göra en bild av gud, så att de kunde kontakta och tala med honom, vilket naturligtvis var Moses uppgift, men de trodde att han var död. Efter att guldkalven tillverkats, säger Israels något mycket intressant...

#### **2 Moseboken 32:4**

Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv, som han formade med en mejsel.  
Och de sade: "Detta är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land."

På engelska verkar det som om de benämner guldkalven som "gudar". Men det är inte rätt - det är singularis. I verkligheten säger Israels folk, här är din Gud, eller om du så vill vill, här är din gud som förde dig ut ur Egypten, vilket syftar på den ende sanne Guden. I de flesta engelska översättningar är det tydligt att användning av ordet "gudar" inte är rättvisande av flera skäl. Israel hade redan förklarat att Yahweh var deras ende Gud. Varför skulle de plötsligt tro att en annan gud fört dem ut ur Egypten? Det skulle vara helt meningslöst. Dessutom var det bara en Gud som förde dem ut ur Egypten och Israeliterna visste om detta, så varför har engelska översättare använt pluralformen gudar, som om det var fråga om falska gudar. Det skulle vara helt ologiskt? Aron gjorde bara en guldkalv inte flera. Det innebär singular inte plural.

Innebörden av detta, och det är viktigt att förstå, är att Israel uppenbarligen aldrig tänkt på att göra gudar, utan i stället Gud, vilket framgår av den gud (singular) i form av en kalv, som råkar vara exakt samma ordbild som bildtecknet för Gud representeras av i det Hebreiska språket. Och sedan säger de att denna "guldkalv" förde dem ut ur Egyptens land. De visste att det inte var bokstavligt så, eftersom det var Yahweh som hade fört dem ut ur Egypten.

Så varför säger engelska översättningar gudar och inte Gud? På grund av det Hebreiska ordet Elohim. Elohim kan innebära pluralformen falska gudar, eller en enda sann Gud. Det skulle innebära att Israeliterna trodde att guldkalven de gjorde var en bild av Yahweh. De trodde att de skapat bilden av den ende sanne Guden, som förde dem ut ur Egyptens land. Detta borde låta mycket mer logiskt eftersom forntida Hebreiska bildtecknet för Gud är en ox med auktoritet.

De skapade helt enkelt något som de redan uppfattat som Gud, i en ansträngning lindra deras oro för att förlorat Mose som sin medlare. De skapade faktiskt en bild så som de uppfattat Yahweh för att tillbedja och ha en relation med honom som deras nya medlare. De var så rädda att de förlorat Mose att de trodde de måste ersätta honom med ett objekt som en ny medlare mellan Israel och Gud.

Tror du det fortfarande inte trots alla bevis?

Tror du fortfarande att Israel försökte tillbe avgudar i stället för Yahweh och gå sin egen väg?  
Det finns fortfarande en sak som fastställer detta och det är ganska enormt. På hebreiska får vi veta att Aaron dedikerat en högtid till Yahweh.

## **2 Moseboken 32:5-6**

När Aron såg detta byggde han ett altare framför den och utropade:  
"I morgon är det en HERRENS högtid." Nästa dag steg de upp tidigt och offrade brännoffer och bar fram gemenskapsoffer. Folket slog sig ner för äta och dricka, och sedan steg de upp för att förlusta sig.

Aron förklarar att högtiden är för Herren och sedan offerar de till honom. Tyvärr, är detta precis som Kains väg. Kanske du tänker, i min bibel står det HERREN, inte Yahweh. Men minns det som vi nämnde tidigare, varän vi ser Herren i versaler i Engelska biblar, vet vi att det är ett avsiktligt byte av YHWH, eller som vi ofta uttalar det, Yahweh.

Vem som helst kan titta i Hebreiska ordböcker och själva se att Aron bokstavligen dedikerade högtiden

till Yahweh, den Gud som förde dem ut ur Egyptens land. Det bevisar utan tvivel att Israel helt enkelt försökte ersätta Mose och ansluta sig till Yahweh på ett annat sätt. Israeliterna försökte inte göra andra "gudar," utan "Gud" - Yahweh. De valde en kalv för Yahweh eftersom Han är Elohim. Detta är viktigt att förstå, eftersom det är vad de gjorde.

De valde att uppfinna sin egen högtid, deras egen högtidsdag till Yahwehs ära, istället för de högtider som finns angivna i 3 Moseboken 23. De valde att tillbedja Gud på sitt eget sätt, istället för efter Hans anvisningar. De trodde verkligen att de gjorde det rätta. De ansåg att det var tillåtet att skapa sin egen högtid för Yahweh och tillbe honom på sitt sätt.

Men det är klart, trots att Israel var uppriktiga i sitt försök att tillbe Gud och även tillägnade en högtidsdag åt Honom och gav gåvor till honom, ser inte Gud det på det sättet. De tjänade Gud genom hedniska traditioner, genom att använda materiella ting för sin tillbedjan och genom att införa en falsk högtidsdag. De t o m offrade till Yahweh. De trodde verkligen att Yahweh skulle acceptera deras tillbedjan, *precis som Kain*.

### **Och här kommer den stora frågan;**

Eftersom israeliterna bestämde sig för att göra som de själva tyckte var rätt, i stället för att lyda Gud, gav de sig ut för att vara sina egna gudar. Istället för att fullt ut följa Yahweh, så följde de istället sin egen vilja och sina egna känslor.

Detta är exakt vad vi gör med jul och påsk! Vi tar människors vägar, falska gudars vägar och sedan lägger dem inför Gud och förväntar oss medhåll från Honom, medan vi berömmar oss själva för vad vi gjort.

Nu inser vi att kanske att detta låter hårt och många vill inte höra det alls, men vi vet att det är sanning. När vi gör saker på vårt eget sätt istället för efter Hans bud, vem är då Gud i våra ögon? Kan du se problemet ur Hans perspektiv?

Vi kan fortfarande hävda att vi tillber den ende sanne Guden, men om vi överger Hans väg och gör det på vårt eget sätt, tillber vi egentligen avgudar. Tyvärr tjänar vi oss själva, böjer oss för vår egen vilja, och rättar oss efter vad vi tror. Vi följer vår egen vilja i stället för Hans.

### **Johannes 4:23-24**

Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

Hur vill Han att vi skall tillbe Honom?

### **5 Moseboken 12:4**

Ni skall inte tjäna HERREN (Yahweh), er Gud, på deras sätt

Vilket sätt är det vi inte skall lära oss att tjäna på?

### **Jeremia 10:2**

Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt ...

Vi är medvetna om att mycket av vad som här presenterat är chockerande för många.

Egentligen är det bara en introduktion i ämnet. Ett par saker bör ändå förtydligas. Herren sade att vi inte kan tillbe Honom på det sätt som hedningarna tillbad sina solgudar. Detta eliminerar fullständigt jul och påsk i ett enda Bibelord.

Jul- och påskfirandet är inte förankrat i den Bibliska sanningen. Det kommer från hedningarnas sätt att tillbe sina avgudar. Det är hednafolkens sätt som Han har sagt till oss att inte ta efter. Det kan vara överraskande för många, men Gud är inte på samma sida som de som förespråkar att vi kan fortsätta att fira jul till minne av Jesu födelse utan att reflektera över det. Gud uppskattade inte Kains mentalitet, en mentalitet som säger att det är ok att av hjärtat tillbe Gud på det sätt som vi själva väljer, i motsats till det sätt som Han begär.

Vi måste lära oss av Israeliternas misstag, som gjorde vad som var rätt i deras egna ögon och valde att dyrka Gud på sitt eget sätt. Att instifta en ny helgdag, en ny festival och ge gåvor och tillbe Honom. Kain var också uppriktig, Israeliterna med guldkalven var också uppriktiga. Vår avsikt med att fira jul och påsk kan också vara uppriktig.

Problemet är vad Gud sagt, inte vad vi eller någon annan sagt. Trots alla teologer som lovar att det helt enkelt är ok, har Gud själv har sagt nej, det är inte ok, det är inte så Han vill bli tillbedd. Han älskade oss så mycket att Han utgav sin ende son, för att vi skulle få leva! Låt oss leva för Honom på Hans villkor, inte efter våra egna. Låt oss älska honom tillbaka på det sätt som Han sagt att Han vill bli älskad.

Vi förmodar att detta har gett dig en del att tänka på, men det finns mycket mer.

Frågan kvarstår, "Hur har alla dessa hedniska kulter och traditioner kring soldyrkan blivit inkluderade i den kristna tron?" Var kom allt detta ifrån? Hur kom det hit? Vilken var innebörden av alla dessa traditioner från början?

Du kommer troligtvis att bli förvånad när du får mer insikt i dessa hedniska kulter och traditionerna kring soldyrkan, deras ursprungliga symbolik och var de kom ifrån. I nästa del av denna undervisning kommer vi att beskriva alla dessa saker och mycket mer. Då kommer du förhoppningsvis tycka att det börjar bli ännu mer intressant.

*Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!*

*Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; [www.testeverything.net](http://www.testeverything.net)*

**Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.**

**EMAIL:** [Info@119ministries.com](mailto:Info@119ministries.com)

**FACEBOOK:** [www.facebook.com/119Ministries](http://www.facebook.com/119Ministries)

**WEBSITE:** [www.TestEverything.net](http://www.TestEverything.net) & [www.ExaminatoTodo.net](http://www.ExaminatoTodo.net)

**TWITTER:** [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#)