



"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln "Time: Our Creator's Calendar – The Foundation Part 1." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."

Tiden: Grunderna i vår Skapares kalender, del 1.

Introduktion

Den serie vi presenterar här är helt inriktad på att undersöka några av de mest utmanande frågorna relaterade till Herrens kalender. Vi förutsätter att du redan inser att hela Bibeln är sann och gäller för alla troende i dag. Målet med den här serien är inte att påstå att vi har skaffat oss all kunskap som berör denna fråga. Det har vi inte och kommer heller inte att låtsas att vi har det. Verkligheten är oftast den att vi bara hittar små korn. Men för vad det nu kan vara värt, delar vi gärna med oss av våra studier i dessa frågor. De kan naturligtvis bli föremål för förändringar allt eftersom vi fortsätter att studera detta ämne.

Undervisningsserien kommer att kräva att du tar ställning i ett hav av kontroverser.

Med detta menar vi att som vanligt kommer inte alla att vara nöjda med de resultat och slutsatser som presenteras här. Många kan bli besvikna eller kanske rentav arga över att vi inte kommit fram till samma slutsatser som de har. Men åtminstone hoppas vi att vår presentation erbjuder en förståelse varför vi nu tror som vi gör och i bästa fall, att undervisning ger dig viss klarhet, lösningar och förståelse när det gäller vår Skapares kalender. Efter ett tag kunde vi konstatera att vi inte var nöjda med våra egna resultat och ändrade vår ståndpunkt efter ytterligare undersökning.

På samma sätt, ber vi dig att fortsätta pröva allt mot Guds ord, inklusive det du finner här.

Vår avsikt är att förhoppningsvis erbjuda klarhet och insikt i ämnet, istället för ännu mer förvirring.

Om du vill veta mer om vad vi tror på och undervisar om är du mycket välkommen att besöka oss på *TestEverything.net*. Det är vår bön att denna undervisning skall var till välsignelse för dig.

Han kom för att till fullo predika lagen.

Hur många vet att det avgörande och huvudsakliga syftet med Jesu första tillkommelse var att uppfylla Guds lag?

Matteus 5:17-19

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.

Nu är det vissa som säger att när Jesus, hans hebreiska namn är Yeshua, sa i vers sjutton att han kommit för att uppfylla lagen vilket innebär att lagen inte längre gäller för troende, därför att Jesus har hållit Guds lag till punkt och pricka. Men en sådan uppfattning är en aning vilseledande när man inser att Jesus bara följde Guds direktiv när han säger;

innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå.

Därför är det inte ens möjligt hur man än vrider och vänder på det att inte varenda prick i Guds lag längre skulle gälla för alla troende.

Han kunde givetvis ha sagt;

"Du behöver inte bekymra dig om att lagen gäller eller inte eftersom jag höll den"

och i nästa andetag säga;

"du, förresten, om du följer hela lagen så kommer du att bli stor i Guds kommande rike, men om du inte gör det kommer du att vara den minste i himmelriket."

Alltså gäller hela Guds lag för oss i dag.

Vad betyder det då att Jesus sa att han inte hade kommit för att upphäva Guds lag, utan för att fullborda den? Det bör inte komma som någon överraskning att det är samma sak som vers 18 och 19 talar om. Det grekiska ordet "*pleroo*" betyder "*att till fullo undervisa, predika, fullborda*". För att belysa och ingjuta språklig trovärdighet för oss.

Romarbrevet 15:19

*...genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat (*pleroo*) Kristi evangelium.*

Det är samma ord som Jesus använder i Matteus 5:17;

Matteus 5:17

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda (*pleroo*).

Precis som Paulus syftar på "predika" (*pleroo*) Kristi evangelium som det står i Romarbrevet, har Kristus inte kommit för att upphäva lagen utan för att fullborda (*pleroo*) den. I Matteus 5:17, skulle det bokstavligt talat innebära att uppfylla oss med, eller bekräfta vår förståelse av Guds lag. Innebörden av detta är inte att Jesus kom för att upphäva Guds lag. Tvärtom, han kom för att till fullo lära ut och predika Guds lag och att fullborda den.

Han kom för att befästa dess giltighet och dess sanning. Att han uppfyllde lagen till fullo betyder alltså inte att vi inte behöver göra det. Kristus höll lagen för att vara ett exempel för oss.

Det innebär att också Paulus predikade hela Guds lag, inte upphävde eller ändrade den.

Detta borde verka meningsfullt eftersom Jesus ägnade hela sin tjänst till att undervisa mot laglöshet från Torahn. Eftersom han kom för att göra detta, kan vi förstå varför han sa vad han gjorde i vers 18 och 19. I vers 19 beskriver han tydligt de konsekvenser som blir följden om vi missförstått att hela Guds lag inte längre gäller för alla troende.

Matteus 5:19

Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.

Han kom för att till fullo predika Guds lag till den grad att vi inte har någon ursäkt om vi beslutar oss för att inte utöva och undervisa hela Guds lag. Jesus säger att om vi upphäver ett av dessa minsta bud, kommer vi i slutändan att vara de minsta i riket. Så som Jesus var, vill även vi vara och *till fullo predika* Guds lag, precis som han gjorde som ett exempel för oss.

Titta på hur Paulus använder ordet "*pleroo*";

Romarbrevet 15:19

...genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat (*pleroo*) Kristi evangelium.

Du kan se att ordet "*pleroo*" betyder att "*till fullo predika*?" Det är uppenbart att Paulus inte menar att han uppfyllt evangeliet genom sin predikan och därmed skulle lagen inte längre behöva följas av de troende idag. Det verkar inte särskilt trovärdigt. Men det är exakt vad många försöker få det till när man refererar till vad Jesus sa i Matteus 5:17. Där ser vi klart och tydligt att Jesus kom för att till fullo predika Guds lag och inte för att upphäva den.

Matteus 5:17

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda (eller egentligen att i fullhet predika lagen och profeterna).

Jesus kom för att till fullo predika Guds lag, inte för att upphäva den. Han blev vår förebild till att hålla Guds lag, inte vår ursäkt för att inte hålla den. När nu Jesus förtydligar detta uttalande i verserna 18 och 19, ser vi hur det ger en mycket bättre förståelse av det grekiska ordet "*pleroo*" vilket betyder att till fullo predika. I själva verket blir bara verserna 18 och 19 meningsfulla om vi förstår att innebörden av ordet uppfylla är att "till fullo predika."

Matteus 5:18-19

Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.

Nu kanske du undrar vad detta har med "Herrens kalender" att göra och varför vi har tagit upp så mycket tid med att poängtera detta. Vi räknar med att du som läser redan vet att Jesus inte kom för att ogiltigförklara Guds lag, utan för att undervisa om Guds lag. Men det finns en viktig anledning till att vi såg det nödvändigt att framställa allt detta som en bakgrund. Det är nämligen den viktigaste grunden vi behöver ha för att kunna förstå det vi nu kommer att fortsätta med.

Kalendern för Guds folk är en del av Guds lag. Om Jesus kom för att till fullo predika Guds lag, så innebär det också att han till fullo förkunnade Herrens kalender för sitt folk.

Förstår du den djupa innebörden av detta faktum? Låt oss förklara. Antingen kom han för att predika Guds lag annars gjorde han det inte. När han kom för att till fullo predika Guds lag, var han tvungen i sitt ämbete att bekräfta att han hade rätt förståelse av Herrens kalender. Han kunde inte hävda att han predikade Guds lag och inte hade någon kunskap om Guds kalender. Ifall han gjorde det så predikade han bara delvis ur Guds lag.

Så frågan är inte om Jesus hade all kunskap om kalendern, utan om hur han undervisade oss om hur att rätt tillämpa den. I vår undervisning här, kommer vi att ge svar på den frågan. Vad predikade Jesus om vår Skapares kalender? Vad var det för slags kalender? Vilken kalender predikade vår Frälsare om och hur vet vi det? Men först backar vi tillbaka ännu ett steg;

Varför har en korrekt kalender så stor betydelse?

Om man har varit utsatt för och antagit den sanning att Herren har en kalender som han avsett för sitt folk, dröjer det inte så länge innan man inser att det inte finns någon brist på stridigheter om hur den Bibliska kalendern ska beräknas och iakttas. Detta orsakar tyvärr friktion, spänningar och splittring bland troende. Du kanske har varit eller fortfarande är utsatt för sådana situationer och omständigheter. Det finns en intensitet i alla läger och en mängd förvirrande information. Från att komma på hur man räknar ut dagarna mellan förstfruktshögtiden och Shavuot, till hur man kommer fram till vilken är den första dagen i månaden eller den första månaden på året, om en Hebreisk dag börjar på kvällen eller morgonen, debatt om månsabbat eller 7 dagars räkning. Det finns mycket förvirring som man kan utsättas för.

För den person som bara önskar tro och praktisera sanningen, kan det vara en ganska frustrerande verklighet. Vad som kan vara ännu mer frustrerande är att det viktigaste syftet med de bestämda mötestiderna och högtidsdagarna är att föra Kristus kropp tillsammans, men eftersom det finns så många olika tolkningar av den Bibliska kalendern, blir det oftast tvärtom. Det kan istället orsaka splittring, vilket är exakt det motsatta av vad som var vår Skapares avsikt.

Det finns många bra studier och läror som är avsedda att hjälpa oss att bestämma den rätta kalendern. Problemet är att många av dem motsäger varandra trots att alla citerar Guds ord som grund och stöd för sin uppfattning. Detta är återigen föremål för mycket förvirring och frustration och det är förståeligt. Förhoppningsvis kommer vi inte att öka på förvirringen, men istället ge några tankar och insikter som kan vara av visst värde.

Vi vill absolut inte vara en del av problemet, utan en del av lösningen, om det nu kan bli en lösning före vår Frälsares återkomst. Kom ihåg att vi inte är någon form av auktoritet.

Den sanna auktoriteten är Guds ord och Guds ord allena. Det är upp till dig att pröva oss och avgöra om vi verkligen undervisar Guds ord eller om vi också skulle vara på fel väg. I denna undervisning i synnerhet, kommer vi att ge vår syn på vad förhoppningsvis är ganska rättvisa antaganden. Så här kommer de;

- 1) Jesus är Guds Ord kommen i köttet. Han tillämpade och undervisade enbart från Guds ord. Varken mer eller mindre. Jesus förkunnade och verifierade Guds lag, hans Torah.
- 2) Jesus är vårt exempel på hur vi ska vandra i Guds ord. Vad helst vår Messias gjorde är exempel som vi skall följa, exakt på samma sätt. Jesus utgör den perfekta modellen för oss att efterlikna i vårt praktiserande av Guds ord.
- 3) Herrens kalender är en del av Guds lag och är därför en nödvändig del av det Jesus fullt ut predikade och är också en del av de exempel han föregick med, för oss att följa precis på samma sätt. Vi förväntar oss att dessa är starkt samstämmiga antaganden för oss att tillsammans påbörja denna undervisning. Men, om du ännu inte tror att Jesus är vår Kristus och att han undervisade och praktiserade Guds ord helt och fullt som ett exempel för oss, vill vi rekommendera att du börjar med vår "*Brit Hadasha Series.*" Vårt mål är att vi här lär oss använda det Gamla testamentet, som också kallas TANAKH och även Nya testamentet, också känt som Brit Hadasha.

Vi kommer inte att ägna oss åt en massa citat från fariséer och sadducéer, Josephus, ortodoxa judar, Karaitejudar o s v. Om vi citerar från från Bibliska källor, är det bara för att få en mer detaljerad beskrivning eller använda dessa som historiska referenser av särskilda händelser som är värt att notera när det gäller kalendern. Det finns ett visst värde i att ta med sådana källor när vi ibland kommer att ge synpunkter på olika ståndpunkter i en fråga. Vi kommer att ta upp andra perspektiv på vissa punkter och inte bara avfärda dem.

Men vårt primära fokus och grund kommer att vara vad Jesus fullt ut predikade och sedan kontrollera med vad som redan var skrivet i Guds ord. Vårt mål är att följa Gud, inte människor, att förstå och praktisera sanningen, inte traditioner. Vi kan ännu inte förstå kalendern perfekt i vårt uppdrag att söka och utöva sanningen, men det finns välsignelse i att försöka, trots bristen på perfekt utförande. Vår främsta uppgift är att avgöra hur Jesus undervisade Faderns kalender i sitt ämbete, eftersom han kom för att till fullo lära oss Guds lag. Det sätt vi kommer att använda oss av är att avgöra vad Torahn lär ut om kalendern och se vad profeterna och skrifterna undervisar om i samma ämne och sedan titta på hur Jesus Kristus inte bara praktiserade, men också förkunnade exakt samma kalender. Att fastställa Herrens högtidsdagar och sabbater är det yttersta målet för att riktigt förstå kalendern. Vad Yeshua iakttog, som Ordet kommen i köttet, bör också kunna avslöja den korrekta kalendern som undervisas om i Ordet.

Var hittar vi då de fastställda mötestiderna?

3 Moseboken 23 är den mest citerade källan för Herrens moedim, eller som ofta översätts till, hans bestämda mötestider. Vi finner att den sjunde dagens sabbat, påsken, osyrade brödets högtid, förstfruktshögtiden, Shavuot, Basunhögtiden, Yom kippur och Sukkot är uppräknade, var och en med sin egen kalenderberäkning. Med undantag för 7:e dagens sabbat, är en korrekt tillämpning av resten av dagarna beroende på hur man förstått och vet hur man beräknar vilken dag som är den första dagen i månaden. Det finns också ett stort behov av att korrekt veta vilken som är den första månaden på året. Utan att kunna fastställa den första månaden och den första dagen i månaden exakt, så blir det omöjligt att korrekt fastställa samtliga datum för Guds bestämda moedim. På minussidan finns också att utan en grundlig förståelse av dessa två nödvändiga beräkningar, finns inte de huvudsakliga ingredienserna som gör det möjligt att konstruera en exakt bild av Guds sanna kalender.

Det är verkligen lättare sagt än gjort och det ska inte heller vara lätt. Människan råkar tyvärr vara väldigt bra på att komplicera saker. Det är om detta som det är mycket debatt och diskussioner. Som i alla frågor där det förekommer mycket diskuterande, vore det alltid vara bäst att se vad Guds ord säger. Det är vad vi ska försöka göra.

Ändå ska det sägas att;

"det är också vad många andra redan har gjort eller försökt göra, med varierande resultat."

Så vad kan vi då erbjuda genom att försöka göra något som andra redan har försökt?

Vi hoppas att kunna erbjuda en lösning som är lite annorlunda. Vi hoppas kunna peka på något betydelsefullt som ganska ofta är förbisett. När vi gör en noggrann översyn av Guds ord, så kommer vi fortsätta med ett annat värderingssteg som kommer att visa sig vara lite mer unikt i detta ämne.

Vårt föreslagna sista steg är att ta det som avslöjas i Guds ord om kalendern och sedan kontrollera det mot det unika sätt Jesus undervisade vid sin första tillkommelse. Vi kommer att låta Jesus Kristus, som en sann lärare (Hesekiel 34; Matteus 23), få sista ordet i frågan. Innebörden av det Guds ord vi läser och studerar ska stämma överens med Guds Ord kommen i köttet. Efter vad Jesus sa, kan frågan endast efter två vittnens utsago fastställas.

Vi kommer inte att föreslå några verser som bevis och tro att vi har något att presentera där allt är uttrönat. Vi vill presentera en fullständig bild som även inkluderar vad vår Frälsare Jesus Kristus trodde på och praktiserade.

Vi kommer att upptäcka att det endast finns ett sätt att förstå hur man beräknar Guds kalender genom att ta del av hela Guds ord och vår Frälsare Jesus som Ordet kommet i köttet.

Vi kommer också att se att det finns ingen möjlighet till kompromiss och ingen möjlighet att gå varken åt vänster eller höger. Därför uppmanar vi dig att ha tålamod med oss i vårt arbete att försöka få dig att förstå hur Guds ord lär oss hans kalender, undersöka vad profeterna säger och sedan visa hur det fullständigt stämmer med vad Jesus predikade om Guds lag. Dessutom kommer vi att undersöka andra gemensamma kalender-tolkningar och systematiskt pröva var och en av dem.

Ett varningens ord

Du kan förvänta dig att det inte kommer att bli en kort undervisning, troligtvis inte heller en undervisning som du bara kommer att se en gång och sedan promera iväg ifrån och tro att du fullt förstått varje detalj och de resonemang som ledde oss fram till våra slutsatser och presentation. Vi kommer att ta upp många saker mer djupgående i mån av tid. Nio gånger av tio när vi får e-postmeddelanden i just detta ämne, gäller det oftast meningsskiljaktigheter i frågor som egentligen redan besvaras av denna undervisning.

Vi rekommenderar därför att du går igenom denna undervisning minst två eller tre gånger för att fullt ut förstå vad vi påstår i vissa sammanhang. Var noga med att förstå varför vi säger vad vi tycker. Försök inrikta dig på helhetsbilden. Vad vi vill framföra med Skriften som hjälp, alltifrån 1 Moseboken till Uppenbarelseboken, är att visa på ett avtal med historiska referenser, ett avtal på vetenskaplig grund, för att bestämma en riktig Bibliskt framtagna exakt kalender. Allt måste stämma. Om det inte gör det, så har vi definitivt misstagit oss. Men som vi brukar säga, lyssna inte bara till oss, utan pröva allt. Vi är bara här för att tjäna, inte bevisa att vi har rätt eller att någon annan har fel. Allt som räknas är sanningen och det finns bara en sanning. Det är upp till dig att avgöra vad som är sanning.

Vi förväntar oss att det är mycket möjligt att många som tar del av denna undervisning redan har starka åsikter om hur man ska beräkna sin kalender. Det är möjligt att vi kan ha fel i vår uppfattning och om så är fallet, precis som med allt annat när vi inser våra egna fel och brister, har vi inga problem med att bli tillrättavisade och publicera en ny pedagogik. I slutändan är det upp till dig att pröva dessa saker och testa oss gentemot Guds ord. Vi kommer inte att bestämma vad du tror om detta, vi är inte din auktoritet. Guds ord är din auktoritet, aktualiserad och visad för oss genom vår Frälsare Jesus Kristus. Vi kommer helt enkelt att presentera vad vi tror att Guds ord säger och vad Jesus utövade och undervisade om när det gäller just dessa saker.

Den behållning som vi hoppas du kan få av vår studie i detta ämne, är de värderingar som skiljer oss från liknande undervisning. När vi är färdiga kommer du att se att Jesus enbart förkunnat Guds lag som följaktligen fastställer och effektivt kommunicerar Herrens kalender på ett övertygande sätt om inte med absolut visshet. Så om du redan har starka känslor om hur du skall lägga upp din kalender och vi inte tycks gå i samma riktning som du, ber vi dig att ha tålamod med oss och vänta med att se vad Jesus själv har att säga om saken. Ha tålamod och låt oss tillsammans finna rätt väg. Vi hoppas att det är en rimlig begäran. I gengäld, är det vår bön att vi kan erbjuda dig en rättvis och väl beprövad presentation som tjänar dig och ditt hus.

Om du nu inte håller med oss efter att allt har presenterats, kanske vi en dag kommer att komma till samma slutsats som du. Om inte, kan vi åtminstone finna tröst i att veta att en dag, när vår Messias återvänder, kommer vi alla att veta allt genom hans vägledning och undervisning om vad den sanna Bibliska kalendern betyder för alla dem som tror. Bara för att påminna än en gång; vi försöker inte att bevisa att vi har rätt, utan vi är bara ute efter att förstå och tillämpa sanningen, precis som vi hoppas att alla troende bekänner sig vilja göra. Med detta sagt, låt oss komma igång och som med alla Bibelstudier är det bäst att alltid börja från början.

Så vi börjar från början...

Jesaja 46:9-10

Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger:
Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra.

Det är här som ett av de huvudsakliga syftena med kalendern avslöjas, i en tid då många bekännade troende insåg att det närmade sig tiden för hans återkomst. Många är också medvetna om att hans återkomst på Herrens dag, kommer att ske på sin bestämda tid och mer specifikt, på hans moedim eller fastställda mötestider. Paulus skriver om detta;

1 Tessalonikerbrevet 5:1

Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er.

Varje profetiskt betydelsefull händelse som inträffade vid hans första tillkommelse inträffade på Herrens bestämda mötestider, hans moedim. Samma sak gäller för hans återkomst. Det är en central punkt i Guds bestämda mötestider och högtidsdagar, som har för avsikt att lära oss något, som profetiska skuggor. Profeten Jesaja talar om för oss att de forntida vägarna, som innehåller kalendern, hjälper oss att förstå den sista tiden, som avslöjades redan från början.

Även Paulus talar om att detta och påpekar att det är synnerligen viktigt att vi iakttar dessa dagar på samma sätt. Paulus lär oss också att vi inte bör låta andra döma oss för att vi håller Guds högtidsdagar, eftersom den profetiska innebörden av dem är vad Kristus fortfarande måste uppfylla innan slutet kommer. Messias är innehållet i högtidsdagarna. Han är orsaken till dem och orsaken till att vi ska hålla högtidsdagarna. Han är den som fyller dessa viktiga profetiska förutsägelser under dessa dagar med innehåll. Om Messias är substansen i dessa dagar, varför skulle vi då inte hålla dem? Gud förbjude att vi inte har förståelse för Herrens högtidsdagar i våra liv, om innehållet i dem är Jesus Kristus själv.

Kolosserbrevet 2:16-17

Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.

Vi kan även se att Paulus förstod att sabbaten och högtidsdagarna profetiskt förklarade vad vår Herre Jesus Kristus fortfarande måste göra på dessa bestämda mötestider helt i samklang med Guds ord. Paulus avslöjar särskilt syftet med varför Herren vill att vi ska hålla hans högtidsdagar. Jesaja uppmanar oss att gå tillbaka till början för att förstå slutet. Det är verkligen ett märkligt uttalande när man tänker på det närmare. Men när du har lärt känna det Hebreiska tänkandet, kan det inte vara ett uttalande som kunde vara mer sant. I Predikaren står det;

Predikaren 1:9

Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen.
Det finns inget nytt under solen.

Hebreeiskt tänkande går i mönster eller förlopp, bilder, händelser och resultatnriktade cykler. Det är den exakta motsatsen till det grekiska och västerländska tänkandet. Grekiskt tänkande är mer av evolution, abstrakt, filosofisk och linjär struktur. Förstår du skillnaden? Har du möjligen lagt märke till detta tidigare? Inget nytt under solen, eftersom allt som har hänt har etablerats som ett förlopp. Slutet avslöjas redan från början eftersom början fastställer förloppet och bär dess kritiskt tolkade konstruktion ända fram till slutet. Det kanske vore bra att illustrera detta;

Bibeln är full av mönster, förlopp handlingar och bilder. Dessa mönster och bilder upprepar sig hela tiden. Ett sätt att visualisera detta är att beskriva himmelriket som ett lapptäcke. Om ett sådant täcke innehåller svarta, röda, vita och blå fyrkanter, upprepande i sekventiell ordning i hela täcket, vad skulle vi då göra om en eller två slumpmässigt förekommande rosa fyrkanter dök upp?

Det grekiska tänkandet skulle då kalla detta utveckling och den förväntade förändringen som något "nytt". Det Hebreiska tänkandet skulle som minst kalla detta ett tolkningsfel, som kanske betyder att de förmodade rosa fyrkanterna i själva verket kunde vara röda. Eller kanske de rosa rutorna är ett fel av formgivaren. Om nu Guds Ord vore detta täcke vet vi åtminstone att det inte var fel på designern. Vi skulle istället ha ett större hermenetiskt problem om vi skulle dra slutsatsen att Gud skulle kunna ha fel. De synliga etablerade mönstret av Guds ord kan inte utbytas eller utvecklas. Det finns inte något nytt under solen. Problemet är att om vi hittar en rosa ruta ligger problemet i något mänskligt påfund.

Det kanske inte stämmer helt, men vi försöker undvika att ägna oss åt grekiskt tänkande och istället inrikta oss på Hebreiskt tänkande. Vi försöker att inrikta oss på en hermeneutisk (*teorin för texttolkning, i synnerhet tolkningen av bibliska texter, visdom litteratur och filosofiska texter*) tolkning av ett böjningsschema som stämmer med den typ av tänkande som författarna till Bibeln själva hade. Vi vågar även påstå att det är den typ av tänkande som vår Skapare har, vilket framgår av det sätt på vilket Bibeln är skriven och det ursprungliga bildteckenspråk som användes. När ett mönster är etablerat, kommer vi att påstå att det inte finns några rosa fyrkanter. Rosa fyrkanter är ett symptom på ett mänskligt problem, inte på Guds ord. Därför sa Jesaja till oss att gå tillbaka till början och fundera ut mönstret.

Mönstret är den hermeneutiska nyckeln för en giltig Biblisk doktrin. Gå tillbaka till början innan du börjar sätta in rosa fyrkanter. Inget är nytt under solen och det finns inga rosa fyrkanter. Gå tillbaka till början för att förstå slutet. Från början till slut, kommer mönstret att vara samma och cykliskt. Förhoppningsvis låter detta vettigt.

Detta var en kort presentation av Hebreiskt tänkande, men det bör kanske förklaras varför det var nödvändigt att göra denna förklaring. Man måste ha ett Hebreiskt tänkande för att korrekt förstå Guds ord. Man måste söka efter mönster som presenteras i ord för att etablera den mentala gräns som hindrar oss från missuppfattningar. För att börja rätt med denna undervisning behöver vi gå tillbaka till början och vi kommer att bekanta oss med det första etablerade mönstret när det gäller Guds kalender. Så om vi skall gå tillbaka till början för att förstå Herrens kalender som den hänför sig till moedim, eller bestämda mötestider, var finner vi då det första omnämmandet av detta ämne? Vi finner den i 1 Moseboken kapitel 1, den allra första början!

1 Moseboken 1:14-16

Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!" De skall vara tecken som utmärker särskilda tider (moedim), dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden." Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna.

Här får vi reda på att en av de viktigaste funktionerna för himlaljusen är att de är tecken. Det hebreiska ordet för tecken i 1 Moseboken 1:a kapitel har innebörden av att komma ihåg, en markering eller en röd flagga. Om dessa ljus är tecken till oss, betyder det att de är avsedda att uppmärksammas. De är en signal som bär på en innebörd som vi bör följa. Dessutom används de även för att beräkna de moedim, "bestämda mötestider" som vår Skapare fastställt. De anger Hans speciella dagar. De anger också månader och år. För att använda ett modernare ord är de hans helgdagar eller heliga dagar. Ljusen ger oss möjlighet att förstå vilka dagar som är avsatta för hans syften för sitt folk. Av detta kan vi dra slutsatsen att genom att betrakta dessa himlaljus, borde vi också kunna förstå att den grundläggande funktionen i Guds kalender är att tala om för oss vilka som är hans fastställda högtidsdagar.

En av de första iakttagelserna vi redan fått klart för oss är beträffande dag och natt. Grundat på detta förstår vi att när inte solen skiner är det natt och när solen skiner är det dag. Det är ju tämligen uppenbart. Det är den tolkande process som illustreras av vår Skapare. Det är den hermeneutiska kalender som han givit oss. Den lyder helt enkelt så här; Iakttä vad som händer i sol, måne och stjärnor, iakttä det mönster de bildar och där har du sedan den tidsenhet som tilldelats var och en av dessa himlaljus. Inte allt för komplicerat kan tyckas.

Iakttä, lägg märke till mönstren/förloppen och vips, där har du sedan kalendern, som en stor klocka på himlen. När vi använder oss av denna klockmetafor, bör vi komma ihåg att en klocka vanligtvis har tre visare för att ange begreppet tid; timmar, minuter och sekunder. Vår Skapare har gjort likadant. När vi nu vet detta kan vi gå vidare.

De ljus som särskilt nämns är sol (större), måne (mindre), och stjärnor. Som en marginalanteckning, är det viktigt att se skillnaden mellan de tecken Herren givit oss för sina syften, för hans bestämda mötestider och på vilket sätt hedningar använder solen, månen och stjärnorna i relation till deras avgudar. Du kanske hört sägas;

"Vi ska inte använda oss av månen, eftersom hedniska kulturer använder månen."

Eller *"vi ska inte använda oss av solen, eftersom hedniska kulturer använder solen."*

Eller *"vi ska inte använda oss av stjärnorna, eftersom hedniska grupper används stjärnorna."*

Det låter kanske riktigt på ytan, men om vi tänker lite längre. Skall vi inte använda oss av Guds tecken i skyn bara för att hedniska folk gjorde det? Eller skall vi göra det eftersom Guds ord säger att vi ska göra det? Om vi inte iakttar eller gör vissa saker på grund av att hedniska folk gör dem, vad ska vi då använda som vår källa till sanning? Verkligheten är den att fienden **blandar** ihop sanningar. Det visste du troligtvis redan. Om vi vandrar i tro och alltid försöker göra motsatsen till vad hedniska kulturer gör, blir resultatet, eftersom de blandar sanning med lögn, att vi som en följd kommer att strida mot sanningen. Vi bör till exempel inte rätta oss efter månen eftersom babylonierna använde månen i sin kalender? Eller skall vi inte använda oss av solen eftersom Grekerna använde solen i sin kalender? Detta är naturligtvis inte rätt.

Andra kulturer använde stjärnorna i olika sammanhang, men som vi kan läsa i 1 Moseboken 1 nämns också stjärnorna spela en roll i vår Skapares kalender. Vi ska inte avgöra hur man beräknar vår Skapares kalender, genom att göra tvärtemot vad hedningarna gjort, eftersom det förutsätter att de var 100% fel i allt de gjorde. Det är mer troligt att de blandade ihop sanning och lögn.

Om någon lär ut att i den Bibliska kalendern ska vi inte använda oss av månen eftersom Babylonierna, Sumerna, eller andra forntida civilisationer använde den. Är det den ultimata lösningen att alltid göra motsatsen till forntida civilisationer? Naturligtvis inte. Vår källa till sanningen och förmåga att urskilja det som är falskt, är att jämföra vår förståelse av Guds ord med världens vägar, för att vi ska kunna exponera världens vägar som falska.

Vi ska inte försöka använda världens metoder för att bygga upp en åsikt för vår lära om Guds ord. Om vi skall använda månen för att beräkna Guds kalender, så gör vi det om Guds ord skulle säga så, inte på att en gammal hednisk kultur höll tiden med månens hjälp. Världen blandar ihop sanning med lögn. Hur vet vi då om en praxis är sann eller falsk om vi inte använder Guds ord som vår enda guide och rättesnöre? Men det är ytterst viktigt att vi inte dyrkar solen, månen och stjärnorna som de gjorde. De är helt enkelt bara instrument i Herrens tjänst, ingenting annat. Vi tillber Skaparen, inte skapelsen. Vi kan använda solen, månen och stjärnorna som kalenderverktyg, men inget mer. Vi måste komma ihåg att i motsats till hedningarnas uppfattning, har de lysande himlakropparna ingen kraft i sig själva, men är ditsatta av vår Skapare för att tjäna som tecken och signaler för bestämda tider. Vi ska inte prisa skapelsen, utan vår Skapare. Låt oss läsa 1 Moseboken kapitel 1 verserna 14-16 igen;

1 Moseboken 1-14-16

Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!" De skall vara tecken som utmärker särskilda tider (moedim), dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden." Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna.

Det finns en kalender som blir allt populärare som kallas "solkalendern." Den kallas också ofta för Enoks kalender. Den kalendern har gjort alla försök för att ta bort all samrörighet med månen för att fastställa de bestämda mötestiderna. I 1 Moseboken 1 skulle det till exempel påstås att de mindre ljusen är stjärnorna, inte månen. Lägg dock märke till att det finns "två stora ljus" på himlen. Var och en som tittar upp kommer att se att både solen och månen är de två stora ljusen som är större än stjärnorna. Det är också vad vi kommer att hålla oss till. Vi kommer att försöka hålla det så enkelt som möjligt. Enbart i detta sammanhang, ser vi att man har översatt den här versen för att visa att stjärnorna är annorlunda än solen och månen, vilket stämmer ganska bra med den hebreiska texten. Men det finns mer att tänka på. Det finns två stora himlaljus. Men när vi tittar på stjärnorna, ser vi att det inte bara finns en ljuskälla utan en uppsjö av ljuskällor.

Detta är vad vi har kommit fram till så här långt;

- 1) Vi har solen, som är en himlakropp i singular. Den större av de två stora ljusen.
- 2) Vi har månen, som också är en himlakropp i singular. Den mindre av de två stora ljusen.
- 3) Sedan har vi stjärnorna, som är mindre ljus än de två första, vilket gör att solen och månen betraktas som de större ljusen. Det finns dessutom många stjärnor, inte bara en, medan de två första bara är två stora ljuskällor.

Då kan vi konstatera följande;

Det "mindre" av de "två stora ljusen" måste vara månen. Om det "mindre ljuset" av de "två stora ljusen" var stjärnorna, skulle de inte kunna vara "ett mindre ljus" men "många mindre ljus" eftersom stjärnorna är många inte bara ett ljus. Vi försöker som sagt att hålla det enkelt, men vi måste nämna att det är ganska stor förvirring i olika sammanhang om vad himlaljusen i 1 Moseboken 1 egentligen hänvisar till. Men som du ser finns det bara en förklaring på detta. Bara sol och måne räknas som de två "stora" ljusen, eftersom de är de enda två himlakroppar som är större än stjärnorna.

Låt oss förenkla det ännu mer. Om du skulle titta upp en klar natt när det var fullmåne, skulle du då säga att stjärnorna är ett stort ljus, eller att månen är ett stort ljus? Hur kan man ens påstå att stjärnorna är större än månen och att stjärnorna är ett ljus, inte flera ljus? Detta är en enkel deduktiv logik. Solen och månen råder över dagen respektive natten. Vissa påpekar att månen även kan ses under dagen, men det är fortfarande solen som råder över dagen även om månen kan ses någon gång emellanåt. När månen visar sig på natten, råder den absolut över stjärnorna. I samband med att den nya himlen och den nya jorden kommer att skapas, säger Jesaja att solen och månen inte längre kommer att vara vårt ljus. Istället kommer HERREN att vara vårt eviga ljus. Men till dess att den nya himlen och den nya jorden kommer, är solen vårt ljus på dagen och månen vårt ljus på natten.

Jesaja 60:19

[Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen, månen skall inte mer lysa dig med sitt sken. HERREN skall vara ditt eviga ljus, din Gud skall vara din härlighet.](#)

Profeten Jesaja säger att solen, den större av de två stora ljusen, råder över dagen och att månen, den mindre råder över natten. Som vi tidigare sagt kommer vi att försöka hålla allt så enkelt som möjligt. Här är vad 1 Moseboken säger;

"Det större ljuset ska råda över dagen och det mindre ljuset ska råda över natten."

Precis som Hans ord säger är vad vi ser när vi tittar upp på himlen. Månen råder ALDRIG över dagen, den kan bara råda över natten. Solen råder ALDRIG över natten, den kan bara råda över dagen. Den förståelsen är förenlig med 1 Moseboken 1 och därmed är solen och månen de två stora ljusen. Om det skulle finnas två stora ljus, så måste de vara större än någonting annat.

Men låt oss hålla det enkelt. Om det finns två stora ljus, så skulle det sedan finnas ett tredje ljus som är mindre. Du kan inte ha två saker som är stora om de inte är större än något annat.

Så vad är då mindre än de två stora ljusen kanske du undrar?

Det vet du ju redan.

Svaret är självklart att solen och månen är större än stjärnorna. Stjärnorna kan bara råda över natten då månen och solen inte är närvarande, vilket leder till att stjärnorna är de minsta av ljusen.

Ibland påstår solkalenderns förespråkare att det en gång existerade andra ljus på himlen som överensstämde med solkalendern i strid mot att solen, månen och stjärnorna var de dominerande. Innebörden av detta är att ljus på himlen var annorlunda förr och är också förklaringen till varför Enoks kalender inte längre fungerar.

Men det finns ett problem med detta. Detta är en rosa ruta. Kommer du ihåg vad vi sade om rosa rutor i Guds lapptäcke i inledningen av denna undervisning? Vår Skapare skapade ett mönster/förlopp i begynnelsen som enligt Jesaja är samma mönster som kommer att uppenbaras och upprepas i den sista tiden. Vi skulle annars behöva tro att vår Skapare stoppat in en ny rosa ruta i lapptäcket? Så är naturligtvis inte vara fallet.

Därmed bör 1 Moseboken 1:14-16 ses på följande sätt;

1 Moseboken 1-14-16

[Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!" De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över](#)

jorden." Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härskas över dagen (solen) och det mindre att härskas över natten (månen), likaså stjärnorna.

Solkalenderns förespråkare står inför allvarliga utmaningar redan i Bibelns första kapitel. Men vi kommer att undersöka solkalendern mer lite längre fram i denna undervisning. Genom att gå tillbaka till våra tidigare tolkningar av Hebreiska metaforer, blir solkalenderns doktrin snabbt en rosa ruta i mönstret på kalenderns trasmatta som vår Skapare vävde ihop för oss i Bibelns första kapitel.

Här är istället vad vi behöver inrikta oss på just nu. Solen, månen och stjärnorna som är dominerande himlakropparna används för att beräkna bestämda tider. Den kalender som inte använder solen, månen och stjärnorna, kan vi lägga åt sidan enligt de första 16 verserna i Torahn. Solen, månen och stjärnorna är faktiskt våra himmelska klockor. Observera också, och detta är en viktig del som många missar, att dessa tre himmelska klockor gavs till oss just i den ordningen. Den observante Bibelstudenten har nog redan observerat detta. Det är inte alls någon tillfällighet, eftersom den dominerande enheten för att bestämma tid är dagar, månader och år. De ljuskällor som används är solen, månen och stjärnorna.

Kan det vara en slump? Är det någon som tror att det finns slumpmässiga tillfälliga sammanhang i Bibeln? Det gör inte vi. Vi tror att allt är avsiktligt och målinriktat. Vi behöver bara helt enkelt söka efter syftet. Den dominerande Bibliska beräkningen av tid är dagar, månader och år. Den bestämda ordningen av himlakropparnas tidsbestämning hittar vi i Bibelns första kapitel och de är solen, månen och stjärnorna. Menar vi då att solen står för dagar, månen för månader och stjärnorna för år? Ja absolut! Vilken annan slutsats kunde vi ha kommit fram till med hjälp av ett Hebreiskt sinne som fokuserar på mönster/förlopp? Är det inte uppenbart att det bara kräver en kort analys för att komma fram till detta? Solens förlopp avgör dag, kväll och morgon. Månens förloppscykel är en månad i längd och stjärnornas mönster/förlopp har en årlig cykel. Det är nästan övertydligt. Vem skulle vilja föreslå att de tre största tidsenheterna inte på något sätt är knutna till dessa tre ljus på himlen, särskilt när 1 Moseboken säger att solen, månen och stjärnorna, precis i den ordningen, används för att fastställa bestämda mötestider? Ännu mer övertygande blir det eftersom både solen, månen och stjärnorna innehåller det cykliska pågående förlopp som speglar dagarnas längd, månader och år.

Kom ihåg att solens, månens och stjärnornas cykler är att betrakta som tecken, med syftet för var och en att vara tidsvisare som bevisligen bygger på cykliska förlopp. Hur fullständigt förvirrad skulle inte vår Skapare ha varit om han placerade tre olika ljuskällor på himlen, med ljus som i ett mönster speglar de tre gemensamma enheter av tid i Bibeln, men sedan säga oss att vi bara kan använda oss av solen? Kalendern ska vara enkel och tydligt baserad på observerbara mönster, utan avsiktliga störningar. Det är människors traditioner och läror som gör kalendern förvirrande. Självlart skulle han inte göra något sådant.

Ordspråksboken 14:12

En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden.

Allt man behöver göra är observera solen. Den stiger upp och går ner. I första Moseboken kapitel ett, var det natt och mörker och sedan talade Gud och det blev ljus, eller dag.

1 Moseboken 1:2-3

FÖRST MÖRKER; Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. SEDAN LJUS; Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus.

Det fanns inget ljus i begynnelsen.

Jeremia 4:23

Jag såg på jorden, och se, den var öde och tom,
upp mot himlen och där fanns inget ljus.

I beynnelsen fanns det inget ljus eller mörker men sedan blev det ljus. Solen skapar natt och dag. Vi kan bestämma det bara genom att granska de första meningarna i Bibeln. Mörker först, sedan ljus. Det borde inte vara speciellt förvånande. Det andliga lär av det fysiska och det fysiska lär av det andliga. När vi föddes som ljusets varelser, var vi först i mörker, sedan kom vi in i ljuset genom Guds ord? Det är därför som det i början av 1 Moseboken nämns, att först var det mörker, eller som Jesaja säger; det fanns inget ljus. Sedan talade vår Skapare och Ordet gick ut. Det är Ordet som är ljuset. När vi blivit troende tar Ordet sin plats i oss och vi blir pånyttfödda från mörker till ljus. Samma sak var det i begynnelsen. Det var natt nummer ett, sedan dag nummer ett, sedan natt nummer två, sedan dag nummer två och så vidare. Solen följer detta mönster. Först mörker eller natt, sedan ljus eller dag.

Solen var helt klart på plats för att vara en tidsangivelse för natt och dag. Fundera sedan på månen. Samma mönster där. Inga rosa rutor där heller. Månen har en observerbar cykel som sträcker sig från ca 29 dagar och 6 timmar till 29 dagar och 20 timmar, i genomsnitt 29 dagar och 12 timmar. Månen går upp när mörkret infaller, växer sedan i styrka och blir till fullt ljus, avtar sedan i ljusstyrka och blir till slut mörker igen, för att sedan starta en ny cykeln igen, precis som solen. Har du någonsin märkt att vår högtid påsken och det osyrade brödets högtid, samt hösthögtiden Sukkot alltid har en fullmåne eller fullt ljus under veckan? Det är inte en oplanerad händelse. På basunhögtiden är månen mörk. Det är heller inte oplanerat. Basunhögtiden är ett larm för att vi ska vakna upp.

Du behöver vakna upp när du befinner dig i mörker. Vår Messias kommer när den världen är full av mörker och kärlekslöshet, när världen förkastat Guds lag. Det hittar du överallt från 1 Moseboken till Uppenbarelseboken. Han kommer att införa Torahn, eller ljuset i världen.

Både solen och månen följer samma mönster. Första mörker, sedan ljus. Solen var tydligt på plats för att vara tidsangivelse för dagen. Månen var klart på plats att vara tidsangivelse för månader. Och sedan har vi stjärnorna som tidsangivelse för år.

Om man betraktar dem under året, flyttar sig stjärnbilderna gradvis åt väster. Stjärnorna följer ett mönster som varar ett solår och sedan upprepar sig. Så svaren borde vara uppenbara. Stjärnorna är den mekanism som råder över åren. Nästa fråga följer helt enkelt denna vetenskap. Hur kan vi använda detta stjärnornas mönster för att avgöra inte bara år, men när året börjar? Samma sak här, det kräver bara ett deduktivt resonemang baserat på vad vi redan har lagt fram från 1 Moseboken kapitel 1. Stjärnorna, som visar det cykliska mönster för ett år, är mindre än månen och solen, som är de respektive avgörande faktorerna för bestämning av månader och dagar. Hur kan det vara så?

Kan vi ha en månad utan dagar? Kan vi ha ett år utan dagar eller månader? Hela förståelsen av detta som finns i 1 Moseboken om hur månen är större än stjärnorna och att solen är större än månen är oerhört viktigt, om vi inte antar att vår Skapare talar fåfängt, slumpartat eller med innehållslösa ord. Naturligtvis inte! Varje ord är viktigt. Som vi konstaterade tidigare, kan man inte ha ett år utan dagar eller månader. Detta är skälet till varför 1 Moseboken förklarar att solen och månen är de två stora ljusen och därmed blir stjärnorna, som bestämmer åren, de mindre ljuskällorna. Vad är det då vi säger?

För att en månad skall bli en månad, måste den bestå av dagar. Dagarna bestäms av solen. Vi fick veta av vår Skapare att solen är den större av de två stora ljusen. Månens cykel infaller inte alltid direkt på början av en dag eller natt, eftersom månen inte bestämmer över dag och natt, det gör solen. Månen har bara en månad, men du behöver solen för att bestämma när den första dagen i månaden börjar. Ser du hur det fungerar? Månen är oförmögen att göra vad den är tänkt att göra utan solen, eftersom en månad består av dagar. Varför påpekar vi detta? Eftersom det är likadant med stjärnorna. Solen och månen är de två stora ljusen jämfört med stjärnorna. Som vi redan har sagt, kan man inte ha ett år utan dagar och månader, alltså råder solen och månen över stjärnorna och krävs för att korrekt kunna fastställa ett år. Därför måste vi också följa vad solen och månen gör över ett år för att underlätta för oss att använda stjärnornas årliga mönster.

Månens förlopp innehåller omkring tolv eller tretton cykler eller månader under ett givet år. Det finns inget ställe i Bibeln som säger att det inte kan vara tretton månader på ett år. Det finns däremot skriftställen som antyder att det måste vara minst tolv månader på ett år. Vi kommer att gå in på detta lite senare. Solen har ett mer intressant förlopp. Från en utsiktsplats i Jerusalem, finner vi att solens årliga förlopp under hela det årliga förloppet av stjärnorna, har fyra tydliga markörer per år. Vi har gjort fyra iakttagelser med tre månaders mellanrum.

- 1) Samma dag och natt,
- 2) En stund av de mesta möjliga dagsljuset,
- 3) Samma dag och natt igen,
- 4) En stund med minsta möjliga dagsljus.

Frågan blir då, har det någon betydelse?
Låt oss ta reda på det.

1 Moseboken 1:14-16

Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!" De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden." Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen (solen), det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten (månen), likaså stjärnorna.

Dessa är fyra tecken som inträffar varje år.

De är i viss mån användbara för att beräkna dagar och år. Fler observationer visar oss att varje kvartalsmarkör ger mer detaljer om just när en ny säsong börjar;

- 1) När natten och dagen är lika långa börjar våren.
- 2) Dagen med maximalt dagsljus inleder sommaren.
- 3) När natten och dagen igen är lika långa börjar hösten.
- 4) Slutligen dagen med den ringaste mängden dagsljus inleder vintern.

Om solen och månen nu är större än stjärnorna, hur kan solen och månen hjälpa oss att upptäcka den första dagen i den första månaden, det årliga förloppet av stjärnorna? Låt oss än en gång anta att de fyra förloppen som finns kvartalsvis i solen, inte är slumpmässiga, eller oavsiktliga sammanträffanden av vår Skapare.

Ett rimligt antagande eller hur? Så, vilken av dessa markörer kan vi anta utgöra den första månaden på året? Nu finns det verser även på annat håll som berättar detta för oss, men vi försöker att stanna kvar i vers 16 i 1 Moseboken 1. Om vi skulle läsa skapelseberättelsen, där allt kom till av ingenting och liv kom till i avsaknaden av liv, vilken markör skulle då vara den bästa att välja?

Vilken passar in i mönstret? Vilken årstid passar in i mönstret som vi ser i de första sexton verserna

i 1 Moseboken 1?

- 1) Vår
- 2) Sommar
- 3) Höst
- 4) Vinter.

Våren så klart. Livet kommer igång igen varje vårsäsong efter att det mesta varit dött. Detta är bara en gissning baserat på vad vi studerar i 1 Moseboken, men det är naturligtvis en logisk gissning baserat på de tecken som solen, månen och stjärnorna ger. I viss mån också på de vårtecken som jorden ger när gräs och gröda börjar växa. Vi kommer att prata mer om detta senare, eftersom det är mycket viktigt. Men det finns tillräckligt med information för att förstå att kalendern som vi presenterar här kan behöva ha ett namn. Fortsättningsvis kommer vi att hänvisa till denna kalender som himlens och jordens kalender. Himlen är solen, månen och stjärnorna, i den ordningen. Sedan jorden, som är den minsta av dem alla eftersom jorden är under solen, månen och stjärnorna. Himmel och jord nämns ofta i skrifterna och alltid i den ordningen. Himlen är större än jorden. Det fysiska undervisar det andliga och vice versa. Himlen och jorden är också de vittnen som står för Guds lag.

5 Moseboken 30:19

Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva

Med 1 Moseboken som grund, baserat på det förlopp som skedde i skapelsen och det mönster som finns i sol, måne och stjärnor, kan man räkna ut när den första dagen i den första månaden infaller genom att göra följande. Först måste vi fastställa när vårdagsjämningen är, vilket är den astronomiska händelsen där dag och natt är lika långa. Det är den dag som solen är direkt över ekvatorn och stjärnorna skulle vara i ett visst läge som skulle inträffa år efter år. Månen är större än stjärnorna, så månens cykel innehåller också markörer för vårdagsjämningen.

Det skulle vara den första månaden på året. Början av månens cykeln, startar i mörker och skulle vara den första dagen i månaden. Den första dagen i den månad som är ljusast, fastställer början av den första månaden. Innan den första dagen kommer har vi den första natten, så den börjar i mörkret som framgår i skapelsen, först mörker sedan ljus. Från observationer, börjar solens markering av våren vid en viss tidpunkt av den årliga stjärnbilden. Den kallas ibland för den första punkten i Aries eftersom upptäckten av denna konstellation skedde för ca 2.000 år sedan. Begreppet används fortfarande, även om precisionen i dagjämningarna har flyttat vårdagsjämningen till Pisces. Stjärnbilden Aries kommer att bli viktig senare, när vi undersöker skriften och historiska referenser. Men just nu kommer vi helt enkelt bara att notera att för tusentals år sedan skulle Aries första punkt ha varit momentet i de årliga mönstren av stjärnor som skulle dikterat våren och vårdagsjämningen.

Kalendern är avsedd att vara enkel och deduktiv.

Vi har bara hunnit med sexton verser i Bibeln och ändå är vi i stånd att sammanfatta genom att bara använda oss av Skriften, observationer och enkla deduktioner.

(Deduktion är generellt identiskt med härledning av slutsatser från givna premisser).

FAKTA #1:

Sol, måne och stjärnor (i den ordningen av betydelse) dikterar våra tidsenheter i dagar, månader och år. Solen och månen är de två stora enskilda ljus som är större än stjärnorna. Solen är det större av de stora ljusen och månen är det mindre. Stjärnorna är det minsta av dem. Den angivna betydelsen

från den största till den minsta är solen (dagar), månen (månader), och stjärnorna (år). Dagarna är större än månaderna eller åren, eftersom man inte kan ha flera månader eller år utan dagar. Månaderna är större än åren eftersom man inte kan ha ett år utan att inkludera dagar och månader. Åren, eller stjärnorna, är de minsta av dessa. Därför är solen och månen de två stora ljusen, men solen är den större av de två stora ljusen. Stjärnorna kan inte anses som ett stort ljus, men i stället, vilket framgår när du tittar upp, är de många små ljuskällor och fortfarande beroende av solen och månen för att exakt bestämma början av året i det årliga mönstret av stjärnbilder.

FAKTA #2

För att fastställa vilken dag vi befinner oss på, måste vi helt enkelt fråga oss; "Var befinner sig solen?" Solens förlopp är kväll och morgon, vilket ger oss natt och dag. Vi ser att natten kommer först, sedan dagen, vilket framgår i begynnelsen där det var mörker (natt) medans Herrens Ande svävade över djupen och sedan kom dagen som lyste upp när han talade Ordet. Den första, andra och tredje månaden osv. börjar på natten, och sedan inträder i dagen. Förloppet fortsätter under hela månaden och året.

FAKTA #3

Sedan vi har månen. För att bestämma vilken månad vi befinner oss i, måste vi ställa frågan; "Var befinner sig månen just nu?" Vi vet att månen har en cykel av mörker som växer till ljus och sedan går tillbaka in i mörker igen. Den observante Bibelstudenten bör snabbt inse att ett sådant förlopp redan finns i solens förlopp. Solen börjar i mörker (natt), växer till ljus (morgon), träder in i ljuset (dag), träder tillbaka i mörkret (kväll), och blir slutligen till mörker igen. Om månens förlopp är detsamma som solens, så skulle en enkel deduktion få oss att dra slutsatsen att man bör använda samma förlopp, inte något nytt. Liksom i skapelsen, startar månen, eller månaden, i mörker, eller mer exakt, månaden startar i månkonjunktionen. Så den första månaden är den första dagen eller natten som innehåller konjunktionen (föreningen).

FAKTA #4)

Härnäst har vi stjärnorna. När vi frågar, "Var befinner sig stjärnorna?" Då upptäcker vi att stjärnorna har ett årligt förlopp och med sunt förnuft skulle man kunna påstå att stjärnorna är den mekanism som fastställer ett års förlopp. På samma sätt som månen är beroende av solen för att fastställa de dagar som består av månens kretslopp under en månad, är stjärnorna beroende av solen och månen för att fastställa inte bara dagar och månader som utgör ett år, men även fastställa ankomsten av de första dagarna och månaderna av året. Första månaden innehåller månens markör för månkonjunktionen. Även årets första månad innehåller vårdagsjämningens markör för solen. Den markören är vald eftersom den bäst passar förloppet som framförs i skapelsen.

FAKTA #5

Sabbatsdagen bekräftas också i 1 Moseboken 1.

Vi ser att förloppet är sex dagar och nätter, och den sjunde dagen är sabbat.

Gissa vad?

Vi gick just nu igenom hur man kan fastställa dagar, månader, år och sabbaten genom att endast använda de första sexton verserna i Bibeln som informerar om astronomiska observationstecken.

Vi begränsade oss till 1 Moseboken 1, grundläggande astronomiska observationer och sunt förnuft.

Vi har bara läst Första Mosebokens första kapitel och tittat upp och observerat förloppet framför oss.

Dessa två strategier, Skriften och observation, producerade de slutsatser som helt enkelt är en naturlig följd. Varken mer eller mindre. Är vi färdiga med detta nu då?

Frågan är? Ska alla nöja sig med denna förklaring av den bibliska kalendern som vi kallar Himlens och jordens kalender? Absolut inte. Många som tagit del av denna undervisning har fått mycket att tänka på. T.ex. "vad händer med just denna vers" eller "den versen?"

Vad vi har diskuterat är inte jämförbart med många andra kalendrar som finns där ute och människor är väldigt nöjda med dessa kalendertolkningar. Vi förstår och accepterar det.

För dem som sätter sin tro till dessa, är det sannolikt många som redan avslutat läsningen av denna undervisning på grund av de meningsskiljaktigheter som kan uppstå. Vi förstår självklart även detta. Men om du har stått ut så här långt, här är vad resten av denna serie kommer att handla om;

- 1) Vi kommer att visa hur den bibliska kalendern är avsedd att vara enkel, som att läsa Skriften, ställa rätt frågor och att lägga märke till olika förlopp som skapar en förståelig himmelsk klocka.
- 2) Vi kommer att granska de mest förekommande kalendertolkningarna.
- 3) Vi kommer att undersöka vad resten av Torahn säger om kalendern.
- 4) Vi kommer att undersöka vad de andra profeterna säger om kalendern.
- 5) Vi kommer att undersöka vad resten av Skriften säger om om kalendern.
- 6) Vi kommer att undersöka vad Nya Testamentet eller Brit Hadasha säger om kalendern.
- 7) Slutligen kommer vi att pröva vad vi läser i Torahn, profeterna, Skrifterna och Nya testamentet, tillsammans med de flesta vanligaste Bibliska kalendertolkningarna och pröva dem alla mot den kalender vår Messias utövade och höll sig till.

Förhoppningsvis har detta fångat ditt intresse, eftersom det nu verkligen är på väg att bli intressant. Vi är bara i början. Kom ihåg, att om det som har presenterats hittills är inte förenligt med vad du trodde var sant om Guds kalender, vänligen ge ändå resten av denna undervisning en chans.

*Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net*

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#)