



"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln "End Of Days - Confirming the Covenant." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."

Den sista tiden – Stadfästelse av förbundet

Vi kommer att gå igenom Daniels 70 veckor. Verserna är från Daniel 9:24-27. De lyder som följer:

Daniel 9:24-27

"Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter. Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstörelse och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Den traditionella uppfattning som de flesta troende har, är att dessa 70 veckor är faktiska årsveckor, fyrahundranittio år. De började med dekretet att återställa och återuppbygga Jerusalem. Detta återfinns i Nehemja kapitel 2. Vid detta datum började de första 69 veckor (483 år) och gäller fram till Smorde Fursten anländer. Nu väntar vi på att den 70:e veckan skall fullföljas. Detta är den traditionella uppfattningen och det finns säkert flera variationer.

Den mest dominerande uppfattningen är i huvudsak att antikrist skall komma och skriva på ett sjuårigt fredsavtal med Israel. Detta kommer att innebära en återuppbyggnad av templet och att offertjänsten återinföres. I mitten av dessa sju år kommer emellertid antikrist att bryta fördraget och avskaffa offertjänsten. Det kommer att vara vid den här tiden han startar kriget mot de heliga och besegrar dem tills Kristus kommer åter.

Även om vi respekterar denna uppfattning, håller vi ändå inte riktigt med. Vi tror att det finns en annan bild som är mer trovärdig. När Daniel 9:27 säger "Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka" innebär det inte att förbundet endast varar en vecka, utan snarare kommer det ta sju veckor att stadfästa förbundet.

Många kommer förhoppningsvis att förstå denna bild, men låt oss ändå förklara.

För det första vet vi att Kristus kom för att förnya det gamla förbundet, det som nu kallas det nya förbundet. Men enligt Jeremia 31 vet vi att vi ännu inte lever i den fullständiga uppfyllelsen av det nya förbundet. Så här står det;

Jeremiah 31:31-34 says

Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre - säger HERREN. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: "Lär känna HERREN!" Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.

Det finns inga tvivel om att vi nu befinner oss i detta nya förbund. Men det är också uppenbart att vi fortfarande talar till andra om att de skall lära känna Herren. Alltså har det nya förbundet ännu inte blivit helt förverkligat. Kristus började bekräfta detta förbund genom sin tjänst på jorden och det kommer att bli fullkomnat i slutet av vedermödan, strax före Gudsrikets ankomst.

Det faktum att vi befinner oss i det nya förbundet är bekräftat när man granskar det hebreiska ordet ofta översatts med "stadfästa" i Daniel 9:27. Det ord som används är "*higber*" och grundordet är "*gabar*." Enligt Strongs lexikon betyder det helt enkelt: "stark", "stärka" eller "råda."

Det finns således en skillnad mellan att skapa ett nytt sjuårigt förbund och att stärka ett redan existerande förbund. Det enda förbund som nämns i Daniel kapitel 9 är "förbundet" i vers 4:

Daniel 9:4

Jag bad till HERREN, min Gud, och bekände: "O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud.

Naturligtvis, hänvisar Daniel till Guds förbund med oss. Vår del av förbundet är att älska Gud tillbaka genom lydnad till och en önskan om att hålla hans bud. Det är därför 1 Johannes 5:2-3 fastställer att vi älskar Gud genom att hålla hans bud.

Gud vill stärka förbundet med oss genom att kalla oss tillbaka till hans vägar, som handlar om att verkligen lära oss att älska Gud och älska andra. Som redan citerats från Jeremia, är att hålla Guds lag hela poängen i det nya förbundet. Huvudsyftet med det nya förbundet är att Hans lag blir skriven i våra hjärtan. Det betyder att vi skall lära oss hans lagar och handla efter dem. Hans Ande är given för att hjälpa oss med detta.

Enligt Daniel 9:27, ska denna "stadfästning av förbundet" ske under sju år och manifesteras i fullhet vid Hans återkomst. Vi kommer att växa till i kunskap och vishet (som är Guds lag) vilket leder fram till Hans återkomst under ledning av den helige Ande.

Det är på detta sätt som förbundet stadfästs. Då kommer vi inte längre att behöva undervisa varandra om Hans vägar, det stadfästa förbundet kommer att vara i full verksamhet genom Honom. När Yeshua återkommer, undervisar Han själv om lagen och sina vägar enligt Jesaja 2 och Mika 4.

Så medan vissa lär ut att Daniel 9:27 talar om ett sjuårigt förbund som Antikrist "upprättar", ser vi att Daniel 9:27 talar om ett befintligt förbund som är stadfäst och bevarat. Ordet för att upprätta eller skapa är inte ens använt i texten. Eftersom det ord som används är "gaber", hur skulle då antikrist kunna "stadfästa" något sjuårsförbund eftersom han redan brutit det förmodade förbundet? Det betyder att han stadfäster exakt det motsatta. Antingen stadfäster han sjuårsförbundet enligt denna vers eller annars finns det en annan förståelse som behöver komma fram. Det var Yeshua själv som avskaffade behovet av offer genom sitt slutgiltiga offer på korset. Offertjänsten fick fortsätta efter korset, men den var enbart för hågkomst av vad Kristus hade gjort. Hebreerbrevet 8 bygger vidare på detta för oss....

Hebrews 8:4-5

Om han nu levde på jorden vore han inte ens präst, eftersom det redan finns andra som bär fram de gåvor som lagen föreskriver. De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sade: Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget.

Lägg märke till att Yeshua inte kunde vara en präst på Jorden enligt vers 4. Det beror på att Mose lag, som fortfarande gäller, krävde att leviterna tjänstgjorde i denna position. Lagen förbjöd honom att vara präst på jorden. Alltså är han vår präst i himmelen.

Offertjänsten fortsatte, men bara som en skuggbild av den himmelska helgedomen.

Versen i Daniel säger ...

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer...

Det hebreiska ordet för "mitt" i den här versen är "chatzi". Grundtextens innebörd är "att dela, att åtskilja." Det kan innebära, beroende på textsammanhanget, "i den exakta mitten" eller "i mitten."

När det till exempel används i längdmåttssammanhang, betyder det "i exakt i mitten." Men när det används för att räkna antalet personer, som vid räkningen av Israels tolv stammar, användes det i en mer allmän form.

Vilket betyder: när man räknar den ena hälften av Manasse stam, betyder det inte att antalet personer delades i exakt hälften utan att stammen helt enkelt delades upp i två. Antalet personer på vardera sidan hade ingen betydelse i sammanhanget. Det betydde helt enkelt att stammen var uppdelad och författaren refererade till en av dessa uppdelningar.

Så när vi ser detta ord används "om sju år", som också omnämns i Hebreerbrevet, bör vi inte tolka det att betyda exakt i mitten när den andra tolkningen är snarlik. Så, mitt i de sju åren som också talades om i Hebreerbrevet, jämförde Kristus dessa uppgifter om de mänskliga prästerna med sig själv i det himmelska templet. Även om den roll som präster och offer i templet på jorden hade var de enbart att tjäna som en påminnelse för oss efter korset, inför Gud. Människans behov av offer var över eftersom Kristus nu ständigt manar gott för oss. Många tittar på vers 26 med avseende på tidpunkten för korsfästelsen. Och det är sant. Men det finns mycket mer i denna bild.

Låt oss läsa i Daniel vers 26.

Daniel 9:26

Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Denna vers tar oss bokstavligen från slutet av de 62 veckorna fram till slutet av de sista sju veckorna vars uppfyllelse vi fortfarande väntar på. Det bör noteras att utgången av de 62 veckorna är slutet av ALLA de första 69. De visar på början och slutet av de sista sju veckorna från när Yeshua började stärka förbundet tills dess han fullkomnat det. Denna vers omfattar 2000 år. Låt oss läsa versen igen.

Daniel 9:26

Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Det är en allmän översikt över vad som framställs i vers 27. Så vad händer efter de 62 veckorna som avses i vers 26? Kristus började de sista sju veckorna vid inledningen av sin tjänst, när han döptes. Vers 27 backar tillbaka till den översikt som ges i vers 26 och börjar med att den Smorde börjar en sjuårsprocess av upprättandet det nya förbundet. Sedan, mitt under de sista sju åren avslutade han och avskaffade den dagliga offerttjänsten. Det är nästa del av vers 27 som skapar förvirring hos många. Låt oss läsa från Svenska Folkbibeln...

Daniel 9:27

Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Utän tvekan pekar denna del av versen på att den första hälften av versen måste hänvisa till antikrist. Översättarna av engelska Bibelversionen NIV (New International Version) ger en annan tolkning som bättre motsvarar den hebreiska texten. Den lyder:

Daniel 9:27

And one who causes desolation will come upon the pinnacle of the abominable [temple], until the end that is decreed is poured out on the desolated [city].

(Och en som orsakar förödelse kommer på toppen av det avskyvärda [templet], tills det slut som förordnats hålls ut över förödaren [staden].

Detta ger en betydligt klarare bild av vad som bör förstås av denna vers. Den första halvan av versen hänvisar till den Smorde och den sista hälften till den som senare kommer och orsakar förödelse. Andra versioner ger tydlig definition och skiljer mellan den Smorde och den som representerar förödelsens styggelse. I New American Standard Bible står det:

Daniel 9:27

And on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who makes desolate.

Och på styggelsens vinge skall komma en som orsakar förödelse, tills en fullständig förstörelse, som omtalats, hålls ut över den som orsakar förödelsen.

I New King James Version står det:

Daniel 9:27

And on the wing of abominations shall be one who makes desolate, Even until the consummation, which is determined, Is poured out on the desolate.

Och på styggelsens vinge skall finnas en som orsakar förödelse, ända tills det fullbordats, som bestämts hålls utöver den som orsakar förödelsen.

Och i American Standard Version läser man:

Daniel 9:27

And upon the wing of abominations shall come one that maketh desolate; and even unto the full end, and that determined, shall wrath be poured out upon the desolate.

Och på styggelsens vinge skall förödaren komma; och ända tills slutet och det som bestämts skall vrede utgjutas över förödaren."

Det är tydligt att vers 27 talar om två olika individer. Vi måste vara försiktiga och inte skapa förvirring genom att påtvinga en tolkning som passar en viss åsikt.

Intressant nog är det den senare delen av denna vers som Kristus själv hänvisar till i Matteus 24:15-20;

Matteus 24:15-20

När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till bergen.

Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten.

Här säger han åt människor att fly när de ser uppfyllelse av denna vers. Med hänvisning till den här versen, varför säger han inte åt dem att söka efter sjuårsförbundet och att se till att de kom ut innan styggelsen uppenbarades mitt i detta? Då skulle det inte vara nödvändigt för folk att fly i en hast om de tittade efter det fredsavtal som kom till stånd 3 1/2 år tidigare. Vi kan dock konstatera att det enda Yeshua nämner från Daniels profetia, är 'förödelsens styggelse'.

Han ger konkreta anvisningar om att fly utan att titta bakåt. Det säger oss att det inte fanns något fredsavtal 3 1/2 år tidigare. Den enda händelse i denna profetia som ännu återstår att gå i uppfyllelse är den kommande 'förödelsens styggelse'. Vi kommer att prata mer om vad som orsakar förödelsen om ett ögonblick.

Så vi pratar alltså om 70 årsveckor. Fyrahundranittio år totalt. De första 69 veckorna är avslutade, tillsammans med den första halvan av den sjunde veckan som avslutades genom Yeshuas tjänst på jorden. Nu väntar vi på att den sista hälften av den här veckan skall bli uppfylld och därmed slutföra de sista 7 åren.

Det finns dock en annan möjlig förklaring på Daniels 70 årsveckor. Det berör Yeshuas tjänst. Den visar på att hans tjänst, från dopet till pingst, varade exakt 70 veckor, fyrahundranittio dagar. Detta strider uppenbarligen mot den traditionella uppfattningen att Kristi tjänst varade i 3 1/2 år.

Men antingen om 70 veckor eller 3 1/2 år skulle vara rätt längd på Yeshuas tjänst, vill vi åtminstone försöka väcka uppmärksamhet om dessa 70 veckor, allteftersom vår förståelse börjar växa.

Ju mer vi studerar denna möjlighet, ju mer kommer vi att förstå att detta är korrekt.

Ämnet kommer att behandlas i detalj i en senare undervisning i den här serien.

Det leder oss till vår nästa ämne.

Matteus 24:15-20

När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten.

Återigen börjar versen med att säga;

När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till bergen.

Budskapet här är att fly till bergen i hast så fort man ser förödelsens styggelse. Det kan knappast vara en 3 1/2 årig varningssignal som avses. Det är precis som när änglarna sa till Lot innan han lämnade Sodom i 1 Moseboken 19. Det låter kanske lite främmande till en början, men läs vad det står i Daniel 8:3

Daniel 8:13

Sedan hörde jag en av de heliga tala, och en annan helig frågade den som talade: "Hur lång tid avser synen rörande det dagliga offret och det förödande avfallet som gör att både helgedomen och härskara förtrampas?"

Vi ser här att orsaken till förödelsern ÄR avfall/uppror.

Vad är avfall? Det är när man avsiktligt vänder sig bort från Guds vägar, lämnar Torahn.

Jämför med 2 Tessalonikerbrevet 2:3.

2 Thessalonians 2:3

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.

Först ser vi att avfallet kommer och därefter laglöshetens människa. Precis som Daniel förutsäger. Ordet som används för avfall här i 2 Tessalonikerbrevet är ordet "*apostasia*." Detta ord förekommer bara en enda gång i hela Bibeln. Det är i Apostlagärningarna 21:21. Där står det;

Apostlagärningarna 21:21

Nu har de hört sägas att du lär alla judar ute bland hedningarna att avfalla (*apostasia*) från Mose och säger till dem att de inte skall omskära sina barn eller leva efter våra seder.

Vi kommer att beröra denna vers mer i detalj i ett senare avsnitt i denna serie.

Men det är klart att Paulus i slutet av 2 Tessalonikerbrevet, talar om ett avfall/uppror mot HERRENS vägar (hans lag) i den sista tiden. Låt oss gräva djupare i Daniels profetia och se hur han utvecklar denna fråga. Eftersom vi redan gått igenom 8:13, låt oss backa och titta på vers 12.

Daniel 8:12

Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara prisgiven för överträdelsens skull. Och hornet slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad det företog sig.

Den här versen är helt enkelt en utvidgning av vers 11 där orsaken anges. Orsaken var avfallet/upproret. Vetskapen om att (de troendes) härskara och det dagliga offret prisgavs som texten säger, måste vi fråga oss hur det gick till. Så låt oss läsa verserna 10 och 11.

Daniel 8:10-11

Det växte ända upp till himlens härskara och kastade några av denna härskara och av stjärnorna ner till jorden och trampade på dem. Till och med mot härskarans furste företog det sig stora ting och tog bort ifrån honom det dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod förstördes.

Observera att det står att den växt ända upp till himlens härskara. Den himmelska härskaran är de troende. Det är uppenbart att detta är den tid när antikrist kommer att vara verksam under de myndighetsdagar som givits honom för att besegra de heliga. Jag har hört att det tidigare nämnts att den här versen hänvisar till Satans fall och de fallna änglarna.

Men av sammanhanget framgår klart att det är antikrist som omnämns här när han når de troende. Stor förvirring har rått om den senare delen av den här versen, om den härskara och de stjärnor som kastas ned och blir trampade på. Det måste göras klart att detta är när antikrist som första steg kommer att angripa ledarskapet för de troende. Det låter inte vettigt? Tänk på Uppenbarelsboken där Johannes först ser Kristus.

Uppenbarelsboken 1:12-13

Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.

Uppenbarelsboken 1:16

I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.

Uppenbarelsboken 1:20

Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna.

Kristus stod mitt ibland ljusstakarna och höll sju stjärnor i sin högra hand. Vi får senare veta att ljusstakarna är församlingarna och stjärnorna är änglarna (ledarna) i dessa församlingar. Det verkar som att när antikrist attackerar, angriper han ledarskapet först. Slår herden, förskingrar fåren.

Daniel 8:11

Till och med mot härskarans furste företog det sig stora ting och tog bort ifrån honom det dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod förstördes.

Här kan vi se att antikrist gör sig själv till Messias och tar det dagliga offret från honom. Det konstateras därefter att platsen där helgedomen stod förstördes. Från tiden efter pingst, enligt Paulus, avser de TROENDE vara helgedomens plats, den levande Gudens tempel.

1 Korintierbrevet 3:16

Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?

1 Korintierbrevet 6:19

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?

2 Korintierbrevet 6:16

Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Den fråga vi då bör ställa oss: "Vilket är det dagliga offret som tas bort?"

Hebreerbrevet 13:15

Låt oss därför genom honom alltid frambära **lovets offer** till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.

Romarbrevet 12:1

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett **levande och heligt offer** som behagar Gud - er andliga gudstjänst.

När den tiden är inne, kommer antikrist inte att tillåta någon att dyrka den ende sanne Guden.

Detta avsnitt av verser från Daniels 8 kapitel är paralleller med kapitel 11:30-35. Lägg märke till följande:

Daniel 11:30

Ty skepp från Kittim skall komma emot honom, och han skall förlora modet. Då skall han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. Och när han har kommit hem, skall han lyssna till dem som har övergivit det heliga förbundet.

Här kan vi se att antikrist kommer att angripa dem som följer Guds förbund men ger förmån till de som förkastar den. Detta är paralleller med Uppenbarelseboken 12:17 och 14:12.

Uppenbarelseboken 12:17

I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

Uppenbarelseboken 14:12

I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

Nästa 2 verser i Daniel 11 förklarar hur han kommer att göra detta.

Daniel 11:31

Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

Detta kunde läsas så här;

Daniel 11:31

Hans väpnade styrkor kommer att resa sig för att förorena helgedomen (de troende) och kommer att avskaffa det dagliga offret (lov, pris och tillbedjan till Herren). Därefter kommer han att ställa upp förödelsens styggelse (början av den förföljelse som skapar avfallet/upproret/förnekelsen) som sedan orsakar förödelsen (de som flyr från staden).

Han fullbordar förföljelsen av församlingen genom sina väpnade styrkor. Den senare delen av versen, "ställa upp förödelsens styggelse" som orsakar förödelsen, består bara av tre ord på hebreiska. De är "*natenu*", "*shiqqutz*" och "*meshomem*". Det betyder helt enkelt "upprätta styggelse av förödelse." Vilket betyder att det är en förföljelse från den armé som skapar styggelsen (avfallet/upproret) vilket gör landet till en ödemark. Så när förföljelsen av församlingen genom antikrists arme börjar, så börjar också förödelsen. Därför är uppställandet av styggelsen början på förföljelsen av de troende.

Det är därför Herren i Matteus 24 manar sina bundsförvanter att fly och inte titta tillbaka. När de ser armén som ställer upp förödelsen genom förföljelse som skapar avfall/uppror, är det inget att tveka på. De i Judeen påverkas först.

Många paralleller dras till vad som förväntas hända i den muslimska världen, om tillkommelsen av Mahdi, deras messias. Jesus, profeten, som de kallar Isus, kommer och samlar ihop armén till Mahdi för att besegra de otrogna.

Det är antikrists armé som finns på plats först och det är de som Yeshua sade att församlingen skulle fly till bergen från när den tiden kommer.

Daniel 11:32

Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

Här kan vi se fördelarna antikrists anhängare har när de överger och gör uppror mot det heliga förbundet i motsats till dem som väljer att följa det.

Daniel 11:33-35

De förståndiga bland folket skall ge många insikt, men ändå skall de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring. Men när de faller skall de inte lämnas utan hjälp, och många skall då av falska motiv sluta sig till dem. En del av de förståndiga skall falla, och de skall luttras så att de blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden.

Vi måste lägga märke till att de som nämns här, som inte bryter mot förbundet, är en helt separat grupp av individer, skilda från de som idag strävar efter att hålla förbundet.

Vi tror att det kommer att finnas en grupp människor som är skyddade under antikrists regering. Varför tror vi det?

Uppenbarelseboken 12:6

Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundra sextio dagar.

Uppenbarelseboken 12:14

Men den stora örnen båda vingarna gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid, borta från ormen.

Och till församlingen i Filadelfia;

Uppenbarelseboken 3:10

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

*Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net*

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#