



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Rechtvaardiging

Wat is rechtvaardiging? Wat betekent het om ‘gerechtvaardigd’ te zijn?

In christelijke kringen wordt dit woord “rechtvaardiging” te pas en te onpas gebruikt. Het onderwerp rechtvaardiging komt regelmatig voor in een aantal brieven van Paulus, in het bijzonder in de brief aan de Romeinen.

Romeinen 4:23-25

Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus (Jesjoea in het Hebreeuws), onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, Die om onze overtredingen is overgeleverd, en **opgewekt om onze rechtvaardiging**.

Romeinen 5:15-16

Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de **gave door de genade** die er is door de ene mens Jezus Christus (Messias Jesjoea), overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar **de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging**.

Waar heeft Paulus het hier over?

Rechtvaardiging, of gerechtvaardigd worden, is rechtskundige terminologie.

Als iemand op het punt staat mij te doden en ik dood hem uit zelfverdediging, dan zijn mijn daden gerechtvaardigd. Dat is rechtvaardiging.

Rechtvaardiging is de daad waarmee je laat zien dat iets juist of redelijk is.

Dus nogmaals, als ik iemand doodt uit zelfverdediging, ben ik gerechtvaardigd. Waarom? Ik ben gerechtvaardigd dat ik het leven van de ander neem, omdat die ander mij aanvalt en probeert mijn leven af te nemen. Daarom is het juist of redelijk dat ik zijn leven neem, voordat ik mijn eigen leven verlies.

Dat is rechtvaardiging.

In Bijbelse termen moeten wij, om rechtvaardiging te ontvangen, ergens door gerechtvaardigd worden. Maar wat bewerkt die rechtvaardiging dan?

Romeinen 5:9

Veel meer dan zullen wij, nu **wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed**, door Hem **behouden worden** van de toorn.

Dus onze redding wordt ‘gerechtvaardigd (verantwoord)’ door Jesjoea’s geschenk van genade, in Zijn dood en opstanding. Wij worden gered van de toorn die wij verdienen vanwege onze zonden. Vroeger waren we veroordeeld in onze zonden, veroordeeld tot de eeuwige dood, maar nu zijn we gerechtvaardigd tot redding.

Romeinen 6:23

Het loon van de zonde is de dood, ...

Als wij zondigen, dan zijn we onze dood, ons levensbloed verschuldigd. Maar, door ons geloof in Messias en Zijn werk aan het kruis, heeft Zijn bloed de schuld betaald. Wij kunnen recht voor JHWH staan door het bloed van de Messias. Net zoals Paulus zegt dat we nu gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed.

Vaak wordt er gezegd dat het heel duidelijk is weergegeven in Romeinen 5:18-19:

Romeinen 5:18-19

Zoals dus door één overtreiding (Adam) de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid (wat Jesjoea deed) de genade over alle mensen tot **rechtvaardiging** van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens (Adam) velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene (Jesjoea) velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.

Dus dat betekent “rechtvaardiging”. Het betekent dat wij, vanwege Jesjoea, zijn gerechtvaardigd tot redding.

Maar, hoe worden we “gerechtvaardigd” tot redding?

Nou, om te beginnen weten we één manier waarop we niet worden gerechtvaardigd. We worden niet gerechtvaardigd vanwege iets wat wij hebben gedaan, omdat daarmee het werk van Messias teniet zou worden gedaan. We worden niet gerechtvaardigd omdat wij de Wet van God, de Torah, volgen.

Romeinen 3:28

Wij komen dus tot de slotsom dat de mens **door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de Wet**.

Romeinen 4:2

Immers, **als Abraham uit werken gerechtvaardigd is**, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God.

Galaten 2:16

We weten dat een mens **niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de Wet**, maar door het

geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de Wet. **Immers, uit werken van de Wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.**

Galaten 3:11

En dat **door de Wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God**, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Galaten 5:4

U bent van Christus losgeraakt, **u die door de Wet gerechtvaardigd wilt worden**; en daarmee bent u **uit de genade gevallen**.

Dus, door de Wet van God te houden verdienen we geen redding. We hebben al gezondigd. Zonde wordt gedefinieerd als het overtreden van de Wet van God (1 Johannes 3:4), en de standaard waar onze daden langs worden gelegd is perfecte gehoorzaamheid aan de Wet.

In al deze verzen wordt gezegd dat we niet gerechtvaardigd kunnen worden tot redding door de Wet van God te houden. In feite wordt het vaak nog een stapje verder gevoerd en zeggen mensen dat we de Wet van God, de Torah, helemaal niet moeten volgen. Allemaal vanwege deze, en vergelijkbare verzen.

Maar, staat er in deze verzen dat we de Wet van God helemaal niet moeten houden?

Natuurlijk niet... We moeten de Wet van God houden, maar niet voor onze redding. Straks gaan we luisteren naar Paulus die uitlegt dat we de Wet van God moeten houden, maar niet vanwege rechtvaardiging tot redding.

Maar eerst dit; hoe ontvangen we deze "rechtvaardiging?" We weten dat we niet gerechtvaardigd worden omdat we de Wet van God houden, dus hoe worden we dan gerechtvaardigd?

Romeinen 10:10

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Dus we worden gerechtvaardigd omdat we geloven; maar wat betekent het om te geloven?

Paulus gaat verder in vers 11:

Romeinen 10:11

Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Petrus zegt hetzelfde:

1 Petrus 2:6

Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Daarmee citeert hij Jesaja 28:16

Jesaja 28:16

Daarom, zo zegt de Heere JHWH: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde

steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten.

Dus, het idee is dat we moeten geloven in Jesjoea.

Het onderwerp van geloof dat leidt tot redding doet ons denken aan een aantal verzen:

Marcus 16:16

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal veroemd worden.

Johannes 6:40

En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Johannes 6:47

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.

Johannes 11:25-26

Jezus (Jesjoea) zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloofst u dat?

Hoe werd Abraham gered? Werd hij op een andere manier gered dan de mensen na onze Messias?

Nee....

Genesis 15:6

En hij geloofde in de HEERE (JHWH), en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.

En dan hebben we nog het populaire vers Johannes 3:16.

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Maar wat betekent het om te geloven? Wat is geloven? Hoe ziet geloven eruit?

Een paar verzen verderop lezen we over hetzelfde onderwerp het volgende in Johannes 3:16...

Johannes 3:20-21

Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie **de waarheid doet**, komt tot het **licht**, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.

Zij die het licht haten, komen niet naar het licht. Maar zij die van het licht houden, DOEN DE WAARHEID omdat ze naar het licht kwamen waarvan ze hielden.

Als we de terminologie niet definiëren, en woorden niet begrijpen vanuit hun Bijbelse definitie, lopen we het risico op een leeg geloof, zonder betekenis En dat moet niemand willen... we zouden geen

boeken zoals “Doelgericht leven” nodig moeten hebben, de Bijbel moet ons doelgerichte leven zijn ...

Veel mensen weten tegenwoordig ergens wel dat ze iets missen in hun geloof. Ze realiseren zich dat wat hen verteld wordt waarheid is, maar is het de hele waarheid?

Het hoeft niet zo te zijn... het is een frustrerend gevoel... maar, wat is de oplossing?

Zoals Hosea terecht zei:

Hosea 4:6

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de Wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

Gods Woord is de kennis die we nodig hebben; maar toch lukt het ons vaak niet om vanuit de Bijbel de termen die we lezen te definiëren.

Als we deze termen niet vanuit de Bijbel kunnen definiëren, dan is de ongelukkige waarheid dat de Bijbel betekenisloos wordt, of in het ergste geval ondergeschikt wordt aan ons eigen vooroordeel of aan het laatste theologische boek dat we hebben gelezen.

Kennis wordt dan voor ons verborgen.

Dit is de hoeksteen van Bijbelse interpretatie en uitleg, **de BIJBEL VERKLAART ZICHZELF**. De Bijbel heeft een ingebouwd woordenboek waarmee we fouten kunnen voorkomen, als we het tenminste gebruiken.

We lezen nogmaals de verzen 20-21 die uitleggen hoe “geloven” eruit ziet in relatie tot Johannes 3:16.

Johannes 3:20-21

Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.

We hebben twee termen die we door de Bijbel moeten laten definiëren:

Waarheid en licht ...

Wat is waarheid?

Psalm 119:142

Uw Wet is waarheid.

Dat is tamelijk eenvoudig... de Wet is waarheid. Waarheid en licht lijken door elkaar te worden gebruikt.

Wat is het licht?

Spreuken 6:23

Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven,

Het is moeilijk om die definitie verkeerd te begrijpen.. de Wet is licht en is onze manier van leven. De Wet is ook waarheid.

Het is heel belangrijk hoe de Bijbel termen definieert, omdat we door middel van die definities kunnen ontdekken wat het betekent.

Dus laten we het nog een keer doornemen... de Wet is waarheid. Omdat het waarheid is, is het de instructie voor onze manier van leven. Omdat het onze instructie is voor hoe we leven, is het ook ons licht. Als we in dat licht wandelen zien we onze weg en blijven we uit de duisternis.

Dus volgens de Bijbel is de Wet de weg, de waarheid en het leven, en het licht.

Maar wacht even.... Dat klinkt precies als onze Messias Jesjoea.

PRECIES!!! Dat klopt helemaal, en heel veel mensen missen het!

HIJ IS HET VLEESGEWORDEN WOORD!

Johannes 1:14

En het **Woord** is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Zie ook Openbaring 19:13...

Openbaring 19:13

En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.

Onze Heer keert terug als hetzelfde Woord van God dat Hij in de eerste eeuw was.

Is de Wet van God ook niet een onderdeel van het Woord van God?

Jesaja zei:

Jesaja 2:3

Want uit Sion zal de Wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

De Messias is de Weg, de Waarheid, het Leven en het Licht omdat HIJ HET WOORD IS.

Hij onderwees het Woord;

Hij deed het Woord;

Hij corrigeerde vanuit het Woord;

Hij gaf ons de instructie om in precies hetzelfde voorbeeld van het Woord te wandelen als Zijn discipelen.

Dus nu denk je misschien, wacht even.. je hebt zojuist gezegd dat we niet worden gerechtvaardigd tot redding door de Wet van God te houden, we worden gerechtvaardigd door te geloven in onze Messias... en daarna zei je dat geloven in de Messias betekent dat je de Wet van God houdt. Leg dat eens uit?

Het is inderdaad verwarrend... maar het zit zo. We leggen het uit en daarna laten we Paulus en Jacobus het ook nog eens uitleggen.

Als je gelooft in Messias Jesjoea, betekent dat je gelooft dat alles wat Hij onderwees waar is. Dat houdt ook in dat je gelooft dat de Wet van God waar is (Mattheus 5:17-19). Het geloof dat het volledige Woord van God waarheid is, is de essentie van ons geloof. Door dit geloof krijgen we genade door Messias Jesjoea, en die genade leidt tot de rechtvaardiging van onze redding.

We zeggen het nogmaals...

Het geloof dat het volledige Woord van God waarheid is, is de essentie van ons geloof. Door dit geloof krijgen we genade door Messias Jesjoea, en die genade leidt tot de rechtvaardiging van onze redding.

Als we oprecht geloven dat iets waar is, dan handelen we naar die waarheid.

Als jij gelooft dat je huis in brand staat, dan verlaat je het huis. Dat is echt geloof.

Als jij gelooft dat je huis zal worden geraakt door een tornado, dan ga je naar de kelder. Dat is echt geloof. Je handelt ernaar.

Als jij gelooft dat het Woord van God waarheid is, dan doe je het Woord van God. Dat is echt geloof.

Op dat punt wordt het verlangen om de Wet van God te gehoorzamen gevolgd door het doen van de Wet van God.

Dus dat is de definitie van echt geloof. Hoewel we niets hoeven te doen om onze rechtvaardiging tot redding te verdienen.....moeten we alleen geloven in de waarheid van het Woord om te worden gerechtvaardigd... echt geloof in de waarheid van het Woord zorgt ervoor dat we doeners worden van de Wet van God...

Romeinen 2:13

Niet de hoorders van de Wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de Wet zullen gerechtvaardigd worden.

“maar de **daders** van de Wet zullen gerechtvaardigd worden.”

Zoals je ziet zegt Paulus precies hetzelfde. In dezelfde brief zegt hij dat we niet worden gerechtvaardigd tot redding door het houden van de Wet van God, de Torah.

Als we oprecht geloven, dan doen we dat. Hoewel we door het geloof onze redding rechtvaardigen, is het doen van de Torah het gevolg van oprecht geloof.

Jacobus 2:18-26

Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw

werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

We laten ook Johannes nog even aan het woord om het uit te leggen...

1 Johannes 2:1-6

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt (wat is zonde? 1 Joh.3:4 definieert zonde als het overtreden van de Wet van God). En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus (Messias Jesjoea), de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. (Dat betekent dat de genade van Jesjoea ons redde vanwege ons geloof... maar Johannes sluit af met wat echt geloof bewerkt) En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. (Wat is waarheid? De Wet van God) Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. (Dus wandelen zoals Jesjoea wandelde wordt in deze context in verband gebracht met het houden van de geboden en de Wet van God. Wij willen precies zo wandelen, in dezelfde weg, als Jesjoea).

Dus, net zoals Jacobus, zegt Johannes dat Jesjoea inderdaad onze zonde heeft weggenomen vanwege ons geloof... maar, als we echt geloven willen we al Gods geboden houden. Als we zeggen dat we geloven, maar Gods geboden niet willen houden, dan liegen we over ons geloof.

Ten aanzien van het onderwerp rechtvaardiging wordt Romeinen 3:21-26 vaak geciteerd:

Romeinen 3:21-26

Maar nu is **zonder de Wet** gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus (Messias Jesjoea), tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden **om niet gerechtvaardigd** door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus (Messias Jesjoea). Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, **zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is**. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de Wet van het geloof. **Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de Wet**. Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde

God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof.

Dat klinkt toch fantastisch? Dit gedeelte van Paulus legt heel duidelijk uit dat onze rechtvaardiging tot redding is door de genade van Messias Jesjoea. Er staat zelfs dat onze rechtvaardiging buiten de Wet om is... en dat is absoluut waar. En vaak is dit alles wat er wordt geciteerd... alleen genade, geen wet, tenminste niet voor redding, en dat is waar. Maar moeten we Gods Wet nog steeds in acht nemen, niet voor onze redding, maar als gevolg van het uitleven van ons geloof in het volledige Woord van God?

We lezen nog even verder in het gedeelte wat door de meeste christelijke commentaren wordt overgeslagen. We ontdekken dat Paulus het eens is met wat Jacobus en Johannes al behandelden.

Romeinen 3:31 (NBV)

Stellen wij door het geloof de Wet buiten werking? **Integendeel, wij bevestigen de Wet juist.**
(we doen de Wet, we **blijven** in de Wet)

Zoals Paulus al zei in het voorgaande hoofdstuk:

Romeinen 2:13

Niet de hoorders van de Wet zijn immers rechtvaardig voor God, **maar de daders van de Wet zullen gerechtvaardigd worden.**

Samengevat worden we dus gerechtvaardigd tot redding vanwege ons geloof in het Woord van God, waarvan Messias Jesjoea het voorbeeld heeft gegeven. Dat is genade. We doen er niets voor om die redding te verdienen.

De concepten 'redding' en 'rechtvaardiging' zijn geen woorden die uitwisselbaar zijn.

We worden gerechtvaardigd tot redding door Messias Jesjoea, dus rechtvaardiging is nodig voor redding, en genade is nodig voor rechtvaardiging. Geloof in het Woord van God is nodig voor genade en oprecht geloof in het Woord van God zorgt ervoor dat we het Woord van God gehoorzamen.

We herhalen dat nog een keer.

We zijn gerechtvaardigd tot redding door Messias Jesjoea, dus rechtvaardiging is nodig voor redding, en genade is nodig voor rechtvaardiging. Geloof in het Woord van God is nodig voor genade, en oprecht geloof in het Woord van God zorgt ervoor dat we het Woord van God gehoorzamen.

Zoals Johannes, Jacobus en Paulus onderwezen, zal ons geloof, als het oprecht geloof is, ons het verlangen geven om de Wet van God, in het Hebreeuws ook wel Torah genoemd, te houden.

Dus, oprecht geloof betekent dat we niet alleen hoorders zijn van de Torah, maar daders van de Torah.

Jesaja 45:25

Echter in de HEERE (JHWH) zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.

We hopen dat dit onderwijs je tot zegen is geweest.

En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

Sjalom, en mag Jahweh u zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)