



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Laten We over de Torah Praten

Introductie

Kent u dat gevoel, dat je met iemand praat over je passie en vervolgens merkt dat die passie helemaal niet wordt gedeeld?

Het is niet zo'n lekker gevoel, hè?

Vervolg je zo'n gesprek en vertel je er meer over? Waarschijnlijk niet, of in ieder geval meestal niet.

Helaas is dit juist wat mensen die nieuw in het geloof zijn vaak wel doen. Dat geldt zowel voor aanhangers van de Hebreeuwse wortels als van het reguliere christendom. We willen iedereen zo graag vertellen over alles wat we hebben geleerd dat we gewoon spontaan beginnen te praten en dan niet meer ophouden!

Of je de Torah pas net ontdekt hebt of er al langer mee bezig bent, je zult heel veel vijandigheid ervaren tegen wat je te zeggen hebt als je met anderen over de Torah praat.

We willen graag een aantal dingen delen die wij daarover uit eigen ervaring hebben geleerd. Bijvoorbeeld wanneer je wel of juist niet over de Torah moet praten.

We gaan ook kijken hoe onze houding, onze daden en onze woorden een belangrijke rol hebben in hoe anderen reageren op wat wij zeggen. We hebben deze studie opgedeeld in een aantal grotere delen die vervolgens in kleinere stukjes zijn opgeknipt: Hoe moet je over de Torah spreken als je nieuw bent; Hoe zorg je ervoor dat je anderen niet tot last bent door je houding, daden of woorden. Laten we beginnen.

Hoe moet je over de Torah spreken als je nieuw bent

Wel of niet over de Torah spreken

Om even heel duidelijk te zijn, we denken dat het niet wijs is om deze gesprekken te voeren als je net bent begonnen met je wandel in het geloof. We realiseren ons dat je de waarheid wilt delen en een licht wilt zijn, maar als je geen stevig fundament van volwassenheid in het Woord hebt, zijn jouw woorden

aan dovemansoren gericht. Als dit vaak genoeg gebeurt bij dezelfde persoon, dan word je al gauw een schallende cimbaal. Paulus spreekt daarover in 1 Corinthiërs 13 als hij het heeft over het spreken in andere talen waarbij de ander die taal niet begrijpt.

Wij geloven dat het onderwijs uit de Torah inzake vruchtbomen een goed voorbeeld is voor ons gedrag.

We leggen het even kort uit; je moet geen vruchten van een boom eten totdat die boom een zekere mate van volwassenheid heeft bereikt, ongeveer 5 jaar.

Het is onze ervaring dat een persoon tenminste 3 jaar nodig heeft om volwassen te worden in het Woord van God (met name in de Torah als je nieuw bent in de Hebreeuwse Wortels). Het is in je eigen belang om niet meteen alles te delen wat je hebt geleerd.

Wil je daar meer over weten? Lees dan onze blog: [“Vruchtbomen en jij”](#)

Als je de pure waarheid zoekt, raden we je aan om alleen naar het Woord te luisteren, en niet naar mensen. Inderdaad, dus ook niet naar ons. Ook wij zijn slechts mensen en maken dus soms fouten.

We bedoelen daarmee dat je eerst zelf tijd aan het Woord moet besteden en je eigen conclusies over diverse onderwerpen moet trekken. Daarna kun je overwegen om andere inzichten te onderzoeken. Doe dat pas nadat je eerst voor jezelf wat basis hebt opgebouwd over een onderwerp.

Maar, als je nieuw bent en ons perspectief wilt bestuderen, bestudeer dan onze Basisprincipes (<http://www.119ministries.nl/cursus>).

Zoals we eerder aangaven, ook wij zijn slechts mensen en kunnen het dus soms fout hebben. Toets daarom alles aan het Woord van God, en wijs elk menselijk inzicht af. We krijgen zelfs de opdracht om de geesten te toetsen. Hou dat dus in gedachten.

Over de Torah praten... Als je dat al moet doen

Als je zelf een discussie over het volgen van de Torah start, of erin wordt betrokken, dan kom je heel veel mensen tegen die je over diverse onderwerpen uitdagen. Zij gebruiken de Bijbel om je af te breken en om zichzelf op te bouwen.

Als je niet voldoende antwoorden kunt geven om je standpunt te verdedigen, en hen daarmee aan hun eigen inzichten laat twijfelen, dan kan het zelfs averechts werken. Als je zelf niet voldoende volwassen en geworteld bent in de Torah, zul je ontdekken dat je wat aanmoddert en misschien zelfs beledigd wordt.

Om deze en andere redenen raden we je aan om niet met anderen “over de Torah te praten” zolang je niet eerst zelf stevig bent geworteld in het Woord en de waarheid van het Woord.

Maar als mensen doorhebben dat je de traditionele doctrines niet meer volgt (bijvoorbeeld doordat je anders eet of sjabbat gaat vieren van vrijdagavond tot en met zaterdagavond), dan is het bijna onvermijdelijk dat je op een zeker moment in een dergelijke discussie belandt.

Wat moet je in dat geval doen?

WEGRENNEN! Oké, niet echt natuurlijk, maar toch, probeer te voorkomen dat je gaat discussiëren over zaken waarop je nog niet goed grip hebt.

We hebben ontdekt dat je in een dergelijke situatie het beste de ander kunt laten praten. Daarna bedank je de persoon voor de informatie en vertel je hem of haar dat je de informatie eerst nader gaat bestuderen.

Dan ga je naar huis en ga je dat ook doen. Toets de dingen die zijn gezegd aan het pure Woord van God en kijk dan wat je vindt. We zeggen dus niet dat je daarna terug moet gaan om hen te vertellen dat ze het fout hadden. Ga er gewoon over bidden en denk erover na. Onderscheid wat waarheid is, op basis van jouw onderzoek, geleid door de Vader en pas toe wat voor jouw leven toepasbaar is.

Als dat niet werkt en je voelt dat je geen andere keuze hebt dan een diepgaande discussie aan te gaan (dit komt bijna nooit voor), onthoud dan één ding.

Als je de waarheid met iemand deelt, is het niet aan jou om die persoon ergens van te overtuigen. Jij kunt hen niet overtuigen van de waarheid.

HET IS NIET JOUW TAAK, je kunt het niet eens; tenminste niet op het niveau van het hart. Dat is de taak van de Vader, door de Heilige Geest. Jij kan hen op het Woord wijzen en leven brengen in plaats van dood.

Vergeet niet dat er slechts één autoriteit is, het Woord van God.

(Wil je meer weten over het brengen van leven en dood, lees dan onze blog "[Spreken we het Leven of de Dood?](#)")

Er zijn 4 dingen die je moet doen als dit op je pad komt.

Onderzoek **eerst** jezelf, jouw houding en de aanpak die we later aanreiken.

Ten tweede, houd Mattheüs 7:6 in gedachte.

Mattheüs 7:6

“Geef de Heilige Geest niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.

Vaak is het zo dat de andere persoon gewoon nog niet klaar is om moeilijke dingen te horen, en dat is prima.

Omdat een ander er nog niet klaar voor is, hoeft jij niet al teveel tijd te besteden om het met hen te bespreken. Dat geldt met name als de ander zich afsluit voor jouw zienswijze en die als vijandig ziet. We gunnen niemand daar doorheen te moeten gaan. Daarom raden wij nogmaals aan om dit soort situaties, indien mogelijk, te vermijden.

Als je er toch in belandt, probeer het gesprek dan zo snel mogelijk te beëindigen.

Ten derde, probeer het onderwerp te veranderen naar iets waarover je het gezamenlijk eens bent, het verlossende werk van de Messias; dit helpt hen te beseffen dat je aan dezelfde kant staat!

Tenslotte, of je nu nieuw bent in de Hebreeuwse Wortels of niet, houd je ogen gericht op de Schepper en Zijn Woord. Hier zijn een paar verzen die je daarbij kunnen helpen.

1 Corinthiërs 4:12

En wij spannen ons in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij.

Doe jij dat? Dit deed Jesjoea en daarin is Hij ons Voorbeeld.

1 Petrus 2:21-23

Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen. “Hij, Die geen zonde gedaan heeft, en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt.

Nu gaan we ons bezig houden met de echte zaken van deze studie, namelijk “Hoe je ervoor zorgt dat je anderen niet tot last bent met je houding”. We gaan eerst onze eigen houding onderzoeken.

Hoe zorg je ervoor dat je anderen niet tot last bent door je houding

Denk eens terug aan de keren dat je hebt geprobeerd om met dierbaren te praten over hoe je de Torah kunt toepassen in je leven. Sommigen zijn er ontvankelijk voor, maar anderen weigeren om over dat onderwerp te praten. Ze kunnen zelfs vijandelijk worden, waarbij ze een kant laten zien die je bij die persoon nooit voor mogelijk had gehouden.

Soms lijkt het erop dat ze vijandiger worden hoe meer je probeert om hen de waarheid van de Bijbel te laten zien. Daarbij tonen ze een kant van zichzelf die je bij die persoon nooit voor mogelijk had gehouden. Ze kunnen je zelfs een kwelgeest, Bijbel leugenaar, of Torah tiran noemen, zelfs als ze gelovig zijn.

Het hoeft niet zo te gaan; het kan ook aan jouw aanpak liggen. Jouw houding is allesbepalend bij hoe je dingen aanpakt. Daarom beginnen we daarmee; het bepaalt je daden en je woorden. Als jouw houding niet goed is, dan is de kans klein dat er iets goeds uit je gesprek voortkomt.

Het belangrijkste wat je in gedachten moet houden als je met anderen spreekt over de toepasbaarheid van de Torah, is dat ze door God geliefd zijn. Daarom moet je hen liefde betonen. Met dat in gedachten, staan de dingen in het juiste en liefdevolle perspectief. Je kunt hen geen liefde laten zien als jouw woorden en daden voortkomen uit een liefdeloze houding.

Onze Houding

Als we het hebben over onze houding, dan moeten we eerst het perspectief begrijpen. Het perspectief van een persoon is de lens waardoor iemand naar de wereld kijkt. Deze lens bepaalt hoe we gebeurtenissen, woorden en ervaringen interpreteren.

Jouw houding is direct gekoppeld aan jouw perspectief.

We kiezen een perspectief en dus een houding. Onze houding bepaalt vervolgens ons gedrag.

Daarnaast wordt onze houding bepaalt door ons doel. Wat willen we bereiken in een bepaalde situatie of in een gesprek.

Willen we op een liefdevolle manier de waarheid communiceren of willen we een bepaald punt bewijzen? Proberen we iemand te overtuigen van een grote "waarheid" die we hebben gevonden en die niet overeenkomst met de "waarheid" die hij of zij kent?

Vergeet niet dat het in het Woord niet gaat om jou en jouw overtuigingen, maar om de liefde.

JHWH is liefde ([1 Johannes 4:8](#))

Jij mag het werktuig zijn van die liefde, een licht voor de wereld ([Mattheüs 5:14-16](#)).

De mensen moeten tot de Messias worden geroepen, doordat wij een voorbeeld zijn, een licht.

Als je **geen** licht bent, **kan** je een wig of een struikelblok zijn door je houding, daden en woorden.

Als we beweren dat we kinderen van God zijn, dan moeten onze levens een weerspiegeling zijn van Hem en Zijn liefde; mensen moeten Hem in ons kunnen herkennen.

Hoe werkt dat? Ze kijken naar onze vruchten.

De vruchten van de Geest van God zijn: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing; Deze vruchten moeten in elk gesprek met onze geliefden het uitgangspunt zijn.

Als we dat doen, dan hebben we onze naaste lief. We moeten niet als doel hebben een ander te overtuigen dat hun geloof verkeerd is, of dat wij gelijk hebben.

We hoeven niet te proberen om onze geliefden iets te bewijzen, we moeten gewoon delen wat we geleerd hebben, maar **alleen**, en dit is belangrijk, **als ze daar voor open staan**.

Als iemand niet echt open staat voor wat je te zeggen hebt, dan moet je er niet langer over praten. De Messias zei dat we parels niet voor de zwijnen moeten gooien. Als iemand niet echt open staat voor wat je te zeggen hebt, is hij niet van plan om te horen wat je zegt, ook al heb je de juiste houding.

Enkele Voorbeelden

Er is een verschil tussen iets delen waarover wij enthousiast zijn geworden en proberen om iemand te

overtuigen dat alles wat ze geleerd hebben verkeerd is en wij de waarheid hebben. Je kunt bijvoorbeeld het volgende zeggen:

“Ik heb geleerd dat we in de kerk jarenlang zijn voorgelogen en dat alles wat we geleerd hebben verkeerd is. We moeten de Wet van God volgen, dat is wat Jezus deed. Wist je dat Kerstmis en Pasen eigenlijk heidense zonnegod aanbiddingsdagen zijn? Ik begrijp er niets van, maar ik heb al mijn oude overtuigingen getoetst vanuit het Hebreeuwse perspectief en het is bijna allemaal verkeerd.

Je moet dit ook eens onderzoeken; het is zo duidelijk als wat dat Kerstmis en Pasen verkeerd zijn als je de heidense wortels ervan onderzoekt. Ik weet dan misschien nog niet hoe het allemaal werkt, maar ik weet wel dat veel van wat mij is geleerd verkeerd is. Als je gewoon naar het Hebreeuwse perspectief van de Bijbel kijkt, zul je hetzelfde gaan zien. Als je God echt wilt liefhebben dan moet je stoppen met het vieren van Pasen en Kerstmis en gewoon doen wat de Bijbel zegt. Als je dat niet doet, dan heb je God niet echt lief en volg je enkel menselijke doctrines. Gehoorzaam de Wet van God, het is zo bevrijdend!”

Of we kunnen zeggen:

“Hey, ik heb onlangs iets gehoord dat me echt aan het denken heeft gezet. Ik heb gehoord dat gehoorzamen aan de Wet van God de manier is hoe we Hem laten zien dat we Hem liefhebben! Ik weet nog niet precies hoe het allemaal werkt, maar ik ben een aantal zaken aan het bestuderen en het heeft me echt aan het denken gezet dat ik de Bijbel nog niet zo goed heb begrepen als ik dacht. Ik begin zelfs te denken dat de ‘Joodse feestdagen’, zoals Pesach en ongezuurde broden, niet alleen voor de Joden zijn! Het is eigenlijk wel cool om te zien dat God Zijn Feestdagen voor Zijn volk heeft ingesteld om ons anders te maken dan de rest van de wereld.

Heb je gehoord dat de tradities van Kerstmis en Pasen misschien een geschiedenis hebben die is gebaseerd op zonnegod aanbiddingspraktijken? Van wat ik heb gelezen, kan daar best eens een kern van waarheid in zitten. Hoe denk jij daarover”.

Zie je het verschil? Beide personen hebben goede bedoelingen, maar hun benadering is heel anders. Ze delen allebei vanuit hun hart, maar hun intentie of vermeende bedoelingen lijken heel anders te zijn.

Wie denk je dat een gunstigere reactie krijgt?

De eerste is vol enthousiasme en ijver voor wat hij gelooft als waarheid. Hij is enthousiast en wil iedereen de dingen laten zien die hij ziet.

Toch kan hij een beetje opdringerig of arrogant overkomen, alsof hij alle antwoorden heeft.

Hij lijkt een agenda te hebben, alsof hij meer wil dan alleen maar delen. Zonder het te beseffen heeft hij misschien de persoonlijke overtuigingen van zijn vriend aangevallen waardoor zijn vriend in de verdediging schiet.

Wat voor reactie krijgt zo iemand denk je? Een positieve of een negatieve reactie? Als hij zo doorgaat, denk je dan dat ze eruit zullen komen of dat ze steeds vijandiger worden?

In het tweede voorbeeld deelt de persoon gewoon een aantal dingen die hij heeft geleerd. Hij nodigt de ander uit om samen met hem aan een nieuwe reis te beginnen.

De eerste is vol van goedbedoelde arrogantie en superioriteit, terwijl de tweede vol nederigheid is, zachtmoedig, en vreedzaam.

De één heeft de vrucht van de Geest, de ander niet.

(Merk op dat we hier extreme voorbeelden hebben gegeven om ons punt te maken, waarschijnlijk liggen jouw gesprekken daar ergens tussenin.)

Om ervoor te zorgen dat je de juiste houding hebt als je met iemand over de Torah praat, moet je jezelf eerst de volgende vragen stellen en in deze volgorde:

- 1.) Wat is mijn punt en het doel van dit gesprek? Wat probeer ik te bereiken?
- 2.) Kan ik een rustige, vredige en liefdevolle houding bewaren als de ander vijandig wordt en het niet met mij eens is?
- 3.) Wat is mijn kennisniveau over een bepaald onderwerp? Weet ik gewoon dat iets niet waar is of kan ik op een liefdevolle manier correct en volledig uitleggen waar het misverstand is ontstaan?

Hoe je deze vragen in alle eerlijkheid beantwoordt, bepaalt of je het gesprek moet vervolgen. Je moet jezelf deze vragen stellen voordat je op iemand reageert middenin een gesprek waardoor je de juiste houding kan proberen vast te houden.

Als je dit midden in een gesprek moet doen, stel jezelf dan twee extra vragen: “Waar geeft deze persoon antwoord op of waar reageert hij op? Was het op iets wat ik zei of hoe ik het zei?”

Als je op een vreedzame manier over de Torah wilt praten, zonder de persoon waarvan je houdt weg te duwen, dan maakt het niet uit hoe overtuigend jouw argument is, of hoe fout de ander is. Het één heeft niets met het ander te maken.

Op een liefdevolle manier met elkaar communiceren gaat over **wie** je bent en **hoe** je communiceert.

Soms weten we de juiste woorden te zeggen, maar brengen we die woorden met een verkeerde houding. Als dat gebeurt, zal de persoon verwerpen wat je te zeggen hebt, tenminste op dat moment.

Het is jammer, dat alles voor die persoon misschien net logisch begon te klinken, maar door de manier waarop het werd gebracht, keert hij zich er misschien van af.

Als iemand met een niet passende houding (waarneembaar of anderszins) wordt geconfronteerd, bouwt zo iemand een muur om zich heen om een eind te maken aan de vijandigheid die hij proeft. Als dat gebeurt moet je onmiddellijk stoppen en je erin verdiepen hoe je op een meer liefdevolle manier kunt communiceren.

Ook al gaat het bij één gesprek helemaal verkeerd, het is niet het einde van de wereld. Je kunt nog steeds een zaadje hebben geplant, dat JHWH water zal geven.

Nu dat we de basisprincipes over onze houding en onze manier van communiceren hebben behandeld, gaan we het hebben over hoe we anderen tot last kunnen zijn met onze daden.

Laten We over de Torah Praten

Hoe zorg je ervoor dat je anderen niet tot last bent je me daden

Misschien heb je in discussies geverifieerd dat je de juiste houding hebt. Je merkt echter dat de meeste mensen er nog steeds aanstoot aan nemen en zich verdedigen als je dingen met hen bespreekt. Dan is het belangrijk om je daden te onderzoeken.

Onze Daden

Als we het hebben over ‘daden’ dan hebben we het niet perse over fysieke daden, waarin je je op de een of andere manier bemoeit met iemands privé leven. Het kan zijn dat ze je in de gaten houden en een zekere mate van hypocrisie in je leven zien; je daden komen niet overeen met je woorden.

Je kunt over liefde praten, terwijl je in je communicatie met anderen te fel of bot bent. De manier waarop je met hen communiceert kan als vijandig of agressief worden ervaren.

In het algemeen bestaan je daden uit je lichaamstaal, intonatie, stemvolume, de manier waarop jij je emoties toont, en je fysieke daden.

Welke Daden?

We zijn absoluut geen experts, maar we zullen je een aantal linkjes geven die je kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in je lichaamstaal en de lichaamstaal van anderen. Het kan je helpen bij jouw interactie met anderen en je bewuster maken van de boodschap die je met je lichaamstaal communiceert en de manier waarop anderen daarop reageren.

[Schrik jij mensen af met je lichaamstaal? 10 Tips voor betere lichaamstaal](#)

[De Ultieme Gids voor Lichaamstaal](#)

[Lichaamstaal](#)

Als je meer weet over lichaamstaal, dan is het soms beter om te weigeren om met bepaalde individuen in gesprek te gaan. Als iemand al heeft aangegeven je zienswijze niet te delen, dan is het niet verstandig om daarmee verder te gaan. Helaas blijven veel mensen doorgaan en ze blijven mensen benaderen die hebben aangegeven niet geïnteresseerd te zijn of anders te denken. We hebben verhalen gehoord van mensen die de Torah volgen en toch steeds ruzie maken en argumenten aandragen naar mensen die het niet met hen eens zijn.

Als je jouw agenda en overtuigingen op een ander probeert te leggen, dan doe je een aantal van de volgende dingen.

- 1.) Je bereikt niets anders dan dat je de ander irriteert en boos maakt.
- 2.) Je bezorgt andere mensen binnen de Hebrew Roots een slechte naam, dat ze “overdreven religieus” zijn of een “Torah Nazi” of “Torah Tiran”.

En het allerbelangrijkste

- 3.) Je bezorgt de Vader een slechte naam en reputatie doordat je een slechte getuige en vertegenwoordiger bent van wie Hij is en wat Hij van Zijn volk verlangt.

Als iemand het niet met je eens is, prima, laat het zo zijn. Als je iemand die niet wil luisteren lastig blijft vallen, laat dat een slechte indruk achter van mensen die de Torah volgen en binnen de Hebrew Roots Movement actief zijn. Als ze niet geïnteresseerd zijn, laat ze dan met rust en wees een goede getuige totdat ze klaar zijn om te luisteren.

Alles wat hierboven staat is belangrijk, maar misschien is de manier waarop we iets aanpakken, of hoe we dingen bespreken, het allerbelangrijkste. Bijvoorbeeld, als iemand jou vertelt over zijn plannen voor de kerst, en vervolgens vraagt wat jij gaat doen, dan kan je beter niet reageren met:

"We hebben geen plannen voor de kerst, omdat we deze heidense feestdagen niet langer vieren."

Een dergelijke uitspraak kan een aantal gevolgen hebben.

Allereerst kan het erop lijken dat je vindt dat je te goed voor hen bent en je hen op een arrogante manier vernedert.

Ten tweede toon je hen op deze manier geen respect; ze probeerden hun vreugde met jou te delen, maar in plaats daarvan heb je geen oog voor hun vreugde en hen verteld dat wat zij doen heidens is; het is bijna alsof je hen hebt beschuldigd dat ze heidens zijn. En voor veel mensen betekent dat iets slechts of kwaadaardigs. Je hebt hen er eigenlijk van beschuldigd dat ze slechte dingen doen en misschien wel dat ze slecht zijn, dat ligt eraan hoe het bij hen binnenkomt.

Tenslotte heb je veel te veel gedeeld voor de context van het scenario. Je had gewoon kunnen zeggen dat je geen kerst meer viert om het daarbij te laten.

Als ze er meer over willen weten, dan kunnen ze naar je motivatie vragen. Op dat moment kun je ze een beetje meer informatie geven, als je dat maar niet op de hierboven genoemde toon doet.

Als we mensen ongewenste informatie geven, is het niet alleen aan dovemansoren gericht, maar het kan ook het begin zijn van een muur tussen jou en de persoon met wie je spreekt. Misschien krijg je de reputatie dat je overdreven religieus bent. Daardoor sluiten mensen zich af voor eventuele toekomstige gesprekken.

Het gevaar van teveel delen

Je deelt al gauw teveel en dat kan één van de meest schadelijke dingen zijn in een discussie. Als je teveel deelt heb je waarschijnlijk geen rekening gehouden met de gevoelens, opzet, en persoonlijke geestelijke wandel van de ander. Je hebt je opgesteld als een aanvaller met een verborgen agenda die anderen wel eens zal vertellen hoe verkeerd ze alle dingen zien.

Als je teveel wilt delen, kan dat ervoor zorgen dat mensen ontsporen in hun wandel, of op zijn minst een omweg nemen op de weg die ze moeten gaan. Ook al is het belangrijk om alles te onderzoeken, en dat moeten we echt doen, toch moet je ook rekening houden met timing, namelijk het moment waarop je de dingen moet onderzoeken.

Om een voorbeeld uit het gangbare christendom te nemen; je adviseert iemand die net over de Messias heeft geleerd niet meteen een diepe studie over de geestelijke oorlogvoering om van hem een "gebedsstrijder" te maken. Toch? Nee, niet echt.

Niet dat zulke dingen slecht zijn, maar ze zijn er misschien nog niet klaar voor. Ze kunnen worden opgeslokt door dat onderwerp waardoor ze onvoldoende investeren in een stevig fundament in het Woord van God. Als gevolg missen ze een dieper begrip van genade, verlossing en geloof. Het is ook niet wijs om een gesprek te beginnen met de stelling dat alles wat de ander gelooft verkeerd is. Het is ook niet slim om meteen in te gaan op diepe concepten in de Torah, of op ingewikkelde onderwerpen zoals de kalender en "de naam".

Je moet over onderwerpen praten waarover je raakvlakken hebt, zoals wie de Messias is, of hoe we allemaal genade hebben ontvangen, of hoe redding werkt en wie we zijn als we geënt zijn op Israël. Zoals Paulus aangeeft, moeten we hen eerst de melk geven, voordat we vlees voorzetten. Als we teveel delen dan geven we hen vlees voordat ze er klaar voor zijn.

Een ander gevolg van teveel delen kan zijn dat iemand zich van jou afkeert en helemaal niets meer met je wil bespreken. Ze willen niet luisteren zolang jij aan het woord bent. Als iemand een eenvoudige vraag stelt over een onderwerp (laten we zeggen $2 + 2 = 4$), en jij begint aan een 10 minuten durend gesprek over de mechanica van de wiskunde achter de getallentheorie, dan is het onwaarschijnlijk dat ze nog iets anders zullen vragen, terwijl dat misschien veel belangrijker is.

Simpel gezegd, teveel delen kan het gevolg zijn van een verlangen om behulpzaam te zijn, maar als je geen rekening houdt met de ander, gaat het uiteindelijk allemaal om jou en jouw kennis.

Praten over de Torah, zonder je vrienden en familie weg te duwen, gaat over jou en jouw daden, net zoals voor een goede maaltijd een goede kok met kennis en ervaring over de bereiding nodig is. Je kunt de juiste houding hebben als je aan een gesprek begint, maar als je daden (lichaamstaal, toon, de hoeveelheid materie die je deelt, etc.) verkeerd zijn, dan gaan de zaken waarschijnlijk mis.

Denk na over de keren dat het jou is overkomen en zoek naar een manier om te leren hoe je een boodschap overbrengt door je daden en niet alleen door je woorden.

We gaan nu verder met het laatste onderwerp, onze woorden.

Hoe zorg je ervoor dat je anderen niet tot last bent met je woorden

Ken je dat gevoel, dat je een winkel binnenloopt en wordt overvallen door een verkoper? Weet je hoe het voelt als hij op alle mogelijke manieren de voordelen van een product wil laten zien, en jou ervan wil overtuigen dat het product veel beter is dan wat je nu hebt, terwijl je helemaal niet geïnteresseerd bent?

Je raakt waarschijnlijk geïrriteerd en bent steeds minder geïnteresseerd in wat die persoon te zeggen heeft. Je wilt niet zijn zoals hij, vooral niet als je met iemand praat over de Bijbel.

Helaas hebben velen van ons meegemaakt toen we nieuw waren in de Torah en de waarheid van de Torah probeerden te delen met anderen.

Tot nu toe hebben we behandeld hoe belangrijk het is dat je volwassen bent in het geloof (3-5 jaar volwassen) voordat je de Torah met anderen deelt en anderen onderwijst.

We hebben ook besproken hoe onze houding en onze daden iemand kunnen afkeren van de waarheid; Dat onze aanpak vaak niet helemaal is zoals die zou moeten zijn, en we eigenlijk proberen om anderen de Torah door de strot te drukken. In dit laatste gedeelte willen we laten zien hoe we anderen kunnen irriteren met de Torah door onze woorden.

We willen eerst laten zien hoe belangrijk het is dat we gevoelig zijn in wat we zeggen, want dat is net zo belangrijk als onze houding en hoe we iets zeggen.

Hoe jouw persoonlijke ervaringen van invloed zijn op de gesprekken die je voert

De manier waarop je naar dingen kijkt, komt voort uit persoonlijke ervaringen en is direct van invloed op onze opstelling in een gesprek. Dit geldt voor iedereen die een gesprek voert, over wat voor onderwerp dan ook, dus ook over de Bijbel.

Iemand die ontdekt dat de Torah vandaag de dag nog steeds voor hem van toepassing is, komt vaak een scala aan emoties tegen. Deze emoties variëren van vreugde, liefde en dankbaarheid vanwege de waarheid, tot boosheid en wantrouwen, vanuit het gevoel misleid te zijn.

De eerste drie: vreugde, liefde en dankbaarheid zijn uiteraard goed. Het zijn de emoties waardoor we ons moeten laten leiden in gesprekken met anderen. Helaas komt het ook voor dat een aantal van onze opvattingen over het onderwijs in het reguliere christendom gekleurd is door boosheid en wantrouwen.

Vergeet niet dat onze ervaringen ons perspectief kleuren, waardoor onze houding wordt beïnvloed. Onze houding wordt dan leidend voor onze daden en woorden in een gesprek. Hoe iemand anders die woorden ontvangt is echter afhankelijk van de manier waarop hij naar dingen kijkt.

En dan maakt het niet uit of je de spreker of de toehoorder bent. Daarom zijn onze woorden zo belangrijk.

We hebben al eerder besproken hoe onze houding en onze daden van invloed zijn op onze gesprekken. Maar hoe kunnen onze woorden de anderen tot last worden? Dat doen we door geen rekening te houden met de ander.

Als we dat doen, gaat het gesprek over onszelf en over ons perspectief. We praten ik-gericht.

Het is duidelijk dat we de focus van onszelf moeten halen en ons moeten richten op het Woord. Daarvanuit treden we de mensen tegemoet op het niveau waarop zij zich bevinden.

Houd ... eerst ... rekening met anderen

Eén van de beste manieren om rekening te houden met anderen is jezelf de onderstaande vragen stellen VOORDAT je met een gesprek begint. Als je niet zeker bent van de antwoorden voordat je het gesprek begint, wees dan heel voorzichtig tot je het antwoord weet; ga zo snel mogelijk op zoek naar de antwoorden.

1.) Wat is de reden en het doel van het gesprek?

Dit is misschien wel de belangrijkste vraag want het bepaalt jouw toon, jouw perspectief en brengt je houding aan het licht. Stel jezelf de vraag "waarom wil ik de mensen over dit onderwerp vertellen en wat probeer ik te bereiken?"

Als je motivatie verkeerd is, dan kan het zijn dat je meer kwaad dan goed doet. Als jij van plan bent om iemand te overtuigen, of iemand zelfs wil laten zien dat hij verkeerd gelooft en misleid is, dan moet je stoppen. Hou ermee op, want je hebt de verkeerde motivatie.

Elke motivatie die voortkomt uit je eigen verlangens is verkeerd.

Als je een gesprek met iemand voert vanuit een ander motief dan liefde voor je naaste, dan bewandel je de verkeerde weg en loop je risico de relatie met die persoon te beschadigen en je geloofwaardigheid te verliezen.

2.) Kun je rust, vrede en een liefdevolle houding bewaren als de ander vijandig wordt en het niet met je eens is?

Als het je niet lukt om in een verhitte discussie het hoofd koel te houden, dan raden wij je aan om geen discussies te voeren.

Discussies over het geloof en diep gewortelde overtuigingen (zaken/ onderwerpen van het geloof) wakkeren de passie van mensen aan. Heel vaak laaien de emoties op en worden de woorden vijandig en/of defensief. Misschien voel je je beledigd of beledig je iemand anders.

In een dergelijke situatie heeft geen van beide partijen daar voordeel bij.

Wil je meer weten over hoe je om kan gaan met belediging, bekijk dan onze studie "[We voelden ons beledigd](#)"

3.) Hoeveel weet jij over een onderwerp? Weet jij alleen dat iets niet waar is of kan je ook uitleggen hoe en waarom het misverstand bestaat?

Het is altijd gevaarlijk om een gesprek / discussie/ argument te voeren over de Bijbel als je zelf geen stevige basis en diepgaande kennis hebt over een specifiek onderwerp.

Het is één ding om algemene kennis te hebben, maar de discussies die wij bedoelen gaan vaak veel dieper. In dergelijke discussies is het in je voordeel als je grondige kennis hebt van het onderwerp en het duidelijk en op verschillende manieren kunt bespreken.

Als je dat niet kunt, meng je dan niet in de discussie.

4.) Geloof de ander dat het hele Woord van God waar is?

Als de persoon waarmee je in gesprek bent niet gelooft dat het hele Woord van God waar is, dan wordt het gesprek waarschijnlijk moeilijk voor jou.

Als iemand alleen maar gelooft dat het Nieuwe Testament van toepassing is, dan wordt het moeilijk om je punt te maken. Zo iemand staat waarschijnlijk nauwelijks open voor wat je te zeggen hebt, omdat hij niet gelooft dat de hele Bijbel waar is. In dergelijke gesprekken is het beter om te blijven bij onderwerpen waarover je het eens bent en ruzies en discussies te vermijden.

5.) Is de ander diepgelovig en heeft hij een vaste geloofsovertuiging?

Als iemand heel gelovig is, of zeer ijverig in zijn overtuigingen, dan neemt de kans dat je hem beledigt bijna exponentieel toe. Hoe vaster iemand staat in een bepaalde geloofsovertuiging, hoe minder iemand open staat voor discussie.

Als je een diepgewortelde geloofsovertuiging betwist, dan zul je merken dat die persoon zich afsluit voor wat je te zeggen hebt. Bovendien, en misschien nog wel belangrijker, is de kans groot dat de ander het gevoel heeft dat je hem persoonlijk aanvalt.

Immers, wij mensen zijn niet veel meer dan de optelsom van onze overtuigingen, toch? Wees heel voorzichtig in gesprekken met zulke mensen. Wij raden je sterk aan om zulke gevoelige onderwerpen te vermijden, tenzij die persoon naar jou toekomt in zijn zoektocht naar waarheid.

Je MOET bedenken dat het NIET JOUW taak is om hen te vertellen dat ze het fout hebben in wat ze geloven.

We herhalen het nog eens.

Het is NIET JOUW taak is om hen te vertellen dat ze het fout hebben in wat ze geloven. Ja, we kunnen de waarheid in liefde verkondigen, maar het is beter als we hen iets meegeven waarover ze kunnen nadenken dan simpelweg te zeggen dat ze het fout hebben.

Je kunt hen bijvoorbeeld een aantal uitdagende vragen stellen. Als je daarvoor ideeën nodig hebt, bekijk dan onze korte studie; "[Onbeantwoordbare Vragen](#)".

Als je dat standpunt inneemt, schiet de ander automatisch in de verdediging en jij wordt de aanvaller.

Deze mensen zijn niet je vijand of je tegenstander, dus behandel ze niet als zodanig. Zelfs al zijn je dierbaren misleid, en dat gebeurt zo vaak en is jou waarschijnlijk ook overkomen, dan nog is het niet aan jou om anderen er telkens op te wijzen dat ze verkeerd zitten.

9 van de 10 keer staan ze niet open voor wat je te zeggen hebt. Je kunt hen nergens van overtuigen; dat is aan de Heilige Geest van JHWH. Het is aan jou om hen slechts lief te hebben.

6.) Staat de ander open voor een ander perspectief en is hij bereid zijn eigen geloof te onderzoeken? Is hij op zoek?

Misschien is dit wel de op een na belangrijkste vraag.

Tenzij iemand werkelijk op zoek is naar de waarheid, ongeacht wat hij ervan vindt, staat hij waarschijnlijk niet open voor wat jij te zeggen hebt.

De Bijbel leert ons niet voor niets dat wie zoekt zal vinden. Het omgekeerde is ook waar, als we niet op zoek gaan naar de Vader en Zijn waarheden, dan zullen we het ook niet vinden. Niet alleen zullen we het niet vinden, we zullen er ook niet voor open staan als het aan ons wordt voorgelegd.

We raden je af om in discussie te gaan over de Torah met iemand die niet op zoek is naar de waarheid, in welke vorm dan ook. Ja, het kan zo zijn dat je een zaadje plant door wat je vertelt, waardoor je hen iets geeft om over na te denken.

Toch raden we je echt af om met zo iemand in gesprek te gaan.

In het beste geval is het op dat moment onvruchtbaar, en in het slechtste geval aanstootgevend, en worden relaties kapot gemaakt.

Over Onze Woorden

Is het je opgevallen dat vier van de zes vragen over jou gaan?

Dat komt omdat jij vanuit de juiste plek, met de juiste motivatie, de juiste houding en het juiste niveau van volwassenheid moet handelen. Anders worden de dingen alleen maar moeilijker en stijgt je frustratie waarschijnlijk tot het toppunt.

Het is onwaarschijnlijk dat er iets goeds voortkomt uit discussies waarin noch jij, noch de ander de juiste positie inneemt.

Het is dan ook waarschijnlijk dat één van jullie of beiden uit elkaar zullen gaan met het gevoel dat je werd aangevallen en een slecht gesprek hebt gehad.

Het is niet voor niets dat we worden gewaarschuwd voor zowel onze woorden als onze tong.

Jakobus 1:26

Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.

Spreuken 15:4

Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.

Spreuken 18:21

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

Efeziërs 4:29

Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.

Spreuken 12:18

Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.

Mattheüs 12:36

Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.

Woorden hebben kracht, en daarover moet je niet te licht denken; ze kunnen tot zegen zijn maar ook diepe wonden achterlaten.

Maar al te vaak beginnen de gesprekken met onze dierbaren over de Torah met goede bedoelingen, maar zodra we op weerstand stuiten bij wat we zeggen en geloven, lijken de vruchten van de Geest te verdwijnen.

Hetzelfde geldt voor onze dierbaren; ze kunnen in het begin open staan en bereid zijn om te luisteren, maar als ze bij jou iets anders dan pure, onvervalste liefde ervaren, dan reageren ze vijandig op jou.

En daarmee begint een vicieuze cirkel van negativiteit die bij elke interactie heftiger wordt, en het duurt niet lang voor beide partijen boos op elkaar zijn, zowel defensief in de eigen overtuigingen als agressief naar de overtuiging van de ander.

Als je zulke gesprekken hebt of hebt gehad, dan moet je jouw perspectief veranderen; Daardoor verandert je houding naar hen. We kunnen de liefde van de Schepper niet uitdragen en delen met die personen als we hen als tegenstanders benaderen.

Zodra dat vuur van vijandigheid in ons ontbrandt, moeten we stoppen, het loslaten, en van richting veranderen. In plaats van te reageren op wat onze geliefden zeggen, moeten we reageren uit liefde.

Wil je meer weten over antwoorden geven in plaats van reageren, lees dan ons blog [‘Reageren of antwoorden’](#).

CONCLUSIE

Zoals met de meeste mensen die in een nieuwe geloofsrichting terechtkomen (het reguliere christendom, Hebrew Roots, etc.), is het normaal dat je super enthousiast bent en dit met iedereen wilt delen. Dit is niet altijd het beste idee; Het delen van het Woord van God gaat minder over het iedereen vertellen van jouw geloofsovertuigingen, maar meer over het delen en onderwijzen van het hele Woord van God en hoe het eruit ziet om het uit te leven.

Het gaat om het maken van discipelen. Dat moet een levensstijl zijn en iets dat alleen degenen die volwassen zijn in hun geloof moeten doen.

Om diezelfde reden gaf Paulus Timotheüs mee dat de oudsten van de gemeenten volwassen moeten zijn in hun geloof en niet net nieuw en enthousiast in het geloof. Je hebt misschien dan wel alle juiste ideeën en een nieuw begrip, maar dit betekent nog niet dat je klaar bent om het ook aan anderen te onderwijzen of deel te nemen aan gesprekken met mensen die er anders over denken.

Je wordt erom vervolgd, en als dat gebeurt ... weet dan dat je niet alleen bent. Zijn volk kan vervolging verwachten; het is er altijd al geweest. Weet echter dat je er doorheen komt en dat het beter wordt.

Als je een discussie of een situatie hebt met een geliefde die vijandig staat tegenover het Woord van God, houd het dan eenvoudig en kort. Iedereen heeft iets goed, en iedereen heeft iets verkeerd; We moeten van elkaar leren en elkaar aanscherpen.

Je kunt wat zij zeggen terug naar het Woord brengen en het zelf gaan toetsen. Je weet maar nooit, het kan je helpen groeien en je zelfs sterker maken in je eigen geloof. Maar pas op dat je niet al je tijd besteed aan het toetsen van elke theorie die op je pad komt.

Als je net begint, zit je zelf in de sponsmode. Besteed je tijd dan aan het opzuigen van het Woord van God. Ga niet in op elke doctrine van mensen of elke nieuwe theorie die op je pad komt.

Dit is het moment om je te concentreren op de Vader en Zijn wil. Op Zijn tijd ben je klaar voor gesprekken die Hij op je pad brengt; niet eerder.

Als, en wanneer, je anderen betreft in een gesprek over de Torah, zijn er 3 dingen waar je absoluut en stevig de controle over moet houden: je houding, je daden en je woorden.

Wanneer je op deze drie gebieden voorzichtig bent, worden je gesprekken minder snel vijandig en wordt het mogelijk om informatie uit te wisselen zonder dat het in een ruzie eindigt.

Je moet de juiste houding kunnen behouden.

Je houding komt grotendeels voort uit je perspectief en je doel.

Als je de liefde van de Schepper bewaart en die liefde deelt als jouw perspectief en doel, dan ben je beter in staat om de vruchten van de Geest te dragen. Zij kunnen de Schepper en Zijn liefde in jou zien. Je wordt een instrument van liefde en een licht voor hen.

Je naaste liefhebben betekent dat je hen in gebed houdt, liefde laat zien en op zoek gaat naar de wil van de Vader voor jouw en hun leven. Daarna, als geliefden ervoor kiezen om het Woord te accepteren of af te wijzen, kun je in vrede met hen blijven omdat je houding voortkomt uit een plaats van liefde.

Ook om je daden en woorden moet je goed denken; ze komen voort uit de houding waarmee je het gesprek ingaat.

Als je houding juist is, is het makkelijker om de juiste daden te doen en de juiste woorden te spreken. Je daden zijn misschien niet op die persoon gericht, maar het gaat om dingen die ze je hebben zien doen of hebben horen zeggen.

Hoe we ons leven leiden, is ons getuigenis.

Hoe je handelt, of iemand het nu wel of niet ziet, kan op een belangrijke manier bijdragen aan de gesprekken met mensen om je heen. Als men niet op je let, versterken de goede daden je hart en je karakter; Het helpt je om een goede houding te houden om vanuit liefde te handelen.

Je daden en je woorden zijn deel van je vruchten. Als je houding, je daden of je woorden de verkeerde richting opgaan, gaat ook het gesprek die kant op. Als de goede vruchten verdwijnen en de slechte vruchten beginnen te vormen in jouw relaties, wordt er een scheidingsmuur gevormd.

Zodra deze negatieve gevoelens grond krijgen, verandert onze houding van liefde naar vijandigheid. Het doel van het gesprek verandert van het overbrengen van de liefde en de waarheid van het Woord naar willen bewijzen dat we gelijk hebben en zij ongelijk. Op dat punt vormt zich een wig.

Onze woorden zijn niet meer liefdevol, onze lichaamstaal toont hen hoe we ons echt voelen, en ons eigen perspectief wordt "wij" versus "zij". Het duurt niet lang voordat dergelijke discussies onze relaties beïnvloeden en de ene kant niets meer te maken wil hebben met de andere kant.

Als je merkt dat je in een gesprek bent waarin het langzamerhand niet meer gaat om elkaar liefhebben, haal dan even diep adem en onderzoek je eigen houding en daden. Zorg ervoor dat je hart goed blijft en ga terug naar de gezamenlijke grond, de liefde van de Vader en het Woord. Want waar liefde is, daar is vrede.

We hopen dat deze studie je heeft gezegend en je handvaten heeft gegeven bij het omgaan met de uitdagingen van het wandelen in gehoorzaamheid aan de Torah. In een wereld die vijandig staat tegenover de waarheid, het Woord, is het soms best moeilijk om de juiste dingen te zeggen op de juiste manier en tegen wie.

Als je onze adviezen gaat opvolgen, zal het je beter lukken om de vrede en de liefde te bewaren als een goede vriend of een geliefde wil praten over jouw levensovertuiging. Het heeft ons in ieder geval wel geholpen.

Dat JHWH jou mag zegenen, bewaren en leiden in alles wat je doet.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)