



"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln "Paul: The Nazarene Ringleader." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."

Paulus: Nasareernas ledare

Liksom Jesus Kristus, var alla Bibelns författare Hebréer, höll och praktiserade Guds lag, Torahn. Deras dagliga vandring innebar lydnad till födoinstruktionerna, bärande av tztzits, att fira sabbaten, omskärkelse och andra bud som sedan länge glömts bort av huvuddelen inom kristendomen, eftersom efterlevnad av Thoran har sagts tillhöra den judiska tron och inte längre är en del av den kristna läran. Vi har inte för avsikt att angripa den traditionella kristendomen och inte heller ett försöka skapa en ny religion. Vi vill helt enkelt exponera dikotomin mellan vad de som skrev Bibeln trodde på och praktiserade och vad många av dem som idag påstår sig följa Bibeln tror och praktiserar. (Dikotomi innebär en uppdelning av en helhet i två icke överlappade delar. Delarna är: Gemensamt uttömmande: allt måste höra till ena delen eller den andra, och ömsesidigt uteslutande: ingenting kan samtidigt tillhöra båda delarna. De två delarna som har bildats är varandras komplement). Det dröjde inte länge innan Paulus brev började bli missförstådd. Hans brev användes för att lära ut att Jesus Kristus förändrat Guds lag genom att ta bort en del av de bud som vår Skapare fastställt. Petrus förklarar detta väl;

2 Petrus 3:15-17

Och räkna med att vår Herres tålmod innebär frälsning.

Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått, och så gör han i alla sina brev när han talar om detta.

I hans brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga Skrifterna. Mina älskade, ni vet ju redan detta. Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

Tro är vad vi tror och inte bara vad vi tror, utan det påverkar också vårt handlande. Vad vi tror om de delar av Bibeln vi anser vara sanna för Guds folk idag, kommer direkt att påverka hur vi tillämpar vår tro. De som tror att de instruktioner som finns i 3 Mosebok 11 är sanning, kommer också att utöva de instruktioner som handlar om ren och oren föda.

De som tror att 3 Moseboken 11 har avskaffats av Jesus Kristus eller att dessa instruktioner endast är avsedda för judar, tar detta som bevis för att inte rätta sig efter vad 3 Mosebok 11 säger.

Idag ser vi en skarp kontrast mellan dem som skrev Bibeln och de som idag påstår sig tro på allt som är skrivet där. När skedde denna förändring? När började de troende uppföra sig annorlunda än vad Jesus Kristus, apostlarna och Paulus praktiserade?

Som vi just läst, verkar Petrus brev tyda på att den inledande fasen av denna förändring började väldigt tidigt. Han sa att folk började bli laglösa baserat på deras missuppfattning av Paulus brev, vilket fick honom att utfärda denna varning;

2 Petrus 3:17

Mina älskade, ni vet ju redan detta.

Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

Det som är riktigt intressant att påpeka, är att de tidiga s k ”kyrkofäderna” inte på något sätt försökte dölja denna förändring. De medgav fullt och fast att de tog avstånd från vad författarna till Nya Testamentet praktiserade. **Med andra ord tog de avstånd från en mycket specifik grupp;** Jesus Kristus, Paulus, Stefanus och alla författare i Bibeln eftersom de fick benämningen Nasareer, från sekten ”Vägen.”

Apostlagärningarna 24:5

Vi har nämligen funnit att den här mannen (Paulus) är en samhällsfara som sprider oro bland judar över hela världen. Han är en ledare för nasareernas sekt.

Denna grupp trodde, praktiserade och lärde ut att allt i Bibeln var sanning och gällde för alla troende för alla tider. Paulus definierar vad det innebar att vara "Nasareernas ledare" några verser senare;

Apostlagärningarna 24:14

Men detta bekänner jag för dig: att jag enligt Vägen, som de kallar en sekt, tjänar mina faders Gud på så sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna.

Ironiskt nog hade Paulus innan sin omvändelse förföljt dem som påstod sig vara på "Vägen.”

Apostlagärningarna 9:1-2

Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fångsla dem och föra dem till Jerusalem.

Tidiga kristna ledare, de s k ”kyrkofäderna” erkände att de tog avstånd från Nasareernas lära och tro och istället skapade en ny lära med nya trosuppfattningar. De uppfann ett koncept som satte de hednakristna som inte iakttog hela Torahn i ett fack och Nasareerna som följde hela Torahn i ett annat.

Här är en lista över några av de Bibliska personer som skulle hamna i facket av att tillhöra Nasareerna under det första århundradet, vara på "Vägen" eller de som följde Guds lag, Torahn; Yeshua Messias (Jesus Kristus), Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Jakob, Petrus etc.

Här är listan över de Bibliska personer som inte följde hela Torahn i tro;

Ingen!

Idén eller tron att de kristna inte längre skulle följa Guds lag, Torahn, skriven av Mose, som alla Nasareer undervisade från och praktiserade, var en erkänd uppfinning av de tidiga kristna s k "kyrkofäderna." De menade inte att Bibeln ändrats, men de bestämde att kristna skulle fransäga sig allt som var "judiskt". Detta erkänner de själva utan omskrivningar. I det fjärde århundradet ger "kyrkofadern" Epiphanius en detaljerad beskrivning;

"Vi skall nu speciellt se på kättarna som kallar sig själva för Nasareer;" Men de är i huvudsak judar och inget annat. De använder inte bara Nya testamentet, utan också det Gamla testamentet från judarna. De förbjuder inte böckerna: Lagen, Profeterna och Skrifterna. De är erkända av judarna, som Nasaréerna och skiljer sig inte från dem. De bekänner sig till alla läror gällande föreskrifterna i lagen och sederna från judarna, förutom att de tror på Kristus. De undervisar att det bara finns en Gud och hans son Jesus Kristus. Men de är väl utbildade i det hebreiska språket; för likt judarna, läser de hela lagen, sedan Profeterna. De skiljer sig endast från judarna i det att de tror på Kristus. Från de kristna skiljer de sig i det att de är slavar under de judiska riterna såsom omskärelse, sabbat och andra ceremonier. Denna sekt av Nasaréer frodas mest kraftigt i Berea, Coele-Syria, Decapolis runt Pella och i Bashan. Efter det att de flytt från Jerusalem uppehöll de sig i Pella, eftersom de varnats av Kristus att fly från Jerusalem när det blev belägrat".

(Epiphanius; Panarion 29)

Vi kan lära oss följande av detta:

- 1) Nasareerna (inkl Paulus) höll hela Guds Ord. De ändrade inte Guds lag, Torahn.
- 2) Nasareerna bekände sin tro på och att till fullo följa sin Mästare, Messias Yeshua (Jesus Kristus).

Ta en stund och fundera över vad detta betyder.

De sk "Kyrkofäderna" förkastande avsiktlig det som Nya testamentets troende följde. Paulus kallades "Nasareernas ledare." Det innebar inte att enbart Paulus höll och praktiserade Torahn, utan alla som följde honom och blev hans och Kristi lärjungar gjorde likadant.

"Kyrkofadern" Jerome (4:e århundradet) beskrev Nasareerna;

"De som accepterar Messias på ett sådant sätt att de inte upphör att observera den gamla lagen."
(Jerome; On. Is. 8:14).

I ett brev till Augustinus, gör Jerome ett uttalande om Nasareerna:

"Huvudfrågan i debatten är därför, eller kanske jag snarare borde säga din åsikt om den, följande: Genom att predika evangelium om Kristus, gör de troende judarna rätt i att observera föreskrifterna i lagen, dvs. i att frambära offer som Paulus gjorde, i att omskära sina barn som han gjorde i fallet med Timotius och att hålla den judiska sabbaten som alla judar har som vana att göra. Om detta är sant, hamnar vi bland kättarna och de som enbart tror på Kristus, fördömda av fäderna för att ha fel, eftersom de blandade upp ceremonierna i lagen med Kristi evangelium, bekände sin tro på det som var nytt, utan att för den skull släppa det gamla. I vår egen tid finns det en sekt bland judarna i alla synagogor i öst, som kallas Mineernas sekt och de är även nu fördömda av fariséerna.

Anhängarna till denna sekt är bekanta under ett gemensamt namn, Nasareer. De tror på Kristus, Guds Son, född av jungfru Maria och de säger att han som led under Pontius Pilatus och uppstod igen, är densamma som den på vilken vi tror. Men medan de önskar att vara både judar och kristna, är de varken det ena eller det andra. Jag bönfäller er därför, eftersom du uppmanas att läka mina sår som inte längre finns, mer än en prick eller repa från en nål, och istället ägna din skicklighet inom läkekonst till detta sorgliga sår, vilket har öppnats av en spets indriven med kraften av ett spjut.

För det finns väl inget förhållande mellan den skuld som uppvisas i de olika ståndpunkterna hos fäderna i en kommentar till Skriften och den som återinför ett förpestat kätter i inom kyrkan.

Men om det för oss inte finns något annat alternativ än att ta emot judarna i kyrkan, tillsammans med den praxis som föreskrivits i deras lag, skulle det kort sagt förklaras lagligt för dem att fortsätta i Kristi kyrka med vad de är vana vid och tränade till i Satans synagogor. Jag vill då framföra min åsikt om saken; De kommer inte att bli kristna, men de kommer att göra oss till judar. (Jerome; Letter 75)

(1) "Mineerna" är uppenbarligen ett "latiniserat" ord från hebreiska (MINIM) (singularis MIN), ett ord som i modern Hebreiska betyder "avfallingar," men var ursprungligen ett akronym för en hebreisk fras som betyder "Troende på Jesus från Nasaret."

Jerome upprepar Augustinus beskrivning av Nasareerna;

"Genom att predika evangelium om Kristus, gör de troende judarna rätt i att observera föreskrifterna i lagen, dvs. i att frambära offer som Paulus gjorde, i att omskära sina barn som han gjorde i fallet med Timoteus och att hålla den judiska sabbaten som alla judar har som vana att göra."

(Jerome, Brev 75 Jerome till Augustinus).

Jerome svarar med säga följande om Nasareerna;

"Men deras tro på Kristus hade avfärdats av kyrkofäderna att vara fel, för de blandade upp ceremonierna i lagen med Kristi evangelium och bekände sin tro på det som var nytt utan att släppa det gamla." (ibid)

Med andra ord säger Augustinus och Jerome att Nasareernas lära om att Torahn fortfarande ska följas började med "Kristi predikan" och detta var den lära som Paulus fortsatte med, men att kristendomens "kyrkofäder" förklarade att detta var fel och kätteri, trots att det är vad Yeshua praktiserade och lärde ut liksom Paulus och alla andra av Bibelns författare.

Så enligt de s k "kyrkofäderna" började Nasareernas tro med Jesus Kristus och Paulus och hedningarnas kristendom började när Nasareernas tro avvisades som fel av kyrkan. Det finns alltså två alternativ som presenteras för oss, två möjliga vägar att följa. Vi kan tro på de s k "kyrkofädernas" lära som betraktade vad Jesus Kristus och Paulus undervisade och praktiserade som kätteri, eller så kan vi helt enkelt tro på vad författarna till Bibeln utövade, undervisade om och beskrev som den sanna tron. Med andra ord de nya religiösa mänskliga uppfinningarna eller det evigt oföränderliga Ordet som Jesus Kristus är vårt exempel på.

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!

Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; <http://www.testeverything.net>

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: <http://www.twitter.com/119Ministries#>