



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Oordeel niet

Heeft er wel eens iemand tegen jou gezegd dat je anderen niet mag oordelen? Misschien heeft iemand je wel eens gezegd: “veroordeel mij niet”. Misschien is je zelfs gezegd dat het een zonde is om anderen te oordelen. Als dat zo is, en ook als het niet het geval is, heb je vast deze tekst wel eens gehoord:

Mattheus 7:1

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;

Die woorden zijn heel duidelijk, toch? Oordeel anderen niet, want anders word jij geoordeeld. Simpel genoeg.

Maar wacht even, wat moeten we met Spreuken 3:19?

Spreuken 31:9

Open je mond, oordeel met rechtvaardigheid,

Oh oh. Hebben we een probleem? Wordt het Woord van de Schepper in Spreuken teniet gedaan door de woorden van Messias in het Nieuwe Testament? Het volledige Woord van God is waar en rechtvaardig volgens zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

2 Samuel 7:28

Nu dan, Heere HEERE (JHWH), U bent die God en **Uw woorden zijn waarheid, ...**

Psalm 119:160 (NBG)

Heel uw **Woord is de waarheid,**
al **Uw rechtvaardige verordeningen** zijn voor eeuwig.

Johannes 17:17

Heilig hen door Uw waarheid; **Uw woord is de waarheid.**

Paulus zegt ons ook dat de HELE Schrift is ingegeven door God en bedoeld is tot onderwijzing in rechtvaardigheid.

2 Timotheüs 3:16-17

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Hoe is het mogelijk dat het gebod om rechtvaardig te oordelen en de vermaning van de Messias (Jezus, of in het Hebreeuws Jesjoea) om niet te oordelen, allebei waar zijn? Dit noemen wij het roze vlakje; als een roze vlakje op een zwart-wit schaakbord staat, dan weet je dat er iets niet klopt.

Iemand die voorzichtig is, zal hier zeggen dat het hier gaat over twee verschillende manieren van oordelen, afhankelijk van de context. Nou, daar zijn we het mee eens... min of meer.

Wat bedoelen we daarmee? Laten we eerst de context eens bekijken. In Spreuken 31:1 staat dat dit de woorden zijn van Koning Lemuel, een wijsheid die hem was geleerd door zijn moeder. Zijn moeder leerde hem hoe hij wijs moest regeren; en bij regeren hoort oordelen.

Op grond waarvan oordelen koningen, en andere gezaghebbers? De wet.

Zijn moeder vertelde hem om een rechtvaardige rechter te zijn, volgens de wet. Dat is goed advies, toch? Dat is in lijn met andere opvattingen die in soortgelijke context in de Bijbel staan.

Exodus 18:16

Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en Zijn wetten bekend.

Leviticus 19:15

U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, u mag geen partij trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen.

Johannes 18:31

Pilatus dan zei tegen hen: “Neemt u Hem en oordeel Hem volgens uw wet...”

Oordelen op basis van de wet is absoluut acceptabel, en dat wordt van Gods volk verwacht, zelfs van heidenen. Dat is gewoon hoe het gaat.

Dus hoe zit het met het soort oordeel waar Messias het over heeft in Mattheus 7? Laten we dat gedeelte nog eens gaan bekijken.

Mattheus 7:1-5

“Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Hetzelfde verhaal wordt herhaald in Lucas 6.

Lucas 6:37-42

“**Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden;** veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

Hij sprak tot hen een gelijkenis: Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen? Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.

Lijkt deze manier van oordelen op de andere, aan de hand van een maatstaf, of is het willekeurig? Je zou kunnen zeggen dat hier een bepaalde maatstaf wordt gehanteerd. Kijk nog maar eens naar Mattheus 7:2.

Mattheus 7:2

Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en **met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.**

Deze stelling suggereert dat elk oordeel dat we uitspreken aan de hand van een zekere maatstaf is, een schietlood, of een meetlat. Dus als we iemand anders oordelen, dan gebruiken we een maatstaf. Een oordeel in zichzelf, suggereert dat er een maatstaf wordt gebruikt. Dus wat dat betreft zijn de uitspraken gelijk.

“Maar,” zul je zeggen, “Messias zegt dat we niet moeten oordelen omdat we dan zelf geoordeeld zullen worden.”

De vraag is, geeft Messias ons inderdaad het gebod om niet te oordelen, of zegt Hij dat als we oordelen, we voorzichtig moeten zijn wat we oordelen en welke maatstaf we gebruiken? We hebben al gezien dat oordelen op grond van Torah, het Woord, al vóór Messias werd vereist.

We weten ook dat Messias niet kon toevoegen of afdoen van de Wet van God want als Hij dat had gedaan, zou Hij een zondaar zijn en kon Hij niet voor ons worden geofferd als vlekkeloos en schuldeloos offer (Deuteronomium 4:2). Dus als Hij niet kon toevoegen of afdoen van Torah, hoe kan deze stelling dan in strijd zijn met wat we in de Torah lezen?

Dat kan niet; en dus zullen wij het op een of andere manier verkeerd hebben begrepen. We gaan nog een keer kijken naar de sleutelverzen in Mattheus 7 waarin het punt van Jesjoea wordt uitgelegd.

Mattheus 7:3-5

Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, **maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?** Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, **er is een balk in uw eigen oog?** **Huichelaar**, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Op basis van deze verzen, die in het verhaal uit Lucas worden herhaald, worden we gewaarschuwd voor hypocrisie in onze oordelen. Dat is in lijn met de rest van de Bijbel, veel meer dan als er zou staan dat we helemaal niet mogen oordelen. In plaats van niet oordelen, moeten we voorzichtig zijn dat we anderen niet veroordelen voor zonden in hun leven, terwijl we zelf ook met dingen worstelen. We moeten er ook voor zorgen dat onze maatstaf klopt (het Woord, Zijn Torah) omdat het ook tegen ons zal worden gebruikt. En daarbij, als de Messias zou zeggen dat we helemaal niet mogen oordelen, waarom zou Hij Zijn betoog dan afsluiten door te zeggen:

“Haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.”

Hij zegt hier letterlijk dat we onze eigen zonden moeten opruimen, dat we rechtvaardig moeten leven zodat we niet hypocriet zijn. Als we rechtvaardig leven, zullen we in staat zijn om broers en zussen die ook zo leven te helpen!

Als iemand voelt dat hij wordt veroordeeld, zal hij de neiging hebben om terug te slaan naar zijn beschuldiger. Een van de manieren waarop dat gebeurt, is te kijken of wij (de persoon die hen “oordeelt”) ook nog zonden in ons leven hebben.

Als dat zo is, dan voelt hij zich gerechtvaardigd en noemt hij ons hypocriet. Hij zal dan misschien, tenminste in eigen gedachten, het recht denken te hebben om iets wat wij op basis van het Woord zeggen, niet in acht te nemen. Potentieel leidt dat ertoe, dat zo iemand in de toekomst geen correctie meer wil ontvangen en accepteren van die persoon.

Het kan zelfs ons persoonlijke getuigenis als volgeling van Messias vernietigen, tenminste voor die persoon. Dat is een van de redenen waarom de waarschuwing van Messias, dat we eerst onze eigen zonden opruimen, voordat we het met iemand anders over de hunne hebben, zo belangrijk is.

Maar daarmee zijn we er nog niet, we gaan nog een aantal verzen bekijken over oordelen in de Bijbel om te zien of we het daardoor beter begrijpen.

Mattheus 7:15-20

“Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. **Aan hun vruchten zult u hen herkennen.** Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. **Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.**

Let op dat dit maar een paar verzen verder staat, als waar Jesjoea zei dat we niet mogen oordelen. Wil je meer weten over wolven in schaapskieren, bekijk dan onze studie “[De vruchten van wolven](#)”.

Als we werkelijk geen oordelen mogen vellen, hoe kunnen we dan valse profeten herkennen aan hun vruchten? We worden juist geroepen om op te passen voor deze valse profeten. Hoe weten we wat een valse profeet is, of dat ze slechte vruchten voortbrengen? We moeten de juiste maatstaf hanteren, de Torah. In Deuteronomium 13 wordt ons bijvoorbeeld verteld hoe we een valse profeet kunnen herkennen. Als je daar meer over wilt weten, bekijk dan onze studie “[De Deuteronomium 13 Test](#)”.

Als iemand in strijd met de waarheid onderwijst, en de Torah (Wet van God is waarheid volgens Psalm 119:142), dan weten we dat hun vruchten niet allemaal goed zullen zijn.

Hoe kunnen we onderscheid maken tussen goede en slechte vruchten, zonder dat we oordelen?

Hieronder een aantal verzen die het belang laten zien van onderscheid en oordeel door gelovigen.

1 Johannes 4:1

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Hebreeën 5:14

Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan **geoeffend** hebben om te kunnen **onderscheiden tussen goed en kwaad**.

Johannes 7:24

Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar **vel een rechtvaardig oordeel**.

1 Thessalonicenzen 5:21

Beproof alle dingen, behoud het goede.

Ondanks de verzen die aangeven dat we moeten oordelen, zijn er mensen die Johannes 8:7 aandragen als bewijs dat we anderen niet moeten oordelen, zelfs niet als ze zondigen.

Johannes 8:7

En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: **Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen**.

We gaan daar dieper op in, in onze studie "[Moeten we onze kinderen stenigen?](#)". We gaan er nu kort op in, in de context van oordelen.

Aan het begin van Johannes 8 zien we dat de Farizeeën een vrouw voor Jesjoea brengen die was betrapt op overspel. In Leviticus 20:10 staat dat als mensen worden betrapt op overspel, zowel de man als de vrouw ter dood moet worden gebracht, maar hier is alleen de vrouw aanwezig, niet de man. Deze Farizeeën proberen Messias ergens in te luizen, maar het komt erop neer dat ze zelf worden vermaand, zoals we lazen in vers 7.

Dus wat moeten we doen als de Messias lijkt te zeggen dat de vrouw die betrapt is op het plegen van overspel niet hoeft te worden geëxecuteerd, tenzij de beschuldigers ook zonder zonde waren?

Nou, zoals we al hebben aangegeven, moeten beide partijen die zijn betrokken bij overspel worden gestenigd. Als er slechts een partij aanwezig is, kan dan worden voldaan aan de voorschriften uit de Torah? Nee, dat kan niet. De doodstraf kan slechts worden uitgevoerd op het getuigenis van twee of drie getuigen, maar er wordt ons niet verteld dat er 2-3 getuigen bij waren. Het koppel in kwestie was dus niet voor de oudsten gebracht. Dit zijn allemaal voorwaarden die de Torah stelt voordat iemand kan worden gestenigd.

Iemand stenigen zonder de juiste procedures te volgen, staat gelijk aan moord, en niet aan doodstraf. Moord is een ernstige zonde die ze over het hoofd leken te zien. Ook al kunnen we het niet met zekerheid zeggen, het is mogelijk dat dat de reden is voor de woorden van Messias. Het lijkt erop dat ze een zwaardere zonde pleegden, zwaarder dan overspel en erg schaamteloos. Hoe hypocriet!

Begrijp je nu waarom Messias tegen ons zegt dat we de balk uit ons eigen oog moeten verwijderen? We moeten de zonde wegdoen uit onze eigen levens, voordat we anderen ter verantwoording kunnen roepen op grond van Torah.

Nu we hier gekomen zijn, heb je misschien een trend ontdekt in de Bijbel. We zijn *juist* geroepen om te oordelen, maar dat brengt ons bij twee vragen: Wie moeten we oordelen, en op basis waarvan moeten we hen oordelen?

Paulus beantwoordt de eerste vraag voor ons in een van zijn brieven aan de Corinthiërs.

1 Corinthiërs 5:12-13

Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn? Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg.

We moeten oordelen over hen die *in* het lichaam zijn, onze broeders en zusters, onze mede-gelovigen.

Dat brengt ons bij de vraag “op basis waarvan oordelen wij onze broeders?”

Die vraag is nog makkelijker te beantwoorden. Net zoals de koning of gezaghebbende oordeelt op basis van de wet die hij hanteert, moeten wij oordelen volgens de Wet van onze Koning. Wat is de Wet van onze Koning? Het is de Wet van God, Zijn Torah. De Torah is onze maatstaf, ons schietlood.

We moeten anderen houden aan de Torah, omdat de Torah de definitie geeft van zonde. Het overtreden van de Torah is zonde. Als we zien dat andere leden van het Lichaam de Torah overtreden, dan leven zij in zonde, en moeten wij naar ze toe gaan.

1 Johannes 3:4

Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.

In Galaten 6 lezen we dat we met onze broeders moeten praten als we zien dat ze in zonde leven. Hoe kunnen we zeggen dat ze in zonde leven, als we niet oordelen?

Galaten 6:1-2

Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de Wet van Christus.

We zien dat anderen zondigen, door uiterlijke dingen te beoordelen, hun vruchten. We zien waar hun daden de Torah overtreden; dan moeten we, zoals Messias zei, ervoor zorgen dat we zelf niet in zonde leven, voordat we naar hen toe gaan om met hen te spreken.

Een belangrijk onderdeel in dit alles is het volgende; Voordat we onze broeder aanspreken op zijn zonde, en nadat we ons er van hebben verzekerd dat wij zo rechtvaardig mogelijk leven, moeten we nog iets anders onderzoeken. Onze motieven.

We moeten halt houden en onszelf bevragen naar de reden waarom we iemand oordelen. Wat is onze bedoeling? Welk doel jagen we na in ons oordeel? Proberen we ervoor te zorgen dat zij zich dom of slecht voelen?

Proberen we hen naar beneden te halen, zodat we ons zelf beter voelen dan hen? Als we op een van die motieven bevestigend antwoorden, dan moeten we stoppen en onszelf onderzoeken.

We hebben de mogelijkheid om leven of dood te spreken in deze wereld (wil je daar meer over weten, bekijk dan onze (Engelstalige) blog "[Spreeken we leven of dood](#)")

We breken mensen af, of we bouwen ze op. Als we dood spreken tegen onze broeders, dan houden we niet van hen. Als we hen afbreken, zodat wij ons beter voelen, dan houden we niet van onze naaste. Als we iemand gewoon willen kwetsen, dan handelen we niet als een kind van de Allerhoogste.

Als de bedoeling van het oordeel over onze broeders iets anders is dan hen liefde en medelijden te betonen, en hen te helpen bij iets waar ze misschien mee worstelen, zodat ze rechtvaardiger zullen gaan leven met de Vader, dan hebben we een probleem.

We moeten een reddingsboei naar hen uitwerpen als we hen oordelen, niet een touw om hun nek binden. We moeten hen helpen om weer op het rechte pad te komen, de weg, de waarheid, het licht en het leven. We moeten naar hen toe gaan in liefde en hen liefde betonen als we hen helpen zien welke zonde ze in hun leven hebben, en hoe ze ervan af kunnen komen.

Op dezelfde manier waarop wij anderen moeten oordelen, omdat we van hen houden, en we ernaar verlangen dat iedereen van Zijn volk een rechtvaardig leven voor Hem leidt, moeten we ook van andere mensen verlangen dat ze dat voor ons doen.

Er is een prachtig gezegde dat hierbij past, en dat een goede illustratie is van hoe onze houding moet zijn tegenover mensen die ons oordelen. "Ik kan iets niet repareren, waarvan ik niet weet dat het stuk is." Denk aan dat concept en pas het toe op de zonde in je leven. We kunnen niet afrekenen met zonde in ons leven, als we niet weten dat het er is.

Ja, soms zijn we bewust dat we zondigen, en soms zijn we er misschien niet bewust van. Waar het om gaat, is dat we bewust moeten worden van de zonde in ons leven, zodat we het kunnen repareren door het weg te doen.

Niemand kan het fundament of een muur van zijn huis repareren, als hij niet weet dat er een probleem is. Niemand probeert een onbetaalbare, maar gebroken vaas te repareren, als hij niet weet dat hij stuk is. Maar op het moment dat je het ontdekt, dan ga je lijm halen en proberen om hem in elkaar te zetten.

Tegelijkertijd proberen we niet om een gebroken vaas te repareren met een sloophamer. Daarmee komt de klus niet klaar en wordt het alleen maar erger. Zo is het ook met je broeder, als we naar hem toe gaan met iets anders dan liefde in onze harten, dan is de kans groot dat we uiteindelijk meer stuk maken dan goed doen.

Nogmaals, bedenk dat het goed is om te worden geoordeeld, als we in liefde worden geoordeeld door onze broeders, en alleen op grond van het Woord van God. Naar dergelijke oordelen moeten we ons uitstrekken, zodat we meer gaan lijken op onze Messias, het perfecte voorbeeld om na te leven.

We gaan verder.

1 Samuel 16:7

Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, **want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.**

Jeremia 17:10

“Ik, de HEERE (JHWH), doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.”

Heb je begrepen wat JHWH zei in Jeremia? Zelfs Hij beoordeelt onze vruchten, die Hij vergelijkt met onze wegen, onze daden. Een verschil tussen het oordelen dat JHWH doet en wat wij moeten doen, is dat wij niet de harten kunnen oordelen, alleen de daden. Maar, de maatstaf die Hij gebruikt om te oordelen is dezelfde: Zijn Torah.

Deuteronomium 28:1-2

En het zal gebeuren, **als u de stem van de HEERE (JHWH), uw God, nauwgezet gehoorzaamt, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE (JHWH), uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE (JHWH), uw God, gehoorzaamt bent:**

Deuteronomium 28:15

Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE (JHWH), uw God, niet gehoorzaamt door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen:

Want de Torah, de instructies (of Wet) van God doet slechts 3 dingen. Ze definieert wat zonde is, ze geeft zegen voor gehoorzaamheid en vloek als we niet gehoorzaam zijn. JHWH gebruikt Zijn Torah om te weten of we zegen of vloek moeten krijgen voor onze daden.

We moeten ons niet inlaten met zonde, maar we hebben allemaal vroeg of laat te strijden tegen de verlangens van het vlees, maar gelukkig hebben we onze Messias, het vlekkeloze Lam. De Zondeloze die wandelde, sprak en de Torah perfect voorleefde.

Door genade, door ons geloof in Hem, het Levende Woord, mogen we vergeving ontvangen en uiteindelijk eeuwige redding als we ons bekeren en afkeren van onze zondige wegen naar Zijn perfecte wegen.

We zijn er nogal uitgebreid op ingegaan, maar hopelijk zul je nu zien waarom we juist geroepen zijn om elkaar te oordelen, zoals we ook door anderen willen worden beoordeeld.

De waarschuwing is hier, dat we hen alleen maar moeten oordelen als ze gelovigen zijn, en dan kunnen we hun daden alleen maar beoordelen aan de hand van het Woord van God, de Torah, en moeten we dat in liefde doen.

We moeten geen andere autoriteit of maatstaf gebruiken. De Torah laat aan ons zien hoe we ons leven moeten leven op de manier die JHWH heeft bedoeld.

We willen tot slot nog iets aandragen wat te maken heeft met anderen oordelen en door anderen geoordeeld worden. Als jij in zonde leefde (de Wet van JHWH overtrad), bewust of onbewust, zou je dan van je broeders willen dat ze zich daar zorgen over maken? Zou je het op prijs stellen dat ze privé naar je toe komen om het te noemen, en misschien aan je te vragen of er iets is dat zij kunnen doen om je te helpen? Sta je open voor correctie door een wijs persoon als hij licht brengt in de duisternis waarin jij misschien leeft, door het Woord van de Schepper te gebruiken om jou dichter naar JHWH te brengen?

Zo niet, waarom niet? Wat zegt dat over jouw hart? Als je geen correctie wilt, die uit liefde wordt gegeven op grond van het Woord van God, wat zegt dat dan over jou en jouw wandel met de Schepper?

Denk eraan dat Paulus in Galaten 6:1 tegen ons zei dat we naar onze broeders toe moeten gaan als ze in zonde leven. Messias leerde ons in Mattheus 18 hoe we om moeten gaan met een situatie waarin een broeder tegen ons zondigt.

Mattheus 18:15-17

Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn.

We zouden moeten willen dat onze broeders naar ons toe komen en ons laten zien waar we het mis hebben, zodat we het voor JHWH kunnen neerleggen, spijt betuigen als we ontdekken dat we in zonde leven, en daarna verder groeien in een diepere relatie met de Schepper.

Zo moeten we ook de vruchten (daden of manier van leven) van onze broeders oordelen op basis van Torah, zodat we hen kunnen helpen als ze niet leven volgens de wegen van JHWH. Het lijkt erop dat Paulus hetzelfde deed.

1 Corinthiërs 5:3

Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft,

Denk aan wat Paulus zei in 2 Timotheüs 3; Heel de Schrift is nuttig voor weerlegging en vermaning! We zijn geroepen om elkaar te weerleggen en te corrigeren. Wie wil dat anderen in zonde (in gebondenheid) leven?

2 Timotheüs 3:16-17

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

We moeten correctie door anderen van harte aannemen, als het ons ten goede is. Wie wil in zonde blijven leven? Wil jij in gebondenheid leven?

Spreuken 10:17

Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt,
maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.

Spreuken 12:1

Wie vermaning liefheeft, heeft kennis lief,
maar wie bestraffing haat, is onverstandig.

Spreuken 15:10

Vermaning is onaangenaam voor wie het pad verlaat,
en wie bestraffing haat, zal sterven.

Jeremia 5:3

HEERE (JHWH), zien Uw ogen niet uit naar betrouwbaarheid? U hebt hen geslagen, maar zij voelden geen pijn. U hebt hen omgebracht, **maar zij weigerden vermaning te aanvaarden.** Zij hebben hun gezichten harder gemaakt dan een rots, **zij hebben geweigerd zich te bekeren.**

Een laatste gedachte voordat we afsluiten; wist je dat gehoorzaamheid aan onze Schepper niet alleen maar leidt tot zegeningen voor ons, maar dat we Hem daarmee laten zien hoeveel we van Hem houden?

1 Johannes 5:2-3

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. **Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen;** en Zijn geboden zijn geen zware last.

Dus, als we in zonde leven, dan doen we eigenlijk het tegenovergestelde van JHWH liefhebben. Als we beweren een kind van de Allerhoogste te zijn, moeten we dan niet leven op de manier waarop Hij wil dat we leven? Hem liefhebben? Als we dat niet doen, wat voor licht en getuige zijn we dan voor de wereld? Welke boodschap zenden we uit over onze Hemelse Vader?

Als we onze broeder in zonde laten leven, laten we toe dat hij in opstand tegen de Schepper leeft. Als we hem in zijn zonde laten zonder iets te zeggen, en hij beweert een volgeling van JHWH te zijn, dan staan we toe dat hij JHWH vertegenwoordigt mét zijn zonde.

Is dat liefde voor onze Schepper? Is dat onze broeder liefhebben, als we hem in zonde laten leven?

Nee... dat is het niet.

Aan het begin van deze studie hebben we aangegeven dat een aantal Bijbelteksten ons zowel aanmoedigen als afraden om anderen te oordelen. Daar hebben we bij stilgestaan om de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken, omdat we weten dat JHWH niet verandert en dat Zijn Woord zichzelf niet kan tegenspreken.

Nadat we het verder hebben onderzocht, werd duidelijk dat we door heel de Bijbel heen juist worden geroepen om te oordelen, maar alleen onze broeders.

We moeten elkaar, als mede-gelovigen en leden van hetzelfde lichaam, erop aanspreken wat het Woord onderwijst over hoe we moeten leven. We zagen hoe Messias ons onderwees in Mattheus 7, dat als we oordelen, we ons er van moeten verzekeren dan onze eigen levens zonder zonde zijn voordat we onze broeder aanspreken op de zijne.

Als we dan oordelen, dan moeten we zeker weten dat we oordelen op basis van de enige rechtvaardige maatstaf, het Woord. We willen iemand niet aanspreken op iets anders dan de waarheid, en de Torah is waarheid, niet onze mening.

Tot slot zagen we dat als we onze broeders laten leven in zonde en hen niet oordelen, we hen eigenlijk geen liefde betonen. We staan toe dat ze in een positie tegenover de Schepper blijven, in een staat die tot de dood leidt, in plaats van dat we de liefde voor JHWH laten zien. Daarbij laten we iemand, die een vertegenwoordiger is van de Schepper, een slecht voorbeeld geven van hoe JHWH wil dat Zijn volk leeft.

Als we onze broeder niet oordelen op basis van het Woord, en anderen weten dat hij beweert een kind van JHWH te zijn, dan laten we tot op zekere hoogte toe, dat ze de reputatie van de Almachtige onderuit halen. Ze ontheiligen Zijn naam.

Net zoals we onze mede-gelovigen moeten oordelen op basis van het Woord, moeten we zelf op diezelfde basis geoordeeld willen worden. We moeten een leven willen leiden dat een weerspiegeling is van de perfecte liefde en grootheid van JHWH, niet van ons zondige vlees.

Als we niet willen worden geoordeeld volgens het Woord, dan is het misschien tijd dat we onszelf de vraag stellen, waarom dat is. Waarom willen we niet leven als kind van de Allerhoogste?

Dus de volgende keer dat iemand tegen je zegt dat je niet mag oordelen (en je jezelf hebt onderzocht, zodat je zeker weet dat je niet in zonde leeft) kun je tegen hen zeggen dat je te veel van hen en de Schepper houdt, om het niet te doen.

We hopen dat je van deze studie hebt genoten.

Vergeet niet, om alles te blijven onderzoeken

Sjalom

Wil je hier meer over weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)