



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Offers in de achtertuin

Omdat wij geloven dat het volledige Woord van God nog steeds waar en van toepassing is, krijgen we regelmatig de vraag hoe wij tegen offers aankijken; en ook al klinkt het misschien grappig, men vraagt zich af of wij in onze achtertuinen moeten offeren. Het antwoord op deze vraag is veel simpeler dan de meeste mensen denken.

Volgens Deuteronomium 16 vers 5 mogen we alleen offeren op de plaats die JHWH heft bepaald, en die plaats is Jeruzalem.

Deuteronomium 16:5-6

U mag het paaslam niet slachten binnen een van uw poorten die (JHWH) de HEERE, uw God, u geeft. Maar op de plaats die (JHWH) de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam *daar* te laten wonen.

Datzelfde wordt gezegd in Exodus 20:24, Leviticus 17:3-6 en Deuteronomium 12:23. Daarnaast zouden we al moeten weten dat deze geboden moeten worden uitgevoerd door de Levieten, en omdat de Wet waarin dat wordt bepaald niet is afgeschaft kan Jesjoea geen hogepriester zijn op aarde.

Hebreeën 8:4

Want als Hij (Jesjoea) op aarde zou zijn, **zou Hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de Wet gaven offeren.**

Vergeet niet dat dit na het kruis is opgeschreven; een behoorlijke tijd nadat Jesjoea was gestorven en was opgestaan. Het spreekt voor zich, dat als het offersysteem was afgeschaft, Jesjoea gewoon Hogepriester zou kunnen zijn. Dus de reden waarom we vandaag de dag geen offers kunnen en mogen brengen is niet omdat de Wet is afgeschaft -het Woord van God is voor eeuwig- maar gewoon omdat we geen Levieten zijn, en er geen tempel in Jeruzalem is waar deze geboden kunnen worden uitgevoerd. De tempel is weggenomen als een vorm van bestraffing voor de schuld van mensen (Hebreeën 8:8, Mattheus 23:38).

Wordt daarmee alles wat Mozes heeft geschreven teniet gedaan, omdat er geen letterlijke tempel is? Natuurlijk niet. De Joden in Babylon hadden hetzelfde probleem en het enige gevolg is, dat alles is stil gezet.

Kunnen offers iets afdoen aan wat Christus aan het kruis heeft gedaan? Nee, natuurlijk niet. De schrijver van Hebreeën zegt dat het schaduwen zijn die naar Hem verwijzen en dat de offers nog steeds plaatsvonden volgens de Wet. Schaduwen kunnen de werkelijkheid niet teniet doen, maar ze kunnen er wel naar verwijzen. Daarom zijn er nog steeds veel mensen, zelfs in het hedendaagse Christendom, die onderwijzen dat de offerdienst weer zal worden hersteld als Jesjoea terugkomt om duizend jaar te regeren. Deze uitleg komt vaak voort uit het bestuderen van Ezechiël 40-48; Jesaja 56:6-8; Zacharia 14:16; en Jeremia 33:15-18.

Dus, net zoals we hebben gelezen in Hebreeën 8:4, dat lange tijd na het kruis werd opgeschreven, hebben we gezien dat offers zeker niets afdoen aan de genade die ons door het kruis wordt aangeboden, maar ons eenvoudigweg herinnert aan het diepe offer dat Christus bracht. We kunnen nog veel dieper op dit onderwerp studeren, maar dat is voor een andere keer.

Dus, als jij gelooft dat het volledige Woord van God waar is, houd dan in gedachten dat offers in de achtertuin niet de bedoeling van JHWH zijn.

Zomaar een gedachte

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl