



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Je onderwerpen aan gezagsdragers?

Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat we ons moeten onderwerpen aan gezagsdragers?

Op basis van Romeinen 13 is vaak uitgelegd dat we ons moeten onderwerpen aan elke willekeurige regering. Hoewel we het aanmoedigen om in de ogen van een seculiere regering een goede burger te zijn, is het aannemelijk dat Paulus alleen sprak over overheden, die de Torah onderwijzen en gehoorzamen.

Laten we het eerst eens lezen:

Romeinen 13:1-7

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over *hem* gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God in gaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken *doet*, maar wel als men kwade werken *doet*. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienaar, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienaar, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer *toekomt*.

Een aantal punten moeten we helder krijgen.

1) De Torah Toets

Iedereen die Deuteronomium 13 heeft gelezen, weet dat alle profeten en leraren moeten worden getoetst aan de Torah. Als ze toevoegen of wegnemen van de Torah (Deuteronomium 4:2; 12:23), dan moeten ze als vals worden beschouwd (Deuteronomium 13).

Nergens in de Torah wordt ons opgedragen om overheden te gehoorzamen, die de Torah niet leren of gehoorzamen. Kunt u zich voorstellen dat JHWH ons opdraagt om Hitler of Stalin te gehoorzamen? Dus of Paulus is een valse leraar, of hij vermeldt dat we alleen moeten gehoorzamen aan leiders, die de Torah onderwijzen en doen.

2) “Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken *doet*, maar wel als men kwade werken *doet*”

Wat goed of slecht (de zonde) is, wordt bepaald door de Wet van God, de Torah (zie 1 Johannes 3:4). In de eerdere verzen staat dat JHWH zulke heersers aanstelt, en dit vers vertelt hoe deze leiders goed doen (dat ze Torah volgen). Dus is dit een voorbeeld waaruit we weten dat Paulus vanuit de context verwijst naar leiders die de Torah toepassen, ofwel goed doen.

3) “Doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers de dienaar van Elohiem, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk de dienaar van Elohiem, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet.

Zoals je kunt zien, gaan de volgende verzen, in diezelfde context verder. We moeten doen wat "goed" is. Nogmaals, "goed" wordt gedefinieerd als gehoorzaamheid aan de Wet van God (de Torah). De leider, die door JHWH is aangesteld draagt ook een "zwaard". Het "zwaard" verwijst in de Schrift figuurlijk naar het "Woord van God", als oordeel. Zie Hebrëen 4:12:

Hebrëen 4:12

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

We zien ook dat Jesjoea het zwaard heeft, bijvoorbeeld:

Openbaring 19:15

En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Deze aanwijzingen geven ons inzicht en begrip in de bedoeling van Paulus, als het gaat om leiderschap en autoriteit. Op dit moment is er in deze wereld geen enkele regering die de Torah onderwijst en gehoorzaamt, op de manier die de Schrift aangeeft. Tot dat moment, moeten we ernaar streven om de regeringen te gehoorzamen, zolang ze ons niet dwingen om de Torah te overtreden.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)