



"Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs."

Moeten vrouwen Tzietziets dragen?

De vraag is eenvoudig: moeten alle gelovigen, dus ook vrouwen, tzietziets dragen

OF wordt dit gebod alleen aan mannen gegeven?

Als zondigen het overtreden is van Gods geboden (bijv. 1 Johannes 3:4) en God liefhebben het onderhouden van Zijn geboden (bijv. 1 Johannes 5:2-3), ben je het dan met me eens dat het belangrijk is om de strekking en toepassing van dit gebod te begrijpen? Er zijn twee plaatsen in de Wet van God waarin het gebod wordt gegeven om tzietziets, of gedenkkwasten, te dragen.

Numeri 15:37-40

(JHWH) De HEERE sprak tot Mozes: "Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauw purperen draad bevestigen.

Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoerij achteraan gaat; opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God."

Deuteronomium 22:12

Aan de vier hoeken van het bovenkleed waarin u zich hult, moet u voor uzelf kwastjes maken...

Dit is een bijzonder gebod omdat dit gebod is gegeven om ons eraan te herinneren dat we ons aan alle geboden moeten houden en daardoor heilig zullen zijn voor onze God. Als dat de oorsprong en het doel van het gebod is, moeten we concluderen dat de bedoeling van het gebod ook voor vrouwen geldt. Als we een dergelijke conclusie aan de Schrift willen toetsen is het goed om te bepalen hoe 'Israëlieten' in andere geboden wordt toegepast.

Ik laat je een paar voorbeelden zien:

Leviticus 11:2

Spreek tot de Israëlieten: Dit zijn de dieren die u eten mag van alle dieren die op de aarde zijn.

Het is duidelijk dat de geboden waarin God zegt welk voedsel we al dan niet kunnen eten ook voor vrouwen gelden.

Leviticus 18:2

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: "Ik ben de (JHWH) HEERE, uw God."

Deze zin is de inleiding op de geboden waarin incest wordt verboden en verscheidene andere geboden. We twijfelen er niet aan dat deze geboden ook voor vrouwen zijn bedoeld.

Het Hebreeuwse woord dat is vertaald met "Israëlieten", en soms met 'zonen van Israël' dat in Leviticus 11:2 en Leviticus 18:2 wordt gebruikt, wordt ook in Numeri 15 gebruikt in het gebod over de tzietziets.

Uit deze voorbeelden wordt duidelijk dat de frase 'kinderen van Israël (ben-H1121) op elke Israëliet slaat zoals we ook in Numeri 15:37-40 kunnen lezen. Waarom wordt er dan gezegd dat het gebod uit Numeri 15 alleen voor mannen is bedoeld?

De reden is helaas dat het simpelweg om een traditionele doctrine gaat. Er is een moment in de geschiedenis geweest waarop dit gebod niet langer voor vrouwen gold, vanwege de traditie.

Zoals we al weten waren de farizeeën en Schriftgeleerden over het algemeen de leraren van dergelijke tradities en doctrines die de Wet van Mozes krachteloos maken. (zie Marcus 7)

Dus, als iemand suggereert dat vrouwen geen tzietziets hoeven te dragen omdat het Hebreeuwse woord voor 'zonen' of 'kinderen' wordt gebruikt in Numeri 15, zal hij aan de hand van zijn eigen logica en uitleg moeten instemmen dat vrouwen het recht hebben om varken en kreeft te eten, terwijl ze geen tzietziets dragen.

We willen het niet belachelijk maken, we willen alleen laten zien dat precies hetzelfde Hebreeuwse woord wordt gebruikt in Numeri 15 en in Leviticus 11. En we kunnen niet zelf bepalen en kiezen hoe we het in verschillende geboden moeten toepassen, vanwege tradities.

Jezus, in het Hebreeuws Jesjoea, probeerde de farizeeën en Schriftgeleerden in hun onderwijs te corrigeren tijdens zijn bediening. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar Marcus 7:6

Marcus 7:6

Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: 'Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.

Marcus 7:9

En Hij zei tegen hen: **U stelt** op een mooie manier **Gods gebod terzijde** om u **aan uw overlevering** te houden.

Marcus 7:13

...en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en **veel van dergelijke dingen doet u.**

We moeten het Woord van God volgen, niet de doctrines en tradities van mensen.

In Marcus 7:10 zien we dat onze Heer zich beroept op wat door Mozes is geschreven als het Woord van God!

We moeten niet vergeten dat elk woord dat uit de mond van God komt, zoals dat bij de berg Sinäï gebeurde, bestemd is als voedsel voor ons (Mattheus 4:4).

Hij leerde ook dat we alle naties moeten leren om alles (niet een paar dingen) te gehoorzamen wat hij heeft geboden.

Mattheus 28:19

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Onze Heer Jesjoea gaf ons de opdracht om alles te onderhouden en te doen wat uit de stoel van Mozes (de Wet van Mozes) werd geleerd maar niet de tradities en doctrines die tegen het Woord van God ingaan, en het Woord teniet doen.

Mattheus 23:1-3

Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: “De Schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.”

De Schriftgeleerden en farizeeën waren gewend om rechtstreeks uit de Torah (de eerste vijf boeken v/d Bijbel) voor te lezen aan de menigte –als ze echter de 'stoel van Mozes' verlieten, leerden ze tradities en geboden van mensen, die in strijd waren met de Wet van Mozes.

Het thema dat tijdens de bediening van Jesjoea steeds weer terug kwam, was dat ware discipelen de Wet van God, door Mozes opgeschreven, moesten onderhouden, doen en onderwijzen.

Als we dingen aan het Woord van God toevoegen, of er dingen uit weglaten (Deut.12:32) om daarmee onze eigen tradities en geboden van mensen te kunnen verantwoorden zijn we geen haar beter dan de farizeeën wiens rechtvaardigheid we juist moeten overtreffen.

Mattheus 5:20

Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Mattheus 23:28

Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid.

Als het er dan om gaat of tzietsiets door zowel mannen als vrouwen moeten worden gedragen, dan lijkt het erop dat de doctrine waarin wordt beweerd dat alleen mannen verplicht zijn om tzietsiets te dragen uiteindelijk geen Bijbelse basis heeft en het lijkt erop dat het een van de dingen is waaraan wordt gerefereerd in Marcus 7 en Mattheus 23.

Onderzoek deze dingen voor jezelf om te concluderen of deze dingen waar zijn.

We hopen dat deze studie tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken!

Sjalom!

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)