



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Meen je het echt?

Lukas 9:23

Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

Er was eens een vrouw die tijdens de laatste wedstrijd van de 'World Series' helemaal in het zwart gekleed was. Ze was alleen en de stoel naast haar was leeg. Uiteindelijk vroeg iemand die dicht bij haar zat voor wie die lege stoel naast haar was. Ze zei dat die voor haar man was. Men vroeg haar: "Waar is hij? Hij heeft al de helft van de wedstrijd gemist." De vrouw antwoordde slechts: "Hij is dood". Helemaal overrompeld vroeg men haar aarzelend: "Waarom gaf je het ticket dan niet aan een vriend of kennis?" Ze antwoordde: "Omdat die op zijn begrafenis zijn."

Inzet...

Toewijding...

Ik heb mensen gezien die toegewijd waren aan voetbalploegen, zowel professionele ploegen als jeugd ploegen. Toegewijd aan hun favoriete autocoureur. Zelfs toegewijd aan hun kerk of voorganger.

Maar mijn vraag is: hoezeer ben jij toegewijd aan God?

We moeten dagelijks ons kruis opnemen. Denk daar eens over na.

Hoe toegewijd ben jij? Stopt jouw toewijding aan God wanneer het je levensstijl belemmert? Eindigt jouw toewijding aan God als het invloed heeft op hoe vrienden of familie over je gaan denken? Houdt je toewijding aan God op als het jouw promotie op het werk beïnvloed? Stopt je toewijding aan God voor welke reden dan ook, of blijf je standvastig ondanks het eventuele gevolg?

Ik vraag je niet in welke mate je toegewijd bent aan je kerk of je voorganger. Ik vraag je in hoeverre je toegewijd bent aan God.

We moeten ons dan afvragen hoe we ons in die toewijding gedragen. Gehoorzamen we vol blijdschap? Of met tegenzin? We leven in een generatie die graag de focus legt op de beloften van God en niet op de geboden van God.

Maar al te graag citeren ze: "... en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden" (Matt. 6:33) terwijl hun levensstijl de neiging heeft om "zoek eerst het Koninkrijk..." over te slaan.

Velen zoeken alleen de vooruitgang van het Koninkrijk als het hun ego ten goede komt. Anderen zoeken het alleen maar als het in hun planning past. Wanneer de dingen niet lopen zoals men wil, kunnen deze beide de bron zijn voor geklaag of tweedracht.

Als we de dingen doen voor erkenning stelen we eigenlijk Gods eer. Noem het zoals je wilt, maar dit lijkt verdacht veel op satanisme. Gods eer proberen te stelen. Zoeken naar lof in plaats van het te geven.

We mogen niet vergeten dat we allemaal dienaars zijn. Niemand is belangrijker dan de ander.

En als je toevallig een "hogere positie" inneemt, mag je niet vergeten dat je ook strenger geoordeeld zult worden.

Jakobus 3:1

U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen.

We moeten op dezelfde nederige manier dienen als onze Heer en Verlosser.

Filippenzen 2:5-8

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Onze Verlosser toonde het voorbeeld. Dien nederig. Neem je kruis op.

Denk eraan dat klagen je omstandigheden niet verandert, het verergert alleen je houding. En gedrag is besmettelijk. Is jouw gedrag aanstekelijk voor anderen?

We moeten trouw zijn in de kleine dingen van het hart, we moeten een oprechte dienaar zijn; dan zorgt Hij voor de rest. Opnieuw: trouw aan God, niet aan mensen.

Meen je het dat je God wilt dienen? Als je 'ja' antwoordt, dan is mijn volgende vraag: Kunnen anderen dat zien?

Wat is het bewijs? Leef je je leven vanuit een houding die eist dat de dingen op jouw manier gebeuren? Of zien anderen de nederigheid van Jesjoea in jou? Als het tegen de wet was om een volgeling van Jesjoea te zijn, zou men genoeg bewijs vinden om jou te kunnen veroordelen? Is je toewijding zichtbaar?

Keek je ooit naar mensen die graag willen zwemmen, terwijl het water koud is? Er zijn drie manieren om het koude water in te gaan:

Als eerste hebben we ‘de glijders’: zij die zo voorzichtig mogelijk in het water glijden. Maar hoe dieper ze gaan, hoe moeilijker het wordt.

Dan hebben we de ‘pootje baders’: zij die aan de kant van het zwembad zitten en met hun benen in het water heen en weer bewegen. Ze zeggen wel dat ze erin gaan, maar ze zijn van streek als iemand hun haar nat maakt.

Tenslotte hebben we de ‘duikers’: zij die onmiddellijk een duik nemen in het water zonder zich zorgen te maken over de temperatuur. Ze weten dat ze willen zwemmen en dat is genoeg.

Zelfs als ze tijdens hun duik ervaren dat de tijd stil lijkt te staan, schreeuwt alles in hen “wat heb je nu gedaan?!”. Maar het is te laat; ze weten dat er geen weg terug is.

Ze plaatsten zichzelf op het punt waar er geen weg meer terug is. Het is alles of niets.

Hoezeer ben jij toegewijd aan de Schepper van het heelal? Sta je elke morgen op en neem je de beslissing om je kruis op te nemen en Hem te volgen? Hoezeer meen je het? Is het te merken?

Glijd je er traag in, met de hoop bij het kruis te komen?

Of zit je aan de zijkant af te wachten? Je zegt dat je de bedoeling hebt om werkelijk bij het kruis te belanden, maar... je wacht op de juiste tijd.

Of spring je er gewoon in omdat je weet dat dit onze opdracht is? Het maakt niet uit of alles rond jou en in jou roept “doe het niet!”; jij bent toegewijd.

Lukas 9:23

Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Sjalom! Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@receive-and-go.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/Receive.Go

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.receive-and-go.com

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)