

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Kolossenzen 2

Ik heb heel vaak met mensen gesproken over de Feesten uit de bijbel waarbij ze verwezen naar Kolossenzen 2 en daaruit concludeerden dat wij die Feesten niet meer hoeven te vieren. Ze lezen de Bijbeltekst dan bijvoorbeeld uit de NBG (1951) die de tekst als volgt weergeeft;

Kolossenzen 2:16-17

Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of Sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.”

De NBG-vertaling wordt nog door veel mensen gelezen, en hoewel we toegeven dat er geen perfecte vertaling is moet ons van het hart dat de NBG deze specifieke verzen echt belabberd heeft vertaald. Het gaat dan met name om vers 17 waar staat 'moest komen', terwijl er in het Grieks niet MOEST KOMEN (verleden tijd) staat, maar "dat wat talmt, komen moet". Het Griekse woord "Mellonton" wordt gebruikt, en dat betekent "er bijna zijn, er aan komen". De Herziene Statenvertaling (HSV), maar ook andere Bijbelvertalingen maken een betere vertaling

Vers 17 in de HSV:

Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

Dit verandert de hele betekenis! Echt waar! Denk er maar eens over na. De ene vertaling zegt "moest komen" terwijl de andere zegt "(nog) komen moet". Van "verleden tijd" naar "toekomstige tijd". Dat is nogal een verschil, een verschil van dag en nacht. Het vers uit de NBG wordt door velen aangehaald om daarmee aan te tonen "Zie je wel, je hoeft je door niemand te laten veroordelen omdat je de Sabbat of de Feesten niet meer onderhoudt, het gaat nu alleen om het volgen van Christus." Dit vers is door Paulus echter bedoeld als bemoediging om te zeggen dat de mensen zich niet moesten laten veroordelen omdat ze zich hielden aan de hoogtijdagen zoals Jahweh die heeft laten optekenen in zijn instructies, de Torah.

Om dit te begrijpen is het belangrijk te weten wat Paulus slechts acht verzen eerder heeft gezegd.

Kolossenzen 2:8

Pas op dat niemand u als buit meeslept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

Hij zegt hier: "*niet volgens Christus*". Wie of wat is Christus? Hij was en is het levende Woord van God. Het volledige Woord, dus inclusief de Torah, de instructies die de Vader ons heeft gegeven. De instructies van de Heer zijn absoluut geen '*inhoudsloze filosofie en verleidingen volgens de overlevering van de mensen, en grondbeginselen van de wereld*', waaraan Paulus in vers 8 refereert. Vanuit de context is het overduidelijk waar Paulus zich tegen verzet, en dat is absoluut niet tegen het eeuwige Woord van God. Vergelijk in diezelfde lijn ook de verzen 20-22 eens:

Kolossenzen 2:20-22

Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven...

Let op! Hij zegt niet "*de grondbeginselen van God*."

...waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als: **Pak niet, proef niet en raak niet aan?** Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de **geboden en leringen van de mensen**.

Geboden en leringen van mensen. De Torah bestaat **niet uit menselijke geboden en leringen**. De Torah bevat de **instructies van de Vader!**

In veel studiebijbels wordt de context, waarover Paulus het hier in Colossenzen, heeft, uiteengezet. Er waren namelijk gnostici in de gemeente gekomen die de geloofsleer van de Colossenzen vervuilden. De gnostici leerden de Colossenzen het tegenovergestelde van wat Paulus hen oorspronkelijk had onderwezen en wat hij voorleefde. Namelijk de Wet van God. Het doen van Bijbelse dingen op een Bijbelse manier. Ze begonnen zich strenge gnostische overtuigingen en menselijke geboden van strenge zelfdiscipline op te leggen, die met lichamelijk genot te maken hadden; verwaarlozing van het lichaam en dergelijke. Pak niet, raak niet aan, dergelijke dingen. De feestdagen van Jahweh waren een groot probleem voor de gnostici, omdat ze gepaard gaan met uitbundig eten en feestvieren. Daarom worden ze 'Feesten' genoemd. De gnostici hielden zich bezig met engelenverering en streefden naar geheime kennis. Ze haatten Gods Feesten omdat ze ervan overtuigd waren dat alles wat met fysiek genot te maken had, waaronder dus voedsel, slecht was. Door de meeste uitleggers wordt dan ook geconcludeerd dat de gnostici aan de Colossenzen vertelden dat ze de Feesten niet mochten vieren. Daarom zei Paulus dat ze zich niet moesten laten veroordelen als ze de Feesten wél vierden. (*Ik wijs er nogmaals op dat sommige studiebijbels uitgebreider ingaan op de gnostici zoals de "Zondervan life Application Bible".*)

Paulus was voortdurend aan het strijden tegen deze, door mensen gemaakte, tradities. Paulus zegt zelfs dat deze geboden en doctrines menselijk zijn en niet van God. Hij maakt duidelijk dat ze niets met Gods Wet te maken hebben, maar alleen met menselijke religieuze tradities. We moeten goed begrijpen dat de Wet geen menselijke geboden en leringen bevat. De Wet bevat Gods geboden, het zijn de instructies die Hij aan ons geeft, over hoe we moeten leven.

De bemoediging in vers 16 gaat dus over hun gehoorzaamheid aan dat wat in de Wet geschreven staat. In vers 17 staat niet dat deze feestdagen zijn afgeschaft in Jesjoea. Dit vers laat echter zien dat ze een

voorafschaduwning zijn van de dingen die nog moeten komen met het oog op Jesjoea. Dat betekent dat ze moeten worden gehouden als vooruitwijzing naar de dingen die nog moeten gebeuren.

Denk even mee; de Voorjaarsfeesten Pascha, Eerstelingen en Ongezuurde broden en ook Pinksteren waren heilige dagen die herinnerden aan het verleden maar waarvan de werkelijkheid in Christus werd vervuld. Die heilige dagen wezen vanuit profetisch perspectief dus altijd al vooruit naar Jesjoea, en nu wijzen ze terug naar Hem als een herinnering aan alles wat Hij heeft gedaan. In dit vers wijst Paulus erop dat de Feesten, Nieuwe Maanviering en de Sabbat ook als profetische verwijzingen dienen. Hij verwijst namelijk naar de Najaarsfeesten; "Bazuinendag" "Grote Verzoendag" en het "Loofhuttenfeest".

De genoemde Nieuwe Maanviering IS Bazuinendag; het is namelijk de enige door Jahweh ingestelde Feestdag, die begint op een Nieuwe Maan. Dat Feest verwijst naar de wederkomst van Jesjoea. Hij noemt ook de Sabbat. Waar is de Sabbat een voorafschaduwning van? Ze verwijst duidelijk naar de duizendjarige rust in het Millennium. We moeten deze dagen vieren om ons eraan te herinneren wat nog komen gaat. Ze zijn geen schaduw van de dingen die MOESTEN komen, zoveel zo velen zeggen. Ze zijn echter een schaduw van dingen die nog komen. En zo blijven we er dus naar streven om de instructies van de Vader op te volgen, omdat we weten dat ze verwijzen naar de wederkomst van Jesjoea.

We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Denk eraan om altijd alles te toetsen.

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)