



"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln "No Fire on the Sabbath?" Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."

Ingen eld på Sabbaten

Har du någonsin hört talas om att man inte ska göra upp eld på Sabbaten?

2 Moseboken 35:2-3

Under sex dagar skall ni utföra ert arbete, men den sjunde dagen skall vara helig för er, en Herrens sabbat för vila. Var och en som utför något arbete på den dagen skall dödas. Ni skall inte göra upp eld på sabbaten, var ni än bor.

För den som studerar Guds bud med en önskan att tillämpa dess SÄNNING OCH INTE ÖVERGE DEN, kan detta bud ofta resultera i en del förstående funderingar. Ganska ofta kan vi bevittna Juda hus, eller judarna, som tillämpar dessa bud på ett sådant sätt som visar sig vara ganska extremt. De inom traditionell kristendomen som bevittnat och studerat vad ortodoxa judar har gjort med denna vers kräver också att de som undervisar till lydnad av alla Guds bud OCKSÅ TILLÄMPAR BUDEN SJÄLVA.

Som om judarna förstått allt i Guds ord PERFEKT. Om man tror att hela Bibeln fortfarande är sann, då är judarna det perfekta exemplet att följa. Tyvärr används detta för att bevisa det meningslösa i att rätta sig efter Guds bud idag. Att försöka hålla alla HERRENS bud anses absurt och vi har idag kommit bort från sådana föråldrade bud. Med ett sådant tänkesätt kan också andra bud lätt buntas ihop och slängas i papperskorgen som föråldrade. *Detta på grund av att man anser att syftet med Messias tid på jorden, var att ändra Guds lag som också Paulus senare felaktigt anklagats för att ha undervisat om.*

Det hela kan snabbt bli en enda röra. Även de bästa judiska tolkningar av denna vers blir då ett HINDER för vanliga kristna att förstå hela sanningen av Guds ord. På samma sätt är det också ofta ett hinder för judarna som en LÄROMÄSSIG DISTRAKTION FRÅN DESS VERKLIGA AVSIKT, ATT NJUTA AV DEN UNDERBARA GLÄDJE SOM SABBATEN GER OSS. Några av de traditionella judiska tillämpningarna av 2 Mosebok 35:3 verkar för många ganska främmande.

Hur ska vi förstå detta, eller gör vi det?

Några av de udda metoder man använder sig av är att endast använda speciella hissar som inte skapar några gnistor, man vägrar att köra bil och undviker många andra saker som kan tolkas som att göra upp eld på Sabbaten.

Även om det måste medges att en sådan återhållsamhet och lydnad till budet verkligen följer de riktlinjer som förhindrar att man *bryter mot det i bokstavlig mening*, så har man ändå missat hela poängen. I verkligheten kan det leda till ännu större problem. Vi bör ta del av undervisningen från vår Herre Jesus Kristus (Yeshua Messias) i Markus.

Mark 7:15-16

Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren.
Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren.

Vi vill absolut inte lägga till eller ta bort något från Guds lag (5 Mos 4:2), INTE HELLER VILL VI UPPFINNA TRADITIONER SOM ERSÄTTER DEN URSPRUNGLIGA AVSIKTEN (Mark 7:5-16).

5 Moseboken 4:2

Ni skall inte lägga något till det som jag befäller er och inte ta något därifrån utan hålla Herrens, er Guds, bud som jag ger er.

Markus 7:5-16

Fariseerna och de skriftlärdade frågade honom: "Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer?" Han svarade dem: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar." □ Han sade också till dem: "Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Mose har sagt: Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag i stället bli 'korban', alltså en tempelgåva, då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare. Och ni gör många andra liknande saker." □ Jesus kallade till sig folket igen och sade: "Lyssna på mig allihop och förstå: Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren.

Det krävs en balanserad förståelse för att vi på rätt sätt ska kunna dela sanningens ord (2 Tim 2:15), vilket också innebär att det finns fel sätt att dela SANNINGEN på.

2 Timoteus 2:15

Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte behöver skämmas
UTAN RÄTT DELAR SANNINGENS ORD.

Guds ord är förvisso skarpare än en tveeggat svärd (Hebr 4:12), men ibland kan vår personliga uppfattning både påverka och förvanska sanningen.

Hebreerbrevet 4:12

Guds ord är levande och verksamt.
Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och DET DÖMER ÖVER HJÄRTATS UPPSÅT OCH TANKAR.

De som verkligen önskar att tillbe i ande och sanning (Joh 4:24) och lyda sanningen (Rom 2:8) kommer givetvis att söka efter den i Guds ord.

Johannes 4:24

Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

Romarbrevet 2:8

men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten.

Ibland glömmer vi att ta till oss sammanhangets hermeneutik (*läran om tolkning eller läran om förståelse*) för att få RÄTT FÖRSTÅELSE och TILLÄMPNING av Guds ord. Det bästa vi göra när vi läser är att hela tiden ställa oss frågan VARFÖR?

Varför vill inte Gud att vi ska göra upp eld på sabbaten?

Det är en mycket enkel fråga, men som samtidigt ger möjlighet till tolkning och hermeneutisk tillämpning. I vers tre ser vi att "eld inte ska göras upp var ni än bor" (vilket är i bostaden). Innebär det då att om jag är i en skog, långt bort från bostaden, att jag kan göra upp eld? Tekniskt sett är svaret ja, om jag redan har min ved och inte behöver arbeta för att samla ihop, bara att tända;

4 Moseboken 15:32-36

Medan Israels barn var i öknen, ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen. De som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom till Mose och Aron och hela menigheten. Då det inte var klart utsagt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar. Och Herren sade till Mose: "Mannen skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom utanför lägret." Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, så som Herren hade befallt Mose.

Vi kan bara konstatera att det måste finnas en anledning till varför Gud fokuserar på "var ni än bor" på den tid budet gavs, eftersom det bara gällde att "göra upp eld."

Vilket syfte hade då elden i "bostäder" till skillnad från någon bara slumpmässigt uppgjord eld?

Den talande skillnaden är inbäddad i avsikten och syftet med budet, etablerat i den tidigare versen.

2 Moseboken 35:2-3

Under sex dagar skall ni utföra ert arbete, men den sjunde dagen skall vara helig för er, en Herrens sabbat för vila. Var och en som utför något arbete på den dagen skall dödas. Ni skall inte göra upp eld på sabbaten, var ni än bor."

Vad vi ska tänka på är att på den tiden var att tända en eld klart relaterade till arbete av något slag. Det är ganska logiskt eftersom den centrala punkten med Sabbaten var VILA. Det är således inte nödvändigtvis själva elden som var problemet, som vissa vill få det till att vara, *men arbetet med att iordningställa den*. Att samla ved är ett arbete, motsatsen till syftet med Sabbaten som är att VILA. Den som enbart fokuserar på elden har tyvärr missat poängen med vad HERREN egentligen ville visa på i sin undervisning.

Det förklarar skillnaden mellan att "göra upp eld var du än bor" och inte bara var som helst. Ifall det handlade om att inte tända en eld överhuvudtaget, då skulle HERREN inte ha begränsat instruktionerna till att bara gälla Sabbaten. Uppenbarligen innebar att göra upp eld i bostaden att arbeta, och *det är ju motsatsen till att vila*. Det krävs ARBETE för att förbereda och producera eld.

I Mellanöstern för tusentals år sedan, var elden en central del för det dagliga arbetet. Matlagning, städning, verktygstillverkning och annat, är alla exempel på dagligt arbete som krävde en eld vilket också innebar arbete. Det var inte bara en arbetsbörda att göra upp eld (före eller efter Sabbaten) utan elden i bostaden, var avsedd ATT TJÄNA DEN ARBETANDE PERSONEN under Sabbaten. Det innebar att den som gjorde upp eld på sabbaten var tvungen att arbeta. Detta är förhållandet mellan ELD och ARBETE; Gud definierar sammanhanget till "var du än bor." Det var korrekt uppfattat av dem det var avsett för när Moses gav det. De ansåg att *vi måste förstå det på rätt sätt? Ska vi ignorera det, eller tillämpa det?*

De som är uppfyllda av människors bud och tror att det bara var att trycka på en knapp eller slå på en strömbrytare, *missar den avsedda innebörden som Gud ger i detta bud.* Gud säger helt enkelt att bara vila på den dag han skapat för vila och inte ens förbereda sig för eller tänka på arbete på den dagen. Det finns principer som vi kan ta till oss från detta bud som även gäller i våra moderna tid. Varje troende bör överväga dessa saker i sin vandring med Herren. Många tror inte att det finns någon modern tillämpning av detta bud och har gett frågan *liten prioritet* i sitt vardagliga stressiga arbete.

När förbudet presenterades, var att göra upp eld ganska ansträngande. Det var med all säkerhet inte så enkelt som att tända en tändsticka eller trycka på en knapp. Att göra upp eld idag är inte direkt avsett att tjäna vårt dagliga arbete. Men vissa kulturer använder fortfarande elden som en central punkt i det dagliga arbete. *Vi måste undersöka och tillämpa detta bud genom ögonen på givaren och mottagaren, inte med vår tids tolkande "glasögon" som vi bär på.* Varje bibelstudent bör tänka på detta.

Det finns en allmän praktisk användningen av eld idag som inte är relaterad till arbete och som inte fanns när Gud gav budet genom 2 Mos 35:2-3. Bara att hålla värmen i kallare klimat kommer oss att tänka på detta.

Att under sådana omständigheter tillämpa 2 Mos 35:2-3 som det var tänkt, skulle innebära att förberedelse för eld görs före Sabbaten och sedan används elden för att hålla huset varmt. Man kan ju då fråga sig; *är elden verkligen avsedd för och kommer den att användas för arbete?* Beroende på hur denna fråga besvaras definierar vilken typ av eld det handlar om och möjliggör därmed en korrekt tillämpning av detta Bibelord.

Om detta inte skulle vara fallet, ska vi då tro att de under det första århundradet, pratade och studerade fram till småtimmarna under veckans Sabbatgemenskap, utan hjälp av ljus eller lyktor? Naturligtvis var det inte så. De gjorde så både FÖRE OCH EFTER KORSET. Skulle det inte definieras som att tända en eld i bostaden? Tekniskt sett kanske, men det innebär att de förstod innehållet i 2 Mos 35 i det sammanhang det gavs. **ATT TÄNDA EN ELD I BOSTADEN BRYTER INTE MOT HERRENS BUD, SÅ LÄNGE SOM DEN INTE ANVÄNDS FÖR ARBETE ELLER FÖRBEREDELSE TILL ARBETE OCH UNDERHÅLL PÅ SABBATEN.** Ska vi tro att de satt i mörker? Nej, det skulle helt enkelt vara befängt!

Bakgrunden till Mosebok 35:2-3 är relaterat till aktivt arbete, eller helt enkelt att inte vila, om vi vill ignorera versen före vers tre.

"Att göra upp en eld" betydde något i det sammanhang det gavs. Kan vi vara överens om att vi skulle tillämpa budet som det gavs? Slutsatsen av ärendet är;

Vi ska inte göra upp en eld som kräver arbete på Sabbaten. Det är det enda sättet som budet skulle ha tolkats på när det gavs. En sådan tolkning gör det hela meningsfullt med tanke på att poängen med Sabbaten är att vila.

Så frågan blir då;

- Ska vi tillämpa budet så som det var avsett att tolkas eller *ska vi tillämpa det efter vad vår kultur skulle tolka det till?*
- Ska tolkningar av Guds bud förändras för varje ny generation, eller *ska vi tolka dem genom den generation till vilken de gavs?*
- Ska tolkningen baseras på läsarens kultur eller på den kultur när budet gavs?

Förhoppningsvis kan dessa frågor komma att pröva vårt sunda förnuft som vi också bör använda oss av i vår förståelse av Skriften. Det är inte så komplicerat som vissa har gjort det till. Vissa tycker faktiskt att detta bud är så komplicerat att de istället håller sig till sina "fäders traditioner" (Mark 7).

En del vill även att detta bud ska vara så komplicerat att de använder det som en ursäkt för att ÖVERGE SABBATSVILAN som skapades för oss.

Verkligheten är att det inte alls är så komplicerat.

Vi ska VILA, INTE ARBETA och det är till vår fördel!

Vi ska heller inte behöva tvinga någon annan att arbeta,

eller använda vår tid med att förbereda eller tänka på arbete på en avskild och helig dag.

Varför vill vi arbeta när han säger att vi ska vila? Vi kan bara se att FOKUSERA PÅ GUD (Ordet)

i stället för mänskliga traditioner eller världsliga ting bara råkar stämma VÄL ÖVERENS MED VÅR

ANDE. Att behöva ignorera den dagliga bördan och istället ägna sig åt den veckovisa friheten att

spenderar tid med Gud och hans familj på Sabbaten kan till en början vara främmande och en belastning för oss, men då har vi troligtvis mer komplexa frågor att ta itu med än en enkel fråga om lydnad.

VILA och tillbringa tid med Herren och hans familj är en välsignelse inte en börda.

Det är bevis på vår KÄRLEK till HONOM.

1 Johannes 5:2-3

När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga

Den enkla slutledningen är;

Sabbaten är en vilodag och en fastställd mötesdag med Herren. Då skall **inget** arbete göras!

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!

Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; <http://www.testeverything.net>

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#