



“The following is a direct script of a teaching that is intended to be presented via video, incorporating relevant text, slides, media, and graphics to assist in illustration, thus facilitating the presentation of the material. In some places, this may cause the written material to not flow or sound rather awkward in some places. In addition, there may be grammatical errors that are often not acceptable in literary work. We encourage the viewing of the video teachings to complement the written teaching you see below.”

Is Jom Kippoer een vastendag?

Jom Kippoer, ook wel Grote Verzoendag genoemd, wordt algemeen gezien als een vastendag. Maar is dat gewoon een traditie of is het een gebod?

In de Jeruzalem Talmoed, de Joodse mondelinge leer, wordt Jom Kippoer ‘Tzoma Rabba’ genoemd, “het grote vasten” (j. Peah 7:4), en op een andere plek heet het ‘Tzoma’, “vasten” (j. Bava Batra 9:7).

Het Hebreeuwse woord voor vasten is tsoem (צוֹם) (H6684). Het betekent ‘je voor een bepaalde periode onthouden van voedsel’. Drinken kan daar ook deel van uitmaken.

Echter, in de Torah wordt geen expliciete oproep gedaan om te vasten met Jom Kippoer, er staat alleen dat we ons moeten “*anah*”.

In Leviticus 16:29, 23:27 (en Numeri 29:7), wordt het woord *anah* (אָנָה) (H6907) gebruikt, en het gaat dan om “*zich vernederen (of verootmoedigen, kwellen).*”

De uitleg die daarbij gepaard gaat, is dat je je niet alleen onthoudt van voedsel, maar ook van baden, zalven, het dragen van lederen schoenen en seksuele relaties (*Jad, Sjevitat Asor 1:5*). Deze dingen zijn op grond van rabbijnse wetgeving verboden (*Tosafot, Joma 7b*) en niet specifiek vanuit instructies die in de Torah worden gevonden.

We weten wat het betekent om te “*vasten*” (tsoem), maar wat betekent het om je te “*verootmoedigen*” (*anah*)?

Het Hebreeuwse woord “*anah*” staat ongeveer 79 keer in de TENACH (Oude Testament).

Het wordt voor de eerste keer gebruikt in Genesis 15:13:

Genesis 15:13

Toen zei God (JHWH) tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken (*anah*).

Hier zien we dat “verootmoedigen” synoniem is voor het zijn van een “slaaf” of het geplaagd zijn onder de autoriteit van iemand anders.

In dat licht, is het niet iets positiefs, omdat het onvrijwillige gebondenheid is. Het is niet hun eigen verlangen dat ze slaven worden, maar het gevolg van omstandigheden die buiten hen om gaan.

De volgende keer dat het woord wordt gebruikt, heeft het eenzelfde betekenis:

Genesis 16:6

En Abram zei tegen Sarai: Zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde (*anah*) Sarai haar, zodat zij bij haar wegluchtte.

Ook hier gaat het over zijn onder de autoriteit van iemand anders... en in dit voorbeeld heeft de meester het recht om de slaaf te belonen dan wel te straffen.

Exodus 10:3

Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en zeiden tegen hem: Zo zegt de HEERE (JHWH), de God van de Hebreëen: Hoelang weigert u zich voor Mijn aangezicht te vernederen (*anah*)? Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij dienen kunnen.

En ook hier in de betekenis van je stellen onder de autoriteit van iemand anders ...

Het kan ook worden gebruikt in de context van een huwelijk, in relatie tot een eed en verbintenis. Houd dat in gedachten, we komen daar verderop in deze studie op terug.

Numeri 30:13

Elke gelofte en elke verplichting onder ede om zich te verootmoedigen (*anah*), kan haar man bekrachtigen of kan haar man verbreken.

Onze Schepper gebruikt het woord ook voor ons... in de betekenis dat we ons vernederen.

Deuteronomium 8:16

...Die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen;

Het is een test, of we Zijn instructies, Zijn Torah, zullen volgen, of niet.

Bijvoorbeeld...

Psalm 119:71

Het is goed voor mij dat ik verdrukt (*anah*) ben geweest opdat ik Uw verordeningen zou leren.

Psalm 119:75

Ik weet, HEERE (JHWH), dat Uw oordelen rechtvaardig zijn en dat U mij in Uw trouw verdrukt (*anah*) hebt.

Zie je hoe jezelf verootmoedigen direct in verband wordt gebracht met het volgen van Zijn instructies?

In deze voorbeelden is “*anah*” positief, omdat het hier gaat over jezelf bewust onder de autoriteit van

onze Schepper plaatsen.

Dat is de reden waarom de Torah zich niet focust, of eigenlijk helemaal niet ingaat op vasten in relatie tot Jom Kippoer. Jom Kippoer is gegeven om ons te bemoedigen en het is een oproep om ons te verootmoedigen ... ons klein te maken voor Hem, in gehoorzaamheid aan Hem.

Dat betekent het volgende ... alhoewel het altijd belangrijk is om Hem te volgen en gehoorzaam te zijn... is het volgen van Zijn autoriteit op Jom Kippoer het allerbelangrijkst.

Daarom zijn er veel mensen die geloven dat Jom Kippoer de laatste dag zal zijn om je te bekeren en berouw te hebben voordat de Dag des Heeren zal beginnen.

Dus, op Jom Kippoer is het van het grootste belang dat we ons op Hem richten en op Zijn wegen... om ons te verootmoedigen, ons neer te buigen, ons klein te maken... en om alleen Zijn instructies te volgen, en niet onze eigen wegen

Maar dan nu de vraag...

Als we ons op Jom Kippoer moeten verootmoedigen, is er dan een special soort gehoorzaamheid die onze Schepper onder onze aandacht wil brengen op deze dag?

Met andere woorden, geeft JHWH ons duidelijke instructies hoe Hij van ons verwacht dat we ons verootmoedigen?

We hebben al genoemd dat JHWH vasten niet noemt in relatie tot Jom Kippoer... maar Hij noemt wel meerdere malen een ander soort gehoorzaamheid dat verband houdt met zelfkastijding.

Kijk maar hoe vaak Hij ons vertelt dat we moeten rusten, en dat deze gezette tijd (mo'ed) in het bijzonder, een Sabbat is.

Leviticus 23:26-32

De HEERE (JHWH) sprak tot Mozes: Alleen op de tiende dag is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen (*anah*) en de HEERE (JHWH) een vuuroffer aanbieden..

Oke... dus we moeten ons dan verootmoedigen... wat betekent dat?

Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE (JHWH), uw God, verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag **niet verootmoedigt** (*anah*), moet van zijn volksgenoten worden afgesneden.

Zie je hoe wel of niet werken op Jom Kippoer verband houdt met jezelf wel of niet verootmoedigen?

Voor het geval we het niet goed hebben begrepen... gaat JHWH verder en zegt het nogmaals in vers 30.

En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen.

Nogmaals, je verootmoedigen (anah) wordt in verband gebracht met niet werken... een Sabbat.

Maar, voor het geval we het twee keer niet hebben gehoord... zegt JHWH het opnieuw in vers 31.

U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden.

En voor het geval we het drie keer hebben gemist, herhaalt JHWH het voor de vierde keer in vers 32 ...jezelf verootmoedigen op Jom Kippoer, heeft te maken met rusten op de Sabbat.

Het moet voor u een Sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen.
's Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw Sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond.

Dus de verootmoediging die JHWH van ons verlangt op Jom Kippoer, is dat het een rustdag moet zijn, niet persé dat we vasten.

Begrijp het niet verkeerd, vasten is een soort van verootmoediging. Dat wil zeggen, vasten is verootmoediging, maar niet alle verootmoediging is vasten.

Psalm 35:13

Maar ik? Waren zij ziek, dan was een rouwgewaad mijn kleding; ik kwelde mijzelf door te vasten, mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste.

Dus, het is niet zo dat je op Jom Kippoer niet *mag* vasten. We willen de gelovigen alleen op het hart drukken dat het met Jom Kippoer niet om het vasten gaat - als het al over vasten gaat- maar over het gehoorzamen aan onze Schepper, over onszelf vernederen, en er zeker van zijn dat we rusten op die belangrijke dag.

Er zijn mensen die Jesaja 58 erbij halen om dat duidelijk te maken ...

Het heeft geen zin om met de Sabbat van Jom Kippoer te vasten, terwijl je anderen voor je laat werken. Dan sla je de plank volledig mis ten aanzien van deze belangrijke dag.

Jesaja 58:3

Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet, waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch niet weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af.

JHWH zegt hier dat ze hun eigen belangen najagen doordat ze anderen voor zich laten werken, terwijl zij aan het vasten waren.... En dan waren ze ook nog verbaasd dat JHWH hun vasten niet erkende. Ze hadden niet door waar het echt om ging.

Het gaat erom dat je jezelf vernedert in gehoorzaamheid. Ze hadden anderen niet voor zich moeten laten werken op die bepaalde dag.

JHWH antwoordt als volgt...

Jesaja 58:4-5

Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals

heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies: dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de HEERE (JHWH) welgevallig is

Jesaja 58:13-14

Indien u uw voet van de Sabbatdag terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; (hierboven werd hieraan gerefereerd als anderen voor jou aan het werk zetten), indien u de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden- indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE (JHWH) heeft gesproken.

Dus, we concluderen dat we op Jom Kippoer kunnen vasten, en hoewel vasten een vorm van verootmoediging is, lijkt het er niet op dat onze Schepper wil dat we de nadruk leggen op deze vorm van verootmoedigingwaar het bij Jom Kippoer om gaat is verootmoediging en ons vernederen, waardoor we in volle gehoorzaamheid wandelen, waarbij we de nadruk leggen op ons verootmoedigen in een Sabbatsrust.

Er is nog een interessant gegeven dat we willen meegeven.

De betekenis van de stam van het woord “zich verootmoedigen” of “anah” lijkt een relatie of taalkundig verband te hebben met het Hebreeuwse woord voor “huwelijksplichten” of “o’na” (H5722).

Exodus 21:10

Als hij voor zichzelf nog een andere vrouw neemt, mag hij haar niet tekortdoen wat betreft voedsel, kleding en huwelijksgemeenschap (o’na).

Als onze Heer op een toekomstige Bazuinendag zal terugkomen, is het mogelijk dat we worden meegenomen naar de bruidskamer (Jesaja 26:19-21) en dat het huwelijk wordt voltrokken op Jom Kippoer, tien dagen later, omdat die dag taalkundig lijkt te zijn verbonden met huwelijksplichten en beloftes. Dan zou het huwelijksfeest wellicht plaatsvinden tijdens Soekot, vijf dagen later. Het zou maar zo kunnen ...

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom

Voor meer over dit en ander onderwijs, bezoek ons op www.119ministries.nl

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#)