



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Handelingen 10, het visioen van Petrus

Op een ochtend sprak ik met een zondagsschoolleraar over het visioen dat Petrus had in Handelingen 10. In dit visioen ziet Petrus allerlei soorten dieren vanuit de hemel neerdalen in een laken en hoort dan een stem die zegt: “Slacht en eet”. Maar Petrus weigert dat.

Toen ik die leraar zei dat dit over de heidenen gaat, keek hij me met een verbaasde blik aan en zei: “Zo heb ik er nooit naar gekeken”. Hij veronderstelde dat Handelingen 10 alleen over voedsel ging. Helaas heeft de bedoeling van het visioen NIETS te maken met voedsel. Laten we de tekst eens lezen:

Handelingen 10:9-17

En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur, en hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden! En dit gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had, kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren, bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden.

Ik heb sommigen horen zeggen: “Als God niet wilde dat Petrus de onreine dieren van dat laken at, waarom zei Hij dat dan?” Met dat in gedachten, waarom zei God dan tegen Abraham dat hij Izaak moest doden? Wilde Hij ECHT dat Abraham zijn zoon doodde? Nee, natuurlijk niet. Bedenk goed dat zelfs Petrus benieuwd was naar de uitleg van dit visioen.

Handelingen 10:17

Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had, kon betekenen, ...

Waarom kon hij het niet zomaar aanvaarden? Waarom was hij verbijsterd? Als jij een visioen zou krijgen over een laken dat uit de hemel neerkomt en gevuld is met onschuldige mensen en een geweer, en je dan een stem hoorde zeggen: “Neem het geweer, schiet ze dood”, zou jij dan niet zoals Petrus reageren? Waarom? Omdat je weet dat dit een opdracht is van de Heer die je moet uitvoeren. Zou jij niet verontwaardigd zijn over het visioen omdat je beseft dat Hij je iets gebiedt waarvan je WEET dat het tegen Zijn Woord ingaat?

Zo was het ook voor Petrus, als Hebreëer, een belangrijk basisgebod om te volgen. En als onreine dieren vanaf **dat moment** rein en dus eetbaar waren, waarom eet Petrus al die jaren na Christus **NOG STEEDS GEEN** onreine dieren? Hij zei heel duidelijk dat hij **NOOIT** zulke dieren had gegeten en dit ook niet van plan was. Hij zag het visioen drie keer, en drie heidenen stonden aan de deur. Vers 28 vertelt welke conclusie Petrus trekt over het visioen.

Handelingen 10:28

... maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen.

Het onderwerp voedsel wordt nergens genoemd in de uitleg van wat God hem liet zien – *nergens*. Petrus heeft sinds Christus GEEN ENKEL onrein dier gegeten. Is het niet duidelijk dat ALS het visioen ook zou gaan over het rein verklaren van onreine dieren, Petrus dit zou hebben vermeld? Net zoals Petrus moeten ook wij bij het Woord blijven, zodat we ons niet laten meeslepen door dwalingen.

Het visioen van de onreine dieren die verwijzen naar heidenen die heilig/apart gezet worden, is niet uniek. De Profeten spraken hier al in precies dezelfde taal over:

Hosea 2:17

Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen.

Hosea 2:22

En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama (niet ontfermen). Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi (niet Mijn volk): U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God!

Dacht men in de tijd van Hosea dat dit visioen ging over onreine dieren die rein zouden worden? Nee, natuurlijk niet. God openbaart altijd eerst Zijn plan aan de Profeten (Amos 3:7). Petrus kreeg niets nieuws te horen, het was iets dat al als *waarheid* was gevestigd. Zelfs als Petrus dit allemaal uitlegt aan de broeders in Jeruzalem (zie Handelingen 11:1-18), wordt nergens genoemd dat het over voedsel gaat – nergens. Petrus brengt de broeders zelfs op de hoogte van zijn weigering om onreine dieren te eten in het visioen dat hij kreeg van Jahweh.

Handelingen 11:8

Maar ik zei: Beslist niet, Heere, want nooit is er iets wat onheilig of onrein is, mijn mond binnengegaan.

Als de andere broeders onreine dieren aten, omdat ze geloofden dat de Heere ze rein had verklaard, zou de uitspraak van Petrus dat hij dit weigerde, dan niet vernederend zijn voor hem? Petrus gebruikt het inderdaad om aan de broeders te bewijzen dat hij gehoorzaam bleef aan het geschreven Woord van God. Kijk maar naar het besluit dat de broeders in Jeruzalem namen:

Handelingen 11:18

En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt.

Er wordt hier niets vermeld over onreine dieren als voedsel – niets. Dit is één van de weinige visioenen waarin de uitleg in de tekst zelf wordt gegeven, en dit niet één keer, maar twee keer. Het heeft geen zin om onze eigen uitleg van het visioen te volgen en de interpretatie die – tot tweemaal toe - aan ons wordt gegeven te negeren. Maar wat meer is: door dit alles is het ook duidelijk dat Petrus en de discipelen de voedselinstructies die in de Wet staan, gewoon bleven volgen.

Denk er eens over na. Het zou GROOT nieuws zijn geweest voor de Joden als ze zouden horen dat de onreine dieren nu als voedsel mochten worden gebruikt. Dus waarom wordt dit nergens vermeld? *Omdat dit niet het doel van het visioen was.* De bedoeling van het visioen was om de Joden weg te halen van onder de invloed van de Farizeeën en Schriftgeleerden. Kijk naar wat Petrus zei toen hij bij het huis van Cornelius aankwam:

Handelingen 10:28

En hij zei tegen hen: U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen.

Dit wordt nergens in de Bijbel als gebod vermeld. Dit was NIET conform de Wet van JHWH. Het was een wet van mensen. Dit was een mondelinge wet die werd onderwezen door de Farizeeën, uit wat wij nu kennen als de Talmoed. In de Talmoed staat: "Waarom zijn de Gojim (heidenen) onrein? Omdat zij onreine dieren en dieren die op hun buik kruipen eten" (Schabbat, 145b). In de Talmoed staat ook: "Waarom zijn de Gojim (heidenen) onrein? Omdat ze niet aanwezig waren bij de berg Sinaï. Want toen de slang Eva verleidde, heeft hij haar doordrenkt met onreinheid. Maar de Joden werden hiervan gereinigd toen zij bij de berg Sinaï stonden; Maar de heidenen die niet bij de berg Sinaï stonden werden niet gereinigd (Abhodah Zarah, 22b). Volgens de wet van de Farizeeën moesten heidenen als onrein worden gezien, NIET volgens de Wet van God. Daarom gaf de Vader dit visioen om Zijn mensen terug te brengen naar het ware Israël, zoals in het boek Numeri staat:

Numeri 15:15-16

Voor u, gemeente en voor de vreemdeling die bij u verblijft, geldt één verordening, een eeuwige verordening, al uw generaties door: net zoals u, zo moet ook de vreemdeling voor het aangezicht van de HEERE (JHWH) zijn. Eén wet en één bepaling geldt voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft.

De manier waarop Petrus dit visioen begrijpt, corrigeert de onjuiste Talmoedische uitleg dat heidenen onrein zijn. Dus als er ook maar enige verwarring bestaat over de betekenis van het visioen van Handelingen 10, laten we dan onthouden dat de Bijbel de Bijbel verklaart.

Handelingen 10:28

En hij zei tegen hen: U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen.

De juiste uitleg van Handelingen 10 wordt herhaald in Handelingen 11.

Handelingen 11:18

... en zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt.

Nogmaals, het visioen van Petrus is één van de weinige visioenen waarvan de Bijbel ons de exacte uitleg geeft. Niet slechts één keer, maar zelfs twee keer. Ondanks dit alles denken velen vandaag de dag helaas nog onterecht dat het visioen van Petrus over voedsel gaat. Maar in werkelijkheid onderwijst de Vader Petrus dat het voor hem geen probleem is al hij met heidenen omgaat, ondanks het onderwijs en de mening van de Farizeeën daarover.

We hopen dat je door dit onderwijs bent gezegend en vergeet niet, om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom.

Wil je hier meer over weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)