



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Hebreeuwse herkomst van heilige samenkomst

Leviticus 23:2

“Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn **heilige samenkomsten (mikra)**. Dit zijn Mijn feestdagen”

Leviticus 23:3

“Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige **samenkomst (mikra)**. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE.”

Het Nederlandse woord “*samenkomst*” dat in de meeste vertalingen wordt gebruikt in Leviticus 23, is een vertaling van het Hebreeuwse woord “*mikra*.”

Het woord wordt bijna uitsluitend gebruikt in de context van de *moadiem*, oftewel JHWH's gezette tijden, zoals Pascha of de Sabbat, en in de meeste Nederlandse Bijbelvertalingen wordt het vertaald als samenkomst of vergadering.

Het woord "*mikra*" komt van de wortel "*kara*", en dat betekent "*roepen*" "*vertellen*" of "*uitroepen*".

De eerste keer dat het wordt gebruikt in de Torah heeft het de betekenis van uitroepen en verkondigen:

Genesis 1:5

En God noemde (*kara*) het licht dag en de duisternis noemde (*kara*) Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

Dag en nacht werden tot zijn geroepen en bekend gemaakt door de scheppende kracht van JHWH.

In het volgende gedeelte wordt “*kara*” nog duidelijker gebruikt vanuit de betekenis “*uitroepen*”:

Exodus 33:19

Maar Hij zei: *Ik* zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van JHWH (de HEERE) uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn,

en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal.

En hier een voorbeeld waarbij “*kara*” wordt gebruikt in de zin van “*lezen*” of “*vertellen*”:

Jesaja 29:11-12

Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt: **Lees (kara)** dit eens! Maar hij zegt: Dat kan ik niet, het is verzegeld. Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan, en zegt: **Lees (kara)** dit eens! Maar hij zegt: Ik kan niet lezen.

Velen van jullie weten al dat veel Arabische woorden uit het Hebreeuws komen. Het Arabische woord “*koran*” bijvoorbeeld is de benaming voor de Islamitische geschriften, en betekent letterlijk “*vertelling*”.

Vandaag de dag gaat men ervan uit en wordt onderwezen dat het woord *mikra* “*vergadering*” “*bijeenkomst*” of “*samenkomst*” betekent, en niet “*oproep*” en “*proclamatie*”, omdat het in concordanties zo wordt gedefinieerd, meestal vanwege een onjuiste toepassing van het aspect “*roepen*.”

De Hebreeuwse term “*mikra*” kan het best worden uitgelegd als *oproep* en niet als concrete samenkomst, en kan vanuit de omliggende context worden uitgelegd als *proclamatie* en *vertelling*.

Er zijn tenminste vier andere Hebreeuwse woorden die specifiek “*vergadering*” betekenen, maar geen van die termen wordt ooit gebruikt voor de wekelijkse sabbat of andere moadiem.

Een “*heilige*” of “*kodesj*” *mikra* is een “*bijzonder*” of “*apart gezette*” oproep of aankondiging, een proclamatie.

We lezen over deze speciale (kodesj) “*tijden*” of moadiem. Ze worden “*aangekondigd*” of “*uitgeroepen*” als “*kodesj*”

Bij uitzondering wordt het woord in de HSV en in andere vertalingen in Nehemia vertaald als “*voorlezing*”.

Nehemia 8:9

Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing (*mikra*) begreep.

Als we de Torah lezen, dan verkondigen of vertellen we het Woord van God. Het is gewoon geen normale “*lezing*”. We “*lezen*” de Torah niet gewoon. We vertellen en verkondigen. We herdenken. Het is een *oproep* om de Torah te verkondigen.

Door de Torah *te vertellen* en *te verkondigen*, *herdenken* we. We bewaren de herinnering van de Torah.

Dat is de relatie tussen “*mikra*” en de *moadiem*.

Daarom zijn de *moadiem* functioneel. Het woord “*moadiem*” betekent “*gezette tijden*”. Deze *moadiem* moeten worden “*uitgeroepen*”. Het is onze *roeping* als gelovigen, om de Torah te verkondigen en de profetische boodschap te *verkondigen* die in de gezette tijden is verborgen.

Leviticus 23:2

“Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De *feestdagen (moadiem)* van JHWH (de HEERE), die u moet uitroepen (kora), zijn **heilige samenkomsten (mikra)**. Dit zijn Mijn feestdagen”

De *verkondiging* komt voort uit wat wij “doen” op deze gezette dagen om ze te *herdenken* en te *onthouden*. Wat moeten we *herdenken* en *onthouden*?

Laten we het volgende vers als voorbeeld nemen:

Leviticus 23:3

“Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige **rust**, een heilige **samenkomst (mikra)**. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor JHWH (de HEERE).”

Wat moeten we doen op Sjabbat?

Rusten.

Vanwege het rusten wordt deze dag *uitgeroepen*.

Vanwege het rusten is deze dag een *herinnering*.

Als Messias Jesjoea terugkomt, zullen we met Hem rusten in het 7000e jaar, 1000 jaren lang, als Hij met ons regeert. (*Wil je daar mee over weten, bekijk dan onze studie [“Hebreeën 4: In Zijn rust, nu of later?”](#)*)

Elke *mo'ed*, of gezette tijd, herinnert ons aan wat onze Messias profetisch deed of in de toekomst zal doen. Daarom is het een gezette tijd.

Alle dagen, zoals Pascha, Eerstelingen, Ongezuurde Broden, Sjavoe'ot, Bazuinendag, Verzoendag en Soekot bevatten aspecten waarvoor JHWH ons *oproept* om ze elk jaar te *verkondigen*, te *vertellen* en te *herdenken*, om ons daarmee te onderwijzen over onze Messias.

Terwijl JHWH deze dingen die we moeten doen noemt, herinnert Hij ons door het woord “*mikra*” dat deze gezette tijden *vertellingen*, *verkondigingen* zijn en een middel om de profetische aard en beloften te *herdenken* die werden vervuld en zullen worden vervuld door onze Messias.

Dat past allemaal binnen de context, en de herkomst van het woord *mikra*.

Dus “*mikra*” is geworteld in de woorden “*oproep*” tot “*herinnering*” ...een “*herdenking*” ...of een “*vertellen*”. Het is ook een “*verkondiging*”. Deze uitleg is consistent met het doel (en de verwante context) van de *moadiem*, als we ervan uitgaan dat de *moadiem* zijn bedoeld als *herinnering* en *vertelling* van wat is gebeurd (als goddelijke afspraak) en wat vanuit profetisch oogpunt nog steeds op die dagen zal gebeuren.

Als wij de *moadiem herdenken* en in praktijk brengen, verkondigen wij ons geloof dat JHWH zal doen wat Hij heeft voorzegt dat Hij op die dagen zal doen. Het “*vergadering*” aspect verwijst naar de profetische aard van JHWH die een “*ontmoeting*” met ons heeft door Jesjoea op het moment dat Hij deze dagen profetisch vervult door onze Messias Jesjoea.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat een heilige samenkomst, in het Hebreeuws mikra kodesj, als voorwaarde stelt dat je met anderen moet samenkomen op een specifieke dag. Het gaat ten diepste over een ontmoeting met JHWH.... Herdenken en vertellen wat Hij op Zijn moadiem heeft gedaan, als een profetische proclamatie van ons geloof van de verleden en toekomstige realiteit van de goddelijke afspraken.

We willen je het volgende nog ter overweging meegeven, mocht je nog niet overtuigd zijn...

De meeste mensen die geloven in het getuigenis van het Brit Chadasja, of Nieuwe Testament, zijn het erover eens dat Messias Jesjoea zonder zonde was.

Laten we er even vanuit gaan dat “*mikra*” letterlijk samenkomst of vergadering betekent. Dat zou betekenen dat ons in Leviticus 23 en op andere plaatsen letterlijk wordt geboden om met elkaar samen te komen.

Dat is prima, tot we ons realiseren dat onze Messias Jesjoea Zijn bediening begon door letterlijk niet met iemand anders samen te komen gedurende 40 dagen en nachten toen Hij in de wildernis was. Er zullen verscheidene sabbatten zijn geweest waarin Hij met niemand samenkwam.

Als zonde het overtreden van de Torah is, dan zou Jesjoea daarmee de Torah hebben overtreden... maar natuurlijk, alleen als “*mikra*” betekent dat je moet vergaderen of een samenkomst moet hebben... en daarvan zijn wij in dit geval niet overtuigd. Er is een aantal duidelijke Hebreeuwse woorden die zonder twijfel samenkom betekenen, maar die werden niet gebruikt in Leviticus 23.

Daarmee willen we niet zeggen dat het slecht is om anderen te ontmoeten of met anderen samen te komen... samenkomen met andere gelovigen is iets goeds.... en draagt bij aan onze geestelijke gezondheid. Het is gebruikelijk om samen te komen tijdens de *moadiem*. De elementen die bij een aantal van die feesten horen veronderstellen eigenlijk al dat je dat doet. We willen alleen maar aangeven dat het geen gebod is.

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)