



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Het spoor houden

Galaten 5:25 (NBG)

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden

Mijn vrouw kan jullie vertellen dat ik van choreografie houd. Ik kijk er graag naar, onderwijs het en doe er graag aan mee.

Als je dansers en acteurs ziet die in complete harmonie bewegen of heel verschillende bewegingen maken die heel erg goed afgestemd zijn met elkaar en met de muziek, dan zie ik de kunst in het ontwerp.

Ik vind het biogerend om te kijken naar een team dat in perfecte harmonie met elkaar samenwerkt. En als je een dergelijk team die perfecte uitvoering ziet doen, dan weet je dat daar vele uren van training, inzet en energie aan vooraf zijn gegaan om het te maken wat het is... *perfect*.

Ik spreek uit ervaring dat er tijdens een choreografie slechts twee dingen door je hoofd gaan. In maat blijven met de muziek en je bewegingen niet vergeten. Als het er goed uit moet zien, zijn die dingen onmisbaar.

Als je de bewegingen kent, maar de timing vergeet, of de timing weet maar de bewegingen vergeet... dan ziet het er rommelig uit.

Het doen van de juiste bewegingen op het juiste moment is van kritiek belang in de wereld van choreografie.

En eigenlijk, **is onze wandel met de Vader niet eens zo heel erg anders.**

Maar, wij als gelovigen in de Allerhoogste zijn geroepen om een pad te bewandelen ... dat we niet kunnen zien. Een hand vast te houden... die we niet kunnen voelen. Te luisteren naar een stem... die we niet met onze oren kunnen horen.

Soms lijkt het moeilijk. **Vooraf in een wereld waar fout wordt afgespiegeld als goed.**

Waar succes wordt afgemeten aan wat we hebben... en niet aan wie we zijn.

Waar mensen HUN WERK AANBIDDEN, AAN EEN UITVOERING WERKEN en AANBIDDING UITVOEREN.

Waar kerken zo druk bezig zijn met het “WERK VAN GOD” *dat ze de God van het werk vergeten.*

Waar DRUK ZIJN gelijk wordt gesteld aan *godsvrucht.*

Heb je wel eens nagedacht wat de aartsvijand van “DE BESTE” is? Het lijkt misschien een rare vraag. Er zijn mensen die zullen antwoorden dat de aartsvijand van “DE BESTE” “DE SLECHTSTE” is.

Het klinkt aannemelijk, maar het is juist het tegenovergestelde. Hoe vreemd het ook klinkt... de aartsvijand van “DE BESTE” is “GOED”.

Maar al te vaak richten we ons op het “BESTE” maar komen uit bij “*oh... het is goed genoeg*” Of “*dat is wel voldoende*”. Waarmee we “HET BESTE” een tweede plaats laten innemen na “GOED”.

Waarom doen we dat? Waarom nemen we met minder genoegen?

Omdat het makkelijker is. Het is praktischer. Het kost niet zoveel tijd, inzet en energie.

Toch zijn er ook tijden dat we gaan voor het beste dat het leven ons te bieden heeft. *Zonder dat we zelfs maar overwegen om het op-een-na-beste te accepteren.*

Misschien een mooi huis, leuke auto of elektronische gadgets. Misschien zelfs leuke schoenen of kleding... En als we ons erop hebben gezet, dan werken we er HARD voor. We maken er zelfs OVERUREN voor. We zijn GEDULDIG en SPAREN ervoor. We weten waarvoor we het doen en stoppen niet *tot - we het hebben.* **Maar zijn we ook zo ijverig in onze wandel met de Heer?** *Denk daar even over na.*

Zijn jouw prioriteiten in je wandel met de Heer even streng als voor de dingen waar je jouw zinnen op hebt gezet... in het fysieke? Ik heb het niet over wat je DOET voor de Heer. Ik heb het over je WANDEL met de Heer.

Hoe zien de prioriteiten in jouw leven er ECHT uit?

Je kunt de Bijbel zoveel bestuderen als je wilt, om daardoor kennis te verkrijgen...

Je kunt de hele dag over God praten...

Je kunt praise en aanbidding zingen totdat je geen stem meer over hebt.

Maar als het niet wordt gevolgd door gehoorzaamheid... van harte... *dan is het alleen maar flirten met God.*

Waar sta jij? Neem jij je wandel met de Vader echt SERIEUS? *Of ben je er alleen op gericht als je samen bent met medegelovigen?*

We moeten er altijd naar streven om tijd te maken voor de dingen die we belangrijk vinden in ons leven.

Er zijn twee plaatsen om te ontdekken wie of wat je dient. Je agenda en je rekeningafschriften. Je TIJD en je GELD.

Mensen dragen misschien ter verdediging aan dat ze hun geld en tijd besteden aan de dienst van de Heer.

Maar... *brenge*n we ook tijd door MET de Heer?

Want weet je... dingen VOOR de Heer doen is HEEL anders dan tijd doorbrengen MET de Heer.

Heb je het zo druk dat je geen tijd hebt om te bidden? DAN HEB JE HET TE DRUK.

Wanneer maak je tijd om met de Vader te praten?

Jesjoea, ons voorbeeld in het leven BAD. En niet maar af en toe.

Lucas 5:16

Maar Hij vertrok naar de woestijnen en bad daar.

Zelfs als we niet op onze knieën zijn om te bidden moeten we voortdurend een BIDDENDE HOUDING hebben. **In voortdurende eenheid met de Vader.**

In feite zegt 1 Thessalonicenzen 5 het als volgt...

1 Thessalonicenzen 5:17

Bid zonder ophouden

BID ZONDER OPHOUDEN

Wees alsjeblieft niet zo druk met dingen VOOR HEM doen, dat je geen tijd meer doorbrengt MET HEM.

En vergeet niet dat bidden niet alleen maar spreken met de Vader is. Het is tijd doorbrengen met Hem.

Heb je ooit wel eens een gesprek gevoerd waarbij je helemaal niet aan het woord kwam? Waarbij je gesprekspartner het gesprek helemaal domineerde?

Of dat gesprek waarin de ander alleen maar over ... ZICHZELF wilde praten. Wat er in HUN levens gebeurde? Wat voor mooie dingen er in HUN kerk gebeurde? Wat er gebeurt met HUN familie? Allerlei dingen waarmee *zij te maken hebben en zich zorgen over maken?*

Hoe voelde je je na die tijd? *Naast het feit dat je ontzettend vermoeid was...*

Ging je weg met de gedachte... *“Wow. Wat was het leuk om met ze te spreken?”*

Of dacht je eerder... *“Tjonge, blij dat dat gesprek voorbij is”?*

Onze tijd met de Vader moet geen eenrichtingsverkeer zijn. NEEM DE TIJD OM STIL TE ZIJN... EN ALLEEN MAAR TE LUISTEREN. Er zijn mensen die niet tegen stilte kunnen. Maar denk eraan dat we de opdracht krijgen om stil te zijn voor de Heer...

Psalm 46:10

Wees stil en weet dat ik God ben

Wees stil. Luister. Stop je gedachtestroom.

In een wereld die altijd maar doorgaat, en waarin iedereen schreeuwt om jouw aandacht.... *Wees stil.*

Doe de deur dicht. Sluit de ramen. Doe de lamellen dicht. En *wees stil.*

Koester je in Zijn goedheid. Koester je in Zijn Woord.

Geef Hem de gelegenheid om te spreken. Je weet maar nooit... misschien doet Hij het wel.

Wees dus niet zo druk VOOR HEM dat je vergeet om tijd MET HEM door te brengen

De andere kant is net zo goed mogelijk in iemands leven van alledag.

Vandaag de dag is iedereen gericht op *iets krijgen zonder moeite te doen.*

Moeten wij ook zo zijn in onze wandel met de Vader?

Hebreeën 11:6 (NBG)

Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

“hij is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken”

Let op dat er niet staat *“wie hem AF EN TOE zoeken”*

Of *“wie Hem zoeken als het hen SCHIKT”*. Wie weinig tijd, moeite en energie stopt in zoeken naar Hem.

Maar er staat wie hem ERNSTIG zoeken. Dat betekent... *zij die snakken, zich toeleggen, die worstelen en die streven* naar Hem.

Lees dit maar...

Johannes 3:30

Hij moet meer worden, ik echter minder.

“HIJ MOET MEER WORDEN, IK ECHTER MINDER.”

Het gaat om je leven. Je ALLES. Als je daarin tot de waarheid komt... moet Hij vanaf dat moment in je leven groter worden en *jij moet minder worden.*

Snap je?

Jouw gewoontes worden minder belangrijk en DIE VAN HEM WORDEN BELANGRIJK. Jouw

verlangens worden minder belangrijk en ZIJN VERLANGENS WORDEN BELANGRIJK. Jouw wil wordt minder belangrijk en ZIJN WIL WORDT BELANGRIJK.

Hij wordt groter en *wij worden minder*.

Doe jij daarvoor je uiterste best? Of *probeer je om het zonder moeite te verkrijgen?* Op zoek naar de laatste “geestelijke deal van de dag”?

A.W. Tozer zei eens...

“Te veel christenen willen ervan genieten dat ze de waarheid hebben, maar ze willen het ongemak van het hebben van de waarheid niet doormaken.”

Ben jij bereid om ongemakken door te maken ten behoeve van Hem? Ben jij bereid om jouw wil ondergeschikt te maken aan die van Hem?

Overweeg de woorden van Koning David. *Die een man naar Gods hart werd genoemd ...*

1 Kronieken 21:24

Toen zei koning David tegen Ornan: Nee, ik wil het beslist voor de volle prijs kopen, want ik wil niet wat van u is voor de HEERE nemen, zodat ik een brandoffer breng dat niets kost.

Als David dat wat hem werd aangeboden had aangenomen en dat als offer aan de Vader had gegeven... wat zou dat hem hebben gekost? ... Niets... Het zou hem absoluut NIETS hebben gekost.

Laten we nooit proberen om onze levens voor de Vader te leven op een manier die ons niets kost. Of zo weinig mogelijk.

En het andere uiterste...

Laten we nooit zo druk zijn met Hem dienen dat we onze relatie met Hem verliezen.

Galaten 5:25 (NBG)

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden

Dat we altijd het spoor mogen houden *door de Geest*.

We bidden dat je van deze boodschap hebt genoten, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)