



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Honger

Mattheüs 5:6

Zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Honger... ooit honger gehad? Ik bedoel echt HONGER. Weet je wel, als je maag echt aan het grommen is? Als je echt honger hebt, dan ben je maar op één ding gericht... voedsel.

Heb je wel eens gevast? Het is een bijzondere ervaring. Want na een paar dagen begint zelfs het voedsel dat je niet lekker vindt er erg aantrekkelijk uit te zien.

Het stemt je tot nadenken over Spreuken 27.

Spreuken 27:7

Iemand die verzadigd is, vertrapt honingzeem, maar voor een hongerige is al het bittere zoet.

En als iets dat we *niet* lekker vinden er goed uit begint te zien, dan kunnen we ons misschien voorstellen hoe het voedsel dat we WEL lekker vinden er uit begint te zien.

Maar we hebben het hier over het *hongerig zijn naar de gerechtigheid*. Dus, wat is gerechtigheid? Vooral de gerechtigheid die Jesjoea hier bedoelt?

De meesten zeggen natuurlijk; het Woord van God. En daar zijn we het mee eens. We moeten hongerig zijn naar het Woord. Denk aan de woorden van Jesjoea in Mattheüs 4:4.

Mattheüs 4:4

Maar Hij (Jesjoea) antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Dus het Woord wordt echt gezien als brood voor ons. Dus, als iets waar we *deel* aan moeten *hebben* en echt *hongerig* naar moeten zijn. Maar hoe doen we dat? Hoe bereik je dat in je dagelijkse leven? Als we honger hebben, dan **jagen** we het **na**, en verlangen er deel van te hebben, eraan te **gehoorzamen**.

Als je gehoorzaam bent aan zijn wegen, dan volg je **ZIJN** gerechtigheid. Daardoor maak je **ZIJN** gerechtigheid ... tot **jouw** gerechtigheid. Wanneer je echter Zijn instructies negeert, dan volg je jouw eigen gerechtigheid.

Maar wat is "**onze** gerechtigheid"? Dat is een serieuze vraag die we moeten bespreken.

Eerlijk gezegd is het navolgen of doen van **wat dan ook** waarmee we niet de gerechtigheid nastreven die door God in zijn instructies wordt genoemd..... **eigen** gerechtigheid. Ongeacht motieven of bedoelingen. Zelfs als jij gelooft dat je God op deze manier echt aanbidt en dient, zo ziet Hij dat niet. Waarom? **Omdat het niet van Hem komt**. Hoewel je ervan overtuigd bent dat je op Hem gericht bent, toch dien je Hem op **JOUW** voorwaarden.

Bekijk het op deze manier. Stel je bent ouder van twee wat oudere tieners. Je geeft ze jouw regels mee. Wat is de beste manier waarop ze kunnen laten zien dat ze jou liefhebben en respecteren? Eenvoudig ... gehoorzamen. Toch? Maar wat als ze hun eigen regels maken en zeggen dat ze **die** regels **voor jou** zullen gehoorzamen. Ze hebben echt goede bedoelingen. En de meeste van hun vrienden doen hetzelfde voor hun ouders, dus in hun ogen is het volkomen logisch.

En een flink aantal ... nee ... eigenlijk de **MEESTE** regels die ze voor zichzelf hebben gemaakt, zijn precies hetzelfde als die jij voor ze hebt gemaakt. Je weet wel aardig zijn, anderen voor laten gaan - de basisprincipes. Maar er zitten er een paar bij waarbij ze het alleen op hun manier willen doen.

In **STRIJD** met jouw regels, blijven ze het op hun manier doen ... **voor jou**.

Maar zeg eens, in **JOUW** ogen, voor wie houden ze zich aan **deze regels**? Juist. Voor zichzelf.

Als we op dezelfde wijze Zijn instructies negeren, en die van onszelf opvolgen ... voor Hem, doen we het in Zijn ogen niet voor Hem, maar zijn we **tegen** Hem aan het rebelleren. Klinkt best hard niet? Maar zo is het wel. Laten we zeggen dat je een nieuwe baan krijgt. Je bent lijnwerker bij een lokaal elektriciteitsbedrijf. Wat gebeurt er op de eerste dag dat je komt kijken? ... Introductie en oriëntatie.

Deze oriëntatie bestaat om te beginnen uit alle **basisinstructies** en veiligheidsvoorschriften. Aan het eind van die dag ga je naar huis en denk ja na over alles wat je hebt geleerd.

Maar de volgende dag ga je terug naar je werk en geeft je nieuwe baas een aantal regels, die je voor jezelf en de andere nieuwe medewerkers hebt gemaakt. Hoewel ze grotendeels lijken op de regels die je de dag ervoor hebt gekregen, heb je een aantal kleine veranderingen doorgevoerd, omdat het wat gedateerd was of misschien zelfs overbodig.

Maar, hoe denk je dat deze nieuwe regels bij je nieuwe baas zullen overkomen?

Precies. Die komen niet goed over.

Hetzelfde geldt voor de instructies die God ons heeft gegeven. We volgen of **Zijn** wegen of de onze.

In de Schrift staat dat onze eigen rechtvaardigheid is als een bezoedeld kleed.

Jesaja 64:6

Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind.

Als we **Zijn** gerechtigheid niet nastreven, dan gaat dit vers in feite ... over ons. Dus we moeten **Zijn** gerechtigheid nastreven en niet de onze. **Zijn** wegen, niet de onze.

Mattheüs 6:33

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Jesjoea zegt ons Zelf dat we de gerechtigheid van de Vader moeten nastreven. Dus, doe je dat ook?

Wat is de gerechtigheid van de Vader? Welke van Zijn wegen moeten we gehoorzamen? Lees maar ...

Deuteronomium 6:25

Het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht van de HEERE (Jahweh), onze God, zoals Hij ons geboden heeft.

Het is Zijn Wet. Zijn Wet is de Gerechtigheid, die Hij wil dat we volgen. En Zijn Wet is groot en luisterrijk. Lees maar ...

Jesaja 42:21

De HEERE (Jahweh) was *hem* genegen omwille van Zijn gerechtigheid, Hij maakte *hem* groot door de Wet, en luisterrijk.

Zijn Wet wordt werkelijk rechtvaardig genoemd. Lees maar...

Deuteronomium 4:8

En welk groot volk is er dat *zulke* **rechtvaardige** verordeningen en bepalingen heeft als heel deze Wet, die ik u heden voorhoud?

Dit vers wordt eigenlijk te oppervlakkig gelezen. Laten we het nog een keer lezen ...

Deuteronomium 4:8

En welk groot volk is er dat *zulke* **rechtvaardige** verordeningen en bepalingen heeft als heel deze Wet, die ik u heden voorhoud?

Misschien zeg je: "Dat is het Oude Testament. Het is niet meer van toepassing. De Wet is nu een vloek".

We hebben dit al in **VEEL** andere studies op **VEEL** manieren behandeld, maar ook hier staan we even stil bij dit onderwerp.

Nu we dat doen, is mijn vraag ...

Vraag: "Wanneer is Gods Gerechtigheid, die we moeten volgen, ongerechtigheid geworden die we moeten vermijden?"

Antwoord: Nooit.

2 Corinthe 9:9

Zoals geschreven staat: 'Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven; zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid'

Dit zegt Paulus, in het Nieuwe Testament, als hij Psalm 112 citeert uit het Oude Testament ...

Psalm 112:9

Hij deelt mild uit, hij geeft aan de armen, zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand, zijn hoorn zal met eer opgeheven worden.

Overweeg andere verzen, die gaan over Zijn rechtvaardige bepalingen, die Zijn Gerechtigheid zijn....

Psalm 119:7

Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb.

Nogmaals Psalm 119

Psalm 119:62

Midden in de nacht sta ik op om U te loven voor Uw rechtvaardige bepalingen.

Nogmaals Psalm 119

Psalm 119:106

Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen: ik zal Uw rechtvaardige bepalingen in acht nemen.

Nogmaals Psalm 119

Psalm. 119:160

Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig.

Heb je het begrepen? Ze zijn eeuwig.

Nogmaals:

Psalm 119:164

Ik loof U zevenmaal op een dag om Uw rechtvaardige bepalingen.

Psalm 111:3

Zijn daden zijn vol majesteit en glorie, Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.

Psalm 112:3

In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn, zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.

Jesaja 51:6

Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn **gerechtigheid** zal niet verbroken worden.

Nogmaals Jesaja 51

Jesaja 51:8

... Maar Mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan, en Mijn heil van generatie op generatie.

“Maar Mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan” Nogmaals, Zijn Gerechtigheid IS Zijn Wet. En zal voor eeuwig bestaan.

Wat kunnen we in het Nieuwe Testament lezen over Zijn rechtvaardigheid, die voor eeuwig standhoudt?

Lees maar...

2 Timotheüs 2:22

Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde *en* vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart.

2 Timotheüs 3:16

Heel *de* Schrift is door God ingegeven en is nuttig om *daarmee* te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren *en* op te voeden in de rechtvaardigheid,

Romeinen 5:21

Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Misschien zeg je: “Hoe zit het dan met Filippenzen 3?”

Daar staat...

Filippenzen 3:8-9

Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, *namelijk* de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;

Laten we het laatste deel van dit vers eens in stukjes bekijken ... Ten eerste staat er: "Ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden te worden,"

"In Hem gevonden worden" betekent dat je bij Jesjoea hoort, die het Woord is. Wil je daar mee over weten, bekijk dan onze studie "[Bekrompen](#)". Daarna staat er: "niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de Wet is."

We hebben al gezien dat het volgen van Gods Wet betekent dat je **Zijn** gerechtigheid volgt, en als je IETS anders volgt, dan volg je je eigen gerechtigheid.

Dus naar welke wet zou Paulus hier verwijzen, die zijn eigen rechtvaardigheid zou zijn? Het antwoord staat eigenlijk in de voorafgaande verzen. Lees maar ...

Filippenzen 3:5-7

... wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de Wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd.

“wat de wet betreft een Farizeeër;”

Wat betekent dat? Hij volgde de mondelinge wet van de Farizeeën - een wettische rechtvaardigheid, die gebaseerd was werken alleen, en niet op een relatie door het geloof.

Terug naar vers 9....

“niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;”

Als hij inderdaad naar de mondelinge wet verwijst als zijn eigen rechtvaardigheid, wat is dan de rechtvaardigheid die afkomstig is van God en die komt door het geloof?

Is dat iets dat voor het eerst in het Nieuwe Testament verschijnt? Niet echt. Lees maar ...

Hebreeën 11:7

Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de **rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.**

*“Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de **rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.**”*

Hebreeën 11 gaat helemaal over Oudtestamentische gelovigen, die allemaal in **dit** GELOOF wandelden. Wil je daar mee over weten, bekijk dan onze studie [“De Rechtvaardigen zullen leven door Geloof”](#).

Om te bevestigen dat Paulus het in Filippenzen 3 NIET over de Wet van God heeft, moet je leze wat Paulus hierover (**“rechtvaardigheid door het geloof”**) zegt in het boek Romeinen.

Romeinen 10:6-8

De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:

Deze rechtvaardigheid door het geloof, wordt in feite rechtstreeks geciteerd uit de Wet. Lees maar ...

Deuteronomium 30:11-15

Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat *u* zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat *u* zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en *het* ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar *ook* de dood en het kwade.

Deze rechtvaardigheid uit het geloof is **INDERDAAD** de Wet van God. Wil je meer weten over deze verzen in Romeinen, bekijk dan onze studie "[Het zondaarsgebed](#)".

En **DEZE** gerechtigheid moeten we tot **onze** gerechtigheid maken, zoals dat in het Oude **EN** het Nieuwe Testament wordt onderwezen.

Als we ervoor kiezen Zijn Wet te volgen, dan zal **DAT** ons gerechtigheid zijn. Zijn Wet. Zijn wegen. De gerechtigheid die is door het geloof

Mattheüs 5:6

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Er is echter een gemeenschappelijk thema bij degenen die **Zijn** gerechtigheid nastreven. Denk aan de profeten, de discipelen en zelfs aan Jesjoea Zelf. Wat hadden zij gemeenschappelijk? Misschien helpt wat 4 verzen later staat je om dat te begrijpen ...

Mattheüs 5:10

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Gerechtigheid is niet de weg van de wereld of van populaire religies. Het zal vervolging met zich mee brengen.

Dus als je door de wereld, of door religieuze organisaties, wordt vervolgd omwille van de gerechtigheid, dan moet je niet verbaasd zijn. Ze doen alleen maar wat hun aard hen ingeeft ... *rebellie tegen Jahweh*. En als we Hem vertegenwoordigen, zoals we zouden moeten doen, kunnen we dan niet dezelfde vervolging verwachten als de profeten en de discipelen?

2 Timotheüs 3:12

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

Vervolging begint altijd met een eenvoudige afwijzing door mensen. Maar het heeft de potentie om uit te groeien tot haat. Een haat die uiteindelijk kan leiden tot martelaarschap. Dit wordt des te meer duidelijk als we dichter bij de eindtijd komen.

Maar wees ervan bewust, dat zelfs als er vervolging is, het je opdracht is om trouw te zijn. Je kunt niet vandaag gehoorzamen en morgen je eigen wegen gaan, en verwachten dat dat niet uitmaakt. Lees maar...

Ezechiël 33:13

Als Ik tegen de rechtvaardige zeg dat hij zeker in leven zal blijven, maar hij op zijn gerechtigheid vertrouwt, en onrecht doet, dan zullen geen van zijn gerechtigheden in herinnering gebracht worden, maar in zijn onrecht, dat hij gedaan heeft, daarin zal hij sterven.

Het gaat hier NIET over het maken van fouten als je probeert om Gods wegen te gehoorzamen. Het gaat over het *afwijzen* van Gods wegen en het volgen van je eigen of andermans wegen.

We moeten begrijpen dat er een GROOT verschil is tussen kiezen om te zondigen en kiezen om Gods Wet te verwerpen. Kiezen om te zondigen betekent dat je toegaf aan je vlees. Het betekent niet dat je Gods Wet hebt verworpen. Misschien zeg je: "Nou, wat is dan het verschil?" Het verschil kunnen we op deze manier uitleggen... Wat gebeurt er met iemand die ervoor kiest om te zondigen, *NADAT* de zonde is gedaan? Hij heeft spijt van zijn daden en bekeert zich. Hij verlangt er in zijn hart naar om te gehoorzamen. Maar wat gebeurt er met iemand die een deel van Gods Wet *afwijst*, nadat de zonde is gedaan? Hij vervolgt zijn weg zonder spijt, omdat hij vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Zie je het verschil? De één *verwerpt* de Wet en gaat zijn eigen weg, terwijl de ander verlangt om te gehoorzamen, maar worstelt met het vlees.

Dat is precies wat Paulus schreef in Romeinen 7. Lees maar ...

Romeinen 7:14a

Want wij weten dat de Wet geestelijk is, ...

Neem even een korte pauze. Focus op deze woorden. De Wet is geestelijk. Vergeet dat alsjeblieft niet.

Als je de mogelijkheid krijgt de ernst te begrijpen van wat dit betekent, bekijk dan onze studie "[Wandelen in de Geest](#)".

We gaan verder ...

Romeinen 7:14b

... Maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.

Romeinen 7:15-26

Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de Wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbrengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is *er* bij mij *wel*, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet *in mij*: als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de Wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de Wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de Wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde.

Het is Paulus, die hier spreekt! Hij streed met de zonde, net als iedereen. Betekent dit dat hij de Wet afwees! Volstrekt niet! Hij **verlangde** ernaar. De dag **zal** komen dat we **allemaal** perfect zullen **wandelen** in Zijn wegen. Voor eeuwig.

En nu snappen we de woorden van Jesjoea veel beter dan we ooit hebben gedaan...

Mattheüs 5:6

*Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij **zullen** verzadigd worden.*

Streef naar Zijn gerechtigheid. Streef ernaar als nooit tevoren. Laat het de lucht zijn die je ademt. Laat dat het bloed zijn dat door je aderen stroomt.

Laat die honger naar **ZIJN** gerechtigheid in jouw leven een drijfveer zijn, waar je vol vuur, ijver en energie naar streeft. Laat niets je weerhouden om weer op te staan als je wordt neergehaald.

Jesjoea is het doel in dit leven. Laat NIETS tussen jou en Hem inkomen. Als je 's morgens opstaat, wees dan vastberaden om een doelgericht leven te leiden, **ZIJN** doel. Laat jouw honger naar **ZIJN** gerechtigheid de basis zijn van elk onderdeel in je leven. Vastberaden ...

Mattheüs 5:6

*Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij **zullen** verzadigd worden.*

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)