



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Hou jij van God?

Mattheüs 22:35-38

En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus (zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea) zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.

Hou jij van God?

Dit lijkt misschien een vreemde vraag, want houden we niet allemaal van God? Dat zou kunnen... maar hoe beantwoorden we deze vraag?

Beantwoorden we deze vraag vanuit een bijbels perspectief op liefde.... of vanuit onze eigen definitie van liefde?

Daar zit een verschil tussen, of niet?

Dus.. welke definitie gebruiken we?

We zeggen vaak met onze mond dat we heel veel van God houden, maar wat is de diepere betekenis van het begrip 'liefde'?

Ik durf te zeggen dat we ons vaak te veel richten op Gods liefde en Zijn genade voor ons, waardoor we soms vergeten om Hem onze liefde te laten zien. Ik durf zelfs te beweren dat velen zo bezig zijn met genade, Zijn liefde voor ons, dat het liefhebben van God op zijn minst naar de achtergrond is verschoven. En zo zou het niet moeten zijn...

1 Johannes 4:19

We houden van Hem, omdat Hij eerst van ons heeft gehouden.

Klinkt bekend niet?

Dus vanwege Zijn genade en Zijn liefde voor ons, zouden wij een diep verlangen moeten hebben om ook van Hem te houden. En dat roept de vraag op hoe we God kunnen liefhebben met heel ons hart, ziel en verstand.

Dat is het eerste en grote gebod. We moeten ons diep schamen als we dat belangrijkste gebod niet goed begrijpen...

Dus hoe houden we van Hem?

Is er een praktisch antwoord op die vraag...of hangt het af van onze eigenzinnige en filosofische definities van liefde? Dus, wat voor rol speelt God in het beantwoorden van de vraag hoe Hij geliefd wil worden?

Als je iemand in een willekeurige kerk vraagt of hij van God houdt, is er een grote kans dat hij die vraag positief beantwoordt. Dat is het antwoord dat je verwacht...want hoe kan iemand beweren in God te geloven zonder van Hem te houden?

Je hebt waarschijnlijk geleerd dat als je de Bijbel werkelijk wilt begrijpen, je de Bijbel zichzelf moet laten uitleggen; Dus, om beter te begrijpen welke definitie voor "liefde" de Heere geeft, gaan we kijken naar zeven verzen uit de Schrift die door de apostel Johannes zijn geschreven – in de eerste vier is Jesjoea (of Jezus) aan het woord:

Johannes 14:15

Als u Mij liefhebt, neem dan **Mijn geboden** in acht.

Johannes 14:21

Wie **Mijn geboden** heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Johannes 14:23-24

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij **Mijn woord** in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Johannes 15:10

Als u **Mijn geboden** in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de **geboden van Mijn Vader** in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf

1 Johannes 2:4-5

Wie zegt: Ik ken Hem, en **Zijn geboden** niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.

1 Johannes 5:3

Want dit is de liefde tot God, dat wij **Zijn geboden** in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

2 Johannes 1:6

En dit is de liefde, dat wij wandelen naar **Zijn geboden**. Dit is het **gebod** zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.

Het is nu wel duidelijk dat het liefhebben van God wordt gedefinieerd als het houden van Gods geboden. Dit rekent af met alle filosofische en eigenzinnige definities. Als we met opzet Zijn Woord negeren of ongehoorzaam zijn, laten we daarmee zien dat we in feite niet van Hem houden, alle liefdevolle dingen die we privé en in het openbaar over Hem of tegen Hem zeggen ten spijt.

Onze gehoorzaamheid aan Zijn Woord laat onze liefde voor Hem zien.

Niet onze liefdevolle woorden, goede bedoelingen en goede daden. Waarom denk je dat Jesjoea het volgende zei tegen de Farizeeën?

Mattheüs 15:8

Dit volk nadert tot Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van Mij vandaan.

Wat zou jij ervan vinden als jouw echtgenoot tegen jou en iedereen om je heen zou zeggen dat hij van je houdt, maar je altijd negeerde of dag na dag zijn eigen gang ging zonder rekening te houden met jouw wensen?

Wat zou je ervan vinden als hij gewoon maar deed wat goed was in zijn eigen ogen vanuit zijn eigen visie op hoe hij jou moet liefhebben....

Een dergelijke uiting van liefde zou niet veel voorstellen, of wel?

Je zou weten dat hij óf liegt óf dat hij helemaal niet weet wat “liefde” betekent.

1 Johannes 2:4-5

Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.

Eigenlijk geldt hetzelfde voor ons als we Jezus vertellen hoeveel we van Hem houden terwijl we Zijn Woord negeren of ongehoorzaam zijn aan Zijn Woord en in plaats daarvan onze eigen zin doen.

Om het nog erger te maken; Satan, de tegenstander, heeft zijn voordeel gedaan met onze onwetendheid van de Bijbelse definitie van liefde.

Het lijkt bijna opzettelijke ongehoorzaamheid door algehele verwarring.

Daardoor is een erg on-Bijbelse theologie ontstaan die christenen door middel van stromingen, programma's en semi-kerkelijke organisaties ervan overtuigt dat het proclameren en gehoorzamen van

Gods geboden helemaal geen “liefde” is, maar feitelijk “wetticisme”.

Misschien heb je zelfs gehoord dat voorgangers Gods geboden aanhalen als een enge, onvoorwaardelijke checklist van dingen die je wel en niet mag doen. Soms wordt daarbij vermeld dat we ons moeten focussen op genade, en op Zijn liefde voor ons.

Het is erg verdrietig dat het uitschakelen van de geboden in feite betekent dat we de LIEFDE van God UITSCHAKELEN!

1 Johannes 5:3

Want dit is de liefde tot God, dat wij **Zijn geboden** in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

Ik heb heel vaak gehoord: “Maak je niet zo druk om Gods geboden, maar richt je liever op genade.”

Misschien begrijp je nu beter wat ze daarmee eigenlijk zeggen, en meestal zonder dat zelf te beseffen.

Denk er maar eens over na, enkel vanuit een Bijbels perspectief, wat ze in feite zeggen!
Ze zeggen dat we ons niet moeten richten op het liefhebben van God maar ons in plaats daarvan moeten richten op het feit dat we door God geliefd zijn.

Als je getrouwd bent, kun je je indenken hoe je echtgenoot daarop zou reageren.

Genade is eenvoudigweg Gods liefde voor ons; Geen discussie.

Het houden van Gods geboden is eenvoudigweg onze liefde voor Hem en voor anderen, wat we al vanuit de Schrift hebben bevestigd.

Dus de volgende keer dat iemand tegen je zegt: “Maak je niet zo druk om Gods geboden,” kan je met alle respect en bewogenheid een tegenvraag stellen: “WAAROM zou ik me NIET bezighouden met het LIEFHEBBEN VAN GOD en ANDEREN?”

Verdrietig genoeg zeggen ze met hun lippen: “Ik ben alleen geïnteresseerd in Gods liefde voor mij, en niet in het liefhebben van Hem.”

Uiteraard wil niemand zulke dingen zeggen.

Als je werkelijk van God wilt houden, dan houd je Gods geboden. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat staat in de Bijbel...

Er zijn ook mensen die God loven vanuit hun overtuiging dat God de Wet heeft afgeschaft.

In werkelijkheid definieert God Zijn karakter en Zijn eigen hart door middel van de Wet die Hij aan ons heeft gegeven, terwijl sommigen Hem ervoor prijzen dat Hij dat zou hebben afgeschaft. Terwijl de Wet juist het beeld is waarop wij moeten gaan lijken.

Het volgen van Gods wil is het navolgen van Zijn eigen hart.

Handelingen 13:22

En nadat Hij hem had afgezet, verwekte Hij David voor hen tot koning; Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isäi, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil.

Wil je oprecht weten wat het betekent om Gods hart te leren kennen? Wil je zelf leven naar Gods hart?

Dan wil ik je aanraden om datgene te lezen wat David in Psalm 119 schreef. Het is een lang hoofdstuk, in feite het langste hoofdstuk van de hele Bijbel.

Het is volledig toegewijd aan het liefhebben van God, door middel van Zijn Wet.

Psalm 119 lijkt in de verste verte niet op iets dat over het algemeen vanaf de preekstoel tot je is gekomen.

Het is treurig dat als gevolg daarvan de huidige kerk niet al te veel David's voortbrengt.

Dus als het grootste gebod is om God lief te hebben met ons hele hart, ziel en verstand...en het houden van God vanuit de Bijbel wordt gedefinieerd als het onderhouden van al Gods geboden, dan blijft er maar een ding over om te zeggen:

Prediker 12:13

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan **Zijn geboden**, want dit geldt voor alle mensen.

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te onderzoeken. Sjalom!

Voor meer hierover en andere studies, bezoek ons op www.119ministries.nl

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl.

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#