



"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln "End of Days: Yahweh's Prophetic Calendar." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."

Den sista tiden: Guds Profetiska Kalender

Vi är glada att kunna erbjuda dig denna videoserie och vi tror att du kommer att hålla med oss om att resultaten från våra studier är överväldigande och åtminstone resulterar i uppmärksamhet från alla bibelstudenter. Eftersom vi alla är på väg att växa i vår förståelse av Skriften, är det vår bön att vi alltid har ett öppet hjärta till den helige Ande allteftersom han justerar vår förståelse längs vägen. Denna videoserie kommer att omfatta flera ämnen i Biblisk profetia. Det finns ingen brist på teorier när det handlar om den sista tidens profetior och många är i konflikt med varandra. Vi hoppas dock att kunna erbjuda en viss klarhet och nya perspektiv på dessa teorier, samt erbjuda nya insikter att ta med sig på vägen. Vi hoppas på att nya och intressanta diskussioner kan uppstå och leda vidare till en fördjupning i dessa frågor. Självklart gör vi inte anspråk på att ha allt klart för oss och är öppna för att pröva våra synpunkter utifrån andras perspektiv. Vi vill helt enkelt skapa ett tillfälle för att testa allt, speciellt frågor som berör den sista tiden. Ta fram papper och penna och ha din Bibel i högsta beredskap när vi nu börjar det här studiet.

Herrens Högtider

Vårt första ämne är Herrens Högtider. I syfte att förstå vår Frälsares andra tillkommelse, är det av högsta vikt att vi känner till de högtider som ges oss i Torahn. Herrens högtider är förutsagda upprepningar av Kristi första och andra tillkommelse. Det finns totalt sju högtider. Den kristna kyrkan som helhet, firar tyvärr inte dessa dagar. Många anledningar har givits varför man inte firar dem, men vi kommer att spara detta till en annan undervisning. Vårens högtider är: Påskhögtiden (Pesach, Passover), det osyrade brödets högtid eller Förstfruktshögtiden (feast of the unleaven Bread) som är en del av Påskhögtiden och Pingsthögtiden (Shavu'ot, Pentacost). Hösthögtiderna är Basunklangshögtiden (Yom Teruah, Feast of Trumpets), Försoningsdagen (Yom kippur, Atonment day), och Lövhuddohögtiden (Sukkot, Feast of Tabernacles). Även om alla dessa dagar som nämnts i en vidare bemärkelse kallas Högtidsdagar, är det bara tre egentliga Högtidsdagar där vi uppmanas att verkligen fira med festligheter. Men alla kallas i allmänhet för Herrens Högtidsdagar.

3 Moseboken 23:2

Säg till Israels barn: HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider.

De gavs till Israels tolv stammar och alla de som lämnade Egypten med de tolv stammarna. Skriften säger att den alltid skall följas. Det vill säga **alltid**, eftersom det är en evig stadga. Sakarja talar om för oss att Lövhyddohögtiden även kommer att firas under Tusenårsriket.

Sakarja 14:16

Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.

Vers 4 i 3 Moseboken 23 förklarar att dessa Högtidsdagar ska iakttas på sina bestämda tider.

Det hebreiska ordet för bestämda tider är "moed." I vers 4 säger han:

"Detta är HERRENS högtider (moed), de heliga sammankomster som ni skall utlysa på bestämda tider." Singularis av "moed" är "Moadim" som används i första Moseboken 1:14.

1 Moseboken 1:14

Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!"

De skall vara tecken (signaler) som utmärker särskilda tider (moadim, mötestider), dagar och år.

Vad innebär då "särskilda mötestider" Moadim. Frågan som många ställer sig är: "Behöver vi verkligen solen, månen och stjärnorna för att tala om för oss i vilka "särskilda tider" vi befinner oss? Talar inte vinter, vår, sommar och höst för sig själva? Behöver vi verkligen solen, månen och stjärnorna för att informera oss om när löven faller från träden? Skulle det inte vara mer logiskt att våra årstider använts för att tala om för oss när Herrens högtider infaller som nämns i 3 Moseboken 23? Vers 5 ger oss en bättre förståelse om påsken. För att bättre förstå hur detta fungerar behöver vi veta att en av Herrens dagar börjar vid solnedgången och slutar vid solnedgången nästa dag. Påsken med offerlammet börjar på den fjortonde dagen i den första Hebreiska månaden Aviv/Nisan, klockan tre på eftermiddagen.

Detta följs av att man äter påskalammet några timmar senare, i skymningen, till minnet av den tionde plågan som drabbade hela Egypten men räddade Guds folk. Vad som traditionellt kallas påskmåltiden ska ätas när man påbörjar den femtonde dagen, alltså i skymningen på den fjortonde dagen.

Detta är den första dagen i det osyrade brödets högtid. Det var den tid då ett lamm skulle ätas i varje hus och innan dess hade lammets blod strukits på dörrkarmen och tröskeln så att dödens ängel skulle passera förbi (Passover).

Vers 6 berättar för oss om veckan med osyrat bröd. Det är de sju dagar som alltid börjar dagen efter påskalammet som slaktas på den fjortonde dagen i Aviv/Nisan. Den första och den sista dagen i denna veckohögtid ska iakttas som sabbat. Början av den första dagen i det osyrade brödets högtid är när påskalammet ska vara uppätet och ingenting får lämnas kvar. Denna måltid innehåller bittra örter och osyrat bröd. Under samtliga sju dagar ska man äta osyrat bröd samt ta bort alla syrade/jästa produkter från sitt hus. Vers 10 beskriver Förstfruktshögtiden. Det är den första dagen efter det osyrade brödets andra sabbat. Förstfruktsdagen är den dag när Israels folk korsade Röda havet på torr mark. Det är den dag när en kärve av den första skörden viftas framför Herrens ansikte som ett offer.

Vers 15 beskriver Pingsthögtiden (Pentecost = femtionde dagen). Det är den dag när Mose steg ned från berget Horeb i Midjans öken med de två stentavlorna innehållande 10 Guds bud.

Det är exakt samma samma dag som beskrivs i Apostlagärningarna 2 när den helige Ande utgjöts över lärljungarna och Guds lag blev skriven i deras hjärtan. Vi ombeds att räkna sju årsveckor, med början på förstfruktshögtiden, totalt fyrtonio dagar, till den femtonde dagen som är Pingst. Det är en typ av jubileum. I 3 Moseboken 23:23-25, finner vi också Basunklangshögtiden. Den infaller på första dagen i sjunde månaden Tischri. Det är den enda av Herrens Högtidsdagar som infaller den första dagen i en månad där vi kan se en ny måne på himlen. Den är befalld att vara en sabbatsdag och ska ihågkommas med basunklang. I början av vers 26, finner vi Försoningsdagen. Den är också en sabbat. Det är den dag då försoning bringas för alla människor inför Herren. Den äger rum på tionde dagen i sjunde månaden Tischri.

Slutligen, med början i vers 33, har vi Lövhyddohögtiden. Den börjar på femtonde dagen i sjunde månaden Tischri och varar i sju dagar. Den första dagen är en sabbat. Den åttonde dagen efter att de sju glädjedagarna avslutats är också en sabbat. Under de sju dagarna ska människor glädja sig och fira samtidigt som de bor i lövhyddor för att komma ihåg att Israels folk också bodde under bar himmel efter det att de hade befriats från Egypten. Den åttonde dagen är representativ för den nya början av evigheten efter Tusenårsriket. Tusenårsriket representerar den sjunde dagens sabbat, Herrens dag.

Det bör noteras att dessa inte är "judiska" högtider. De är Guds högtider! Vi måste förstå att det är Gud's kalender som bestämmer, inte vår. Hans kalender är det enda som verkligen räknas. Det bör noteras att det finns skiljaktigheter i hur man beräknar vilka de exakta dagarna är i Guds kalender från 3 Moseboken 23. Vi uppmuntrar alla att göra sina egna studier av Herrens kalender enligt Bibeln för att få så stor klarhet som möjligt i detta.

För att bättre förstå vår syn på kalendern, uppmuntrar vi dig att ta del av vår undervisning som heter; *"Time: The Creators Calendar."* Som tidigare nämnts är dessa Herrens högtider. Många kanske undrar varför vi ägnar så kort tid för att gå igenom dessa högtidsdagar. Som tidigare sagts är Herrens Högtider en repetition av Jesu första och andra tillkommelse. Om man verkligen vill känna till Kristi andra tillkommelse måste vi till att börja med ha en grundläggande förståelse av hans Högtider.

Vi får inte glömma att Kristus uppfyllde Påsken vid den exakta tidpunkt då Påskoffret skulle ske, kl 15.00 på eftermiddagen, dvs vid den nionde timman. Händelsen är en påminnelse om påsken i Egypten. Han dog exakt när påskalammet blev slaktat, klockan 15.00 på den fjortonde dagen i första månaden Aviv/Nisan. Han lades i graven exakt samma natt som det osyrade brödets högtid började. Det var när solen gått ner på den fjortonde dagen och den femtonde dagen påbörjades. Det är årsdagen av när Israels folk lämnade Egypten.

Han uppstod sedan från de döda exakt på dagen för Förstfruktshögtiden, den dag då de första frukterna av skörden skulle viftas inför Herren och årsdagen av när de gick genom Röda havet på torr mark. Slutligen uppfyllde han Pingsthögtiden (eller Veckohögtiden, Shavu'ot = veckor på hebreiska) exakt på samma dag som Mose kom ner med budorden från berget Horeb i Midjan. Men då skrevs lagen istället i våra hjärtan och inte längre på stentavlor. Låter det inte troligt att han kommer att följa samma mönster vid sin andra tillkommelse? Hans andra tillkommelse kommer att uppfylla Hösthögtiderna Moadim (heliga dagar) precis som vårhögtiderna uppfylldes vid hans första tillkommelse. Hans första tillkommelse var för att fastställa sitt prästodöme i himlen.

Den ödmjuka tjänaren som kom för att betjäna oss. Men vid hans andra tillkommelse kommer han som konungarnas Konung och herrarnas Herre för att etablera sin regering på jorden. Herraväldet kommer att vila på hans axlar. Han kommer att etablera sin tron i Jerusalem där han kommer att regera i tusen år. Präst vid sin första tillkommelse, Kung vid sin andra tillkommelse.

Han återkommer på den dag som kallas för "Basunklangshögtiden." Inte konstigt att Paulus skrev:

1 Tessalonikerbrevet 4:16

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.

1 Korinterbrevet 15:52

...i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud.
Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Just nu tänker troligtvis många; "Men vi kan väl ändå inte veta vilken som är hans tillkommelses dag? Även Jesus själv sa: *"Ingen människa vet dagen eller timmen."* Det håller vi med om och det var faktiskt precis vad han sa. Men låt oss titta närmare på dessa uttalanden och se vad vi kommer fram till.

Matteus 24:35-36

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Om vi tittar på sammanhanget ser vi att den dag och tidpunkt som avses här är när himmel och jord förgås. Det är endast meningsfullt om det finns andra händelser efter tusenårsriket som inte har några tilldelade tidsramar;

- 1) Tiden då Satan släpps lös;
- 2) Den sista striden när eld kommer ned från himmelen och förgör fienden.
- 3) Domen inför den stora vita tronen.

Det är efter dessa händelser som en nya himmel och jord kommer.

Detta är sammanhanget i vers 35, "den dagen", som hänvisar tillbaka till den dag när himmel och jord är borta. Många är då snabba att hänvisa till vers 42.

Matteus 24:42

Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

Detta bibelrum är just efter att Jesus jämför sin andra tillkommelse med floden på Noahs tid. De människor som inte kände till tidpunkten för floden togs bort samtidigt som de som lyssnade räddades. Vers 42 är där Yeshua talar till sina lärjungar och säger; *"var därför vaksamma."*

Varför? Var det därför att de inte visste när Herren skulle komma tillbaka?

Låt oss titta på följande verser för att se hur han förklarade detta uttalande.

Matteus 24:43-44

Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Om du lägger märke till det, så säger han inte att ägaren skulle känna till tidpunkten för att han var vaksam, utan istället att han skulle vara vaksam eftersom han kände till tidpunkten. Så om vi följer Herrens befallning att vara vaksamma, innebär det att vi redan vet dagen för hans återkomst, precis som husets ägare, bara inte timmen? Låt oss titta på det igen.

Matteus 24:43-44

Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Vi upprepar det igen; Han säger inte att ägaren skulle ha känt till tidpunkten eftersom han var vaksam, utan att han skulle vara vaksam för att han kände till tidpunkten. Så om vi följer Herrens befallning att vara vaksamma, innebär det att vi redan känner till den dag han kommer tillbaka, bara inte timmen. Om en vän kommer för att besöka dig på en fredag, börjar du ju inte leta efter honom redan på onsdag? Du börjar leta efter honom på fredagen vid ungefär den tid som han sa att han skulle komma. Samma princip gäller här. Detta blir ännu mer klart när vi jämför med andra verser som talar om att känna till tiden för hans återkomst:

1 Tessalonikerbrevet 5:1-2

Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.

Men ur vems perspektiv kommer han som en tjuv om natten? Till de troende som vet eller till de som inte tar del av hela hans ord och inte känner till hans Högtidsdagars innebörd?
För att besvara denna fråga, låt oss läsa vers 4.

1 Tessalonikerbrevet 5:4

Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Jämför även med Uppenbarelseboken 3 där Jesus talar till församlingen i Sardus.

Uppenbarelseboken 3:3

Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.

Vad var det de hade tagit emot och hört? Under hela Bibelns och Johannes tid fanns bara vad vi kallar Gamla Testamentet/Tanach. De fem Moseböckerna kallas för Torah. Det var från dess skrifter de hade tagit emot vetskapen om Jesu andra tillkommelse och dess samband med Herrens högtider. Dessa två bibelrum vittnar tydligt om att Jesus skall komma såsom en tjuv endast till dem som inte känner honom. De som följer honom kommer att känna till när de ska leta efter honom. Om du vandrar i ljuset och följer hans högtider enligt de Mo'adim (tider och stunder) som gavs i begynnelsen, kommer du att känna till när Messias återkommer. Vi tar upp det faktum att vi kan känna till hans återkomst mer i detalj i vår undervisning som heter, "*The Last Daze.*"
Ta gärna del av denna undervisning om du har betänkligheter i detta ämne. Som tidigare nämnts uppfyllde Jesus Påskhögtiden på exakt den dag påsken eller Passover, skedde på årsdagen av påskfirandet i Egypten. Han lades i graven exakt samma natt som det osyrade brödets högtid började, minnesdagen av när Israels folk tågade ut från Egypten. Han uppstod från de döda på den exakta dagen för Förstfruktshögtiden, årsdagen för när de passerade genom Röda havet på torr mark. Slutligen uppfyllde han pingsthögtiden exakt på pingstdagen (Shavu'ot, pentecost=femtio dagar), årsdagen av att Mose tog emot lagen på berget Horeb i Midjan.

Alla dessa uppfyllanden skedde vid hans första tillkommelse. Verkar det då inte förnuftigt att han vid sin andra tillkommelse på samma sätt, exakt på dagen, kommer att uppfylla hösthögtiderna?

Som en följd kommer vi inte att vandra i mörker och ovisshet om att veta när han återvänder, vi kommer att uppleva dessa händelser. Herren kan inte komma idag eller imorgon. Han kommer att återvända vid den tidpunkt han är förutsagd att återkomma, på Basunklangshögtiden.

1 Korinterbrevet 15:51-52

Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

1 Tessalonikerbrevet 4:16-17

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

När vi nu vet detta, fundera då på vad som händer vid "den sista basunen" i Uppenbarelseboken. När den sjunde basunen ljuder, (den sista basunen), kommer Guds rike till jorden.

Uppenbarelseboken 11:15-16

Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: "Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter." Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud.

Vid denna tidpunkt, vid den sista basunens ljud, etablerar vår Herre sin makt och välde på jorden och vi säger:

Uppenbarelseboken 11:17

"Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung.

När han återvänt, börjar hans vrede att fördärva dem som fördärvar jorden. Det är också då vi får vår belöning och dom, beroende på om vi tillhör de minsta eller de största i hans rike.

Uppenbarelseboken 11:18

Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktat ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden."

Vilken dag att se fram emot, Herrens dag, den sista dagen, tusenårsrikets dag som representerar sabbatens vila. Som nämndes i början av denna undervisning är Herrens högtider förutsagda upprepningar av Messias första och andra tillkommelse.

*Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net*

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#)