

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Geen Wet, Geen liefde

Omdat we vlakbij de eindtijd leven zullen er valse profeten verschijnen die Gods Wet wegnemen;

Mattheüs 24:11-12

En er zullen veel **valse profeten** opstaan die zullen er velen misleiden. En **doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.**

De kern van Gods Wet is liefde: God liefhebben en anderen liefhebben. En als we de Wet afschaffen (vaak omdat we Paulus verkeerd begrijpen volgens 2 Petrus 3:15-17) ontstaat er wetteloosheid:

Zelfs als we slechts een deel van de Wet afschaffen komen we in de problemen. We moeten dat begrijpen vanuit een Bijbels perspectief; Hoe minder Wet er is, hoe minder liefde er zal zijn.

Zeker, er is genade in overvloed: het feit dat God van ons houdt. Maar hoe zit het dan met God liefhebben en anderen liefhebben? In de Wet leert God ons hoe wij God kunnen liefhebben, en hoe we anderen kunnen liefhebben en niet enkel van onszelf te houden.

Exodus 20:6

... maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

Deuteronomium 5:10

... maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben.

Deuteronomium 7:10

En Hij doet vergelding aan ieder van hen die Hem haten, door hen om te doen komen, hem persoonlijk; Hij zal tegenover wie Hem haat niet aarzelen. Hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk.

Deuteronomium 11:13

En het zal gebeuren, wanneer u nauwkeurig luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE (JHWH), uw God lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel ...

Deuteronomium 11:22

Want als u al deze geboden die ik u gebied, nauwlettend in acht neemt door ze te houden, door de HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben, door in al Zijn wegen te gaan en u aan Hem vast te houden, ...

Deuteronomium 30:16

Want ik gebied u heden de HEERE (JHWH) , uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden , Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE (JHWH), uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Deuteronomium 6:5

Daarom zult u de HEERE (JHWH), uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Leviticus 19:18

U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE (JHWH).

Nehemia 1:5

Ik zei: Och, HEERE (JHWH), God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.

Daniël 9:4

Ik bad tot de HEERE (JHWH), mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, ...

Mattheüs 22:35-37

En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jesjoea (Jezus) zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Mattheüs 10:39

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

Mattheüs 16:25

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Johannes 14:15

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

Johannes 14:21

Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Romeinen 13:9

Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

1 Johannes 5:2-3

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

2 Johannes 1:6

En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.

Dus zonder Wet is er geen liefde

Alhoewel het heel verdrietig is, is dat wel het uitgangspunt van veel doctrines. Niet opzettelijk, maar volgens Petrus: per vergissing. Het filosofisch gedachtegoed van enkel en alleen liefde wordt verkondigd. Maar vanuit een praktisch, Bijbels gedefinieerd perspectief wordt de liefde dan afgeschaft of zodanig vervalst dat het grotendeels ineffectief wordt. Gods Wet komt daardoor niet tot zijn doel, namelijk een licht voor de volken te zijn.

We moeten de focus niet steeds op onszelf willen leggen: op Gods genade en Gods liefde **voor ons**, en in plaats daarvan Hem liefhebben vanuit **gehoorzaamheid**. We moeten het Woord verkondigen, dus ook het hele Oude Testament, en dat niet afschaffen, afzwakken, wegdoen of negeren. Zelfs als er leraren zijn die een dergelijke doctrine bevorderen.

2 Timotheüs 4:3-4

Predik **het woord!** Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen **dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen**, maar dat zij zullen zoeken wat **het gehoor streelt**, en voor **zichzelf leraars zullen verzamelen** overeenkomstig hun eigen begeerten. **Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.**

Gods Wet wordt in de Bijbel “waarheid” genoemd.

Psalm 119:142 (NBG)

Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig en **uw wet is waarheid.**

Iets dat in strijd is met Gods Wet is een sprookje of een fabel die geen enkele basis vindt in het Woord. Als je geen interesse hebt in het liefhebben van God en het liefhebben van je naaste in gehoorzaamheid aan de Wet, dan roept de Bijbel je op om bij jezelf te rade te gaan of je Zijn genade wel hebt ontvangen.

1 Johannes 2:4

Hij die zegt: “Ik ken hem” maar Zijn geboden niet houdt, is een leugenaar en de waarheid, [Gods Woord/Wet] is niet in hem.

Want uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat we Hem - Zijn Woord dat vleesgeworden is - kennen.

Het is beter dat het volgende vers je NU wakker maakt, dan op het moment dat het in vervulling gaat: ...

Mattheüs 7:21-23

Niet ieder die tegen Mij zegt Heere Heere zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere Heere, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam demonen uitgedreven, en in Uw naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend. Ga weg van Mij, u die de **wetteloosheid** werkt.

Onze verlossing gaat wel degelijk over genade, maar we moeten vertrouwen hebben, - geloof - en ons toewijden aan Gods Woord om Zijn genade te ontvangen. Dat is het enige wat nodig is.

Maar wat betekent dat nu werkelijk?

Als je ergens diep van binnen van overtuigd bent – het Woord gelooft-, dan zal het bewijs daarvan aan de buitenkant zichtbaar zijn, doordat je het woord DOET. Dus het zijn niet de werken waardoor we worden gered - het uiterlijke - maar het woord dat IN ons is, dát redt ons.

Toch kan geloof niet bestaan zonder werken, omdat *de werken* bewijzen dat je het *innerlijke geloof* hebt. In diezelfde context vraagt Jacobus ons in hoofdstuk 2:

Jacobus 2:14

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?

In vers 17 antwoordt Jacobus:

Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.

Je bent nu toegerust om je geloof te testen en jezelf te onderzoeken. Aan welke zijde van het hek sta jij als het gaat om Mattheus 7: 21-23?

2 Korinthe 13:5

Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jesjoea de Messias in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.

We vergeten vaak dat Jezus - zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea - het vleesgeworden Woord is. Het Woord dat in Hem was, is hetzelfde Woord dat in ons zou moeten zijn. Hetzelfde Woord dat binnenin Hem was, is hetzelfde Woord dat Hij aan de buitenkant dééd. Welk woord breng jij tot uitvoering? Doe jij de dingen die Jesjoea in praktijk bracht... en die in het Woord van God gevonden kunnen worden? Doe je ze gedeeltelijk of volledig en waarom? Neem je Petrus' waarschuwing serieus? Want hij zegt dat hij ons van tevoren heeft gewaarschuwd.

Misschien is het wijs om er vanaf dit moment serieuzer mee om te gaan, zodat het later niet zo ernstig zal uitpakken. Onderzoek deze dingen, en onderzoek jezelf.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)