



*"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln "Persecution." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med denna översättning."*

## Förföljelse

### 2 Timoteus 3:12

Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.

Detta är en vers man sällan hör citeras av pastorer, lärare eller någon överhudsaget. Oavsett samfundstillhörighet eller åsikter, tycks ingen att tro att de kommer att bli förföljda p g a sin tro. Oftast tvärtom. De flesta tror att på grund av sin tro, kommer de **inte** att bli förföljda.

Vad är det som får dem att tro att de är så speciella att de inte kommer att förföljas eller till och med lida martyrdöden för att de uttrycker sin tro? Är vi mer än profeterna som förföljdes? Är vi mer än lärjungarna som förföljdes? Är vi mer än vår Frälsare som förföljdes?

Tänk på dessa mycket viktiga ord från Jesu egen mun;

### Johannes 15:18-21

Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.

Förföljelse kommer i våra liv på grund av Ordet. Ju mer ditt liv efterliknar Ordet, desto större är möjligheten att du får lida förföljelse från världen. Här är ändå en intressant synpunkt; Om vi tittar på förföljelsen av profeterna, lärjungarna och även Jesus själv, finner vi att deras förföljelse kom nästan alltid från den religiösa sektorn som hade förkastat Guds ord. Så om förföljelserna mot dig kommer från "religiösa" människor eller världen, borde du inte bli förvånad. Båda har förkastat hela Herrens ord, huvudsakligen hans undervisning i Gamla testamentet.

Men är förföljelse en dålig sak? Det beror troligtvis på din världsbild. Om du bara ser till världens människor för godkännande, är det inte en bra sak. Men om dina mål är mer av en evig i natur,

då är det faktiskt en bra sak.

### **Matteus 5:10-12**

*Saliga är de som blir förföljda □ för rättfärdighetens skull, □ för dem tillhör himmelriket. □  
Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er  
för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen.  
På samma sätt förföljde man profeterna före er. □*

Förföljelse bör inte vara något främmande i våra liv. Det är förutsagt.

Om du förlitar dig på denna världen för godkännande och att bli uppskattad av alla,  
då ska du begrunda denna varning från Herren själv;

### **Lukas 6:26**

*Ve er när alla människor talar väl om er!  
För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. □*

Nyckelorden här är "alla människor."

När du förkunnar och lever i hela ordet, kan du räkna med att folk talar illa om dig.

Många associerar förföljelse med prövningarna i den sista tiden. Men det är inte de enda gånger  
förföljelse kommer att ske. De kommer visserligen att hända då, men Skriften gör klart att  
förföljelsen är något som kan förväntas i vår dagliga vandring med Herren.

Tänk på Paulus ord till Thessalonikerna;

### **1 Tessalonikerbrevt 3:4**

*Redan när vi var hos er sade vi er i förväg att vi skulle få lida,  
och så har det också gått som ni vet. □*

Paulus gick igenom mycket för evangeliets skull. Skenrättegångar och förföljelse var något som var  
vardagsmat i hans liv;

### **2 Korinterbrevet 1:8-11**

*Bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde  
bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen,  
för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda.  
Från en sådan död räddade han oss, och han kommer att rädda oss igen.  
Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta rädda oss, när också ni hjälper oss med er förbön.  
Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått. □*

Han beskriver detta ännu mer i kapitel 11;

### **2 Korinterbrevet 11:23-28**

*Är de Kristi tjänare? Nu talar jag som en galning: Jag är det ännu mer. Jag har arbetat mer,  
suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag  
fem gånger fått fyrtio rapp minus ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag  
blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit på öppet hav.  
Jag har ofta varit på resor, i faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från  
hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under möda och slit,  
ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. □  
Utöver allt annat har jag det dagliga ansvaret, omsorgen om alla församlingarna.*

Detta sätter saker i ett annat perspektiv eller hur? Det är lätt att se bort från en situation när det inte händer oss personligen. Men när det händer oss, vad gör vi då? Vad ska vi göra? Vad ska vår attityd vara mot förföljelse på grund av vår tro? Ska vi gnälla och klaga? Ska vi framföra våra rättigheter till Herren och säga; "Hallå! Vad är det som händer? Detta hade jag inte förväntat mig!" Ta en titt på Paulus attityd;

### **1 Korinterbrevet 4:12**

*Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi blir hånade välsignar vi, när vi blir förföljda härdar vi ut*

Och ännu tydligare, se vad Jesus gjorde;

### **Filipperbrevet 2:5-8**

*Var så till sinnes som Kristus Jesus var: □  
Han var till i Guds gestalt □ men räknade inte jämlikheten □ med Gud som segerbyte, □  
utan utgav sig själv □ och tog en tjänares gestalt □ och blev människan lik.  
När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig □  
och blev lydig ända till döden – döden på korset. □*

Och även;

### **Jesaja 53:7**

*Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun.  
Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,  
lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.*

Vissa kanske säger "Ja, ja, det var ju Jesus och Paulus. Naturligtvis blev DE förföljda och misshandlade, men de var ju speciella." Petrus sa att Jesus är vårt exempel, även i våra prövningar och förföljelser.

### **1 Petrus 2:21-23**

*Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun.*

*"Till detta är ni kallade kallade."* Waow. Tänk på det. *"Till detta är du kallad."* Det är en "kallelse" för alla troende. Hur många gånger har vi hört detta predikat eller undervisat? Inte särskilt ofta.

Men denna kallelse är något vi inte bör bli förvånade över. Det finns många andra exempel i Skrifterna på troende som drabbats av svårigheter för att de följde rättfärdighetens väg;

### **Hebreerbrevet 10:32-34**

*Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje, dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli frantagna era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående.*

Tänk på vad som sägs i Hebreerbrevet 11, som ofta kallas "Trons människor."

## Hebreerbrevet 11:35-40

...Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse, för de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick utstå hån och piskrapp, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och hålor. □ Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro, fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss: först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. □

”Världen var inte värdig att ta emot dem.” Vilket ett uttalande! Stanna upp inför detta ett ögonblick.  
”Världen var inte värdig att ta emot dem.” Hur häftigt skulle det inte vara att någon sa det om oss.

Förföljelse för vår tro ska inte vara främmande för oss. Det bör vara en påminnelse om att vi verkligen inte är av denna världen.

Vi ska vara utomjordingar och främlingar som bara passerar igenom.

## 1 Petrus 1:17

Om ni kallar honom Far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar.

Även om vi lever i världen, låt oss inte glömma att vi inte är en del av den. Vi bör inte bli förvånade när folk pratar illa om oss, stirrar på oss, utesluter oss från sina samlingar och listan kan bli mycket lång. Den kommer att växa och bli mer aggressiv i de kommande dagar som väntar oss när det fortsätter att mörkna.

Vi bör veta att de svårigheter som vi får utstå, är för att vi lever ut Guds ord inför deras ögon. Om förföljelse kommer av någon annan anledning, är det mest troligt att vi gjort oss förtjänta av det.

## 1 Petrus 2:20

Vad är det värt för beröm om ni står ut med straff när ni syndar?  
Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda, då är det en nåd inför Gud. □

Vårt liv ska exemplifiera vår Frälsares vandring i varje aspekt. Det borde vara vårt mål i livet. Vi bör glädjas över vad det innebär i våra liv.

Tänk på vad Jakob talade om;

## Jakob 1:2-4

Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt. □

Prövningar och förföljelser är påminnelser om att vi verkligen inte är av denna världen. Vi passerar bara igenom. Vi görs till Guds avbild, inte en produkt av denna världen. Som Jesus sa;

## Matteus 12:30

Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. □

När vi går framåt i tiden, kommer splittringen bara att bli mer påtaglig som visar vilken sida man står på. Synden kommer bara att fortsätta att växa till det sämre i världen och gör allt för att ta ställning för eller emot den ene eller den andre. Alla kommer att tvingas göra det valet förr eller senare. När det blir mer påtagligt och man väljer sida, kommer förföljelsen bara att öka.

Så vad är den skiljelinje som kommer att bli mest påtaglig?

### **Matteus 10:32-33**

Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min Far i himlen.  
Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min Far i himlen.

Detta är den linje som driver på uppdelning och orsakar hatet att strömma ut från andra gentemot de troende som står fast i hela Guds ord.

Jämför med Jesu ord;

### **Matteus 10:34-36**

Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, och var och en får sin familj till fiender. □

När du står orubbligt fast med Jesus att förkunna Ordet, hela Ordet, kommer förföljelse från alla upptänkliga håll. Allteftersom vi kommer närmare Jesu återkomst, kommer också förföljelserna att öka.

### **Matteus 24:9**

Då ska man utlämna er åt lidande och döda er,  
och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Vissa kanske säger; "Men vänta lite nu! Jag trodde att vi skulle bli beskyddade i den sista tiden." Det är sant för vissa men inte självskrivet. För mer förståelse av detta rekommenderar vi att du tar del av på vår undervisning med titeln [De sju församlingarna](#).

Även om vi är nära den sista tiden eller om vi är flera decennier från den, är fienden ändå ute efter att förgöra de troende.

### **1 Petrus 5:8-9**

Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden.

Ni ska veta att "sluka" här betyder inte förföljelse, utan att få någon att vända sig bort från tron mitt i förföljelsen. Det är således till uppmuntran för oss att stå fast i tron och veta att många andra går igenom samma lidande.

Det är också den uppmuntran vi ser i Hebreerbrevet som handlar om ankomsten av Antikrist. Efter att ha beskrivit sina tidigare förföljelser, uppmuntrar författaren sina läsare att inte dra sig tillbaka i den kommande tiden med Antikrist, vilket skulle leda till att de förgörs.

### **Hebreerbrevet 10:35-39**

Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För:□

*Ännu en kort liten tid, □så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja.*

*Min rättfärdige ska leva av tro. □Men drar han sig undan, □har min själ ingen glädje i honom.*

**Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade, utan dem som tror och vinner sina själar. □**

Idag verkar det som om orden i Joshua ropar från bergshöjderna;

### **Joshua 24:15**

Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren ."

Du kan följa med den här världens ström eller stå upp och förkunna Guds ord och vandra som "trons människor" som stod starka mitt i förföljelser och svårigheter.

Vi uppmuntrar dig att ställa dig i raden av dem som inte världen är värdig att ta emot.

*Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; [www.testeverything.net](http://www.testeverything.net)*

**Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i Guds fullkomliga Ord.**

**EMAIL:** [Info@119ministries.com](mailto:Info@119ministries.com)

**FACEBOOK:** [www.facebook.com/119Ministries](http://www.facebook.com/119Ministries)

**WEBSITE:** [www.TestEverything.net](http://www.TestEverything.net) & [www.ExaminaloTodo.net](http://www.ExaminaloTodo.net)

**TWITTER:** [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#)