

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Eigen gerechtigheid

VRAAG:

Waarom lijkt Paulus in Filippenzen 3 te suggereren dat de Wet van God niet meer voor ons geldt omdat wij in Christus geloven? Paulus zegt: “niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;”

Er was een tijd dat Paulus aanhanger was van het onderwijs en de filosofieën van de Farizeeën. De Farizeeërs maakten tradities en wetten waarvan ze wilden dat anderen zich daaraan hielden.

Een van die wetten was dat je je handen op een bepaalde manier moest wassen, waarbij je bepaalde gebeden moest uitspreken, voordat je kon gaan eten. De Farizeeën hadden duizenden van zulke menselijke geboden.

De Farizeeën hadden deze geboden gebaseerd op concepten uit de Torah, de Wet van God, die echter niet helemaal zo in de Wet van God staan. Vandaag de dag noemen we die geboden de mondelinge leer, of de Talmoed.

Als je de wetten van de Farizeeën niet hield, dan was je in de ogen van de Farizeeën niet rechtvaardig. Ze corrigeerden en dwongen anderen om hun menselijke geboden te volgen vanuit de veronderstelling dat hun autoriteit om dergelijke geboden te maken van Jahweh Zelf kwam.

Het gebeurde regelmatig dat onze Messias Jezus, Zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, de geboden van de Farizeese mondelinge wet met opzet overtrad om de mensen daarmee te laten zien dat de Farizeese wetten niets voorstelden, omdat het om de geboden van God gaat.

We zien dat bijvoorbeeld gebeuren in Markus 7.

Markus 7:1-13

En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de Schriftgeleerden, die uit Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. (Want de Farizeeën en alle Joden eten niet, als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te

houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden.) Daarna vroegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen? Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat:

Dit volk eert Mij met de lippen,
maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.
Maar tevergeefs eren zij Mij
door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.
Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van mensen

En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

Zoals we eerder aangaven, was er een tijd dat Paulus zich aan deze ‘overlevering van de ouden’ hield.

Maar is het je opgevallen wat onze Messias zei in Markus? Jesjoea zei dat deze tradities het Woord van God krachteloos maken. Zie je dat Jesjoea niet zei dat je de Wet van God niet moet volgen. Jesjoea citeert Mozes zelfs en noemt daarna de door Mozes geschreven woorden Gods Wet en Woord van God.

U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd...

En Hij zei ook:

... en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

Waarom deed Hij dat? Waarom zouden deze menselijke geboden de woorden van Mozes krachteloos maken?

Omdat, ook al zijn deze mondelinge tradities gebaseerd op concepten uit de Wet van God, ze niet de echte Wet van God zijn. De Farizeeën hebben dan ook een nieuw soort gerechtigheid bedacht... een gerechtigheid die uit de mens komt, en niet uit God. Als gevolg daarvan gaan mensen andere mensen navolgen in plaats van onze Schepper door Zijn rechtvaardige Wet.

Dat bedoelt Paulus in Filippenzen 3, het is dezelfde boodschap als onze Messias gaf in Markus 7.

Filippenzen 3:8-11

Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van (Messias Jesjoea) Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht

van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

Onze Messias onderwees en deed alleen de Torah. De Torah is de gerechtigheid die wij moeten doen.

1 Johannes 2:29

Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.

1 Johannes 3:7

Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.

1 Johannes 3:10

Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.

Doet dit afbreuk aan wat Jesjoea deed in Zijn perfecte gerechtigheid? Helemaal niet. We moeten de Wet van God volgen binnen onze mogelijkheden, vanuit een oprecht verlangen, omdat God liefhebben het volgen van Zijn Wet is.

1 Johannes 5:3

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

Dus, met de gerechtigheid die wij doen verdienen wij onze redding niet, we doen gerechtigheid omdat we van God houden. We houden van God omdat we ons herinneren wat onze Schepper deed door Jesjoea, waarin hij ons genade aanbiedt omdat wij tekortschieten in het houden van Zijn perfecte gerechtigheid, of Torah. Wil je meer weten over gerechtigheid en de Torah, bekijk dan onze studie “[Honger](#)”

We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)