



"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln "Ekklesia." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen.

Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."

Ekklesia

Det talas idag mycket om Israel och kyrkan.

Men vad är Israel? Vad är kyrkan?

Tänk om vi skulle säga att de var en och den samma?

Det låter kanske främmande att höra för många i början. Men låt oss titta närmare på detta.

Är Israel bara ett land på kartan? Är Israel bara det folk som bor inom dess gränser?

Är kyrkan en byggnad? Är kyrkan alla de människor som deltar i möten i denna byggnad?

Vad är definitionen av benämningen "kyrkan" och "Israel"?

Under lång tid har vi fått höra att dessa två namn har olika definitioner, att de är två helt olika enheter.

Men Israel är identifierat på ett tidigt stadiet i Gamla Testamentet.

2 Mosebok 5:2

Men farao svarade: "Vem är Herren? Skulle jag lyssna på honom och släppa Israel? Jag känner inte Herren, inte heller tänker jag släppa Israel."

HERREN sa också;

2 Mosebok 9:4.

Men Herren skall göra skillnad mellan israeliternas boskap och egyptiernas, så att inget djur som tillhör Israels barn skall dö."

Likadant efter uttåget;

2 Moseboken 12:37-38

Israels barn bröt upp och drog från Raamses till Suckot, omkring 600 000 man till fots förutom barn. Också en stor blandad folkhop drog upp med dem, dessutom får och nötboskap, en mycket stor hjord.

Det var alltså andra som gick med dem. Vad hände med denna "blandade folkhop?"

Vi märker att de betraktades som en del av Israel med en gång. Tänk på vad som hände när Farao jagade alla dem som lämnade Egypten strax efter att han lät dem gå;

2 Moseboken 14:19-20

Guds ängel, som hade gått framför Israels här, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnstoden, som hade gått framför dem, flyttade sig och tog plats bakom dem, så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Molnet var där med mörker, samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten kunde den ena hären inte komma in på den andra.

De var verkligen de första som blev inympade. Kom ihåg att det land som Israel var på väg att inta uppdelades mellan de tolv stammarna.

Inte de tolv stammarna plus den blandade hop som följde med dem. Endast de tolv stammarna.

Dessutom sa Herren att den blandade hopen inte skulle betraktas annorlunda än Israels folk eller följa sina egna lagar, utan blev ålagda att följa samma lag som Israeliterna.

4 Moseboken 15:15-16

Inom församlingen (quhal) skall samma stadga gälla för er och för främlingen hos er, en evig stadga från släkte till släkte. Som det är för er, så skall det vara för främlingen inför Herrens ansikte. Samma lag och samma rätt skall gälla för er och för främlingen som bor hos er."

■ ■

De betraktas lika. De hade verkligen inympats eller adopterats bland Israels folk.

Vad säger detta oss? Israel är de som valde att följa Herren. Låt oss inte glömma det.

Men hur är det med kyrkan? Ordet Kyrka finns överhuvudtaget aldrig nämt i Bibeln.

Däremot församlingen, som nämns av Jesus själv.

Matteus 16:18

Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling (ekkesia), och helvetets portar ska inte få makt över den.

Han säger samma sak i kapitel 18;

Matteus 18:16.

Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen (ekkesia). Och lyssnar han inte heller till församlingen (ekkesias), då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare.

Det grekiska ordet "ekkesia" betyder egentligen "församling."

Hade tolkarna använt ordet "församling," som Ekklesia egentligen betyder, i stället för ordet "kyrka,"

så skulle det aldrig uppstått någon sammanblandning i denna fråga. Vi uppmuntrar dig att leta upp ordet "församling" i någon Biblisk ordbok. Du kommer att se att det säger "församling."

Jämför även med Stefanus hänvisning till Mose i Apostlagärningarna;

Apostlagärningarna 7:38

Det var han som i församlingen (ekkesia) i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder, och han tog emot levande ord för att ge till oss.

■

Ordet för församling här är ekkesia, och det är rätt översatt. Exakt samma ord benämns "kyrka" i resten av Nya testamentet. Varför har inte översättarna konsekvent använt ordet församling (ekkesia) istället för "kyrka" som på andra ställen i Nya testamentet?

Eftersom det skulle placera Mose i "kyrkan," och de flesta vill skilja sig från Israel.

Inget kan vara längre från sanningen. Om "församlingen" användes som det borde ha gjorts för "ekklesia" i resten av Nya testamentet, så skulle flödet mellan Gamla och Nya testamentet vara betydligt smidigare. Då skulle vi se att "kyrkan" verkligen är en fortsättning av församlingen i Gamla Testamentet, Tanakh, och inte någon förment ny skapelse av Yeshua.

Även Septuaginta, som var den Grekiska översättningen av Tanakh (Gamla Testamentet) använder faktiskt ekklesia för församlingen i hela översättningen.

Om du inte visste det, var Septuaginta skriven hundratals år före Yeshua.

Vad betyder det här? Det betyder att alla under det första århundradet förstod att Israels var församlingen, ekklesia. Det kan verkligen inte förbises längre. För att ytterligare bestyrka detta, ser vi att i det nya Jerusalem finns endast tolv portar. Tolv portar för Israels tolv stammarna;

Uppenbarelseboken 21:12

[Staden hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid portarna fanns tolv änglar. Där var också namn inskrivna: namnen på Israels barns tolv stammar.](#)

Vi måste notera att det inte fanns en port för hedningaförsamlingen. Vad betyder det?

Som Yeshuatroende är vi i inympade i Israel och Israel är församlingen. Bibliskt sett kan vi inte skilja på Israel och församlingen. Det finns inget sådant som "Israel" och "församlingen" eftersom Israel är församlingen. Kom ihåg att vid den första utvandringen, var alla som valde att följa HERREN en del av Israel. Så är det i dag också.

Vi uppmuntrar dig att titta på vår undervisning [Inympade](#) och [De förlorade fåren](#) för mer information om detta ämne. Israel är församlingen och församlingen är Israel.

Du kommer in i det nya Jerusalem genom en av de tolv stammarna, annars kommer du inte in alls.

*Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net*

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#