



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Enkele vragen

Ik wil je graag enkele vragen stellen. Het is het beste om niet te lang over je antwoord na te denken. Neem, indien mogelijk, pen en papier om jouw antwoorden op te schrijven.

De eerste vraag: Spreekt Gods Woord Zichzelf tegen?

Ik hoop dat je net als ik “nee” hebt geantwoord. Als iets uit Zijn Woord tegenstrijdig lijkt, dan ligt dit enkel aan het inzicht dat we wel of niet hebben.

1 Korinthe 14:33

³³ Want God is geen God van wanorde, maar van vrede,...

Dus het antwoord moet “nee” zijn. Omdat God geen God van wanorde is. Als Zijn Woord Zichzelf zou tegenspreken, zou het gevolg ervan wanorde zijn. Eens? Dus het antwoord is “nee”.

De volgende vraag: blijft Gods Woord voor altijd bestaan?

Hopelijk is jouw antwoord “ja”. Want volgens Petrus, die op zijn beurt Jesaja citeert, blijft Gods Woord voor altijd bestaan.

Jesaja 40:8

⁸ Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

1 Petrus 1:25

²⁵ Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

De volgende vraag: doet God ook maar IETS zonder het eerst aan Zijn profeten te openbaren?

Nee, dat doet Hij niet.

Amos 3:7

⁷ Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Dus telkens als God iets zal doen, zegt Hij dit eerst aan Zijn kinderen door Zijn profeten.

DUS:

- 1) Gods Woord spreekt Zichzelf niet tegen.
- 2) Gods Woord blijft voor altijd bestaan.
- 3) God doet niets tenzij Hij het eerst door Zijn profeten openbaarde.

Dit gaat erg diep en dit zou het startpunt moeten zijn van ieders geloof. In ons geloof zou niets mogen afwijken van deze belangrijke uitgangspunten. Als iets in ons geloof zich tegen één van deze drie punten, die ingesteld werden in de Schriften, verzet, zullen we slechts leerstellingen van mensen volgen en NIET het eeuwige Woord van God die de basis is waarop wij geoordeeld zullen worden.

Denk hier even over na. Is er IETS waarvan jij momenteel gelooft dat het één van de drie opgesomde punten tegenspreekt?

In eerste instantie is jouw antwoord waarschijnlijk: “natuurlijk niet”. Maar we willen je aanmoedigen om jouw geloof te onderzoeken; iets wat de Schrift ons opdraagt om te doen.

2 Korinthe 13:5

⁵ Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.

Klaagliederen 3:40

⁴⁰ Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laten wij terugkeren tot de HEERE!

Als je het dus eens bent met deze 3 punten, laat me je dan nog enkele vragen stellen:

1) Neem je de Sabbat in acht, zoals in de Wet staat? Zo nee, waarom niet? Wat is de reden? Als je overtuigd bent dat Gods Woord voor altijd blijft bestaan, zou je dan niet het 4^e gebod moeten naleven?

2) Geloof je dat God Zijn Wet afschafte op het moment dat Hij Jezus/Jesjoea zond om die te vervullen?

Als je dit gelooft, op welke profetie baseer je dat dan? Als je dat werkelijk gelooft, zou dit dan niet Gods Woord in het Oude Testament onbetekenend maken en er dus voor zorgen dat Gods Woord niet voor altijd blijft bestaan? Hoewel Jesaja zei dat Gods Woord, tot en met het moment dat hij het opschreef, voor altijd blijft bestaan? Als je dit gelooft, zou dit betekenen dat Gods Woord Zichzelf tegenspreekt, namelijk iets zeggen in het Oude Testament en dan iets anders zeggen in het Nieuwe Testament? En:

3) Als je met mij akkoord ging bij de eerste drie vragen, voel je je dan nu OK met het:

- * maken dat Gods Woord Zichzelf tegenspreekt?
- * ervoor zorgen dat Gods Woord NIET voor eeuwig blijft bestaan?
- * geloven in iets dat God niet Zelf vooraf bekendmaakte?

Zou het geen zorg voor je moeten zijn dat je iets gelooft dat in strijd is met het eeuwige Woord van God, die de basis is waarop wij geoordeeld zullen worden?

Gods Woord spreekt Zichzelf niet tegen.

Gods Woord blijft echt voor altijd bestaan.

En God doet NIETS tenzij Hij het eerst aan Zijn kinderen vertelde.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@receive-and-go.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/Receive.Go

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.receive-and-go.com

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)