

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Een nieuw gebod?

Johannes 13:34-35

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Velen zeggen dat Christus hier een nieuw gebod gaf aan Zijn discipelen. Was dat inderdaad zo? Of legde Hij gewoon een bestaand gebod voor de eerste keer uit aan Zijn discipelen? Nogmaals...

Johannes 13:34-35

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

“Zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.”

Hij legt uit dat we aan Hem een voorbeeld moeten nemen van wat Hij het tweede grote gebod noemt.

Mattheüs 22:37-40

Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Dus waar in de Bijbel vinden we dat gebod?

Leviticus 19:18

U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE (JHWH).

Dus gaf Jesjoea een nieuw gebod? Natuurlijk niet. Het staat hier in Leviticus.

Als we zeggen dat Christus een nieuw gebod gaf, dan maken we Hem tot een zondaar betekent dit dat Hij toevoegde aan het Woord van God en. Want in het Woord staat:

Deuteronomium 4:2

U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE (JHWH), uw God, die ik u gebied, in acht neemt.

Als je zegt dat Jesjoea een nieuw gebod maakt, verklaar je Hem tot zondaar. Omdat Hij iets nieuws zou hebben toegevoegd. Maar het gebod bestaat al in Leviticus. Hij lichtte het gewoon voor de eerste keer nader toe aan de discipelen.

Een voorbeeld ter verduidelijking... Laten we ervan uitgaan dat je leraar bent voor de 1^e klas. Halverwege het schooljaar zeg je: "Oké klas. Vandaag ga ik jullie een nieuw onderdeel van wiskunde leren. Het heet vermenigvuldiging." Is vermenigvuldiging iets nieuws? Natuurlijk niet. Maar, het is nieuw voor de klas.

Zo is het ook met Jesjoea, Hij leerde Zijn leerlingen niet iets nieuws. Hij leerde hen gewoon voor de eerste keer een oude les. En Hij gaf hen daarvan het voorbeeld in hoe Hij ernaar leefde.

Dus, is jouw Christus een zondaar? Of een groot leraar van het eeuwige Woord?

Gewoon een gedachte.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)