



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Ecclesia (gemeente)

Er wordt veel gepraat over Israël en de kerk. Maar wie is Israël? Wie is de kerk?

Wat als nu blijkt dat ze één en dezelfde zijn? Ik weet dat dit in eerste instantie voor velen raar klinkt. Maar laten we dit eens onderzoeken. Is Israël alleen maar een paar landgrenzen op een landkaart? Bestaat Israël uit de personen die leven binnen die grenzen?

Hetzelfde geldt voor de kerk, is de kerk alleen maar een gebouw? Bestaat de kerk uit alle personen die samenkomsten bezoeken in een gebouw?

Dus wat zijn nu de definities van de begrippen “Kerk” en “Israël”?

Er is ons gedurende lange tijd verteld dat deze twee woorden twee verschillende betekenissen hebben, dat het twee compleet verschillende begrippen zijn.

Israël wordt uiteraard voor het eerst geïdentificeerd in het Oude Testament.

Exodus 5:2

Maar de farao zei: **Wie is (Jahweh) de HEERE, naar Wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken (Jahweh) de HEERE niet en ik zal Israël ook niet laten gaan.**

Israël krijgt deze titel ook van Jahweh zelf...

Exodus 9:4

En (Jahweh) de HEERE zal onderscheid maken tussen het vee van Israël en het vee van Egypte, zodat er niets zal sterven van alles wat van de Israëlieten is.

En na de uittocht uit Egypte ook...

Exodus 12:37-38

Zo trokken de Israëlieten van Rameses naar Sukkoth, ongeveer zeshonderdduizend man te voet, mannen alleen, vrouwen en kleine kinderen niet meegerekend. Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee, en kleinvee en runderen, zeer veel vee.

Anderen gingen met hen mee. Wat is er gebeurd met deze “andere mensen”?

We zien dat zij direct vanaf het begin worden beschouwd als deel van Israël.

Bedenk wat er gezegd wordt op het moment dat farao iedereen achtervolgt die hij zojuist heeft vrijgelaten.

Exodus 14:19-20

Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de Wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël.

Ze werden gezien als deel van Israël. Zij waren eigenlijk de eersten die geënt werden.

Onthoud dat het land dat Israël in bezit had genomen, werd verdeeld onder de twaalf stammen. Niet de twaalf stammen en degenen die hen vergezelden. Alleen de twaalf stammen. Daarnaast werd hen verteld dat ze niet werden gezien als ‘anders’ en dus niet hun eigen wetten mochten volgen. Ze kregen de instructie om dezelfde richtlijnen te volgen als diegenen die tot de autochtone bevolking hoorden.

Numeri 15:15-16

Voor u, gemeente (kehille), en voor de vreemdeling die bij u verblijft, geldt één verordening, een eeuwige verordening, al uw generaties door: net zoals u, zo moet ook de vreemdeling voor het aangezicht van (Jahweh) de HEERE zijn. Eén Wet en één bepaling geldt voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft.

Daar staat het dus.

“Net zoals u, zo moet ook de vreemdeling voor het aangezicht van (Jahweh) de HEERE zijn”

Zij zijn hetzelfde. Ze waren echt geënt op Israël.

Wat zegt dit ons? Israël is iedereen die ervoor kiest om Jahweh te volgen. Laten we dit niet vergeten.

Hoe zit het dan met de kerk?

De kerk wordt natuurlijk voor het eerst genoemd in het Nieuwe Testament. Door Jesjoea zelf.

Mattheus 16:18

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal Ik Mijn gemeente (ecclesian) bouwen, en de poorten van de hel (Hades) zullen haar niet overweldigen.

Hij noemt de gemeente ook opnieuw in hoofdstuk 18:

Mattheus 18:17

Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente (ecclesia). En als hij ook niet naar de gemeente (ecclesias) luistert, laat hij dan voor u als heiden en de tollenaar zijn.

Het Griekse woord “ecclesia” betekent eigenlijk gemeente. Als de vertalers het woord “gemeente” hadden gebruikt in plaats van het woord “kerk” dan zou er geen verwarring zijn ontstaan over dit onderwerp.

We moedigen je aan om het woord “gemeente” op te zoeken in het Oude Testament. Je zult zien dat het refereert aan de “kerk” van het Oude Testament.

Vergelijk ook Stefanus’ verwijzing naar Mozes in Handelingen.

Handelingen 7: 38

Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk (van de gemeente) bij de Engel was Die tot hem sprak op de berg Sinai, en bij onze vaders, en hij was het die de levende woorden ontving om aan ons door te geven.

Het woord voor gemeente is hier ecclesia. Dat klopt. Exact hetzelfde woord wordt in het hele Nieuwe Testament gebruikt voor “kerk”.

Waarom vertaalden de vertalers dit woord ecclesia niet met “kerk” zoals in alle andere gevallen in het Nieuwe Testament?

Omdat Mozes daarmee tot de “kerk” zou hebben behoord. En de meesten willen de kerk scheiden van Israël. Terwijl niets minder waar is dan dat.

Als “gemeente” was gebruikt voor “ecclesia” in het hele Nieuwe Testament, zoals het had moeten, dan hadden het Oude en Nieuwe Testament naadloos op elkaar aangesloten. Dan hadden we gezien dat de “kerk” ten diepste het vervolg is op de gemeente van het Oude Testament; de Tenach, en niet een zogenaamde nieuwe creatie van Jesjoea.

Zelfs de Septuagint, de Griekse vertaling van de Tenach (het Oude Testament) vertaalt ecclesia met gemeente in de hele vertaling. Voor het geval je het niet wist, de Septuagint is honderden jaren vóór de komst van Jesjoea geschreven.

Wat betekent dit? Het betekent dat het woord *ecclesia* door iedereen in de eerste eeuw geïnterpreteerd werd als de gemeente van Israël. We kunnen dit echt niet langer negeren.

Als vervolg hierop zien we in het Nieuwe Jeruzalem dat er twaalf poorten zijn. Voor de twaalf stammen.

Openbaring 21:12

Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten.

Merk op dat er geen poort is voor de heidense “kerk.” Wat betekent dit? We zijn geënt op Israël EN Israël is de kerk.

Bijbels gesproken, kunnen we Israël en de kerk niet scheiden. Er bestaat niet zoiets als “Israël” en de “kerk” omdat Israël de kerk IS.

Onthoud dit; zoals het was in de dagen van de uittocht uit Egypte, was iedereen die ervoor koos om Jahweh te volgen Israël. En zo is het vandaag nog. We moedigen je aan om ons onderwijs “Geënt”, “De verloren schapen” en “De fout van de bedelingenleer” te bekijken voor meer details over dit onderwerp.

Nogmaals, Israël is de kerk en de kerk is Israël. Je zult het Nieuwe Jeruzalem binnengaan door één van de poorten van de twaalf stammen, of je zult er helemaal niet binnen gaan.

We bidden dat je hebt genoten van dit onderwijs, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom.

Voor meer over dit en ander onderwijs, bezoek ons op www.119ministries.nl

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#