



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De bereidheid van de Bereërs

We hebben allemaal wel eens gehoord van de Bereërs, de Joden die onderzochten wat ze hoorden en daardoor de waarheid ontdekten.

Het is van groot belang om het woord dagelijks te onderzoeken, maar zulk onderzoek is zinloos als je niet een bepaalde houding hebt, die helaas vaak over het hoofd wordt gezien. De Bereërs deden niet alleen dagelijks onderzoek in het Woord, maar ze hadden iets dat werkelijk verschil maakte.

Handelingen 17:11

*En dezen (Bereërs) waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote **bereidwilligheid (prothumia)** en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.*

GK G4608 | S G4288; prothumia

Stiptheid, bereidwilligheid, gedrevenheid, bereid

Het lijkt erop dat we op de Bereërs moeten lijken in de manier waarop zij "het Woord ontvingen met grote bereidwilligheid."

Vaak zoeken we niet met een bereidwillige houding; vaak zoeken we met een zekere agenda.

Als we allemaal zouden onderzoeken met een open houding en een open hart, dan zouden we de waarheid vinden. God zal het niet verbergen voor iemand die "het woord ontvangt met grote bereidwilligheid" ... maar degenen die al denken te weten hoe het zit, hebben hun ogen en oren toegesloten... ze kunnen de Schriften dagelijks onderzoeken en precies datgene vinden waarnaar ze op zoek zijn, terwijl ze er van overtuigd zijn dat ze het juiste doen.

Het gaat om het aspect “zoeken”. Er zijn mensen die de “waarheid zoeken”, terwijl anderen slechts op zoek zijn naar een manier om “hun uitleg te verdedigen.”

Mensen moeten zoeken naar pure, onvervalste waarheid, en openstaan voor die waarheid, wat die ook mag zijn.

Zij zullen het vinden. Daarom staat er in de Bijbel: “Zoek en je zult vinden, klop en jou zal worden opengedaan.” (Mat 7:7) Als we niet oprecht zoeken zoals de Bereërs, dan zullen we niets vinden, omdat onze ogen zijn gesloten.

Dus, laten we inderdaad net zoals de Bereërs zijn, in het dagelijks onderzoeken van het Woord, maar nog belangrijker, laten we net zoals de Bereërs ons verstand openen met bereidheid om de waarheid te vinden, zodat we niet alleen onze eigen versie van de waarheid bewaren.

Zomaar een gedachte....

We hopen dat je door deze studie bent gezegend. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. Sjalom! Wil je meer weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website www.testeverything.net

Sjalom, en mag Jahweh je zegenen in het wandelen in het volledige Woord van God.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. Sjalom.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)