



*“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”*

## **Hebreeuwse herkomst van Amen**

Wereldwijd is *amen* (of in Hebreeuws *ah-mehn*) het meest bekende Hebreeuwse woord.

Maar wat betekent het eigenlijk?

Dit woord komt van de stam *aman* (*uitgesproken als ah-mahn*), en betekent 'stevig geplant zijn' zoals je kunt zien in Jesaja 22:23 waar wordt gesproken over een “*pin vastgeslagen in een stevige plaats.*”

### **Jesaja 22:23**

*Ik zal hem als een pin vastslaan in een stevige (aman) plaats, zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader.*

Het zelfstandig naamwoord 'amen' wordt in de Bijbelse tekst gebruikt door mensen die een uitspraak bevestigen. Met andere woorden, ze zeggen dat ze stevig instemmen met iets dat werd gezegd.

Als je een tent opzet, kies je altijd voor “stevige” grond om je tentpinnen in te slaan zodat als de wind waait, de tentpinnen niet uit de grond worden getrokken, waardoor de tent instort.

Kijk bijvoorbeeld naar Jesaja 22:23, waar het woord *amen* wordt vertaald als "stevig" in de HSV. Dit woord is de werkwoordsvorm van het woord “*amen*”. Als we “*amen*” zeggen, betekent dat letterlijk 'ik sta stevig op dit gebed'.

Op Facebook doet een theorie de ronde waarin wordt geïmpliceerd dat we het woord “*amen*” niet moeten uitspreken aan het einde van gebeden. De gedachte daarachter is als volgt.

*“Het woord 'amen' is eigenlijk de naam van een Egyptische god. Dus als jij je gebed afsluit met 'amen', dan richt je je gebed eigenlijk aan een specifieke Egyptische god.”*

Soms wordt het ook als volgt verwoord:

*“We mogen de namen van andere goden niet in de mond nemen. Dat staat immers in Exodus 23:12...”*

## **Exodus 23:13**

“Bij alles wat Ik tegen u gezegd heb, moet u op uw hoede zijn. U mag niet aan de naam van andere goden denken, die mag niet uit uw mond gehoord worden!”

Nou, er is inderdaad een Egyptische god van wie de naam misschien heeft geklonken zoals het Hebreeuwse woord “amen”.

Zijn naam was Amoën of Amon. Uiteindelijk werd hij bekend met de naam Amon-Ra. En dat is eigenlijk de mix van twee godheden... Amon en Ra. Voor zover wij konden achterhalen werd hij bekend als de koning van de goden en de god van de wind. Onderzoek lijkt te ondersteunen dat Amoën of Amon waarschijnlijk niet op dezelfde manier werd uitgesproken als “amen.”

Maar dat terzijde, zoals genoemd was dit inderdaad een Egyptische god wiens naam vanuit linguïstisch oogpunt wellicht nauw verwant was met het Hebreeuwse woord “amen”. Afhankelijk van waar je zoekt zijn er zelfs bronnen die spreken over “Amen” of “Amen-Ra”.

Wij worstelen met de gedachte dat we een Hebreeuws woord NIET zouden mogen uitspreken omdat het linguïstisch gelijk is aan iets uit een heidense religie.

Moeten we To-rah vermijden, omdat de Egyptische zonnegod Ra heet?

Moeten we het gebruik van apart ge-zet vermijden omdat de betekenis van heilig of kodesj ook een Egyptische god (Set) is?

Als Egypte vandaag zou aankondigen dat ze een nieuwe god hebben die Sjabbat of Sjalom heet, zouden we “Sjabbat sjalom” dan uit de Hebreeuwse taal schrappen?

Het gaat erom dat de Torah werd geschreven in het Hebreeuws. In andere talen zijn misschien woorden die klinken als Hebreeuwse woorden, en sommige van die woorden zijn misschien namen van afgoden.

Hebreeuws is de eerste menselijke taal. De eerste mens, Adam, heeft een Hebreeuwse naam uit een Hebreeuwse taal.

Voor ons is de Torah (het Woord) het fundament en die is geschreven in het Hebreeuws. Het woord “amen” staat in de Torah, en het wordt gebruikt in de zin van “zo is het”.

Waarom moeten we een deel van dat fundament weg laten halen omdat er in een andere taal een woord is ontstaan of geslopen dat net zo klinkt als een Hebreeuws woord?

Wat als een volk elk bestaande Hebreeuwse woord als naam voor en god zou uitroepen? Zou dat betekenen dat we nooit meer Hebreeuws moeten spreken?

Je ziet hoe onnozel het wordt als we de gedachtegang van dit argument uitvergroten.

Het Hebreeuwse woord voor “amen” staat op veel plaatsen in de Bijbel.

## **Numeri 5:22**

Dit water, dat de vervloeking meebrengt, zal in uw binnenste komen *en uw* buik doen opzwellen, *en uw* heup doen invallen.

En de vrouw zal zeggen: Amen, amen!

Vervolgens wordt het twaalf keer gezegd in Deuteronomium 27:15 tot en met vers 26.

**Deuteronomium 27:15**

“Vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor (JHWH) de HEERE, het werk van de handen van een vakman, en dat op een verborgen *plaats* neerzet!”

En heel het volk moet antwoorden en zeggen: Amen.

**Deuteronomium 27:16**

“Vervloekt is wie zijn vader of zijn moeder veracht!”

En heel het volk moet zeggen: Amen.

Dit gaat zo verder tot en met vers 26. Er zijn nog veel meer verzen waarin dit woord ook wordt gebruikt.

Je vindt die voorbeelden in:

1 Koningen 1:36; Jesaja 65:16; Jeremia 11:5; Jeremia 28:6; Psalm 41:13; Psalm 72:19; Psalm 89:52; Psalm 106:48; Nehemia 5:13; Nehemia 8:6; 1 Kronieken 16:36

In ons onderzoek hebben we gewoon onvoldoende bewijs gezien dat ons ervan overtuigt dat we een Hebreeuws woord, met een specifieke betekenis, moeten verbannen, uit angst dat in onze gebeden aan JHWH per ongeluk de naam van een andere godheid wordt genoemd.

Als we de specifieke taal spreken waar die godheid bij hoorde, dan zou er iets voor te zeggen zijn. Maar het feit dat we Zijn taal gebruiken en toepassen op een manier die volgens Zijn standaard betekenis heeft, kan de Vader toch niet op een andere manier opnemen?

Als het Woord van God het woord amen gebruikt, zouden wij dan een discussie moeten voeren over het al dan niet gebruiken van het Hebreeuwse woord amen?

...iets om over na te denken.

We hopen dat je door dit onderwijs bent gezegend en vergeet niet, om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom.

*Wil je hier meer over weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website.*

**Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.**

EMAIL: [Info@119ministries.com](mailto:Info@119ministries.com) (USA); [info@119ministries.nl](mailto:info@119ministries.nl)

FACEBOOK: [www.facebook.com/119Ministries](http://www.facebook.com/119Ministries); [www.facebook.com/119ministriesnederland](http://www.facebook.com/119ministriesnederland)

WEBSITE: [www.TestEverything.net](http://www.TestEverything.net) & [www.119ministries.nl](http://www.119ministries.nl)

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](http://www.twitter.com/119Ministries#) (USA)