



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Discipelschap in de Grote Opdracht

Je kent vast het gevoel wel, dat je iets voor de zoveelste keer te horen krijgt; je hebt het al zo vaak gehoord, dat het een cliché is geworden, en het jou in zekere zin niets meer te zeggen heeft. Het kan zelfs voorkomen dat het niet eens meer duidelijk is wat er nou echt wordt bedoeld met het gezegde. Herken je het, dat je ongevoelig bent geworden voor de boodschap die wordt gecommuniceerd?

Mattheus 28 bevat de twee bekendste en vaakst geciteerde verzen uit de Bijbel, die samen “De Grote Opdracht” worden genoemd.

Veel christelijke kerken en andere bedieningen baseren hun visie en/of missie statement daarop, in het bijzonder op de woorden “ga”, “maak” en “discipelen” uit vers 19.

Wij vragen ons echter af hoeveel mensen het zicht zijn kwijtgeraakt op de essentie van de boodschap die de Messias hier gaf. Over het algemeen wordt uitgelegd dat we erop uit moeten gaan en het evangelie moeten verspreiden, het goede nieuws van de dood en opstanding van de Messias. En dat is ook zo!

Er zijn mensen die onderwijzen dat je alleen maar Jezus (Zijn Hebreeuwse/Aramese naam is Jesjoea) in je hart hoeft te vragen om redding te ontvangen. Op het moment dat ze dat hebben gedaan, hoeven ze alleen nog maar een goed moreel leven te leiden, zoals dat is voorgeschreven in de 10 geboden, waarbij de nadruk ligt op liefde.

En voilà, dat is dat! Dan zijn ze klaar! Dan zijn ze klaar met die persoon en kunnen ze verdergaan om de volgende ziel te “redden”.

We zijn het er absoluut mee eens dat het volledige evangelie moet worden onderwezen aan de volken; dat is van het grootste belang.

We raden je zelfs onze studies “[Wat is het evangelie?](#)”, “[De verloren schapen](#)” en “[Geloven](#)” aan als goede handvaten om je daarbij te helpen.

Maar, wij geloven dat de grote opdracht meer inhoudt dan alleen mensen onderwijzen dat ze de Messias in hun hart moeten vragen en een goed, moreel leven moeten leiden.

Maar voordat we daar op ingaan, lezen we eerst Mattheus 28:19-20.

Mattheus 28:19-20 (NBG51)

Gaat dan henen, **maakt** al de volken tot mijn **discipelen** en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en **leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb**. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

In Mattheus 28:19 vertelt Jesjoea ons dat we erop uit moeten trekken om alle volken tot discipelen te maken, maar wat betekent het om discipelen te maken?

Het sleutelwoord, of de daad van vers 19 is “maken” in het Grieks. (G3100 – mathēteuō)

Volgens blueletterbible.org betekent het woord *een discipel van iemand zijn, waarbij je zijn principes en instructies volgt, een discipel maken, onderwijzen of instrueren*.

Maar...wat betekent dat?

WAT IS DISCIPELSCHAP?

Weet je nog dat we zeiden dat het sleutelwoord in de zin “ga en maak discipelen” eigenlijk het woord “maken” is en niet “gaan”? Dat is erg belangrijk en wordt soms over het hoofd gezien als deze verzen worden bestudeerd.

Maar, waarom is het belangrijk?

Nou, de aandacht verschuift daardoor van het “erop uitgaan” naar het “maken” van discipelen. Het “hoe” met betrekking tot het “maken van discipelen” staat aan het eind van de zin, aan het einde van vers 19, maar daar gaan we straks op in.

We kijken nogmaals naar het begin van vers 19.

Mattheus 28:19 (NBG51)

Gaat dan henen, **maakt** al de volken tot mijn **discipelen** en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes

Dit is het Griekse woord dat wordt gebruikt voor de frase “discipelen maken” en het heeft verschillende betekenissen.

Het woord heeft Strong'snummer G3100 en betekent:

Een discipel zijn, zijn voorschriften en instructies volgen; een discipel maken, onderwijzen of instrueren

Het is afgeleid van dit woord, μαθητής (mathētēs) Strong's G3101 en dat betekent:

Onovergankelijk, een leerling worden; vergangelijk, discipelen, m.a.w. zich opwerpen als geleerde; -discipel zijn, instrueren, onderwijzen.

Om discipelen te maken moeten we iemand leren om de principes en instructies (in Hebreeuws Torah) over te dragen aan iemand anders. In dit geval gaat het erom dat we hen alles moeten leren wat de Messias heeft onderwezen, namelijk het navolgen van Torah in de ware vorm, geest en bedoeling.

Het doel van het gebod van Jesjoea is anderen onderwijzen om het Woord te leven en te volgen; het naleven en wandelen in het Woord, net als de Messias leefde naar en wandelde in het Woord toen Hij hier in het vlees aanwezig was.

Wij willen mensen niet overtuigen dat ze door mensen bedachte regels en doctrines moeten volgen.

Helaas voor hen, is dat precies wat discipelschap betekent in hun eigen denominaties.

Voor hen betekent het dat ze ervoor moeten zorgen dat iemand naar hun kerk komt, of hun religie gaat volgen, en dat ze hen vertellen hoe ze moeten doen en leven.

Anderen geloven dat discipelen hetzelfde is als een mentor voor iemand zijn. En het is waar dat er een aspect van mentoring zit in discipelschap.

Maar, zelfs als we de mentor zijn van iemand moeten we niet vergeten dat we hen niet tot discipelen van mensen moeten maken, maar dat we hen moeten wijzen op het Woord en het voorbeeld van de Messias.

Er zijn anderen die, net als de Farizeeën destijds, genieten van de aandacht en status die het hebben van discipelen hen geeft. Al in de dagen van Paulus hielden de mensen ervan te beweren dat ze een x-aantal volgelingen hadden, of dat ze waren gedoopt en gediscipeld door Paulus; wat dat betreft is het nu niet anders.

Paulus zat niet te wachten op dergelijke 'eer', en dat moeten wij ook niet willen. We moeten geen mensen volgen, we moeten alleen verwijzen naar het Woord dat door onze Messias werd nageleefd, omdat Hij onderwees en leefde naar de wil van de Vader

We moeten erop gericht zijn mensen te wijzen op het Woord van JHWH, en nergens anders op. Het Woord is de enige autoriteit die we hebben, en die is niet van onszelf.

Het is zelfs zo dat het discipelen van iemand betekent dat je naast zo iemand gaat staan en hem helpt leren en groeien in de Torah, het Woord van JHWH.

Het betekent dat je in alles verwijst naar het Woord en nooit naar mensen of een menselijke doctrine. Als ze in zonde leven, vertel ze dat dan in liefde; en help hen om zich te verantwoorden aan het Woord.

Als ze een vraag stellen, verwijs ze dan zoveel mogelijk naar de Bijbel.

Wees een levend voorbeeld voor hen van hoe wandelen in de Torah er in jouw leven uitziet. We moeten altijd streven om het voorbeeld van de Messias te volgen; dan kunnen de mensen om ons heen Hem zien in ons. Kijk maar wat Paulus zei tegen de Corinthiërs; Wie moeten ze volgens hem uiteindelijk volgen?

1 Corinthiërs 4:16-17 (NBG51)

Ik vermaan u dus: volgt mijn voorbeeld. Juist hierom heb ik Timoteüs tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw kind is in de Here. Hij zal u mijn wegen in Christus indachtig maken.

En

1 Corinthiërs 11:1 (HSV)

Wees navolgers van mij, zoals ik *navolger van Christus ben*.

Het discipelen van anderen moet nooit om ons draaien, maar moet ons alleen doen verwijzen naar Hem en Zijn Woord.

HOE MOETEN WE ANDEREN DISCIPELEN?

Nu we beter begrijpen wat het betekent om discipelen te maken, gaan we terug naar de woorden van de Messias om te zien *hoe* we dat moeten doen.

Nogmaals, Mattheus 28:19-20.

Mattheus 28:19-20 (NBG51)

Gaat dan henen, **maakt** al de volken tot mijn **discipelen** en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en **leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb**. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

In vers 19 zegt Jesjoea dat we de wereld in moeten trekken en discipelen moeten maken van alle volken, maar wat betekent het om discipelen te maken?

Het sleutelwoord, of de actie van vers 19 was “maken” in het Grieks. (G3100 – mathēteuō) zoals we al eerder aangaven. Maar aan het eind van vers 19 gaat Jesjoea dit verder uitleggen; we moeten alle volken onderwijzen in alles wat Hij heeft geboden!

Dus, de vraag wordt dan wat Hij heeft geboden? Nou, laten we dat gaan opzoeken.

Mattheus 5:17-19

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. **Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.**

Mattheus 5:19 laat zien dat Jesjoea zegt hoe we de geboden moeten gehoorzamen en elkaar moeten leren om dat ook te doen, omdat de mensen die dat niet doen de minsten zullen zijn in het Koninkrijk.

Mattheus 7:21-23

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal **binnengaan** in het Koninkrijk der hemelen, **maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is**. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

In Mattheus 7:21 vertelt Jesjoea dat we de wil van de Vader moeten doen, en dat is de Torah.

Marcus 7:8-9

Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden.

Hier in Marcus 7:8-9 legt Jesjoea aan de Farizeeën uit hoe belangrijk de geboden van God zijn, omdat zij hun eigen tradities boven de Wet van God hebben geplaatst (zie Marcus 7:1-13).

Marcus 10:17-22

En toen Hij naar buiten ging om op weg *te gaan*, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: **Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?** En Jezus (Jesjoea) zei tegen hem: **Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder.** Maar hij antwoordde Hem: **Meester**, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus (Jesjoea) keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: **Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij.** Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.

Het verhaal in Marcus 10 gaat over een jonge man die aan Jesjoea vraagt wat ervoor nodig is om het eeuwige leven te beërven. Jesjoea antwoordt door eerst te verwijzen naar de geboden van God. Als de jonge man zegt dat hij inderdaad de Wet van God volgt, zegt Jesjoea tegen hem dat hij alleen nog alles moet verkopen om hemelse rijkdom te verwerven en dat hij Hem moet volgen.

Dus, Zijn antwoord blijkt te zijn dat we gehoorzaam moeten zijn aan Gods Wet en Jesjoea moeten volgen. Dat wordt herhaald in Openbaring 12:17 waar zij die de geboden van God volgen en het getuigenis van Jesjoea hebben degenen zijn die door de Tegenstander worden achtervolgd! Toevallig?

Lucas 17:10

Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen.

In Lucas 17 zegt Jesjoea dat wij gehoorzaam moeten zijn aan wat ons is geboden, net zoals een slaaf alles doet wat hem wordt opgedragen; door te doen wat ons is opgedragen doen we gewoon wat we moeten doen.

Wat was opgedragen? De Torah.

Johannes 14:15

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

Tot slot maakt Jesjoea een eenvoudige opmerking. Als je van Hem houdt, dan zul je Zijn geboden doen.

Dus, wat gebod Jesjoea? Alles wat de Vader had geboden omdat Hij volgens Johannes 5:19, Johannes 8:28 en Johannes 12:49 alleen maar zei wat de Vader Hem opdroeg.

Dus we zien hier dat Jesjoea ons met de “Grote Opdracht” vertelt dat we erop uit moeten gaan en de wereld moeten leren om de Vader te gehoorzamen.

We hebben in feite net gelezen dat het gehoorzamen van God laat zien dat we van Jesjoea houden, omdat Zijn geboden afkomstig zijn van de Vader!

De apostel Johannes omschreef gehoorzaamheid aan God ook als liefde betonen aan God (1 Joh. 5:3). Daarbij willen we opmerken dat veel mensen zeggen dat alles is veranderd toen Jesjoea stierf, en dat met Hem de toepassing van de Wet voor ons vandaag is opgehouden. Maar, de “Grote Opdracht” werd gegeven nadat Hij was opgewekt!

Tenzij Hij ons gebod om alleen te onderwijzen wat Hij na Zijn opstanding heeft gezegd (waarvan we geen verslag hebben), kan het alleen de Torah zijn die we moeten onderwijzen aan de volken. Hij onderwees de Torah voordat Hij stierf, niet een ander evangelie of geboden die uniek waren voor Hem.

Hopelijk begrijp je nu tenminste een beetje beter wat de Messias bedoelde toen Hij ons “De Grote Opdracht” gaf. Het gaat er niet alleen om dat we iemand wijzen op de Messias, dat we zorgen dat ze een paar woorden daarover zeggen, en dat we dan verder gaan naar een andere ziel die moeten worden gered.

Als we het op die manier doen, hoe moet iemand dan ooit groeien in persoonlijk geloof? Zoals Jacobus zei in Handelingen over de nieuwe gelovigen van toen, moeten ook de Nieuwe Gelovigen van nu de Torah leren kennen en bestuderen. Als ze de Torah bestuderen zullen ze blijven leren over de Vader en Zijn wegen.

Deze delen van “De Grote Opdracht” worden vaak over het hoofd gezien, of zelfs verkeerd begrepen; dat we discipelen moeten maken en hen alles moeten leren wat de Messias heeft geboden, namelijk de Torah, de instructies van de Vader.

Als je meer wilt weten over de Grote Opdracht, dan willen we je wijzen op een (Engelstalig) artikel op onze website getiteld: [“The Great Commission”](#)

We hopen dat je door dit onderwijs bent gezegend.

Vergeet niet, om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom.

Wil je hier meer over weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)