



"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen "Narrow Minded." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så sätt underlätta presentationen av materialet. I vissa partier kan detta orsaka att undertexten inte helt följer talet som gör att det kan bli lite osynkroniserat i vissa partier.

Det kan dessutom finnas smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.

Men vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av denna video med den text som följer nedan."

Den smala vägen

Matteus 7:13-14

Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

För inte så länge sedan, tog jag en promenad på en väg bakom mitt hus. Det är en asfalterad väg, men en mycket smal sådan. I själva verket är den bara tillräckligt bred för en bil. När jag gick där, kunde jag inte låta bli att undra över hur smal den väg är som leder till livet? Hur smal är porten som vi ska komma in genom? Hur vet vi om vi är på den "smala vägen som leder till livet?" Alla som kallar sig "troende" har nog uppfattningen att de är på den. Men är det verkligen så? Behöver man bara vara en "troende på Kristus" för att vara på den smala vägen? Har det överhuvudtaget någon betydelse? Det verkar som några verser längre ner bevisar att denna teori inte stämmer.

Matteus 7:21

Inte alla som säger 'Herre, Herre' till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

De människor som nämns här i verserna 21-23 trodde uppenbarligen att de var troende när de ropade till vår frälsare, "Herre, Herre" och när de nämnde alla de saker som de gjort i hans namn.

Så att bara vara en "troende" placerar dig inte på den smala vägen, även om du utfört mirakel i Hans namn. Vad behövs då för att du ska vara på den "smala vägen?" Vad innebär det att gå in genom genom den trånga porten? Låt oss inte glömma att Kristus sa att han är porten;

Johannes 10:7

Då sade Jesus än en gång: "Jag säger er sanningen: *Jag är porten till fåren.*

Och två verser senare...

Johannes 10:9

Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete.

Jesus säger att han är porten - porten som leder till *liv*.

Matteus 7:14

Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. □

Detta är ganska logiskt, med tanke på att Han också sa att han är vägen, sanningen och **livet** i Joh 14:6. Han är han porten. Vi vet också att Han är Guds Ord enligt Joh 1:14.

Johannes 1:14

Och Ordet (logos/lo/gou) blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.

Alltså är Ordet, som är Jesus, den smala porten.

Johannes 10:7-9

Då sade Jesus än en gång: "Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete.

Som leder till livet;

Matteus 7:13-14

Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. □

Så då blir då frågan; Vad är "Guds ord?" Inte något som du eller jag kan beskriva, men det förklaras i Joh 1:14. Där ges en beskrivning av Jesus och samtidigt en definition av porten. Ordet som används här i Joh 1 är "logos." Det är samma ord som Jesus använder i liknelsen om såningsmannen.

Lukas 8:5-8

"En såningsman gick ut för att så sitt utsäde.
När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det.
En del föll på stenig mark, och när det växte upp vissnade det bort, för det fick ingen fukt.
En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det.
Men en del föll i god jord, och det växte upp och gav hundrafaldig skörd."
När han hade sagt detta, ropade han: "Hör, du som har öron att höra med!"

Förklaringen får vi i vers 11;

Lukas 8:11-15

Här är liknelsens mening:
Säden är Guds ord (logos/lo/gou). De vid vägen är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men de saknar rot. De tror bara för en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall.
Det som föll bland tistlar är de som hör ordet men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt. □

Detta stämmer överens med vad Jakob skrev;

Jakob 1:21

Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot *ordet (logos/lo/gou)*, som är inplanterat i er och har makt att frälsa era själar.□

Denna liknelse från Herren handlar om att Ordet slagit rot i våra liv och producerar frukt. Detta är anledningen till Jakob en vers senare skriver;

Jakob 1:22

Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Strax efter att Jesus förklarat liknelsen om såningsmannen, förklarar han hur vi ska relatera till Ordet. Jämför det med dessa verser;

Lukas 8:20-21

Man hälsade honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig."

Han svarade dem: "Min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord (logos/lo/gou) och handlar efter det."□

Bara tre kapitel senare säger han i stort sett samma sak;

Lukas 11:27-28

När Jesus sade detta ropade en kvinna i folkskaran:

"Saligt är det moderliv som burit dig och de bröst du har diat!"

Han sade: "Säg hellre:

Saliga är de som lyssnar till Guds ord (logos/lo/gou) och bevarar det."□

Ordet "bevara" här betyder egentligen att skydda, lyda och hålla fast vid (phulassontes).

Om vi planterar en äppelkärna, kommer det då att växa upp ett apelsin- eller päronträd? Självklart inte. Planterar man en äppelkärna, så får man äpplen. När Guds ord är planterad i dig, bör också Guds ord bli frukten av det som kommer ut av dig. Många har åsikter om det grekiska ordet "logos" innebörd. De hävdar att det inte kan ha något samband med Guds lag. Men hur kan ordet (logos/lo/gou) som som Jesus säger att vi ska skydda, lyda och hålla fast vid, hänvisa till något annat än den lag som givits oss i Gamla testamentet? Tänk på att Jesus jämför Ordet (logos) med Gud.

Markus 7:8-13

Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar."□

Han sade också till dem:

"Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar.

Mose har sagt: Hedra din far och din mor, och:

Den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden.

Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor:

Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag i stället bli 'korban', alltså en tempelgåva, då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor.

Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare.

Och ni gör många andra liknande saker."

Här ser vi hur Jesus själv jämställer Ordet (logos) Guds med Guds bud.

Kan det bli tydligare än så här? Låt oss undersöka hur Petrus använder ordet "logos."

1 Petrus 1:23

Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord (logos/lo/gou) som består.□

Vi ser att samma beskrivning ges av både Jesus själv och Jakob, att vi blivit födda på nytt av en oförgänglig säd som består. Så vad är då det levande och bestående i Guds ord?

Författaren till Hebreerbrevet säger;

Hebreerbrevet 4:12

Guds ord (logos/lo/gou) är levande och verksamt.

Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.

Nästa vers är AVGÖRANDE.

Där förklarar Petrus vad som är det levande och bestående i Guds ord;

1 Petrus 1:24-25

Allt kött är som gräs, □ och all dess härlighet □ som blomman i gräset. □

*Gräset vissnar och blomman faller av, □ men Herrens **ord** (rhema/rJhvma) består för evigt. □*

Detta är det ord (rhema/rJhvma) som har förkunnats för er. □

Här ser vi Petrus beskriva "Guds logos" i vers 23. Han förklarar det genom att referera till Jesaja i de Hebreiska skrifterna. Vad var Herrens ord till Jesaja? Om detta råder ingen tvekan.

Det var lagen, Guds Torah, hans bud och undervisning. Läs det det igen;

1 Petrus 1:25

*men Herrens **ord** (rhema/rJhvma) består för evigt. □*

Detta är det ord (rhema/rJhvma) som har förkunnats för er. □

Återigen ser vi Petrus jämställa Guds logos med Herrens ord (rhema).

Var mer ser vi Herrens ord (rhema)?

Romarbrevet 10:8

Vad säger den då? Ordet (rhema/rJhvma) är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord (rhema/rJhvma) som vi predikar.

Detta är ett citat från 5 Mos;

5 Moseboken 30:14

Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det.

Vilket är det ord som ska följas? Låt oss fortsätta;

5 Moseboken 30:15-16

Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är, då jag i dag befäller dig att älska Herren, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren, din Gud, må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning.

Ordet som Paulus citerade och proklamerade här i Romarbrevet 10 är lagen. Detta råkar vara samma ord som Petrus förkunnade i 1 Petrus 1:25, som jämföras med "Gud logos" i vers 23, vilket är att följa "Guds logos" Guds lag. För ytterligare studie om dessa verser i Romarbrevet, se vår undervisning med titeln; "[Frälsningsbönen](#)."

Det är GENOM den trånga porten som vi ska komma in. Jesus är Ordet eller "Guds logos" och "Guds logos" är Guds lag.

Låt oss inte glömma att det är Guds lag som Jesus, hans riktiga namn är Yeshua, levde efter och var en förebild och exempel för oss. Tänk på Paulus ord;

1 Korinterbrevet 11:1

Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.□

Och varför Johannes sa...

1 Johannes 2:6

Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.□

Den som väljer att följa Jesus kommer därmed att bli ett exempel på sitt val genom att följa Honom och leva i lydnad till Guds lag. Det är så vi visar vår kärlek till Gud.

1 Johannes 5:3

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga,

Det sorgliga med den smala vägen är att endast ett fåtal finner den. Det innebär att de faktiskt letar, men de flesta letar på fel ställe. Eftersom de letar anser de sig vara "troende." Men vad de hittar och följer är det som bygger på människors läror och traditioner och INTE det eviga Ordet/Logos/Rhema som Petrus, Paulus, och Jesus själv levde efter. Om de fortsätter på den vägen, kommer de en dag att höra dessa ord från Jesus;

Matteus 7:21-23

Inte alla som säger 'Herre, Herre' till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn?

Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er.

Gå bort från mig, ni förbrytare.

Tänk på att det grekiska ordet "förbrytare" faktiskt är en fras som betyder:

Laglösa arbetare eller arbetare utan lag.

Han säger istället att vi ska gå in genom den trånga porten;

Matteus 7:13

Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den.

Porten är Ordet/Logos, Gud själv, Guds Ord, Guds lag. Bara 10 verser senare ser vi att de som är laglösa arbetare (som inte följer lagen) är INTE tillåtna att komma in genom porten. Det är den smala vägen som gäller. Lagen ger oss riktlinjer för att styra våra liv. Riktlinjer som Fadern har gett oss ut ur hans gudomliga och eviga visdom. När vi målmedvetet går utanför dessa riktlinjer, säger vi egentligen till Gud att vi vet bättre själva och går därmed bort från den smala vägen som han har givit oss. Att vandra på den smala vägen innebär inte att allt är fritt från problem. I själva verket innebär själva ordet "smala" förkrossad, förtryckt och förföljd.

Detta gör att vi kanske bättre förstår Paulus ord till Timoteus i kapitel 3;

2 Timoteus 3:12

Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.

Det är inte så konstigt att massorna följer predikanter som kittlar dem öronen. De flesta predikanter gör det troligtvis omedvetet. Det finns någonstans en sång som talar om att "Alla vill komma till himlen, men ingen vill gå den smala vägen." Den trånga porten är tyvärr den smala vägen.

Jeremia 31:33

Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren:
Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.
Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.

"Jag skall lägga min lag i deras sinnen."

Så för att komma rätt, måste vi gå in genom den trånga porten och vandra på den smala vägen.

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!

Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#