



*"Följande text är en ordagrann översättning av den videoundervisning du tittar på här "End of Days: The Last Daze."  
Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så sätt underlätta presentationen av materialet. I vissa partier kan detta orsaka att undertexten inte helt följer talet som gör att det kan bli lite osynkroniserat i vissa partier. Det kan dessutom finnas smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.  
Men vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av denna video med den text som följer nedan."*

## **De sista dagarna: Den sista förvirringen**

### **1 Tessalonikerbrevet 5:6**

[Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.](#)

Förkunnarens uppgift är inte att fylla en byggnad ...

Förkunnare kallas att predika Guds ord ...

Oavsett vad som är populärt eller inte.

Oavsett vad som lockar folk eller får dem att känna sig stöddiga.

Förkunnare är kallade att utrusta Guds folk ...

Inte att stryka dem medhårs.

De är kallade för att leverera det oföränderliga ordet i en föränderlig värld.

Vad kan få en nation på rätt spår och att att följa Gud?

Vad kan verkligen få det på rätt väg?

Du kan göra dig av med alla barer ... men har du fortfarande alkoholister.

Du kan göra dig av med alla abortkliniker ... men har du fortfarande aborter.

Moraliska reformer har aldrig lett till andlig förnyelse. Men andlig förnyelse kommer alltid leda till moraliska reformer.

Det är dags att sluta ansa grenarna och istället gå till roten.

## 2 Krönikerboken 7:14

men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Guds folk måste föras tillbaka till Hans vägar.

Det är dags att ge upp traditioner som har förts vidare från generationer och öppna upp för hela Guds ord. De ord som profeten Jesaja uttalade gäller för alltid.

Men sann väckelse är inte något som är populärt. Fråga bara profeterna.

De som har en sann nitälskan att följa Guds direktiv har knappast någonsin varit något som tilltalat de stora massorna.

När de blir populärt att följa Gud, är det knappast troligt att det verkligen är Gud man följer.

När det gäller religion, har folkmassorna sällan, om någonsin, följt rätt väg.

För varje Elia finns det 450 Baals- profeter. För varje Noa, säger en enorm skara att det inte kommer att regna.

Att stå för sanningen i Guds Ord, mot den nuvarande kyrkotrenden, är aldrig populärt och kan vara riktigt farligt. Sanningen bör få oss att testa grunderna och inte räkna siffrorna.

Det finns en massa fina argument som låter sig höras i många sammanhang. Men vi måste förstå att fienden kommer att säga tusen sanningar bara för att få dig att tro en enda lögn. Han är lögnens fader.

## Johannes 8:44

När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

I dag när kyrkan anser att "större är bättre", verkar det som om nästan ingenting går upp mot detta.

I dag gör förkunnare allt för att "kittla öronen" i sina församlingar eftersom det är vad människor vill ha. Vad sa Paulus i sitt andra brev till Timoteus?....

## 2 Timoteusbrevet 4:3

Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunnda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

Förkunnare i dag vet att om de inte ger folket vad de vill ha, *förlorar de dem*.

Dagens kristna värld är baserad på underhållning. Om folk inte blir underhållna eller får höra vad de vill höra, kommer de att lämna, oavsett vilket sammanhang det handlar om.

Är det något fel med underhållning? Naturligtvis inte.

Men underhållning, att ge folk vad de vill ha, bör inte vara det som är grunden för den lära som förkunnas.

## 1 Timoteusbrevet 1:8

Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt.

Stanna upp ett ögonblick. Låt oss läsa detta igen...

Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt.

Så vad är det som ska användas rätt? Lagen, Guds undervisning.

Jag har en gång fått höra: "Gud kan göra precis vad han vill."

Det håller jag med om. Men jag tror också att vad Gud vill göra finns i Hans ord.

## Kolossierbrevet 2:2-4

för att de skall bli undervisade i kärlek och styrka i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomerna i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen skall bedra er genom bestickande ord.

I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

Jämför med...

## Kolossierbrevet 1:19

Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom

Guds hela fullhet bor i Kristus som är Ordet.

Allting är således grundat på Hans ord.

I många kyrkor idag betonas "den varma känslan," snarare än att stå på det eviga Ordets grund.

Det är inget fel med känslor. Men det finns en skillnad mellan känslor och bli alltför emotionell.

Att bli alltför emotionell är helt enkelt att odla känslor om att Gud har berört dig eller att du har rört vid Honom.

Ett stort problem är att detta verkligen kan leda till depression i många olika former, om dessa känslor inte kan uppnås.

Om känslorna inte längre kommer regelbundet eller helt upphör, lämnas människor att tro att de inte längre är i gemenskap med Gud.

Dessutom leder det dina tankar till att ju mer dina känslor blir påverkade, desto närmare har du kommit Gud. Detta i sin tur driver människor att längta efter känslor i stället för att sträva efter det heliga liv vi är alla kallade till att leva... **Ett heligt liv**

## **Johannes 14:26**

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Och ...

## **Johannes 16:8**

Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom:

Alltför ofta idag verkar det som att många blandar ihop känslor med framsteg. För att hålla sig uppdaterad med de senaste modenyckerna eller teknisk "förkunnelse" lämnar många med en begränsad tillväxt i sin vandring.

W. Tozer en sa gång...

*"En kyrka som matas med känslor är ingen nytestamentlig rörelse överhuvudtaget. Intentionen att stimulera på ytan är ett tecken på den fallna natur som Kristus dog för att rädda oss från."*

I de tider vi lever, måste vi verkligen vara medvetna om vad vi lyssnar på. Det förefaller vara den tid som Paulus varnade Timoteus för.

## **2 Timoteusbrevet 4:3**

Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunnda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

När det gäller den sista tiden i Matteus 24, finner vi ordet "vilseleda" flera gånger. Det första finns i vers 5 .

## **Matteus 24:5**

Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Denna vers säger att många personer kommer att gör anspråk på att vara Jesus/Yeshua och i den sista tiden vilseleda många. Samtidigt om du frågar någon troende idag om de tror att vi befinner oss i den sista tiden, skulle de flesta svara med ett överväldigande "JA".

Så, om vi nu befinner oss i den sista tiden enligt deras uppfattning, var finns då alla dessa människor som Kristus sa, skulle hävda att de var Messias?

Vi har naturligtvis sett några genom åren som gjort anspråk på att vara Messias, men det är inte i närheten av de "många" som Kristus själv sade skulle framträda.

Ingenstans i historien har det funnits och inte nu heller, dessa "många" som utger sig för att vara Messias och därmed leda många vilse.

Är det möjligt att den här versen är missförstådd? Vi tror det.

Jesus/Yeshua säger inte här att det kommer att bli många som kommer att säga sig vara Messias, utan snarare att *det kommer att bli många som hävdar att HAN Yeshua, är Messias och ändå kommer de att vilseleda många.*

Förstår du skillnaden? Han säger inte att det kommer att bli många som hävdar att de är Yeshua och därmed lurar många. Han säger att det kommer att bli många som kommer att hävda att Han är Yeshua och trots detta kommer de att vilseleda många.

Vi skall veta att bara därför att någon predikar att Yeshua är Messias, innebär det inte att de talar sanning.

Hur många samfund och religioner har vi inte idag som predikar att Yeshua är Messias? Men samtidigt har de övergett Hans lag, undervisning/Torahn. Därigenom bedrar de många.

Låt oss läsa det igen...

### **Matteus 24:5**

**Ty många skall komma i mitt namn** och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Nu ska vi läsa en annan vers och jämför likheterna.

### **Matteus 7:22-23**

**Många** skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (De laglösa).

*Se hur både verserna säger MÅNGA... i Hans namn.*

Men bara för att de gjorde saker i HANS NAMN, betyder det INTE att de tjänade Honom.

Sedan säger han i nästa vers;

### **Matteus 7:24**

Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förständig man som byggde sitt hus på klippan.

Jämför det med vad som sägs bara 6 verser tidigare ...

### **Matthew 7:15**

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.

Dessa är de som kommer i Kristi namn. Vilket innebär att de presenterar sig själva i Hans auktoritet - Hans ord. Därför uppträder de som får.

Ändå är de inte får och talar verkligen inte i auktoritet av Hans ord, eftersom det som de predikar inte stämmer med sanningen.

Så antingen har vi byggt på klippan eller lyssnat till de falska profeterna.

Jämför parallellen med Jeremia...

## **Jeremia 23:21-22**

Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de i väg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de. Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar.

Precis som det fanns många som hävdade att de talade i Guds namn under Jeremias dagar, ser vi nu hur många talar i Yeshuas namn eller auktoritet. Men om vad de lär och utövar inte överensstämmer med 5 Moseboken 13 testet, anses de som falska profeter.

För mer information, vänligen se vår undervisning; [3 Moseboken testet](#).

Många skulle säga, "men det var ett mirakel i Jesu eller Yeshua's namn. Det måste vara av Gud."

Vårt svar är, var vänlig och läs vår undervisning; [3 Moseboken testet](#).

5 Moseboken 13 talar mycket tydligt om dem som utför mirakel men ändå inte undervisar hela Ordet.

## **5 Moseboken 13:1-3**

Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

Om vi håller detta Ord i minnet, vilket betyder att om de gjorde mirakel i Hans namn, så de måste vara av Gud, så gynnar vi egentligen bara antikrist. För skriften säger klart och tydligt att han också kommer att göra underverk ...

## **2 Tessalonikerbrevet 2:9-10**

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

Kom ihåg att allt detta kommer att göras i Jesu namn...

## **2 Tessalonikerbrevet 2:4**

motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Alla Guds tjänare ställs inför det avgörande testet i 5 Moseboken 13. Se det så här;

Om du skulle ville lura någon, skulle du då presentera dem en riktigt stor, grov lögn eller ett välsmort ord som nästan är identiskt med sanningen?

Fienden, som kommer som en ljusets ängel och har framgångsrikt arbetat genom historien och lurat församlingen att förkasta Ordet, ironiskt nog allt i namn av att följa det.

Yeshua säger...

## **Matteus 24:5**

Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Det betyder inte att det inte kommer att finnas falska Kristus eller falska profeter i den sista tiden. Även Kristus sa att de skulle komma...

## **Matteus 24:24**

Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Skillnaden mellan denna vers och vers 5, är att dessa inte hänvisar till Kristi namns auktoritet. De kan omöjligen hävda hans namns auktoritet utan det kommer att presenteras från en helt annan källa.. En som är utanför Guds ord.

Till exempel tror muslimer att Jesus kommer att återvända. Men den Jesus de väntar på, kommer att utropa sin auktoritet genom Islam. Genom det som sägs av Mohammed i Koranen, inte av den auktoritet som finns i Skrifterna. Alltså kommer han att utropa namnet men inte auktoriteten i Ordet.

Skillnaden är att de som proklamerade Kristus namn i den tidigare versen i detta kapitel, tror de att proklamerar Ordets auktoritet, men det liv de lever är en förnekelse av den auktoritet de tror sig representera.

Om du inte strävar efter att leva i det eviga Ordet, är dina påståenden meningslösa.

Detta är de villfarelser som vi måste vara uppmärksamma på.

Det är de som mättar dem som det kliar i ören på och inte talar sanning, hela sanningen och ingenting annat än sanningen, som vi vill undvika.

Jag har en vän som nyligen sa mig att att en lokal förkunnare sa att hon hade antikrists anda eftersom hon följde lagen.

Jag tyckte detta lät mycket intressant. Så enligt denna förkunnare, kommer antikrist (vilket i princip betyder "mot Kristus") att få alla att följa Kristi exempel.

Verkligen? Det är något nytt för mig.

Så jag förmodar att när vi kommer att se en ny världsledare framträda och citera Paulus ord från första Korintierbrevet ...

## **1 Korintierbrevet 11:1**

Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.

Då tror jag att det vore bäst om vi alla sprang därifrån så fort vi kunde.

**Vileledningen från fienden är i full gång och härjar fritt i dag.**

**Detta är verkligen en tid då vi behöver hålla oss vakna och alerta som aldrig förr.**

Vilseledning skapar förvirring. Förvirring skapar apati. Och det är precis vad fienden vill åstadkomma. Finns det apati i Guds folks hjärtan borde de verkligen ifrågasätta varför.

Vi får aldrig falla offer för fiendens taktik, att invagga oss i en likgiltig attityd inför Guds ord.

Detta kan mycket väl vara den sista förvirringen.

Som Paulus sa ...

### **1 Tessalonikerbrevet 5:6**

Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

*Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!*

*Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; [www.testeverything.net](http://www.testeverything.net)*

**Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.**

**EMAIL:** [Info@119ministries.com](mailto:Info@119ministries.com)

**FACEBOOK:** [www.facebook.com/119Ministries](http://www.facebook.com/119Ministries)

**WEBSITE:** [www.TestEverything.net](http://www.TestEverything.net) & [www.ExaminaloTodo.net](http://www.ExaminaloTodo.net)

**TWITTER:** [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#)