



"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln "Pray/Professional." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen.

Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."

De professionella

1 Korintierbrevet 1:27-29

Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud .

Vad innebär det att vara framgångsrik?

Vilken standard för framgång ska vi följa?

Är det hur högt man kan klättra i karriärstegen på sitt jobb?

Är det hur många människor man har i sin församling?

Är det antalet titlar vi har bakom vårt namn?

Är det hur stor "social påverkan" man har?

Vilka var de som ansågs "framgångsrika" i Bibeln?

Vilka var de som inte var så framgångsrika?

Profeten Amos var bara en herde. En herde var en person som inte hade speciellt högt anseende.

Men han konfronterade Israels ledning som ledde folket vilse;

Amos 6:1

Ve de trygga på Sion, de självsäkra på Samarias berg, de förnämsta bland förstlingsfolket, dem som Israels hus brukar vända sig till!

HERREN är mycket för att använda "nollor" mot de "som är någonting."

Tänk på detta. Lärjungarna var utbildade män. Men de stod upp och motsatte sig fariséerna.

De lärda i dag, är de som är högt skolade med många examina och titlar.

Aposlagärningarna 4:13

När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus.

Det var oskolade lärjungar som ledde församlingen, medan de skolade fariséerna, de professionella på den tiden, ledde Guds folk vilse genom sin egen rättfärdighet som fördes vidare av tradition.

Utbildade professionella.

Jag har hört talas om många pastorer som hånande elever som studerade Ordet och som skiljde sig från vanligtvis från andra. De blev tilltalade med något som;

"Du har ju inte ens gått i skolan. Hur kan du veta något om Skrifterna?"

De kanske inte använde exakta dessa ord, men många gånger kan det vara så.

Deras attityd, även om hur artiga de än försöker vara, är nedlåtande för att avsiktligt framhäva sig själva, helt enkelt eftersom de har en examen eller diplom från högskola eller seminarium.

På detta vill jag artigt svara med;

2 Korintierbrevet 3:1

[Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi, som vissa andra, rekommendationsbrev till er eller från er?](#)

Historien har visat att det var *högt utbildade människor* som förkastade Herrens ord från profeterna. Det var *högt utbildade människor* som förkastade Herrens ord från Kristus, och *det var högt utbildade proffs* som förkastade Herrens ord från lärjungarna.

Är det konstigt att dagens professionella avvisar Herrens ord från en lekman?

Någon har sagt;

"Du behöver inte vara professionell för att ha framgång.

Det var amatörer som startade Apple och Google.

Professionella människor byggde Titanic och den sjönk."

Dagens "högt utbildade människor" har många personer som följer dem, helt enkelt på grund av deras ställning, utbildning, eller till och med karisma.

Det är verkligen vår bön att dagens *högt utbildade människor* verkligen kommer att se hela Guds Ord som det verkligen är, evigt.

Annars kan de snart finnas bland de "*utbildade personer*" som nämns i Skrifterna som befann sig ... under Guds dom. Bara en tanke.

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!

Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#