

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De Mo’adiem: Pascha en Ongezuurde Broden

We krijgen regelmatig emails met vragen over de Mo’adiem: JHWH’s heilige dagen. Wat zijn de “Mo’adiem” en waarvoor dienen ze? Alhoewel deze heilige dagen op verschillende manieren worden uitgelegd, proberen wij hier een algemeen overzicht te schetsen. We willen je helpen om deze dagen, die in de ogen van JHWH zo belangrijk zijn, beter te begrijpen.

Vaak wordt gedacht dat deze dagen alleen maar voor de Joden zijn. We weten echter dat de Joden niet alle twaalf stammen van Israël vertegenwoordigen. Daarnaast weten we dat ze zijn gegeven aan allen die ervoor kiezen om JHWH te volgen, en daar horen ook heidenen bij.

Numeri 15:15-16

Voor u, gemeente, en voor de vreemdeling die bij u verblijft, geldt één verordening, een eeuwige verordening, al uw generaties door: net zoals u, zo moet ook de vreemdeling voor het aangezicht van de HEERE (JHWH) zijn. Eén wet en één bepaling geldt voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft.

Dus, deze dagen werden gegeven aan iedereen die ervoor koos om geënt te worden en de wegen van JHWH na te volgen.

Je kan de feesten zien als middelen om in herinnering te brengen. De meesten van ons hebben dergelijke herinneringen nodig. Ik gebruik ze voortdurend op mijn computer. Maar de vraag is, waar moeten deze dagen ons aan herinneren? Wat betekenen deze dagen? Daarom willen we wat ‘graafwerk’ doen en kijken wat we zullen ontdekken.

Wij van 119 houden ervan om te verwijzen naar een gezegde dat je op school misschien hebt geleerd; “Alle vierkanten zijn rechthoekig maar niet alle rechthoeken zijn vierkanten”. Alle Feesten zijn Mo’adiem, maar niet alle Mo’adiem zijn Feesten. Ben je al in de war? Mooi. Nu komt het. In Leviticus 23 worden alle heilige dagen die aan ons gegeven worden genoemd. Vier in de lente en drie in de herfst.

Zeven in totaal. De volgende dagen worden aangeduid als “Feesten” (Ongezuurde Broden, Pinksteren, Loofhutten). Ze worden “feesten” genoemd omdat we de opdracht krijgen om daadwerkelijk feest te vieren tijdens deze hoogtijden. Voor de andere dagen geldt dat we ze apart moeten zetten als heilige dagen. Dat wil zeggen dat die dagen apart worden gezet van de andere dagen. Kijk maar eens naar de instructies die ons worden gegeven ten aanzien van de drie feesten.

Exodus 23:14

Driemaal per jaar moet u voor Mij een feest vieren.

Dus we weten zeker dat het Feest van Ongezuurde Broden en de Paasmaaltijd één en hetzelfde zijn. Maar hoe weten we dit? We weten dat er drie feesten zijn. We weten dat Sjavoe’ot en Soekot absoluut feesten zijn. Dan blijft er dus maar één Feest over. Omdat we weten dat het Feest van Ongezuurde Broden ook Feest wordt genoemd, kunnen we Pascha niet een Feest noemen, omdat er dan vier feesten zouden zijn en niet drie.

Daarom vertelt JHWH ons om het lam te slachten in de avond van de 14^e, zodat het Pascha klaar zou zijn om te eten... met etenstijd. De 14^e gaat over in de 15^e, en op de 15^e begint het Feest van Ongezuurde Broden.

Drie feesten dus. Het Paaslam wordt op de 14^e geslacht. Vervolgens wordt het Pascha gegeten aan het begin van het Feest van Ongezuurde Broden.

Een andere vraag rondom de heilige dagen is “hoe moeten we ze vandaag de dag vieren?”. Kunnen we al die feesten op een Bijbelse manier vieren? Laten we deze heilige dagen daarom stuk voor stuk bekijken, om te ontdekken wat ze zouden kunnen betekenen en of het mogelijk is om ze vandaag de dag op Bijbelse wijze te onderhouden.

In deze studie gaan we in op het Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden.

Pascha, een dag of een maaltijd?

Er zijn verscheidene verzen waar we instructies kunnen lezen over de Mo’adiem Pascha en Ongezuurde Broden. Laten we in Leviticus 23 beginnen. Daar zien we dat Pascha een maaltijd is en niet een dag.

Leviticus 23:4-5

Dit zijn de feestdagen van de HEERE (JHWH), de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE (JHWH).

Vaak wordt er naar Pascha verwezen alsof het om een dag zou gaan, terwijl het in werkelijkheid niet een dag is maar een maaltijd die gegeten moet worden aan het einde van de veertiende dag van de eerste maand. Alhoewel het gewoon is om de woorden “vandaag is het Pascha” te horen, zou het volgens ons nauwkeuriger zijn om te zeggen “vandaag is de dag waarop het Pascha gegeten moet worden”. Merk op dat er wordt gezegd dat het Pascha op een bepaald moment van de dag plaatsvindt, en dat het geen op zich staande dag is.

Nogmaals,

In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE (JHWH)

We zien dus dat het Pascha inderdaad een maaltijd is en niet een dag. Het is een maaltijd die wordt gegeten aan het einde van de veertiende dag, waarmee de eerste dag van Ongezuurde Broden wordt ingeluid. Er zijn mensen die zeggen dat de schemering van de 14^e dag eigenlijk het begin is van de 14^e dag, en niet het einde. Daarmee zou het Pascha een dag eerder plaatsvinden; maar volgens andere verzen, is de schemering het einde van de dag, en niet het begin. Kijk maar eens naar Exodus 29.

Exodus 29:38-41

Dit nu is het wat u op het altaar moet bereiden: elke dag twee lammeren van een jaar oud, en dat voortdurend. Het ene lam moet u in de morgen bereiden en het andere lam moet u tegen het vallen van de avond (*schemer*) bereiden, met een tiende efa meelbloem, gemengd met een kwart hin uit olijven gestoten olie, en een plengoffer van een kwart hin wijn, voor het ene lam. En het andere lam moet u bereiden tegen het vallen van de avond (*schemer*). U moet daarmee doen als met het ochtendgraanoffer en het bijbehorende plengoffer, als een aangename geur. Het is een vuuroffer voor de HEERE (JHWH).

Dit wordt ook in Numeri 28 genoemd, waarmee wordt aangetoond dat de schemering het einde van de dag is en niet het begin. Dus, de Pascha maaltijd sluit de 14de dag af, in de schemering en gaat over in de 15de. Daarmee is het eigenlijk het begin van Ongezuurde Broden. Pascha wordt gezien als deel van het Ongezuurde Brodenfeest en niet als heilige dag. Lees maar...

Exodus 34:25

U mag het bloed van Mijn offer niet offeren met iets dat gezuurd is, en het offer van het Pascha mag niet tot de volgende morgen overblijven.

De grote vraag is natuurlijk “Kunnen we het Pascha vandaag de dag op Bijbelse wijze vieren?”. Het antwoord is... “Nee”. De volgende vraag is: “Waarom niet?” Overweeg de instructies eens die ons in Deuteronomium 16 worden gegeven.

Deuteronomium 16:5-6

U mag het paaslam niet slachten binnen een van uw poorten die de HEERE (JHWH), uw God, u geeft. **Maar op de plaats die de HEERE (JHWH), uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen**, daar moet u het paaslam slachten, in de avond, als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok.

Het is dus duidelijk dat het Pascha geslacht en gegeten moet worden in Israël. In het bijzonder op de plaats waar Hij Zijn Naam deed wonen, namelijk de tempel in Jeruzalem. Maar wat als iemand vandaag de dag in Jeruzalem woont? Kan hij het Pascha dan op een Bijbelse manier onderhouden? Vanuit Bijbels oogpunt is het antwoord opnieuw “Nee”. Er is geen tempel meer. Het tweede vers van Deuteronomium 16 lijkt te zeggen dat het in de tempel moet worden gedaan.

Deuteronomium 16:2

Dan moet u voor de HEERE (JHWH), uw God, het paaslam slachten, kleinvee en runderen, op de plaats die de HEERE (JHWH) zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen.

Dus het lijkt erop dat we de tempel nodig hebben om het Pascha op een Bijbelse manier te kunnen onderhouden. En dat zou ook betekenen dat we er Priesters voor nodig hebben. Alhoewel we geen specifieke instructies kunnen vinden over hoe het Pascha lam in de tempel moest worden geslacht voor het Pascha, toch vinden we in Leviticus een algemene instructie ten aanzien van alle offers in de tempel.

Leviticus 1:1-5

De HEERE (JHWH) riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer iemand van u de HEERE (JHWH) een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de HEERE (JHWH). Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de HEERE (JHWH). En de zonen van Aäron, de priesters, moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting is.

Het lijkt erop dat deze instructie net zo goed voor het Pascha geldt als voor alle andere offers. Het punt is hier echter dat we Pascha vandaag de dag niet op een Bijbelse manier kunnen onderhouden. En daarom onthouden we dit feest door het te herdenken.

Tweede kans

We vinden het interessant om te zien dat het Pascha de ENIGE Mo'ed (hoogtijd) is waarvoor een tweede mogelijkheid wordt gegeven om te vieren als je het gemist had. Daarvoor gelden echter wel voorwaarden. Alleen als je in contact bent geweest met een dood lichaam of als je op reis bent, dan is het toegestaan dat je het Pascha mist. Lees het volgende eens ...

Numeri 9:6-12

Nu waren er mensen die vanwege het aanraken van het dode lichaam van een mens onrein waren, en op die dag het Pascha niet konden houden. Daarom kwamen zij die dag naar voren, vóór Mozes en vóór Aäron. En die mensen zeiden tegen hem: Wij zijn onrein vanwege het aanraken van het dode lichaam van een mens. Waarom zouden wij afgehouden worden om de offergave van de HEERE (JHWH) op zijn vastgestelde tijd in het midden van de Israëlieten aan te bieden? Mozes zei tegen hen: Blijf staan, dan zal ik horen wat de HEERE (JHWH) u gebiedt. Toen sprak de HEERE (JHWH) tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor de HEERE (JHWH) het Pascha houden. In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden; met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten. Zij mogen er niets van over laten blijven tot de volgende morgen en mogen er geen been van breken; volgens alle verordeningen voor het Pascha moeten zij het houden.

En interessant genoeg is er voor dit tweede Pascha - voor degenen die in contact zijn geweest met dode lichamen- een mogelijke profetische betekenis. Daar gaan we verderop in deze studie dieper op in.

Sommigen stellen dat de Israëlieten het Pascha niet vierden gedurende de veertig jaren van rondzwerven. Ze zouden het alleen in Egypte hebben gevierd en vervolgens zouden ze het zijn gaan vieren vanaf het moment dat ze in het beloofde land aankwamen. Deze verzen in Numeri 9 laten ons echter zien dat ze het in het tweede jaar vanaf hun uittocht uit Egypte vierden.

Numeri 9:1-3

De HEERE (JHWH) sprak tot Mozes in de woestijn Sinäi, in het tweede jaar nadat zij uit het land Egypte vertrokken waren, in de eerste maand: Laten de Israëlieten het Pascha houden op zijn vastgestelde tijd. Op de veertiende dag in deze maand, tegen het vallen van de avond, moet u het houden, op zijn vastgestelde tijd; u moet het houden volgens alle bijbehorende verordeningen en bepalingen.

Hier zien we dus dat ze het in het tweede jaar onderhielden. En er is - op grond van vers 15 in hetzelfde gedeelte- een reden om te geloven dat dit Pascha plaatsvond op het moment dat de tabernakel gereed was.

Numeri 9:15

Op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd, bedekte de wolk de tabernakel, de tent van de getuigenis; en 's avonds was hij op de tabernakel als een verschijning van vuur, tot de volgende morgen.

Precies op tijd voor hun eerste Pascha na Egypte.

Het “Waarom” van het Pascha.

Dat gezegd hebbende, wat zijn de Bijbelse gronden op basis waarvan wij het Pascha en Ongezuurde Broden zouden moeten herdenken. Volgens de Schrift gaat het om het volgende;

Exodus 12:14

Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE (JHWH). U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.

... en vers 17.

Exodus 12:17

Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op deze zelfde dag zal Ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening, al uw generaties door.

Maar dit wordt herhaaldelijk benadrukt.

Exodus 13:3

Daarna zei Mozes tegen het volk: Gedenk deze dag, waarop u uit Egypte, uit het slavenhuis, vertrokken bent, want de HEERE (JHWH) heeft u met sterke hand vanhier uitgeleid ...

Deuteronomium 7:18

Wees dan niet bevreesd voor hen. Denk steeds aan wat de HEERE (JHWH), uw God, met de farao en met alle Egyptenaren gedaan heeft,

Deuteronomium 16:3

.... om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok, alle dagen van uw leven.

Deze verzen laten duidelijk zien dat ze deze dag niet moesten vergeten en dat het Pascha dient als een voortdurende herinnering aan die bevrijding van de Egyptische slavernij.

Dus de Pascha maaltijd en het Feest van Ongezuurde Broden moeten worden herdacht als herinnering aan de uittocht uit Egypte. Toen ze werden bevrijd van hun gebondenheid aan de slavernij. Merk op dat er in het vers staat “**al uw generaties door**”. Daarom vieren we deze dagen om te herinneren aan die dag toen JHWH de Hebreërs bevrijdde van die slavernij.

Ons Paaslam

Maar hoe is dit alles van toepassing op ons, die het bezien in het licht dat Jesjoea nu het Paaslam is?

1 Korinthe 5:7

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.

Simpel gezegd, we hebben er een reden bijgekregen om Pascha en Ongezuurde Broden te vieren. Jesjoea was ons Paaslam die ons bevrijdde van de gebondenheid aan de slavernij van zonde en dood. De wet van zonde en dood was het gevolg van ongehoorzaamheid aan JHWH.

Deuteronomium 30:19-20

Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE (JHWH) uw vaders, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven

Overweeg ook de woorden van Jesjoea Zelf

Johannes 8:34

Jesjoea (Jezus) antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.

We weten, op grond van 1 Johannes, dat zonde het overtreden van de Wet is.

1 Johannes 3:4

Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.

Wat zegt Paulus over het overtreden van de Wet?

Romeinen 6:1-4

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Een nieuw leven dat niet langer onder de slavernij van de zonde is. Net zoals bij de uittocht uit Egypte. We lezen verder...

Romeinen 6:5-7

Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

In Jesjoea zijn we niet langer slaven van de zonden. Hij heeft ons vrijgekocht van die gebondenheid aan zonde en dood zoals in hoofdstuk 8 wordt verwoord.

Romeinen 8:2

Want de Wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood

Zelfs in de Psalmen lezen we hoe zonde over iemand kan heersen waardoor hij een slaaf wordt.

Psalm 119:133

Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht (zonde) over mij heersen.

In Jesjoea worden we voor de keus gesteld om slaven van de zonde te zijn of slaven van gehoorzaamheid.

Romeinen 6:16-18

Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.

Dat is precies wat er gebeurde toen de Hebreëen Egypte verlieten. Ze werden bevrijd van de slavernij in Egypte en kregen vervolgens de Wet. Toen werden ze voor de keuze gesteld om al dan niet te gehoorzamen.

Deuteronomium 11:26-28

Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de HEERE (JHWH), uw God, die ik u heden gebied; de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de HEERE (JHWH), uw God, en van de weg die ik u heden gebied, afwijkt om achter andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt.

En net zoals het bloed werd aangebracht op de deurposten tijdens het Pascha in Egypte, bevrijdt het bloed van Jesjoea ons van zonden.

1 Petrus 1:18-20

... in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaders overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.

Openbaring 1:5

... en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,

Openbaring 5:9

En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.

Dus wij hebben vandaag de dag des te meer reden om Pascha en Ongezuurde Broden te gedenken. We mogen gedenken hoe Hij Zijn volk bevrijdde van de gebondenheid aan de slavernij in Egypte EN hoe Hij Zijn volk bevrijdde van de gebondenheid aan de zonde.

De Sedermaaltijd

Rond de tijd van Pascha en Ongezuurde Broden hoor je wellicht dat er in verschillende gemeenten mensen worden uitgenodigd voor de Sedermaaltijd. Het woord "Seder" betekent "volgorde" in het Hebreeuws. De Sedermaaltijd is een "volgorde" van stappen die tijdens de Pascha maaltijd worden doorlopen. Deze stappen werden waarschijnlijk gevestigd door vroegere rabbijnen in de Talmoedische periode die leefden rond het begin van onze jaartelling tot circa 200 na Christus.

Maar waar lezen we in de Schrift over de Sedermaaltijd? Eigenlijk wordt deze maaltijd niet genoemd. Bij de Sedermaaltijd worden peterselie, bittere kruiden, appels, noten, specerijen, het lam en een ei gebruikt. Maar als we de Schrift bestuderen, zien we veel simpelere voorschriften voor het Pascha. Bij het Pascha in Exodus 12 worden een Paaslam, bittere kruiden en ongezuurde broden genoemd. Daarnaast zien we in de Schrift geen specifieke volgorde die bij deze maaltijd moet worden gevolgd.

Sommigen geloven dat de traditie van de Sedermaaltijd dateert uit de tijd dat de Hebreeën in Babylonische ballingschap waren. Omdat ze het lam toen niet volgens voorschrift in Jeruzalem konden offeren, wordt aangenomen dat ze elementen hebben toegevoegd om hun geschiedenis niet te vergeten.

Is het dan verkeerd om de Sedermaaltijd te houden? Absoluut niet. In feite kan het van grote waarde zijn om aan een dergelijke gebeurtenis mee te doen. Maar we moeten goed begrijpen dat deze specifieke maaltijd enkel een traditie is en geen gebod.

Besnijdenis

Besnijden is een onderwerp dat regelmatig ter sprake komt in het kader van deze Sedermaaltijd. Dat komt omdat er een gebod is dat je besneden moet zijn om het Pascha te kunnen eten.

Exodus 12:48

Als er nu een vreemdeling bij u verblijft en als die voor de HEERE (JHWH) het Pascha wil houden, laat dan al wie mannelijk is bij hem, besneden worden. Dan mag hij naar voren komen om het Pascha te houden, en zal hij zijn als een ingezetene van het land. Niemand echter die onbesneden is, mag ervan eten.

Dat geeft vandaag de dag problemen omdat niet iedereen, afhankelijk van het punt waarop mensen in hun wandel zijn, de keuze al heeft gemaakt om te worden besneden. Zo ontstaat er wrijving als gemeenten mensen gaan uitnodigen die niet allemaal besneden zijn. Vervolgens krijgen ze te horen dat ze niet mee kunnen doen aan het Pascha. Maar, in het gebod staat dat ze niet van het Paaslam mogen *eten*. Er staat in de Torah niets over het *deelnemen* aan een Pascha maaltijd. De meeste Seders die vandaag de dag worden gevierd, bevatten niet eens een lam omdat er geen mogelijkheid is om het Paaslam op Bijbelse wijze te bereiden, omdat er vandaag de dag geen tempel is. Omdat we niet deelnemen aan een echt Paaslam, zou het geen problemen moeten geven. Het is gewoon een herinnering en niet een echt Pascha. Sommige gemeenten voegen dus toe aan de Torah door onbesnedenen te verbieden om deel te nemen aan de herinnering aan het Pascha.

Ongezuurde Broden

In dit alles moeten we niet vergeten dat het Pascha overgaat in het Feest van Ongezuurde Broden. Het Feest van Ongezuurde Broden is een feest waarin we onze huizen gedurende zeven dagen moeten ontdoen van alle producten die gezuurd zijn.

Exodus 13:7

Zeven dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd is, mag bij u niet gezien worden, ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied bij u gezien worden.

Er zijn verschillende visies op de wijze waarop dit moet worden geïnterpreteerd. Sommigen zeggen dat er helemaal geen gist in huis mag zijn, terwijl anderen alle gerezen producten wegdoen. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt is “chameets”. Het betekent “gezuurd worden”. Wij houden ons daarom vast aan de uitleg dat we geen producten in huis moeten hebben die gezuurd zijn. Dat is het proces van het toevoegen van gist waardoor er een fermentatieproces op gang komt waardoor het product gaat rijzen. Maar het is niet verboden om gist in huis te hebben. Het enige dat verboden is, zijn producten die zijn gerezen als gevolg van geactiveerde gist.

Alhoewel we sommige elementen van dit feest kunnen onderhouden, is er een aantal dingen die ons kunnen weerhouden van een Bijbelse viering van dit feest. Overweeg de richtlijnen in Leviticus 23.

Leviticus 23:6-8

En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE (JHWH). Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Zeven dagen lang moet u de HEERE (JHWH) een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen.

Het is duidelijk dat we de offers die voor dit feest zijn voorgeschreven niet kunnen brengen. Daaraan kunnen we zien dat we het feest niet op een Bijbelse manier kunnen vieren. Maar we kunnen het feest wel gedenken als herinnering.

Wat betekent het?

Wat betekent het eten van ongezuurd brood? Velen leggen uit dat het betekent dat we zonder zonde mogen leven. En daarin zit inderdaad een kern van waarheid als we zien dat Paulus de kerk in Korinthe terecht wijst omdat ze zonde toelaten in hun gemeente waarna hij zonde en gist met elkaar in verband brengt. Lees maar...

1 Korinthe 5:1-8

Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen? Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heere Jezus Christus, over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Terwijl er tegelijkertijd verzen zijn waarin het wordt vergeleken met bepaald onderwijs.

Mattheus 16:11-12

Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

We zien zelfs dat er gist is dat het Koninkrijk der Hemelen vertegenwoordigt.

Mattheus 13:33

Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was.

Ik denk dan ook dat het veilig is om te zeggen dat het er om gaat dat we alles wat niet van JHWH is moeten verwijderen .

Maar waarom zeven dagen? Dat weten we niet helemaal zeker, maar we geloven dat het zou kunnen slaan op de zeventuizend jaar waarop de mens op de huidige aarde leeft. De zeven 'dagen' waarop we alles dat niet van JHWH is uit onze levens moeten verwijderen. Na het duizendjarig rijk, het einde van de zeven dagen, zien we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We gaan dan de eeuwigheid binnen in het Nieuwe Jeruzalem waar er geen zonde meer zal zijn die verwijderd moet worden.

Profetische mogelijkheden

Wetende dat Ongezuurde Broden kan verwijzen naar een toekomstige gebeurtenis, zou het Pascha ook een profetische betekenis kunnen hebben? De geschiedenis herhaalt zich tenslotte. Wij geloven dat dat heel goed mogelijk is. Overweeg maar eens wat we in Openbaring 11:8 vinden ten aanzien van de twee getuigen.

Openbaring 11:8

En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.

Er is geen twijfel dat het hier om Jeruzalem gaat. Maar, waarom wordt het in geestelijke zin Sodom en Egypte genoemd. Welke overeenkomst is er tussen deze twee plaatsen op grond waarvan Jeruzalem hier in de toekomst mee kan worden geassocieerd? Wij geloven dat we daar het antwoord **MISSCHIEN** op hebben gevonden. En dat antwoord heeft te maken met het moment waarop het Pascha plaatsvindt.

Om te kunnen begrijpen of het in de toekomst van belang kan zijn, moeten we de Bijbelse geschiedenis van Pascha bestuderen. Het is algemeen geaccepteerd dat het eerste Pascha dat in de Schrift wordt genoemd het Pascha is dat in Exodus wordt genoemd. Waar we zien dat de Hebreëen Egypte verlaten. Wij menen echter bewijs te hebben gevonden dat dit Pascha niet het eerste is dat in de Schrift wordt genoemd. Denk eens aan de tijd waarop Lot uit Sodom werd bevrijd. In dit verhaal zien we dat JHWH eerst met Abraham spreekt. Abraham krijgt te horen dat Sara op dezelfde tijd in het volgende jaar een zoon zal hebben.

Genesis 18:14

Zou er iets voor de HEERE (JHWH) te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal Ik bij u terugkomen, en Sara zal een zoon hebben!

Het Hebreeuwse woord voor 'vastgestelde tijd' is 'Mo'ed', dat is hetzelfde woord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar de Heilige Dagen van JHWH. Dus welke Heilige Dag of Mo'ed zou het op die tijd kunnen zijn geweest? Het is aannemelijk dat elke avond het begin zou kunnen zijn van Ongezuurde Broden waarop het Pascha moest worden gegeten. We zien dat Lot en zijn familie de volgende dag worden bevrijd uit Sodom. Net zoals we zagen dat de kinderen van Israël op de ochtend na het Pascha uit Egypte trokken. Zou het zo kunnen zijn dat JHWH zei dat Sara op het Pascha van het volgende jaar een zoon zou hebben?

Er is nog meer bewijs dat deze tijd bij Abraham het begin van Ongezuurde Broden was, als we kijken naar het verhaal met de twee engelen en Lot. Lees maar...

Genesis 19:1-3

De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan, en boog hij zich met zijn gezicht ter aarde. Hij zei: Zie toch, mijne heren, wijk toch af van uw weg en kom naar het huis van uw dienaar en overnacht daar en was uw voeten; morgenvroeg kunt u opstaan en uw reis vervolgen. Maar zij zeiden: Nee, wij zullen wel op het plein overnachten. Hij drong echter sterk bij hen aan, zodat zij van hun weg afweken naar hem toe, en zijn huis binnengingen. Hij richtte een maaltijd voor hen aan. Hij bakte ongezuurde broden en zij aten.

In vers 1 zien we allereerst dat het avond was. En in vers 3 dat hij een maaltijd voor hen bereidde. Maar het was geen gewone maaltijd. Er staat specifiek bij dat het ongezuurde broden waren. Er was geen reden om het brood snel klaar te maken. Ze hadden de hele avond de tijd om het te eten, omdat Lot hen binnen had gevraagd op het moment dat de avond inging.

Wanneer wordt er door iemand die de wegen van Jahweh volgt brood zonder gist gemaakt? Het Ongezuurde Brodenfeest ging van start met het Pascha. Het is heel goed mogelijk dat deze zin “hij bakte ongezuurde broden” werd gebruikt om ons te laten weten naar welke Mo’ed JHWH naar verwees in zijn gesprek met Abraham. Net zoals “Kalkoen en saus” of “Kalkoen Dag” voor sommige (Amerikaanse) mensen verwijst naar een specifieke dag. In de traditionele Amerikaanse cultuur worden deze zinnen onmiddellijk in verband gebracht met ... Thanksgiving. Op dezelfde manier zou de zin “hij bakte ongezuurde broden” iemand kunnen doen denken aan het Feest van Ongezuurde Broden.

Dus, alleen al het feit dat Lot Ongezuurde Broden klaar maakte, terwijl er geen reden tot haast was, zou heel goed kunnen laten zien dat hij daadwerkelijk het Pascha bereidde. En de volgende ochtend volgt de bevrijding.

Velen worstelen ermee. Ze zeggen dat de Vader de feestdagen niet gaf totdat Mozes de Wet op schrift stelde. Maar, Gods Wet is voor eeuwig. Er wordt zelfs beweerd dat Abraham al Gods wetten en geboden onderhield.... En dat was VOORDAT Mozes ze opschreef. Lees de woorden die God tegen Izaäk sprak maar eens ...

Genesis 26:4-5

[Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn verordeningen en Mijn wetten in acht genomen heeft.](#)

Gods Woord houdt werkelijk voor altijd stand en alleen het feit dat die dingen niet werden opgeschreven is geen argument om te stellen dat ze er geen kennis van hadden. Het is heel goed mogelijk dat ze mondeling zijn doorverteld, en dat lijkt ook het geval te zijn.

Dus nu zien we dat de bevrijding van het Pascha zowel in Sodom als in Egypte plaatsvond. Maar dat verklaart nog steeds niet waarom Jeruzalem met deze twee namen wordt geassocieerd. Daarom geloven velen dat de 1260 dagen van bescherming voor de vrouw, in Openbaring 12, ergens in onze tijd zullen beginnen.

Waarom zeg ik dat allemaal? Omdat we weten dat de Vader Zijn hand laat zien en openbaart in patronen. En meestal in combinatie met Zijn feestdagen. We zien in de Schrift twee voorbeelden van bevrijding en bescherming op de eerst dag van Ongezuurde Broden. Dus het is niet geheel onmogelijk dat we op een toekomstig Pascha bevrijding zullen zien. Dat gezegd hebbende, laten we het vers uit Openbaring opnieuw lezen en zien of er werkelijk enige mogelijk betekenis kan zijn voor een toekomstig Pascha.

Openbaring 11:8

[En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.](#)

Nogmaals, er is geen twijfel dat het hier over Jeruzalem gaat. Toch vinden wij het interessant dat er vanuit deze twee plaatsen, die Jeruzalem figuratief vertegenwoordigen, bevrijdingen hebben plaatsgevonden op eerdere Pascha's. Wat is daarvan de profetische betekenis? Je zou kunnen beweren dat Jeruzalem zo genoemd wordt omdat Jesjoea ons Paaslam was en Hij in Jeruzalem stierf. En daar zijn we het absoluut mee eens. Als we de woorden van Jesjoea over het einde der tijden echter bestuderen, vragen we ons toch af of er niet meer achter zit. Lees het volgende eens ...

Mattheus 24:15-16

Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

Jesjoea zei dat iedereen die zich in Judea zou bevinden moet VLUCHTEN uit de plaats waar ze de gruwel van verwoesting zullen zien. Dat is alleen maar logisch als dat de plaats is waar vanuit de Antichrist zal regeren en het volk van JHWH als eerste zal moeten vluchten. Daarmee lijkt het erg waarschijnlijk dat de regering van de Antichrist zal beginnen tijdens een toekomstig Pascha. Een tijd waarin Zijn volk bevrijding zal krijgen door te vluchten. En net zoals Pascha een toekomstige betekenis zou kunnen hebben, geloven wij dat dat ook geldt voor de voorziening in het tweede Pascha. In het tweede Pascha wordt voorzien omdat mensen onrein zijn door het aanraken van dode lichamen. Overweeg de volgende parallel die we vinden in Ezechiël.

Ezechiël 39:12-14

Het huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang. Heel de bevolking van het land zal begraven. En het zal hun tot een naam zijn op de dag dat Ik Mijzelf verheerlijkt, spreekt de Heere HEERE (JHWH) Ook zullen zij mannen afzonderen die voortdurend met de reizigers door het land trekken en hen die op het land achtergebleven zijn, begraven om het land te reinigen. Na verloop van zeven maanden moeten zij op onderzoek uitgaan.

In de studie over de Najaarsfeesten zullen we zien dat de wederkomst van Jesjoea plaats zal vinden in het najaar. Behalve in de jaren waarin er een dertiende maand is toegevoegd, valt Pascha slechts zes maanden na de Najaars Mo'adiem. Terwijl Ezechiël meldt dat iedereen gedurende zeven maanden bezig zal zijn met het opruimen van dode lichamen. Door die dode lichamen zouden de mensen onrein zijn op het moment dat het Pascha zou plaatsvinden, omdat het Pascha binnen die zeven maanden zou vallen. Er zouden daardoor veel mensen niet kunnen deelnemen aan het Pascha omdat ze die dode lichamen hebben aangeraakt. Het is dan ook heel goed mogelijk dat het tweede Pascha nodig zal zijn vanwege de situatie waarin deze dode lichamen zijn aangeraakt.

Wees voorzichtig

Alhoewel we deze dagen niet op een Bijbelse manier kunnen onderhouden, geloven we dat het waardevol is om ze te gedenken. Daarmee moeten we echter voorzichtig zijn.

Ik weet nog hoe ik en mijn familie ons aan het voorbereiden waren op Ongezuurde Broden. We waren ons huis aan het ontdoen van alle gezuurde producten die we hadden. Op dat moment nam een aantal vrienden contact met ons op en ze vroegen ons waar ze een lam konden vinden voor Pascha en waar wij die van ons vandaan hadden. Wij antwoordden dat we geen lam gebruikten bij onze Paschamaaltijd.

Ze waren perplex. Bijna op beschuldigende toon zeiden ze: “Wat?”. Ik herhaalde toen dat wij geen lam zouden hebben. Ze antwoordden: “Maar het is de bedoeling dat we lam hebben en de Pascha maaltijd zo dicht mogelijk te benaderen”. In een gesprek dat we later hadden, toen ze van de schrik bekomen waren, begonnen ze er opnieuw over en gebruikten daarbij dezelfde argumenten. Ze zeiden dat we de Pascha maaltijd zo goed mogelijk ZOULDEN MOETEN benaderen. We vroegen hen om vanuit de Schrift te laten zien waar staat dat we het zo goed mogelijk zouden moeten benaderen en ze konden het niet aantonen. Het punt is dat we het niet op Bijbelse manier kunnen onderhouden. En er staat nergens in de Schrift dat we het zo goed mogelijk moeten benaderen. Of we kunnen het op Bijbelse manier onderhouden, of we kunnen dat niet. Er zijn geen geboden daartussen. Op het moment dat we gaan zeggen dat we iets “moeten” doen dat niet in de Schrift staat, voegen we iets aan de Schrift toe.

Onthoud dus goed dat we deze feesten vandaag de dag niet op Bijbelse manier kunnen vieren. Als we iemand gaan vertellen dat hij ze op een bepaalde manier “moet” gedenken, stellen we een menselijk gebod in.

Hoe we vandaag de dag kunnen gedenken

Er zijn veel manieren en variaties waarop je deze feesten kan gedenken. Een traditie die in onze familie geliefd is, is het kijken van de film “De Prins van Egypte” na de maaltijd. Alhoewel de film het Bijbelse verhaal niet 100% weergeeft, komt het behoorlijk in de buurt en geeft het ons de mogelijkheid om te praten over waar het in de film niet correct werd weergegeven.

Daarnaast vinden wij het leuk om verschillende vormen te knippen uit rood knutselpapier en ze aan de deurpost te bevestigen voordat we gaan eten. Als verwijzing naar het bloed dat op de deurposten werd gestreken. Nogmaals, er zijn veel manieren waarop een familie deze dag kan gedenken. Realiseer je alleen wel dat het slechts tradities zijn die we niet tot regels moeten verheffen

We moedigen je aan om te onderzoeken hoe je deze dagen van herinnering zou kunnen vieren. Wees creatief en maak plezier. Zorg dat ze écht worden onthouden door je familie. Jahweh gaf ons deze dagen om te herinneren aan alles wat Hij voor ons heeft gedaan en wat Hij nog gaat doen. Het is dan ook geen verrassing dat de vijand al het mogelijke zal doen om ervoor te zorgen dat we deze dagen, die de Vader ons heeft gegeven, niet zullen vieren. En voor ons is dat reden te meer om de Mo’adiem van JHWH *wel* te vieren.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. Vergeet niet, om alles te blijven onderzoeken. Sjalom.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)