



"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln "The Ten Virgins." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."

De tio jungfrurna

Kom ihåg att Yeshua ofta talade i liknelser. Omedelbart efter några av hans första liknelser och på grund av uppmaning från sina lärjungar, förklarade Yeshua varför han talade och undervisade på detta sätt.

Mark 4:9-12

Och han sade: "Hör, du som har öron att höra med!"

När han blev ensam, frågade de tolv och de andra som var med honom om liknelserna.

Då sade han till dem: "Ni har fått del i Guds rikets hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, för att de ska se och se och ändå inte se, och höra och höra och ändå inte förstå, så att de inte vänder om och får förlåtelse."

Liknelser med symboler, idiom, (*språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart*), och metaforer (*ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga*). Likheten är beroende av sammanhanget och metaforer fungerar därför endast då lyssnaren har tillgång till sammanhanget), på ett sådant sätt att en som är obekant med ordet ska förstå den dolda meningen. Guds ord är det lexicon som definierar de termer som används i liknelserna. Så bara den som har ett nära umgänge med Guds ord kan dechiffrera den avsedda betydelsen. Vi hoppas att du som tar del av följande liknelse, har öron att höra med och kan uppfatta och förstå dess innebörd.

Liknelsen med de tio jungfrurna

Matteus 25:1-13

Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Brudgummen är här! Gå ut och möt honom! Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de kloka: Ge oss av er olja, våra lampor slocknar! De kloka svarade: Den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått i väg för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopfesten. Och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och

sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Jag säger er sanningen: Jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

I denna liknelse finns det fem viktiga ord som kräver en definition för att göra det möjligt för oss att fullt ut förstå den avsedda meningen. De fem orden är;

1. Klok
2. Oförståndig
3. Lampa
4. Ljus
5. Olja

Kom ihåg att slutresultatet bestämmer vilka som är välkomna till umgängelse med brudgummen när han kommer. De som har ljus. Ljus är förutsättningen för rätt resultat. Lägga märke till detta.

Slutet blev att de oförståndiga inte hade något ljus. Vi ska hålla detta i åtanke under hela denna undervisning, men låt oss på Bibliskt sätt fastställa villkoren;

KLOK:

Klok är en person som är lydig till TANAKH, eller Gamla testamentet:

Psalm 19:8

Herrens undervisning är fullkomlig, den ger nytt liv åt själen.
Herrens vittnesbörd är sant, det ger vishet åt enkla människor.

Enligt denna definition är "den kloke" den som tillåter Guds lag, som är Guds ord, vittnesmålen från Herren, att verka i honom. Vi finner att Yeshua också använde denna definition;

Matteus 7:24

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan.

Det är den som har Guds ord som grund för livet.

OFÖRSTÅNDIGA;

De oförståndiga är de som är olydiga. De hatar tuktan, hatar Torah. (Torah betyder "instruktioner," Guds undervisning till sitt folk).

Ordspråksboken 1:7

Att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren.

Innebörden av detta är att de vill inte ta emot Guds undervisning.

Ordspråksboken 10:8

Ett vist hjärta tar emot tillsägelser, oförnuftiga läppar leder till fall.

Yeshua säger samma sak. De oförståndiga är de som är olydiga mot Guds ord.

Matteus 7:26

Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden.

En lös, instabil och osäker grund.

LAMPA;

Lampan är Herrens befallningar.

Ordspråksboken 6:23

Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg.

LJUS;

Ljuset är lagen, Torahn.

Ordspråksboken 6:23

Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg.

OLJA;

Oljan är viljan till lydnad.

Innan du tar del av denna befallning, kom ihåg att lampan är "Guds befallningar" och ljuset är "lagen, Torahn."

3 Moseboken 24:2

Befall Israels barn att bära till dig ren olja av krossade oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen.

Oljan kommer från pressade oliver, frukten. Oljan flödar in i lampan, buden, och sedan går ljuset, eller Guds lag, ut från kärlet. Vi behöver definiera frukten och förstå hur den blir till olja. Frukten är förståelsen av Guds ord som visar sig som resultat i det liv, som har förstått och tillämpar Guds ord till fullo.

Matteus 12:33

Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet.

Det som såddes i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår det.

Trädet är personen, frukten är den resulterande livskvaliteten (inte förståelsen av Guds ord utan snarare dess tillämpning). Det finns många som förstår men inte tillämpar och ger därför inte god frukt. Personen känns igen på sin frukt eller på brist av frukt. Lägg märke till att man definierar det som såddes i marken för att producera ett bra träd - hör, förstår och ger god frukt som att det redan var definierat som ett gott träd. Den helhjärtade tillämpningen av Guds ord, eller att göra Guds vilja, kommer att medföra vedermöda för själen i fysiska, sociala, ekonomiska, psykiska och emotionella sammanhang, eller lidande för Guds rikes skull, men den som håller ut till slutet ska bli frälst. (2 Korintierbrevet 1:5; Markus 13:13; Johannes 6:27).

Uppenbarelseboken 1:9

Jag, er broder Johannes som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

Vi går tillbaka till 3 Moseboken;

3 Moseboken 24:2

Befall Israels barn att bära till dig ren olja (viljan att lyda) av krossade oliver (vår strävan) till ljusstaken (Guds befallningar), så att lamporna (budorden) kan sättas upp dagligen (ge ljus oavbrutet).

Se hur oljan gör att ljuset fortsätter att lysa? Pressningen eller vår strävan som resulterar i frukt, frukten som tillämpar Guds lag som formar oss till olja. Den oljan är andan eller viljan att sända ut ljus, eller Guds undervisning till nationerna. Låt oss läsa detta igen:

3 Moseboken 24:2

Befall Israels barn att bära till dig ren olja (beslutsamhet att lyda) av krossade oliver (vår strävan) till ljusstaken (Guds befallningar), så att lamporna (budorden) kan sättas upp dagligen (ge ljus oavbrutet).

Kom ihåg att det är under de tider som Guds folk upplever lidandet som Guds lag sprids mest effektivt. Hur skall vi relatera till oliverna?

Romarbrevet 11:17

Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot.

Olja till lamporna kom från oliver som blivit slagna och pressade. Vi är grenar på olivträdet. Oliverna är frukten från trädet. Det innebär att oljan måste komma från den frukt som vi visar i våra liv och andra kanske pressar och trycker på oss för den frukt som vi visar. Men om vi står fasta och är starka, kommer oljan från frukten att flöda. Det kommer åter tillbaka till lydnad, som medför god frukt. När Gud befäller oss att göra saker och vi inte lyssnar, då kommer han inte att fortsätta att ge oss befallningar så att rösten kommer att avta som i Matteus 25:8. Se hur enkelt det är när vi låter Bibeln definiera sig själv? Här är sammanfattningsvis vad vi har lärt oss genom att använda oss av Bibliska definitioner;

1. **Kloka**, är de som är lydiga.
2. **Oförståndiga**, dårar är de som är olydiga.
3. **Lampan**, är Herrens befallningar.
4. **Ljuset**, är Guds lag.
5. **Oljan**, är den resulterande önskan att lyda Guds lag på grund av press eller bedrövelse.

Låt oss nu gå tillbaka till liknelsen om de tio jungfrurna och se om detta fungerar.

Kom ihåg att testa allt själv och se om det stämmer. Vi kommer att läsa liknelsen och sätta in de Bibliska definitionerna i stället för de fem ord som vi Bibliskt definierat. Observera att vi inte förändrar Skriftens ord. Vi använder helt enkelt våra öron att höra vad denna liknelse vill säga oss genom att låta Skriften tolka sig själv. Här är den ursprungliga liknelsen;

Matteus 25:1-13

Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Brudgummen är här! Gå ut och möt honom!

Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de kloka: Ge oss av er olja, våra lampor slocknar! De kloka svarade: Den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått i väg för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopfesten. Och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Jag säger er sanningen: Jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Här är nu liknelsen med de insatta Bibliska definitionerna:

Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina befallningar och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina befallningar men tog inte med sig någon vilja att lyda befallningarna, medan de kloka tog sin vilja att lyda befallningarna i kärnen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade.

Vid midnatt hördes ett rop: Brudgummen är här! Gå ut och möt honom!

Då vaknade alla jungfrurna och rättade sig efter befallningarna. De oförståndiga sade till de kloka: Ge oss av er vilja att följa Guds befallningar, för våra befallningar slocknar! De kloka svarade: De skulle inte räcka både till oss och till er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått i väg för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick med honom in till bröllopfesten. Och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Jag säger er sanningen: Jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Nu kanske någon frågar; Varför de var oförståndiga ombedda att gå och köpa olja för att kunna hålla befallningarna? Återigen är detta Bibliskt definierat.

Ordspråksboken 23:23

Förvärva sanning och sälj den inte, förvärva vishet, fostran och insikt.

Är det inte förbluffande hur liknelser kan förklaras genom att man känner till resten av Guds ord? Därför är liknelser en dårskap för många, eftersom Skriften redan är en dårskap för dem och de har heller ingen önskan att förstå den. Men de som ser Guds ord som en skatt, älskar att söka i det. Här är en annan fråga. Varför fanns det tio jungfrur? Yeshua sa vid ett tillfälle att han bara var sänd till de förlorade fåren av Israels hus:

Matteus 15:24

Han svarade: "Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus."

Israel var uppdelat i två läger, Juda hus och Israels hus. Generellt sett bestod Juda hus av två stammar och blev känt som judar. Enligt Jeremia 3:8, var Israels hus avskilt och Jeremia noterar också att syftet med det nya förbundet som finns i Jeremia 31:33, är att föra Israels hus tillbaka till Guds lag. För mer om detta, se vår undervisning "*The Lost Sheep*," och "*What is the Gospel?*" Ironiskt nog består Israels hus av tio stammar som är tänkta att komma tillbaka till Guds lag, med början vid Yeshua första kommande och kulmination vid hans andra tillkommelse. Med hjälp av dessa Bibliska definitioner, blir det mer logiskt varför det sägs att alla somnade, eftersom alla av Israels hus, på tiden när Yeshua's kom första gången, var sovande.

Matteus 25:5

När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade.

Men nu vaknar Israels hus upp, vilket framgår av att fler och fler människor förstår sina Hebreiska rötter och kommer in i hela Guds ord. Flera har insett att hela Guds lag är för Hans folk, även i dag och att det var ett fatalt misstag att ta bort något av Guds bud. Det verkar som att endast hälften av Israels hus kommer att ha fattat galoppen med Yeshua återkomst som framgår av de fem oförståndiga och de fem kloka jungfrurna. Åtminstone är det vår uppfattning just nu.

*Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net*

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#)