



"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln "Testing the Pre Trib Rapture." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."

De sista tiden- Vi prövar uppryckandets teorier

Det har funnits många intensiva debatter genom åren om när församlingen kommer att ryckas upp. Alla verkar ha sina åsikter väl förankrade och är redo att strida för att de har rätt. Det är vår bön att denna undervisning kommer att erbjuda en viss klarhet i frågan. Vi tror att på samma sätt som de skriftlärdade under det första århundradet missade Yeshua första tillkommelse, likadant är det idag. De flesta förkunnare saknar tyvärr Bibelkunskap om hans återkomst. Förhoppningsvis kommer denna undervisning att visa hur historien upprepas i detta avseende. Men innan vi börjar undersöka denna fråga om vad många kallar "Uppryckandet", låt oss ta en titt på en vers i Jesaja 1.

Jesaja 1:18

[Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN.](#)

Ställ dig själv frågan "Är jag villig att undersöka Skrifterna eller vill jag bara hålla fast vid min egen uppfattning?" Det är nödvändigt att du besvarar denna fråga redan nu. Är du villig att granska Skrifterna ur det perspektivet att en del av din befintliga tro faktiskt kan vara fel? Kan du tänka tanken att det du trott under så lång tid möjligen inte är sant? Det är svårt för många, men något som ärligt måste provas. Alltför ofta när någon presenterar något som ifrågasätter vad vi själva tror, blir vår första ogenomtänkta reaktion att förkasta det. Helt enkelt därför att vi har svårt att föreställa oss att vi faktiskt kan ha fel. Så vi säger återigen, ställ dig själv frågan; "Är jag villig att undersöka Skrifterna eller vill jag bara diskutera utifrån mitt perspektiv?" Det är bara du som kan svara på den frågan.

Jesaja 1:18

[Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN.](#)

Låt oss peka på några grundläggande saker först.

Bibelns ofelbarhet.

Det är absolut nödvändighet för oss att tro att Guds ord är ofelbart. Om du håller dig till en speciell förkunnare eller har en övertygelse som inte överensstämmer med HELA Bibeln, så bör du allvarligt överväga din inställning. Vi tror att Bibeln tolkar sig själv. Vi tror inte att ett skriftställe skall tolkas av ett annat skriftställe. Låt oss fastställa detta en gång för alla; Vi tror att Bibeln tolkar sig själv. Vi tror inte att ett skriftställe skall tolkas av ett annat skriftställe.

Terminologi

Den terminologi som vi använder oss av måste vara Skriftenlig. Detta är något som vi tror saknas hos många troende i dag. Vi måste göra vårt bästa i enlighet med de villkor som ges i Skrifterna. Det kan lätt uppstå felaktigheter. Missförstånd kan komma att krypa in hela tiden. Det är lika bra att inse fakta.

Ordet uppryckandet finns inte i Skriften. Ska vi ändå använda oss av det?

Många skulle säga "Men du vet att innebörden är densamma." Men är det Skriftenligt? Om vi försöker vara en "Nyttestamentlig församling," ska vi inte då använda Nyttestamentliga termer?

Andra fraser som du inte kommer att se i Skrifterna är:

Församlingens tidsålder. Du kan hitta ordet församling och ordet tidsålder, men du kommer aldrig se dem tillsammans för att beskriva en viss tid. Ordet kyrka går heller inte att hitta i Skriften.

En annan fundering

Vedermödans heliga. Du kommer att se ordet vedermödan och du kommer att se ordet heliga, men du kommer aldrig se dem tillsammans för att beskriva någon speciell typ av heliga. Det är verkligen viktigt att vi förstår betydelsen av detta. Att inte använda bibliska termer kan leda till en obiblisk teologi.

Här i början av vår studie, måste vi helt kort gå igenom fem synpunkter på vad som traditionellt kallas "uppryckandet." Det är vad Skriften kallar uppståndelsen. Naturligtvis finns det åsiktsriktningar inom varje läger. Men som helhet representerar grundtanken vad varje läger håller fast vid.

Den första åsiktsriktningen är "**uppryckandet före vedermödan**"-teorin, i fortsättningen förkortad till **UFV**-teorin.

Som du kanske vet, anser förespråkarna till denna uppfattning att uppryckandet eller uppståndelsen sker före den sjuåriga vedermödan, där sigillerna, basunerna och vredesskålarna kommer att verkställas.

Efter allt detta kommer Yeshua tillbaka och upprättar sitt Tusenårsrike. Därefter skall vi stå inför den vita tronens dom följt av det eviga riket. Detta är det allmänna innehållet av UFV-teorin.

Därefter har vi "**Mitt under vedermödan**"-teorin. Denna uppfattning är mycket lik den föregående, utom att uppståndelsen här sker mitt under vedermödan. Allt annat är ungefärligen samma, med vissa smärre avvikelser beroende på vem du frågar.

Sedan har vi vad som kallas "**före vredesskålarna**"-teorin. Den anser att uppryckandet/uppståndelsen äger rum strax innan vredesskålarnas uttömmande. Återigen är alla teorier relativt lika. Sedan har vi vad som kallas "**efter vedermödan**"-teorin, som i princip anser att uppryckandet/uppståndelsen sker vid Yeshua återkomst efter vredesskålarna.

Slutligen har vi vad som helt enkelt kallas "**Pan-tribulation.**" Det betyder ungefär "**det som sker det sker**" och tar egentligen inte någon ställning i frågan överhuvudtaget. De tycker kanske att det inte berör dem eller annars har de hört så många uppfattningar i ämnet, att de bara inte vet vad eller vem de skall tro på. Som vi sagt tidigare har alla kanske rätt i viss mån och alla fel på något sätt.

Vi behöver varandra så att vi kan lära oss sanningen och växa tillsammans.

Med detta sagt, låt oss börja.

En gång i tiden trodde jag som så många andra på den så kallade **UFV**-teorin. Men när jag var tonåring, började jag ställa frågor som inte gavs något svar på. I alla fall inget svar som stämde med min uppfattning. De få svar jag fick lät i och för sig ganska bra, men de stämde inte överens med andra Skriftställen. En vers som verkligen imponerade på mig var denna:

Uppenbarelseboken 20:4-6

Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

Det är denna vers som talar till oss som sätter vår tro till **den första uppståndelsen**.

Den första uppståndelsen omfattar dem som inte tog emot märket och de som halshöggs för att de vägrade tillbe vilddjuret. Dessa är de som kommer att vara med i den första uppståndelsen.

Genast började jag tänka på att om Yeshua kommer före vedermödan, så blir det ju en uppståndelse redan då, eftersom det också sägs att de i Kristus Jesus döda skall uppstå först.

1 Tessalonikerbrevet 4:16-17

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Så nu står vi inför ett problem.

UFV-teorin säger att uppståndelsen sker FÖRE vedermödan, innan antikrist manifesteras och innan vilddjurets märke introduceras. Men i den här versen står det att de som inte tagit emot märket och även är plågade av Antikrist är delaktiga i den första uppståndelsen.

Hur kan den första uppståndelsen omfatta dessa individer om vedermödan ännu inte har börjat?

Med vetskapen om att Skriften ger oss sanningen, verkar den här versen göra det mycket svårt, för att inte säga omöjligt att hålla sig till UFFV-teorin.

Men det finns mer.

Jag hörde en gång en framstående kristen förkunnare på radion som huvudsakligen inriktade sig på denna vers i Uppenbarelseboken 20 och ansåg att det stämde med övriga Skriftställen. Jag minns det mycket väl, även om det var många år sedan. Jag var ivrig att äntligen få en förklaring på den här versen. Det vill säga, tills jag hörde det. Han sade helt enkelt att UFFV-teorin är den första delen av uppståndelsen och den uppståndelse som nämns i Uppenbarelseboken 20 är den andra uppståndelsen. Tala om besvikelse. Jag kunde inte tro mina öron. Skriften säger ingenting om två delar av den första uppståndelsen. Inte ens en antydning till något liknande. Det var som om han gjorde allt han kunde för att försvara sin åsikt, men hade ingenting i Skriften som stödde detta. Jag blev mycket besviken. Skriften är ganska tydlig om att det bara kommer att finnas en uppståndelse som endast består av de rättfärdiga:

Lukas 14:13-14

Nej, när du skall hålla fest, bjud fattiga och krymplingar, lama och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig något tillbaka. Du skall få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse."

Det finns bara en uppståndelse för de rättfärdiga på den yttersta dagen.

Johannes 6:39-40

Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen.

Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen."

Vad är då "den yttersta dagen"?

Vi tror att det är mycket möjligt att det kan vara Tusenårsriket, den sjunde dagen, Herrens dag.

Många kämpar med detta eftersom Tusenårsriket normalt beskrivs som en tid av fred och det håller vi med om. Det kommer att bli en tid av fred. Men är detta det sätt Tusenårsriket börjar på?

Herrens dag beskrivs som en fruktansvärd dag men samtidigt en dag av seger. Det beror på vilken sida du står på som kommer att bli avgörande för dig. Det kommer att bli en dag av ingenting annat än mörker för dem som är onda i Herrens ögon:

Jesaja 13:9

Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där.

Hesekiel 30:3

Ty dagen är nära, HERRENS dag är nära, en mulen dag, då hednafolkens stund är inne.

Herrens dag omfattar både onda OCH goda på samma gång.

Vad som kommer att hända dig beror på vilken sida du står:

Apostlagärningarna 2:20

Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga.

1 Korintierbrevet 5:5

för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden skall bli frälst på Herrens dag.

Det kommer också att bli en glädjens dag för de som står fasta.

2 Korintierbrevet 1:13-14

Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå det ni redan delvis har förstått:

att vi är er berömmelse liksom ni är vår berömmelse på Herren Jesu dag.

Hänvisningar till Herrens dag kan vara början, mitten eller slutet av vedermödan, med tanke på vad Petrus skriver:

2 Petrus 3:10-14

Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi

på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom

Så att uppstå på den yttersta dagen verkar tyda på att vi uppstår vid tiden för Tusenårsriket. Vi fortsätter på ämnet om uppståndelse i Johannes kapitel 6:

Johannes 6:44

Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Johannes 6:54

Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Det är enbart i detta kapitel som Yeshua talar om för oss att vi kommer att uppstå på den yttersta dagen. Vi måste förstå att det finns en skillnad mellan att uppstå till evigt liv och att bara uppstå.

De som bara uppstår till liv uppstår från de döda endast för att dö igen.

Uppståndelse till evigt liv innebär att uppstå från de döda som en ny skapelse för att **aldrig** fysiskt dö igen. Denn som uppstår från de döda kommer att dö igen eftersom de är återupplivade i samma kropp. Precis som Lazarus och andra Yeshua uppväckte från de döda när han tjänstgjorde på jorden.

Men de som återuppstår till evigt liv, uppstår i en ny förhärligad kropp. Så frågan till oss just nu är, hur många uppståndelser finns det? Hur många uppståndelser talar Skriften om?

Det finns totalt tre uppståndelser i Skriften:

1 Korintierbrevet 15:20-24

Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.

Jag vill göra ett påpekande här.

Det finns många som använder den engelska Bibelöversättningen New International Version (NIV).

Om du använder dig av den, kommer du att upptäcka en parentes kring de två orden "will come."

Detta för att du skall veta att dessa ord lagts till och inte finns i den Grekiska grundtexten.

Eftersom de inte finns i den Grekiska grundtexten, låt oss läsa den utan dessa ord som lagts till i NIV.

Vi börjar från vers 23:

1 Korintierbrevet 15:23-24

Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.

Så enligt denna text ser vi att Yeshua var den förste som uppstod.

1 Korintierbrevet 15:23

Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen.

Yeshua var den förste som uppstod från de döda. Det finns andra verser som bekräftar detta för oss:

Uppenbarelseboken 1:5

och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda.

Kolossierbrevet 1:18

Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Och sedan, precis i början av texten vi gick just igenom ...

1 Korintierbrevet 15:20

Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade.

Så det är ingen tvekan om att Yeshua var den förste som uppstod, förstfrukten från de döda. Låt oss nu titta på den andra uppståndelsen i vers 23:

1 Korintierbrevet 15:23

Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom.

Låt oss titta på några andra verser som styrker detta.

Matteus 24:30-31

Då skall Människosönens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosönen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Så även här kan vi se att Han samlar sina utvalda vid sin tillkommelse.

1 Tessalonikerbrevet 4:15-17 kallas ofta för "uppryckandet/uppståndelse-versarna."

1 Tessalonikerbrevet 4:15-17

Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befällning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

Återigen ser vi att den andra uppståndelsen sker vid Yeshua's andra tillkommelse. Och så kommer vi till den tredje uppståndelsen. Tillbaka till vers 24:

1 Korintierbrevet 15:24

Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.

Det finns vissa som säger att denna text endast talar om de troende. Men om vi tittar i början av denna text i 1 Korintierbrevet, talas det om **alla** människor:

1 Korintierbrevet 15:21-23

Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom.

Innehållet i dessa verser visar på att alla skall göras levande. Alla människor kommer att uppstå. Var och en i sin ordning. Inte bara troende. Även Daniel säger samma sak om *"att de många som sover i mullen"* skall uppstå. Det beskrivs inte som två separata händelser:

Daniel 12:2

De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.

Vi ser att den förste uppståndne är Yeshua. Sedan följer uppståndelsen av dem som tillhör Honom. Och här ser vi fortsättningen:

1 Korintierbrevet 15:24

Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft

En annan bekräftelse på detta finns i Johannes 5.

Johannes 5:28

Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst.

Och på ett annat ställe:

Apostlagärningarna 24:14-15

Men det bekänner jag för dig att jag enligt 'den vägen' som de kallar för en sekt, tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som de, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor.

Jämför denna vers med vad vi tidigare läst i Uppenbarelseboken 20.

Uppenbarelseboken 20:5

Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.

För att se samstämmigheten med 1 Korintierbrevet, kan vi läsa följande:

Uppenbarelseboken 20:12-13

Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.

Med detta i åtanke kan vi se vad Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 15.

1 Korintierbrevet 15:24

Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.

Här kan vi i Uppenbarelseboken se att den sista uppståndelsen sker precis innan Han lämnar över allt till Fadern. Yeshua uppstår som förstfrukten, de som tillhör Honom återuppstår vid hans tillkommelse och resten av de döda uppstår i slutet precis innan Han lämnar över allt till Fadern.

Ett annat Bibelrum som "UFV-anhängarna" tycks ha missat är Apostlagärningarna 3:21:

Apostlagärningarna 3:21

Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

Här kan vi se att Yeshua måste förbli i himmelen tills allt blivit återupprättat. Därför kan han inte lämna himlen förrän på Herrens dag. När jag diskuterade detta med en ungdomspastor för många år sedan, sa han till mig att Yeshua inte lämnar himlen vid uppräckandet. Han sade att himlen öppnas upp och vi rycks alla dit upp med Honom. Det lät bra just då, tills jag läste versen en gång till, den som av många betraktas som "uppräckandeversen." Så här står det:

1 Tessalonikerbrevet 4:15-16

Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befällning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, *då skall Herren själv stiga ner från himlen.*

Så här har vi "uppräckandeversen" som bekräftar att Han stiger ner från himlen. När Yeshua stiger ner från himlen, är det för att återupprätta allt före Tusenårsriket här på jorden. En annan fråga som man måste ta hänsyn till är hemligheten med den sista basunen:

1 Korintierbrevet 15:51-52

Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Lägg märke till att det är en hemlighet. Vad händer vid hemlighetens avslöjande? Den sista basunen ljuder. När denna basun ljuder blir vi förvandlade. Detta är uppståndelsen. En hemlighet, en basun och därefter uppståndelsen. Låt oss nu jämföra detta med Uppenbarelseboken:

Uppenbarelseboken 10:7

Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna."

Om du går till verserna strax före den sjunde basunen ljuder, ser du två vittnen som uppstår till liv. Vi tror att det är möjligt att alla anhängare av Yeshua förenas med dem eftersom det ser ut som om de återuppstår eftersom de tas upp.

Frågan blir då;

Tror vi att Paulus, när han skrev sitt brev till Korintierna, faktiskt kände till om den sjunde (sista) basunen i Uppenbarelseboken. Nej, inte alls. Vi tror heller inte att Johannes, när han skrev

Uppenbarelseboken, hade en aning om vad Paulus skrivit till Korintierna. Vi tror att Fadern är den som gav dessa verser direkt till sina tjänare genom inspiration av den helige Ande. Ur detta perspektiv är det verkligen svårt att se att dessa verser skulle vara sammankopplade på något sätt?
Men man kan åtminstone säga att det verkar intressant.

Nästa sak att tänka på när man tittar på UFV-teorins anhängare är frasen "*efter de dagarnas nöd*":

Matteus 24:29-31

Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosönens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Efter de dagarnas nöd. Vilka dagar?

När solen är förmörkad och månen inte ger sitt sken, och stjärnorna faller från himlen.

Vad händer då?

Han samlar sina utvalda!

Den stora frågan blir då; Vilka är *de utvalda*? Vissa säger att det är de 144.000.

Men är det verkligen så?

Låt oss ta en titt i Skriften och se vilka de utvalda egentligen är:

Romarbrevet 11:7

Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått.

De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade.

2 Timoteus 2:10

Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de skall vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten.

Titus 1:1

Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till gudsfruktan.

1 Petrus 1:1

Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringsspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien.

Vilka utvalda? Guds utvalda. **Vi** är de utvalda! Vi är de som Han kommer att samla till sig när den tiden kommer. Låt oss kort se Lukas uppfattning om samma händelse som Matteus skriver om i kapitel 24.

Lukas 21:27-28

Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.

Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

Många som håller sig till UFV-teorin använder sig av den här versen och säger;

"Titta här bara! *När detta börjar ske.*"

Men frågan är, "**vad** som kommer att ske!"

För att besvara detta, måste vi klargöra de ofrånkomliga händelser som Yeshua ger oss i denna text. I samtal med sina lärjungar, säger Han:

Lukas 21:12

Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er (ofrånkomlig händelse). Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser (ofrånkomlig händelse) och ställa er inför kungar och landshövdingar (ofrånkomlig händelse) för mitt namns skull.

Det faktum att Han säger "*för mitt namns skull*" låter oss tydligt veta att Han talade om troende här:

Lukas 21:13-14

Detta ger er tillfälle att vittna (ofrånkomlig händelse). Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal.

Lukas 21:16-17

Ni kommer att bli förrådade till och med av föräldrar (ofrånkomlig händelse) och bröder, av släktingar och vänner, och en del av er skall man döda. Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull (ofrånkomlig händelse).

Lukas 21:20

När ni ser Jerusalem omringas av härar (ofrånkomlig händelse, inte om, utan när), då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd.

Alla dessa är ofrånkomliga händelser som han förklarade att Hans efterföljare skulle få uppleva:

Lukas 21:25-26

Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen.

Nu till vers 28:

Lukas 21:28

Men när *detta* börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

När detta börjar ske. Det som omnämns i vers 25! I vers 12 ser vi de ofrånkomliga händelser vi kommer att uppleva. Varför skulle Han då ta oss härifrån innan vi kommer att uppleva de händelser han säger oss att vi kommer att uppleva? Vers 25 beskriver när vi kommer att lyfta upp våra huvuden. En annan fråga som vi behöver ha klarhet i är "förlossningens dag."

Efesierbrevet 1:14

Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

Efesierbrevet 4:30

Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag.

"Förlossningens dag." Beskriven i singular. Inte "förlossningens dagar", utan "förlossningens dag."

Romarbrevet 8:23

Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnskapet, vår kropps förlossning.

Filipperbrevet 3:20-21

Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

När Han kommer, kommer Han att förlossa våra kroppar och förvandla dem på "förlossningens dag.". En annan sak att fundera över i samband med granskningen av UFV-teorin är liknelsen i Lukas 19:

Lukas 19:12-13

Han sade: "En man av förnäm släkt for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: Gör affärer med dessa tills jag kommer tillbaka.

"tills jag kommer tillbaka."

Liknelsen fortsätter och när vi ser att mannen kommer tillbaka, kommer Hans tjänare till honom. Den första kommer och säger att han intjänat 10 pund. Den förnäme mannen svarar honom "*Bra gjort*" och sätter honom att regera över 10 städer. Sedan kommer nästa tjänare och säger att han tjänat 5 pund, och Han sätter honom att regera över 5 städer. Kom ihåg att han sa, "*till dess jag kommer tillbaka.*"

Vad händer när Yeshua kommer tillbaka?

Vi skall regera med Honom i Tusenårsriket!

2 Timoteus 2:12

Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss.

Uppenbarelseboken 20:6

Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

Så vad säger detta oss? Vi kommer att fortsätta att vara trogna tills Han kommer tillbaka som konungarnas Konung och det är då vi får regera med Honom. Det finns många åsikter som förts upp i diskussionen om detta ämne hos dem som håller fast vid UFV-teorin. Det första som brukar framhållas är vad som kallas "begränsaren." Det finns flera åsikter om vem "begränsaren" verkligen är. En åsikt är att det är församlingen, d v s att Antikrist inte kommer förrän församlingen blivit uppryckt. Så låt oss undersöka de verser där "begränsaren" sägs förekomma:

2 Tessalonikerbrevet 2:1-2

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämnda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

Först måste vi notera att det här handlar om oss och hur vi skall samlas hos Jesus Kristus. Det är viktigt att notera. Det finns tre saker som nämns här:

- 1) Den kommande Jesus Kristus
- 2) Hur vi skall samlas hos honom
- 3) Herrens dag.

Detta säger oss att när Yeshua kommer och vi skall samlas hos honom blir på Herrens dag. Eftersom det är så viktigt att förstå, låt oss etablera en liten tidslinje här. På den här tidslinjen ser vi när Herrens dag börjar, med förståelsen om att Herrens dag är när Yeshua återkommer och vi samlas hos Honom. Låt oss fortsätta med vers 3:

2 Tessalonikerbrevet 2:3

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.

Den här versen visar oss att Herrens dag (hans återkomst och när vi samlas hos Honom), kan inte påbörjas förrän laglöshetens människa trätt fram. Vad säger det oss? Det är inte församlingen som håller honom tillbaka. Därmed kan församlingen inte vara ”begränsaren”. Så på tidslinjen, kommer laglöshetens människa före det att Herrens dag börjar:

2 Tessalonikerbrevet 2:4-6

motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.

Här kan vi se att det tydligen finns något som håller Antikrist tillbaka, men det är uppenbarligen inte församlingen. Så, på vår tidslinje, om vi går bakåt, ser vi att Herrens dag börjar efter Antikrists framträdande, som sker efter det att ”begränsaren” röjts ur vägen:

2 Tessalonikerbrevet 2:7-8

Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

Det finns många åsikter om vem denne ”begränsare” egentligen är. Vi tror för närvarande vid att detta faktiskt är Ärkeängeln Mikael. Det kanske låter konstigt till att börja med, men jag ber dig att fundera över likheterna.

Daniel 12:1

På den tiden (han talar om den yttersta tiden) skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

Ordet *träda upp* här på hebreiska är *omed*. Det betyder egentligen att stå still, att upphöra med åtgärder. Vi måste komma ihåg att den här versen beskriver Mikael som den som skyddar folket. Om han skyddar, är han inte överksam. Han är fullt upptagen med att beskydda. Men i detta ögonblick står han still. Han upphör att skydda. På den tiden kommer det att bli en tid av stor nöd som versen beskriver. Med vetskap om att Mikael är den som beskyddar folket, låter det då inte som att han kan vara den som faktiskt håller Antikrist tillbaka?

Detta är inte något som vi tror kan beskrivas som en evangelisk sanning, men det verkar dock stämma med Skriften eftersom han lätt skulle kunde vara "begränsaren" som håller Antikrist tillbaka tills det hela börjar. Men vi kan definitivt se att "begränsaren" inte är församlingen. Ett annat ämne som förs fram som försvar för UFV-teorin är något som kallas "Bilderna."

Den förekommer i Uppenbarelseboken 4:

Uppenbarelseboken 4:1-2

Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som en basun, sade: "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härifrån."

Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen.

Många säger att detta är "bilderna" av församlingen som ryckts upp eftersom den aldrig mer nämns efter detta parti i Uppenbarelseboken. Det håller vi med om. Ordet "församlingen" nämns aldrig från och med detta parti. Men däremot nämns "de heliga" i fortsättningen.

Så bara för att ordet "församlingen" inte nämns, betyder det inte att församlingen inte finns längre.

Vissa är snabba att säga att dessa är vedermödans heliga.

Men återigen, det är en term som inte återfinns någonstans i Skriften.

Så frågan blir då;

"Vilka är de heliga?"

Romarbrevet 1:7

Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga.

1 Korintierbrevet 6:1-2

Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? Vet ni inte att de heliga skall döma världen? Om nu världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål?

Här ser vi att det är de heliga som skall döma världen.

Vad innebär det?

Romarbrevet 16:1-2

Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för.

Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver.

Hon har också varit till hjälp för många, även för mig.

De heliga är FÖRSAMLINGEN!

Vi ser tydligt att de heliga, församlingen, förekommer under vedermödan i Uppenbarelsebokens 4 kapitel. Men angående de "bilder" som förmodas i Uppenbarelseboken 4:1 och 2, bör vi tänka på följande:

Jesaja 46:10

Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett.

Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbord, allt vad jag vill kommer jag att göra.

"Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett".

Tid som har varit lämnat efter sig bilder av vad som skall komma eftersom Guds ord är cykliskt.

Vad finns det i Biblisk historia som vi kan lära oss något från, något som verkligen skulle kunna ge oss "BILDER" och illustrationer av vad som har varit?

Tänk på Noa. Vad hände den dag de gick in i arken?

Regnet föll (1 Moseboken 7:11-13). Tänk på Lot och hans familj. Den dag de lämnade Sodom föll domen (1 Moseboken 19). Tänk på Sadrak, Mesak och Abednego. De gick omkring ibland lågorna, men ändå blev de inte skadade (Daniel 3). Fundera över de tio plågorna. Efter den fjärde plågan var Guds folk befriade från alla plågor. Även om de fanns där, blev de beskyddade och påverkades inte av Guds dom över Egypten (Exodus 7-12).

Detta är några av de bilder vi kan tänka tillbaka på.

Jesaja 46:10

Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett.
Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra.

Detta leder fram till nästa ämne som ofta nämns av de som försvarar UFV-teorin.

Ämnet är "vredesdomen."

Det sägs ofta att, "Vi är inte kallade till att drabbas av vreden."

Vi instämmer helt och hållet. Så låt oss titta på denna vers:

1 Tessalonikerbrevet 5:9

Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Återigen, vi är överens om att vi inte kommer att drabbas av Guds vrede. Men betänk några verser där Guds visar både sin vrede och försoning på samma dag. Eftersom vi talat om Noa och Lot, se då även på hur Yeshua hänvisar till dem båda.

Lukas 17:26-30

Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla.

Yeshua visar oss själv att både vrede och försoning kan hända på samma dag:

2 Tessalonikerbrevet 1:5-8

Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.

Här ser vi att både vrede och försoning kan ske på samma dag när Yeshua kommer åter. Vi är överens om att vi **inte** kommer att drabbas av Guds vrede. Aldrig någonsin. Men vi måste också komma ihåg att hebréerna också var skyddade under de tio plågorna.

2 Moseboken 6:6

Säg därför till Israels barn: Jag är HERREN. Jag skall föra er ut från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er från slaveriet under dem och jag skall återlösa er med uträckt arm och genom stora straffdomar.

Som tidigare nämnts var hebréerna beskyddade från den fjärde plågan och framåt.

2 Moseboken 8:22-23

Men på den dagen skall jag göra ett undantag för landet Gosen där mitt folk bor, så att det inte skall finnas några flugsvärmar där. Detta för att du skall inse att jag, HERREN, är här i landet. Jag skall göra åtskillnad mellan mitt folk och ditt. I morgon skall detta tecken inträffa."

Fadern vet hur han beskyddar sitt folk när hans domar drabbar alla övriga. Vi är visserligen överens om att **vi** (den troende församlingen) inte kommer att drabbas av hans vrededom. Men Herrens vrede över den otrogna människan är en annan historia. Men det finns ändå ingen garanti för detta.

Vår undervisning som heter "*The Seven Churches*" visar hur vedermödan kommer att användas som en tid för ånger och bättring i församlingen. Men vi skall också veta att det finns en del av Guds vrede som visar sig varje dag. Låt oss titta på några verser som beskriver detta:

Psaltaren 7:12

Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede.

När ger Gud uttryck för sin vrede? Varje dag!

2 Petrus 2:9

Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag.

Johannes 3:36

Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Efesierbrevet 2:3

Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Uppenbarelseboken 15:1

Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan.

Han säger här att det är fullbordandet av hans vrede. Det sista av allt. Även när man ser till slutet av Tusenårsriket, när Satan släpps lös, sägs det att han bedrar många. Men sedan kommer eld från himmelen och förgör dem som följer lögnaren.

Men det nämns ingenting om vrede.

Det nämns inte ens något om en strid.

Han förgör dem helt enkelt och förbereder sedan den slutliga domen.

Uppenbarelseboken visar på när Gud avslutar sin vrededom, inte när den börjar.

Nästa ämne som ofta anges som försvar för **UFV**-teorin handlar om församlingen i Philadelphia

i Uppenbarelseboken 3. Vi beskriver detta mer utförligt i vår undervisning som heter "*The Seven Churches*." Men låt oss belysa detta ur UFV-teorins uppfattning.

Uppenbarelseboken 3:10

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Om man håller fast vid tron att Yeshua tar bort församlingen från världen på grund av den text som säger "*skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen*" förutsätter det att man bli räddad från prövningen genom att bli "uppryckt" bort från denna värld. Men i verkligheten är det tvärtom i Yeshuas bön som vi kan läsa i Johannes 17.

Johannes 17:15

Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.

Här kan vi se hur Yeshua bad att de inte ska tas ut ur världen men bli bevarade från det onda. Om det nu är så, varför skulle Yeshua säga något motsatt i Uppenbarelseboken än vad han bad för här i Johannes 17? Det är ganska uppenbart att denna församling verkligen kommer att bli beskyddad. Yeshuas ber att de kommer att bevaras från det onda under denna tid. För mer insikt i detta, se vår undervisning som heter "*The Seven Churches*".

En annan vers som ofta tas upp till försvar för UFV-teorins finns i Lukas:

Lukas 21:36

Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."

Vi har alltså två saker att bedja för här.

- 1) Att undkomma det som kommer att ske.
- 2) Att vi kan bestå inför Människosonen.

Låt oss läsa versen igen och vi kommer att se att det finns två tydligt åtskilda saker att be för och inte bara en:

Lukas 21:36

Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."

Den här versen påminner mycket om det som ges till församlingarna i Uppenbarelseboken. Precis som församlingen i Philadelphia skulle fly från den hårda tiden under vedermödan, uppmuntras vi av Yeshua att bedja att vi också undkommer den. Församlingarna i Uppenbarelseboken uppmuntrades också att vara ståndaktig och övervinna, så de kunde få evigt liv. Vi ser samma sak här, för att vi skall kunna bestå inför Människosonen. Att få den här texten till att säga något annat, motsätter sig verkligen hela Skriften.

Ett annat argument till försvar för UFV-teorin är att vi inte vet när Yeshua återkommer. Även om vi går igenom detta i två av våra undervisningar, kommer vi att gå igenom det här också. Många är snabba att påpeka att Yeshua själv sade, "*Men om den dagen eller stunden vet ingen något*" i vilket vi givetvis instämmer eftersom det faktiskt var vad han sa.

Så låt oss titta på dessa uttalanden och se vad vi kommer fram till.

Först har vi Matteus 24:35-36 där det står:

Matteus 24:35-36

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Om vi tittar på sammanhanget här, ser vi att den dag och tidpunkt som avses här, är när himmel och jord har förgåtts. Detta verkar vara vettigt eftersom det finns flera händelser efter Tusenårsriket som inte har tilldelats några tidsangivelser. Dessa är:

- 1) Tiden då Satan blir lössläppt.
- 2) Förberedelsen för den sista striden när eld kommer ner från himlen och förstör fienden.
- 3) Domen inför den stora vita tronen.

Det är efter dessa händelser som inte har någon särskilt tidsangivelse, som en ny himmel och jord framträder. Således blir tidsramen i vers 35:

"Den dagen" hänvisar till den tid då himmel och jord förgås.

Med hänvisning till Yeshuas återkomst, beskriver texten som följer i vers 36, det som skedde på Noas tid. Vi vet att de som då dömdes till undergång inte visste vilken dag eller timme som domen skulle komma. Men sju dagar innan domsdagen kom, informerades Noa om detta och de blev beskyddade. Men det är viktigt att observera att han **inte visste vilken timma det skulle ske**:

1 Moseboken 7:4

Ty om sju dagar skall jag låta det regna på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort."

Han visste inte vilken timma men han visste dagen. Låt oss inte glömma att Skriften är cyklisk. Den visar oss mönster och bilder av hur Fadern handlar. Detta är också i överensstämmelse med vad Amos skriver:

Amos 3:7

Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

De som blev dömda visste inte när domen skulle komma, medans den rättfärdige Noa visste. Många är snabba att hänvisa till vers 42:

Matteus 24:42

Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

Detta är precis efter det att Yeshua framför parallelen med Noa och floden.

De människor som inte kände till tidpunkten för floden togs bort, samtidigt som de som visste om tidpunkten blev beskyddade och räddade.

I vers 42 ber Yeshua sina lärjungar "var på vaksamma."

Varför? Eftersom de inte heller visste när deras Herre skulle komma tillbaka!

Låt oss nu titta på följande verser för att visa hur Han förklarar sitt tidigare uttalande:

Matteus 24:43-44

Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Som vi kan se säger han inte att husets ägare kände till tidpunkten bara för att han var vaken, utan snarare att han skulle ha hållit sig vaken och beredd eftersom han inte kände till tidpunkten.

Låt oss läsa detta avsnitt igen:

Matteus 24:43-44

Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Så om vi följer Herrens befallning att vara vakna och beredda, innebär det då att vi kommer att känna till dagen för Hans återkomst men inte timmen, precis som husets ägare skulle ha gjort?

Han säger inte att husets ägare skulle ha känt till tidpunkten om han hade varit vaken, utan snarare att han skulle ha varit vaken eftersom han inte kände till tidpunkten.

Matteus 24:43-44

Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Om någon kommer för att besöka dig på en fredag, behöver du ju inte börja leta efter honom på onsdag? Du börjar givetvis att söka efter honom på fredag vid den tid som han sa att han skulle komma. Samma princip gäller här. Detta låter mer vettigt när vi jämför med andra verser som talar om att känna till tidpunkten för hans återkomst:

1 Tessalonikerbrevet 5:1-2

Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.

Men ur vems perspektiv kommer han som en tjuv om natten? För de troende eller de otrogna? För att besvara denna fråga, låt oss läsa vers 4:

1 Tessalonikerbrevet 5:4

Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Jämför även med Uppenbarelseboken 3 där Yeshua talar till församlingen i Sardes.

Uppenbarelseboken 3:3

Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.

Dessa två Bibelrum visar tydligt att Yeshua skall komma såsom en tjuv endast till dem som inte håller

fast vid Honom, de som inte är vakna och beredda. Men de som följer Honom kommer att veta när tiden är inne. Endast de som kommer att dömas förblir i mörkret och vet inte vad som kommer att hända. Om du vandrar i ljuset och håller Hans högtider eller mo'adim, (dagar och årstider) som fastställts från början, då kommer du att få veta när Messias återvänder. Kom ihåg att Han uppfyllde alla vårhögtiderna under Sin första tillkommelse. Han kommer att uppfylla alla hösthögtiderna när han kommer åter. Många använder också Matteus 25 för att påpeka att vi inte vet något om detta idag. Så här står det:

Matteus 25:11-13

Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

För att förstå detta måste vi hålla oss till sammanhanget. Låt oss läsa en tidigare vers:

Matteus 25:5-10

Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopfesten, och dörren stängdes.

Dessa jungfrur representerar alla "troende." Lägg märke till hur de alla hade somnat. Men i slutet var det bara de som stod färdiga som fick gå med honom in. Detta är en exakt parallel med vad vi ser i Uppenbarelseboken 3:3 och i 1 Tessalonikerbrevet 5:4. Många hänvisar specifikt till vers 13 i denna text.

Matteus 25:13

Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Men frågan är då:

Står det "ni kommer inte att veta" eller "ni vet inte"?

Det står klart och tydligt "ni vet inte."

Visste Noa att floden skulle komma under de 100 år han höll på att bygga arken?

Nej, det gjorde han inte.

Visste jungfrurna från början vilken dag brudgummen skulle återvända?

Nej naturligtvis inte.

Men var Noah på något sätt informerad om att dagen skulle komma?

Ja, det var han.

Var jungfrurna informerade om när brudgummen skulle komma?

Ja, det visste de.

Men hälften var inte beredda och missade den.

Detta är den fråga som vi verkligen behöver ställa. I alla de verser som vi har funnit är att det enda vi inte vet om framtida händelser är "timmen" och detta överensstämmer väl med Noa och jungfrurna. Vissa hänvisar även till Apostlagärningarna 1:6-7 för att försvara sin ståndpunkt:

Apostlagärningarna 1:6-7

När de nu var samlade frågade de honom:

"Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" Han svarade dem:

"Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.

Som framgår av Uppenbarelseboken 3:3 och 1 Tessonikerbrevet 5:4, visar skriften att vi kommer att få kännedom om tider och stunder. Kom ihåg, i kontrast med den här versen i Apostlagärningarna, att Kristus sa att vi också kommer att känna till stunden:

Matteus 24:32-33

Lär av en jämförelse med fikonsträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.

Hans ord i Apostlagärningarna tycks motsäga dem i Matteus 24. Detta leder oss till frågan om Yeshua ansåg att dessa personer som hört honom tala detta, inte skulle inte få veta tider och stunder eftersom de uppenbarligen inte skulle finnas med i den yttersta tiden. Det är mycket debatt över dessa verser i Apostlagärningarna. Vi anser dock att alla Skriftens ord ska tolkas i sitt sammanhang, i harmoni med varandra. Om vi tolkar något som inte överensstämmer med andra skriftställen, då kan våra tolkningar få Skriften att motsäga sig själv. Vi kämpar mot alla tolkningar som gör att Bibelrummen motsäger varandra. En annan vers som ofta åberopas av **UFV**-teoretikerna är Johannes 14:1-3:

Johannes 14:1-3

"Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum.

Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Den här versen säger klart "*skall jag komma tillbaka och ta er till mig*". Om nu någon vill hålla sig till **UFV**-teorin, tänk då på logiken som kommer fram genom denna vers. Han tar oss upp till himlen till platsen som han har förberett åt oss i 2000 år. Vi stannar sedan där i sju år. Vi kommer sedan tillbaka med Honom på Hans återkomst och regerar sedan med Honom i Tusen år på jorden. Vad säger detta oss? På den plats han har berett åt oss under de senaste 2000 åren, enligt vers 3, kommer vi bara att befinna oss under sju år, eftersom vi kommer tillbaka till Tusenårsriket och därefter kommer en ny himmel och en ny jord. Han har förberett den under 2.000 år och vi är bara där i sju år. Låter detta rimligt? Njaää, inte för oss.

Till sist. För någon tid sedan kom det ut en bokserien med titeln "*Left Behind*." Hela upplägget av serien handlade om dem som missade "uppräckandet före vedermödan." Det betyder att om du var kvar, hade du missat uppståndelsen och kom att möta vedermödan. Dessa böcker blev en enorm succé inom dagens moderna kristenhet. Även filmer gjordes med detta tema.

Låt oss låta skriften tala för sig själv och se vad den har att säga om exakt vilka som är "Left Behind" och vilka som tas upp. Låt oss börja med vad Yeshua säger i Matteus 24:29-31:

Matteus 24:29-31

Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

När samlas de utvalda in? Efter vedermödan, inte före, eller hur. Låt oss undersöka Skriften mer noggrant för att se vem som lämnas kvar och vilka som tas upp. Yeshua säger i Matteus 24:37-41.

Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara. Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar.

Så vilka blev kvar? De rättfärdiga, Noa och hans familj. Vilka blev borttagna? De ogudaktiga. Låt oss dessutom undersöka liknelsen om vetet och ogräset i Matteus 13:24-30 för att se om det finns ett andra Bibelrum som bekräftar detta.

Matteus 13:24-30

En annan liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge."

Vilken skörd talas det om här? Sluttidens skörd. Vad är det som blir borttaget? Ogräset, de orättfärdiga. Lägga märke till när Yeshua förklarar denna liknelse för sina lärjungar:

Matteus 13:36-43

Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern." Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Återigen ser vi hur ogräset, de orättfärdiga tas bort och den goda säden, de rättfärdiga lämnas till att lysa som solen. Låt oss titta på ett annat Bibelrum om detta:

Lukas 17:23-35

Man skall säga till er: Se, där är han, eller: Här är han. Men gå inte dit, och följ inte med. Ty liksom blixten flamar till och lyser från himlens ena ända till den andra, så skall Människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och

gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig. Om någon den dagen är uppe på taket och har sina tillhörigheter i huset, skall han inte gå ner och hämta dem. På samma sätt skall den som är ute på åkern inte vända tillbaka hem. Tänk på Lots hustru! Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv, han skall bevara det. Jag säger er: Den natten skall två ligga i samma säng. Den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor skall mala tillsammans. Den ena skall tas med och den andra lämnas kvar."

Vem är det som tas med? De ogudaktiga. Vilka lämnas kvar? De rättfärdiga.
Beakta även Ordspråksboken 10:29-30 som säger:

Ordspråksboken 10:29-30

HERRENS väg är den ostraffliges värn, men till olycka för ogärningsmän.
Den rättfärdige skall aldrig vackla, men de ogudaktiga får inte bo i landet.

Efter att ha tittat på vad Skriften säger i detta ämne, är du verkligen säker på att du inte vill "LÄMNAS KVAR"? När allt detta har blivit sagt, vill vi tala om att vi ofta får frågan om när **vi** tror att Yeshua kommer tillbaka och hur ser vi på hur detta hänger ihop med Guds högtidsdagar. Vi förklarar detta närmare i vår undervisning "*Yahweh's Prophetic Calendar*" och vi vet att Yeshua uppfyllde alla vårhögtiderna exakt på den dag som Fadern hade fastställt. Det är i ljuset av detta som det verkar befogat att tro att Han kommer tillbaka under höstens högtidsdagar. Vi väntar naturligtvis lika mycket som alla andra och tror att tidpunkten för Hans återkomst närmar sig med hast. Om vi fortsätter att vaka, kommer vi alla att kunna se och uppleva detta. Kan det vara på basunhögtiden? Det verkar vara rätt dag för den sista basunen att ljuda.

Skulle det kunna ske på försoningsdagen? Vart 50:e år blåstes det i två silvertrumpeter på försoningsdagen för att tillkännage nästa jubelår.

Kan det ske på lövhyddohögtidens första dag?

Detta skulle isåfall vara den dag som Yeshua skulle komma att "Tabernakla" med oss och det skulle också bättre motsvara de 1260 dagarna från Påsken 3000 år tidigare, då många tror att Antikrist påbörjade sin regim. Vi är öppna för andras synpunkter. Men mer än något annat;

Vi vill vara vakna och beredda!

Efter allt detta ställer vi frågan till dig;

Försvaret av din nuvarande tro eller söker du uppriktigt efter sanningen?

Vi vet att detta inte är en enkel undervisning att ta till sig, särskilt om du i hela ditt liv haft tro på "uppryckandet före vedermödan."

Vår bön är bara att du skall var öppen för den Helige Ande när du granskar Skriften.

Och kom ihåg:

Jesaja 1:18

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger (Yahweh) HERREN.

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!

Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.

EMAIL: Info@119ministries.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#