



*"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln "The 7 Churches." Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning."*

## **De sju församlingarna**

De sju kyrkorna i Uppenbarelseboken 2 och 3 var särskilda gemenskaper när Uppenbarelseboken skrevs. Så det skulle bara vara logiskt att dessa budskap gavs speciellt till dessa gemenskaper och därför enbart gälla för dessa gemenskaper.

Men ska vi tror att dessa var de enda gemenskaperna på den tiden? Fanns det inte andra runt omkring? Var dessa de enda som var aktiva när Uppenbarelseboken skrevs? Fanns det inte andra gemenskaper som skulle ha nämnts beträffande deras vandring i tron? Naturligtvis fanns det flera. Och de var ganska många.

Hur var det med församlingen i Korint, Tessalonika eller Filippi? Var Mindre Asien verkligen det enda ställe som skulle genomgå den vedermöda som talas om i Uppenbarelseboken, eftersom det var där de sju kyrkorna fanns? Hur var det i Kolosse? Församlingen i Kolosse fanns ju också i Mindre Asien tillsammans med församlingen i Galatien. Man kan fråga sig varför inte dessa andra församlingarna är omnämnda?

Är det möjligen så att dessa sju församlingarna utgör Messias kropp i den sista tiden? Vi tror att detta är mycket rimligt och kanske svaret på varför dessa sju församlingar var de enda som togs med i Uppenbarelseboken.

När förföljelsen från Rom kom under den tid de levde, är jag ganska säker på att dessa sju församlingar inte var de enda som drabbades. Men ändå, kanske på grund av att de bäst representerade vad som skulle komma i framtiden, var det bara de som blev omnämnda.

Vi vet att historien är cyklisk och tiden för Guds dom kommer att upprepas igen för sitt folk. Vi tror att Fadern kommer att skilja mellan alla dem som åkallar Hans namn i någon av dessa sju församlingar innan Uppenbarelsebokens verklighet börjar.

Låt mig säga det igen. Vi tror att Fadern kommer att skilja mellan alla som åkallar Hans namn i någon av dessa sju församlingar innan Uppenbarelseboken blir verklighet inom kort.

En del säger att alla tolkningar av budskapen till de sju kyrkorna, handlar om idag eller någon gång i framtiden. Men de har helt enkelt missuppfattat och manipulerat Skriften. Se vad Yeshua själv sa:

### **Markus 7:6-7**

Han svarade dem: "Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud.

Det var när Yeshua avvisade fariséerna och de skriftlärdade som Markus 7 här talar om. Men lägg märke till hur han hänvisar till profeten Jesaja. Yeshua förklarade att Jesaja talade om dem som levde under hans tjänst på Nya Testamentets tid. Var det verkligen det Jesaja talade om när han skrev det för så många år sedan? Nej! Egentligen profeterade Jesaja om sin egen tid. Men vi vet att historien är cyklisk, den upprepar sig med jämna mellanrum.

### **Predikaren 1:9**

Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen.  
Det finns inget nytt under solen.

Om Yeshua använde sig av en profetia som gavs till en generation kan den tillämpas på en annan generation, eller anser vi att detta inte kan tillämpas i ett senare sammanhang? Guds folk i Gamla testamentet hade tillfångatagits, dödats och förslavats. Uppenbarelseboken visar på att det kommer att hända igen.

### **Uppenbarelseboken 13:10**

Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Det är i breven till de sju församlingarna som vi finner hjärtats tillstånd hos alla dagens troende runt om i världen, för att avgöra precis var de kommer att stå och vad de kommer att behöva utstå under Uppenbarelsebokens tid.

Vi tror att oavsett var vi är i världen, är det möjligt att vi kommer att jämföras med en av dessa sju församlingar. Vi kan inte fly från den sista tiden. Hela världen kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Vissa platser kan drabbas mer än andra, men så småningom kommer det inte att finnas en enda plats som inte påverkas av händelserna i världen. Men Fadern vet hur man skyddar sitt folk mitt i det som verkar helt omöjligt. För att illustrera detta:

### **2 Kungaboken 6:14-17**

Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sade till gudsmannen: "O, min herre, vad skall vi ta oss till?" Han svarade: "Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem." Och Elisa bad: "HERRE, öppna hans ögon, så att han ser." Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa.

Fadern vet hur han skall skydda sitt folk, oavsett var de finns. På samma gång vet Han hur man genom tillrättavisning skapar disciplin, var de än befinner sig. Du kan inte fly från den sista tiden. Hela världen kommer att påverkas på ett eller annat sätt. Det andliga tillstånd vi befinner oss i, kommer att avgöra vad vi kommer att möta och genomgå i samband med den stora bedrävelsen, oavsett var vi bor.

Uppdelningen av församlingen i sin helhet, till att bli delaktig av någon av de sju församlingarna, kommer först att ske på det andliga planet. Denna uppdelning kan pågå just nu.

När tiden för Uppenbarelsebokens förutsägelser börjar, oavsett på vilken andlig nivå vi befinner oss, kommer tillrättavisning eller skydd att gälla för oss efter hans plan. Trots att du kan befinna dig i en gemenskap och din granne på andra sidan gatan i en annan, kommer den fysiska tillrättavisningen eller beskydd fortfarande gälla för varje hushåll. Det innebär alltså inte att en församling kommer att vara här och en annan församling där. Vi kan vara utspridda över hela världen, men ändå få del av vad vi måste genomgå, ELLER bli beskyddade - på samma sätt mitt i alltihop.

Vi har hört en del säga att dessa sju församlingar faktiskt representerar sju stora samfunds trosbekännelser i dag. Alltså menar de att samfunden är de som innehar dessa läror och trosbekännelser i dag. Det är svårt att säga, men jag antar att det är något som vi måste vara öppna för när man tittar på de sju församlingarna.

Andra anser att var och en av de sju församlingarna i Uppenbarelseboken representerar en tidsperiod i historien. Vi är öppna för detta som en sannolik tolkning. Det är dock inte något som vi för närvarande håller fast vid.

Det SKULLE kunna finnas en del av sanning i alla dessa tre tolkningar och att alla har lika rätt i sin uppfattning.

Av de sju församlingarna, blev endast Smyrna och Filadelfia INTE tillrättavisade. De övriga fem hade problem att "hålla rent omkring sig". Av de två som inte tillrättavisades, var bara Filadelfia den församling som lovats att inte drabbas vid den slutliga domen. Så vad säger det oss detta? Möjligen att det är församlingen i Filadelfia som verkligen kommer att vara skyddade i den sista tiden från den vrede som beskrivs i Uppenbarelseboken 12.

Vi tror personligen att vi som troende aldrig skall behöva drabbas av Guds vrede. DÄREMOT är Guds disciplinering av sitt folk en annan sak.

Lägg märke till;

### **Hebreerbrevet 12:7**

*Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far?*

Texten förklarar detta ytterligare. När nu detta blivit sagt, är det då möjligt att församlingarna kommer att gå igenom vedermödan som en tid av tillrättavisning eller helt enkelt en reningingsprocess? Kan det vara så att Smyrna, som inte fick någon tillrättavisning, blir en av de som kallas till att bli ljus i mörkret mitt under förföljelsen (de som står för sanningens under en mörk tid)? Mycket möjligt.

Men även de som skyddas i öknen måste genomgå domen som nämns i Hesekiel 20.

Vi tar upp detta i vår undervisning med titeln "*The Blood Moon Tetrades*" och "*The Greater Exodus*." Ändå vet vi genom historien att domen alltid börjar med Guds hus. Läs vad Petrus skriver:

### **1 Petrus 4:17**

*Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?*

Vi ser att även i Hesekiels kapitel 9 att domen först börjar med Guds hus.  
Vers 6 säger uttryckligen att de började med helgedomen.

### **Hesekiel 9:5-6**

Till de andra hörde jag honom säga: "Följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande! Döda åldringar, unga män, unga kvinnor, späda barn och vuxna kvinnor. Ni skall döda för att förgöra, men inte röra någon som har tecknet på sig. Börja vid min helgedom." Då började de med de äldste som stod framför tempelhuset.

Hur mycket mer skulle då inte detta vara sant i den sista tiden, med vad som sägs till de andra församlingarna i Uppenbarelseboken? OM det verkligen är så, kan han verkligen särskilja alla i sin kropp till en av de sju församlingarna för att avgöra vilken tillrättavisning de kommer att utsättas för i sluttiden?

Om så är fallet, hur skulle då denna uppdelning kunna ske? Hur skulle det se ut i verkligheten? Hur skulle det genomföras? Kommer det bara att vara en andlig uppdelning? Eller kan det på något sätt vara en kombination av båda?

Tillrättavisningen för Guds folk är till att få dem att göra bättring och börja följa honom från ett rent hjärta. När vi tänker på detta borde det leda oss till att falla på knä, göra bättring och pröva våra vägar? Det råder redan nu förföljelse och hårda tider.

Detta är det allra viktigaste för att få troende över hela världen att kliva ned från sin stolthet eller personliga agendor och verkligen ödmjuka sig. Läs gärna Hosea, en bok som jag personligen anser har en cyklisk bild inbakad om den sista tiden, även om det var avsett för hans tid.

### **Hosea 6:1**

Kom, låt oss vända om till HERREN. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss.  
Han har slagit oss, han skall också förbinda oss.

Förföljelse och en mödosam väg orsakar oss att titta närmare på varje del i våra liv som inte avspeglar den helighet som han har kallat oss till. Kommer det att hända igen? Det tror vi med stor säkerhet.

Låt oss snabbt gå igenom de sju församlingarna som omnämns i Uppenbarelseboken 2 och 3, för att undersöka egenskaperna hos var och en och ta reda på vilken vi som individer kan tillhöra. Om Herren verkligen utskiljer oss till någon av dessa församlingar i den tid vi lever, ska vi vara öppna och ärliga mot oss själva och andra om vad som måste ändras innan allt börjar.

När vi undersöker dessa församlingar för att se var vi står och passar in, är det inte lämpligt att tänka högre om oss själva än vad vi borde, utan snarare ha en ödmjuk och nykter inställning.

### **Romarbrevet 12:3**

Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er:  
ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Först möter vi församlingen i Efesus;

### **Uppenbarelseboken 2:1-3**

Skriv till församlingens ängel i Efesus:

Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: Jag känner **dina gärningar**, ditt **arbete** och **din uthållighet**, och jag vet att du **inte kan tåla onda människor**.

Du har **prövat dem som kallar sig apostlar** men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat.

Fram till denna punkt, är det ingen tvekan om att de troende i denna gemenskap på ett sätt var trogna Yeshua. I själva verket kan man med allt det positiva som nämnts här, inte hjälpa att fråga sig vad det negativa skulle kunna vara.

Det är här jag tycker att församlingens namn är av betydelse. Enligt vissa källor, betyder namnet Efesus, "önskvärt." Med av allt vad denna församling hade haft tidigare, får man bara fram att de var omtyckta och åtråvärda i Yeshuas ögon. Men det finns också en negativ faktor som han påpekar;

#### **Uppenbarelseboken 2:4**

Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek.

Pausa för ett ögonblick. Låt oss läsa detta igen;

Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek.

Det innebär att de har övergivit Yahwes vägar, Torahn. Tänk på var detta också nämns:

#### **5 Moseboken 31:16**

Och HERREN sade till Mose: "Se, när du har gått till vila hos dina fäder, skall detta folk stå upp och trolöst följa främmande gudar i det land dit de kommer och de skall överge mig och bryta det förbund som jag har slutit med dem.

#### **Joshua 24:15-16**

Men om ni inte vill tjäna HERREN, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN."

Då svarade folket: "Aldrig att vi skulle överge HERREN och tjäna andra gudar!"

Det verkar som de i Efesus församling helt hade övergivit Yahwe och gått bort från hans vägar. Se vad som sägs härnäst:

#### **Uppenbarelseboken 2:5**

Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats.

Han sa, "omvänd dig och gör dina första gärningar." Det verkar som att de hade gått bort från Faderns vägar. Varför är den stora frågan. Svaret kan finnas i nästa vers.

#### **Uppenbarelseboken 2:6**

Men det berömmar jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar.

De hatade Nikolaiternas gärningar. Som vi förklarar i vår undervisning "*The Church His Model*," var Nikolaiterna de som försökte sätta sig över Guds folk.

Ordet Nikolaiter som förekommer i Uppenbarelseboken, är en sammansättning av tre Grekiska ord.

De tre Grekiska orden som bildar detta ord är:

1. NIKOS, som kan översättas med "erövring," "seger över de erövrade," underförstått dominans över dem de besegrat." Ett annat översatt namn som denna term använder är "Nikopolis ", som är en sammansättning av Niko, som betyder erövring och Polis, som betyder stad. Resultatet blir, den erövrade staden eller den besegrande staden.
2. Nästa är LAOS. Det betyder "människor". En annan användning av ordet finns i NIKOLAOS, som översatts och består av Niko-laos, som betyder segrare över folket.
3. Och slutligen, TON som är det tredje och sista ordet som ingår i konstruktionen av det riktiga namnet Nikolaitan. TON, där Omega, det långa "o:et", är sammandraget till ett kort "a", vilket gör att ordet TAN som är plural av alla kön, bestäms av den bestämda artikeln "the."

Vi har alltså från den grekiska stavningen, det engelska avstavade ordet NIKOS-LAOS-TON, men med sin rätta sammandragning, blir den engelska översättningen som finns i Uppenbarelseboken Nikolaiter.

Vad är då den verkliga innebörden av ordet?

Den fulla innebörden av ordet "Nikolaiter" på sitt modersmål, är att ledarna i kyrkan har fått en triumfartad seger eller segrat över LAITON, lekmännen. De hade blivit tvingade att lämna över ledarskapet till människor som stod för det som Gud hatar.

Kunde Efesus bestå av människor som kan ha påverkats så mycket av dessa "ledare" att de vandrat bort från den ursprungliga tron, allt medan de hade förakt för alla "kyrkoledare" som försökte tillskansa sig den makt som tillhör Yeshua?

Vi vet inte säkert. Men det verkar passa in i sammanhanget. Yeshua avslutar:

### **Uppenbarelseboken 2:7**

[Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.](#)

Härnäst kommer brevet till Smyrna.

### **Uppenbarelseboken 2:8-9**

[Skriv till församlingens ängel i Smyrna:](#)

[Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.](#)

Denna kyrka var betryckt och fattig fysiskt sett, men uppenbarligen andligt rika. Det är här som den möjliga innebörden av namnet Smyrna har en viss betydelse. Det anses av många att namnet Smyrna bär likheter med ordet "Myrra." Myrra är kådan från ett träd, en kåda med bitter smak, men krossad användes den i parfym, i rökelse och som konserveringsmedel vid balsameringar. Den ger en bitter smak när kådan krossas, men producerar samtidigt en söt doft, en parallell med församlingen i Smyrna som verkar för bra för att vara en tillfällighet.

Det har varit mycket spekulationer kring vilka de individer var som hävdade att de var judar men i praktiken var en satans synagoga. Men oavsett vilka de var, blev församlingen i Smyrna

förtalade genom dem.

Yeshua fortsätter.

### **Uppenbarelseboken 2:10**

Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.

Detta är den enda församling som fick reda på att de kommer att få lida, även om de inte fick några tillrättavisningar från Yeshua. Det finns ingen förklaring till varför så är fallet.

Även om det inte finns någon tillrättavisning, har de fortfarande informeras om att de kommer att få gå igenom hårda tider av förföljelse.

Kan dessa vara de som kommer att ge vittnesmål i den sista tiden, som Yeshua nämner i Lukas 21?

### **Lukas 21:12**

Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fångelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull.

Är det möjligen så att kyrkan i Smyrna kommer att vara de som står fasta och ger vittnesbörd för Yeshua i den sista tiden? Vi vet inte säkert. Men det verkar troligt. Vem skulle man annars kunna sätta framför dem, de som har ett rent hjärta och kommer att svara enligt anden?

Yeshua avslutar:

### **Uppenbarelseboken 2:11**

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.  
Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.

Nästa församling är Pergamus.

### **Uppenbarelseboken 2:12-13**

Skriv till församlingens ängel i Pergamus:  
Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: Jag vet var du bor - där Satan har sin tron.  
Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor.

Här har vi en gemenskap där Satan hade sin tron. Definitivt är det en geografisk plats. Frågan är om hans tron alltid varit där fram till denna punkt och om det fortfarande är så i dag? Tveksamt om dessa båda uppfattningar. Det är mycket troligt att satans tron är mobil för varje epok i historien, vilket gör att man kan undra om det är så även idag.

Men den här församlingen var trogen Herrens namn. De hade inte av sagt sig sin tro, trots förföljelsen, vilket tyder på en viss karaktär. Men Yeshua hade fortfarande något emot dem.

### **Uppenbarelseboken 2:14**

Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt.



Bland alla dem som troget stod fast vid hans namn under förföljelse, fanns det en del som höll sig till Bileams lära. Vad var det för undervisning? Detta är mycket viktigt. Om vi ska förstå vad denna församling gjorde för fel, behöver vi veta vad som hände med Bileam.

Berättelsen om Bileam och Balak börjar i 4 Moseboken 22. Balak hade lejt Bileam att förbanna Israel, men Herren vill inte låta honom göra det. I stället gjorde Herren så att han välsignade dem och det kunde vara slutet på historien. Det är vad vi ser i 4 Moseboken, ända tills vi kommer till kapitel 31.

#### **4 Moseboken 31:1-3**

HERREN (Yahweh) talade till Mose. Han sade: "Tag hämnd på midjaniterna för Israels barn. Därefter skall du samlas till ditt folk." Och Mose sade till folket: "Låt några av era män beväpna sig till strid. De skall rycka ut mot Midjan och utföra HERRENS (Yahweh) hämnd på Midjan.

Titta nu på vers 8 och se vilka denna hämnd var avsedd för:

#### **4 Moseboken 31:8**

Tillsammans med andra som blev slagna av dem dödades också de midjanitiska kungarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba, fem midjanitiska kungar. Också Bileam, Beors son, dödade de med svärd.

Herrens hämnd föll på Bileam. Varför? Han gjorde ju som Herren sagt och välsignade Israel.

Var det inte så? Jo, på sätt och vis, ifall man bedömer efter det som står i 4 Moseboken.

Men, här i Uppenbarelseboken, finns det uppenbarligen mer av berättelsen och anledning till att Herren lät sin hämnd drabba Bileam.

Det är uppenbart att Bileam inte kunde förbanna Israel, men han visade med tydlighet hur Balak kunde få bort Herrens välsignelser från Israel. Hur då? Genom olydnad. Olydnad genom att offra till andra gudar. Han fick dem att blanda sig in i deras ritualer och offer till avgudar.

Berättelsen om Bileam är faktiskt ett utmärkt exempel på hur lydnad medför välsignelser till Herrens folk och hur olydnad tar bort dem lika kvickt.

Det är denna text i Uppenbarelseboken som många hänvisar till när man säger att vi inte skall äta avgudaofferskött. Men ingenstans är detta en instruktion i Toran. Paulus gör detta klart för Korintierna och vi förklarar detta ytterligare i vår undervisning som heter "Meat Sacrificed to Idols".

Ta en titt på den när du har tid.

Här handlar det om, "att äta avgudaofferskött och begå sexuell omoral." På Grekiska: (Φάτε τα πράγματα θυσιάζονται στα είδωλα, και να δεσμευθούν σεξουαλική ανηθικότης.)"

Detta har översatts med: "att äta offerkött och begå omoraliska handlingar." Det innebär att delta i hedniska ritualer till avgudars ära. Där ingår hednisk tillbedjan vid offeraltaret, att äta och sedan ägna sig åt sexuell aktivitet som en del av denna ritual. Det innebär att man äter något som har offrats på ett avgudaaltare. Det är något helt annat att äta av det när DET ÄR BORTA från altaret.

Med andra ord är det fel och mot Torahn att äta avgudaofferskött och delta i idoldyrkan i avgudatempel, där det vanligen ingår tempelprostitution. Det är däremot inte förbjudet att äta avgudaofferskött när det väl kommit ut på marknaden och inte längre har något att göra med tillbedjan och avgudadyrkan i templet.

Vill du veta mer om detta ämne, se vår undervisning som heter "Meat Sacrificed to Idols".

Men hur fungerar det idag? Det är ganska uppenbart att dagens troende inte går till ett avgudatempel och



deltar i hedniska ritualer. Problemet var att de försökte tjäna Herren och andra gudar samtidigt, att vara med i hedniska ritualer för avgudadyrkan och samtidigt påstå sig tjäna Herren. I dag finns många inblandningar av ritualer från hedniska avgudar så som Israel gjorde efter Bileam. Ett exempel på detta som vi uppmuntrar dig att titta på, är våra två undervisningsdelar som heter "Sunburned".

Namnet Pergamus har också en betydelse. Pergamus, eller bokstavligen "Pergamos," kommer från två grekiska ord: "pergos," som betyder torn eller höjd, och "gamos," vilket betyder äktenskap. Orden tillsammans betyder egentligen "gift med tornet."

Vid en första anblick kan detta tyckas vara underligt eller bara obegripligt. Men med en troendes sinne tar det oss tillbaka till Babels torn, eftersom det som hände i Pergamus är mycket likt det som var under Babels torns dagar, solgudatillbedjan och hedniska gudsrutiner, seder och traditioner som härrör från Babels torn.

Men det var inte det enda som Yeshua hade problem med i denna församling:

### **Uppenbarelseboken 2:15**

[Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära.](#)

Här ser vi åter människor som underordnat sig Nikolaiternas lära, samma som vi såg hos församlingen i Efesus. Vi ser att detta inte är en liten fråga i Yeshuas ögon. Han säger:

### **Uppenbarelseboken 2:16**

[Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd.](#)

Lägg märke till hur han säger att han kommer att strida mot "dem". Alltså de som är upproriska. Vad betyder det? Oavsett vår trofasthet från första början, ska vi även inför döden vara trogna och trofasta i lydnad.

Lydnad visar vilken sida du är på. Alla som fortfarande är upproriska till lydnad vid tiden för hans tillkommelse, även om de åberopar hans namn, kommer att befinna sig på fel sida i striden. Han sa faktiskt att han skulle strida mot "dem".

Sedan avslutar han med att säga;

### **Uppenbarelseboken 2:17**

[Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.](#)

Nästa församling är Tyatira.

### **Uppenbarelseboken 2:18-19**

[Skriv till församlingens ängel i Tyatira:](#)

[Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm:](#)

[Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första.](#)

Ojdå. Igen ser vi ett folk som tycks vara på rätt väg i sin vandring. Deras gärningar, deras kärlek, tro,

tjänst och uthållighet är alla bekräftade. Och de beskrivs även vara på tillväxt. Jag vet inte vad du tycker, men deras uppträdande tilltalar mig. Egentligen kan jag inte tänka mig något negativt som skulle motverka ett hjärta med dessa egenskaper.

Men Yeshua hade ändå en reprimand.

### **Uppenbarelseboken 2:20**

Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer.

Många anser, att eftersom budskapet till den här församlingen innehåller en hänvisning till " kvinnan Jesebel" och namnet Tyatira kommer från de grekiska orden "thea," - en kvinna gudom, gudinna - och "tyrannos," - en tyrann eller regent, drar de slutsatsen att Tyatira betyder "styrdes av en kvinna." Vi håller med om att det är en vettig tolkning, men det är bara en teori som inte så många har.

Vissa tror att namnet Tyatira betyder "uppoftande arbete, eller lidandets parfym." Genom vetenskapen om att Mindre Asien är dagens Turkiet, verkar det mycket möjligt att namnet Tyatira är samma ställe som i dagens Turkiet heter Thyateira i Akhisar. Den turkiska motsvarigheten till Tyatira har betydelsen "bergskyrkogården." Det är detta som gör att vers 23 har betydelse som en varning till denna församling.

### **Uppenbarelseboken 2:23**

Jag skall döda hennes barn, och alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en av er efter hans gärningar.

Hennes död kommer att vara ett varnande exempel för de andra församlingarna, därav den möjliga innebörden, "bergskyrkogård" - på en kulle för alla skulle kunna se. Om så är fallet är det många som fortfarande tror att innebörden är "styrdes av en kvinna."

Det är här som många säger att benämningen profetissa är något dåligt. Men det är helt enkelt inte sant. Mirjam, Moses syster var en profetissa. Anna i Lukas kapitel 2 beskrivs också som en profetissa. Och det finns många andra.

Problemet här är att de enskilda hävdade att hon var en profetissa. Yeshua säger dock att hon inte var en profetissa. Men ändå gör denna kvinna samma sak som i församlingen i Pergamum: få Guds folk att delta i avgudadyrkan, att delta i den deras hedniska gudsrutiner. I det här fallet ser vi att denna kvinna som påverkade Guds folk, hade fått en chans att ångra sig, men vägrade.

### **Uppenbarelseboken 2:21-23**

Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag skall döda hennes barn, och alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en av er efter hans gärningar.

Några har föreslagit att paralleller kan dras med skökan i Babylon senare i Uppenbarelseboken och vi är överens om att det förefaller vara rätt. Men det är något vi tror skulle kunna vara svårt att bevisa. Ändå finns det inget tvivel om att det kommer att bli ett kännbart straff för dem som lyssnar till denna självutnämnda profetissa. Och det bör påpekas för alla, såsom det anges i vers 23, att Yeshua belönar ALLA efter deras gärningar. En faktor som ofta förbises av många. Det är genom våra gärningar vi lever ut vårt tro.

Yeshua fortsätter:

### **Uppenbarelseboken 2:24-25**

Men till er andra i Tyatira, ni som inte har denna lära och inte känner Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag att **jag inte lägger på er någon ny börda**. Men håll fast vid det ni har, till dess jag kommer.

Så varför ska de som inte lyssnat till denna falska profetröst ändå behöva gå igenom prövningar? Eftersom de fortfarande tolererade hennes läror som de visste var fel, vilket framgår i vers 20, och det bryter mot Torahn.

### **3 Moseboken 19:17**

Du skall inte hata din broder i ditt hjärta, men du skall tillrättavisa din nästa, så att du inte för hans skull kommer att bära på synd.

Sedan avslutar Yeshua med att säga:

### **Uppenbarelseboken 2:26-29**

Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Nästa är församlingen i Sardes.

### **Uppenbarelseboken 3:1**

Skriv till församlingens ängel i Sardes:

Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar.

Du har namnet om dig att du lever, men du är död.

Ojdå, låt oss läsa denna vers igen...

Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död.

Med andra ord "dina gärningar gör att andra tror att du lever, men du är död."

Det kan också peka på att deras gärningar var döda. Jämför med nästa vers.

### **Uppenbarelseboken 3:2**

Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö.

Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud.

Alltså kan det vara så att deras handlingar var lika döda.

Det verkar vara en parallell till dem som nämns i Matteus kapitel 7.

### **Matteus 7:21-23**

Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Dessa hade uppenbarligen haft en viss typ av goda gärningar eller tjänst. Men eftersom vi i andra undervisningar använt frasen "Gå bort ifrån mig, ni laglösa" behöver den en närmare förklaring.

Ordet "laglösa" är en översättning från den grekiska frasen:

"ergazomenoi ten anomie".

Det betyder "de som verkar utan lag".

Du kan utföra alla former av goda gärningar eller uppdrag som ser bra ut för andra, men utövar du den rättfärdighet som Fadern har givit oss i sin Torah?

Uppenbarligen hade församlingen i Sardes sitt fokus på gärningar som Fadern inte brydde sig så mycket om, eftersom han sade att de var döda. Gärningar i sig är värdelösa om de inte åtföljs av en relation som är grundad i Torah.

Jämför med den nästa versen där Yeshua säger vad de bör göra.

### **Uppenbarelseboken 3:3**

Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig.

Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.

Här ser vi att de tydligen hört sanningen, så de var helt utan ursäkt. Men de kände inte till något om Yeshuas återkomst.

### **Uppenbarelseboken 3:4**

Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga.

Här kan vi ändå se en strimma av ljus i denna församling. Några få som utövar rättfärdighet.

Det är på grund av detta som man skulle få svårt att kategorisera de sju församlingarna att bara vara något i det andliga för den sista tiden. För om det bara var i det andliga, verkar det som att de få som verkligen eftersträvar rättfärdighet skulle vara i en annan gemenskap. Ändå ser vi dem i gemenskap med andra som enbart har döda gärningar.

Men detta verkar ändå ge oss hopp om att oavsett vilken församling vi än befinner oss i, kan vi övervinna och bli som de som inte har smutsiga kläder. När vi verkligen vandrar med honom, är vi efter allt ändå en ny skapelse. Han kommer inte längre ihåg vårt förflutna; vi betraktas alltså som de som aldrig haft smutsiga kläder.

Så det är mycket möjligt att dessa "som inte har smutsiga kläder" mycket väl kan ha varit i den första gruppen en gång, men sedan ångrat sig och nu vandrar i lydnad. Så återigen kan vi se två grupperingar i Sardes. De med döda gärningar och de som inte har smutsiga kläder. Ingenting sägs oss om den andra gruppen. Vi utgår alltså från att de nu är felfria.

Det är här vi ser den eventuella betydelsen av namnet Sardes. Namnet Sardes innebär egentligen, att undkomma," eller "de som kommit ut." Fokus är tydligen på den andra gruppen, de som är felfria, de som är på väg ut," eller "de som kommit ut."

Det får mig att undra om det är genom dem som inte hade smutsat sina kläder som de andra i Sardes fick höra budskapet, som förklaras i vers 3.

Vi märker dock att de som inte hade smutsat sina kläder ändå inte visste om att de skulle komma att få

genomgå svåra tider. Bara att de skulle gå med Yeshua klädda i vita kläder, för de var värdiga. **Det får oss att undra om de verkligen kommer att besparas i tider av förföljelse.**

Yeshua avslutar sedan med:

### **Uppenbarelseboken 3:5-6**

Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Observera uttrycket " Den som segrar " i den första meningen av vers 5. Vilka är det? De som inte har smutsat ner sina kläder från vers 4. De får höra att de som övervunnit kommer att vara de som inte har smutsiga kläder men är klädda i vitt.

Låt oss läsa den här versen igen;

Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar.

Det verkar nästan som att vi ser de två grupperna delas upp igen. De som övervunnit och de som ännu inte har gjort de. Detta skulle innebära att den första gruppen inte kommer att behöva genomgå vedermödan. Vi erkänner att de inte är bekräftat att de skulle skonas från det, men det verkar faktiskt vara så i detta fall.

Vi läser vers 4 och 5 en gång till:

### **Uppenbarelseboken 3:4-5**

Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar.

När vi talar om dem som inte kommer att behöva genomgå den kommande vedermödan, leder det oss till nästa församling, Filadelfia.

Filadelfia betyder "brödraskap" från det grekiska ordet "Phileo," vilket betyder "att älska" och "adelphos," vilket betyder "broder." Tillsammans blir det "broderlig kärlek."

### **1 Johannes 4:12**

Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss.

Om namnet har någon betydelse, så talar den här versen varmt för denna församling.

Det är den församling som de flesta påstår att de tillhör, eller åtminstone hoppas att göra. Varför är det så? Därför att de är de enda som får bekräftelse och löftet om frälsning utan någon tillrättavisning.

### **Uppenbarelseboken 3:7-8**

Skriv till församlingens ängel i Filadelfia:

Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Här ser vi att Yeshua erkänner deras gärningar, men i motsats till församlingen i Sardes, är deras gärningar rättfärdiga. Han säger dock att de har liten styrka.

Det grekiska ordet för "styrka" här är Dunamin. Det är samma ord som används i Apostlagärningarna:

### **Apostlagärningarna 1:8**

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

Här säger Yeshua att de har ringa kraft, vilket innebär att de varit orubbliga i sin trohet med den styrka som de hade fått. Han säger också att "du har hållit fast vid mitt ord" - Ordet. Se vår undervisning som heter "*Narrow Minded*." Där förklarar vi att hålla hans Ord innebär att hålla hans Torah. Och här kan vi se att församlingen i Filadelfia gjorde just detta och förnekade inte hans namn.

### **Uppenbarelseboken 3:9**

Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär.

Här igen, i likhet med församlingen i Smyrna, nämns satans synagoga, men att de kommer ödmjukt att få erfara att Yeshua älskar församlingen i Filadelfia, vilket får mig att undra om det är vad de i synagogan ansåg om sig själva, att endast de är älskade av Yeshua?

### **Uppenbarelseboken 3:10**

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Här ser vi löftet som alla vill ta del av. Ärligt talat kan du få allt du vill ha, men det är bara de som Yeshua säger finns med i denna gemenskap. Det är den här versen som många anser peka på ett uppryckande före vedermödan. Låt det bli allmänt känt att vi inte tror på något som kallas uppryckande före vedermödan En undervisning i detta ämne kommer inom kort efter många förfrågningar.

Det verkar som att den här versen skulle kunna hänvisa till dem som kommer att skyddas i öknen under Antikrists tid i Uppenbarelseboken 12.

En del har sagt att Yeshua hänvisar till en specifik stund bara och inte den vedermöda som den grekiska texten här kallar "hora" för ordet tid. Vi är överens om att det verkligen handlar om tid här. Men det sägs också så här:

### **Johannes 12:27**

Nu är min själ i djup ångest. Vad skall jag säga? Fader, fräls mig från denna stund (hora)? Nej, just därför har jag kommit till denna stund.

Hänvisade Yeshua enbart till denna specifika stund? Naturligtvis inte. Det var en allmän referens för hans tid på korset.

Det används även här:

### **1 Tessalonikerbrevet 2:17**

Bröder, då vi nu för en kort tid (hora) har varit skilda från er (personligen, inte i tanke), till det yttre, inte till hjärtat, har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivrigare att få träffa er personligen.

Även om "hora" kan vara en referens för en specifik stund på dagen, används det också som en allmän referens för en tidsperiod.

På samma sätt är den stund Yeshua nämner att Filadelfia-församlingen kommer att bli befriade från, är samma ord. En stund av prövning där hela världen kommer att testas. Vedermodan.

Yeshua fortsätter:

### **Uppenbarelseboken 3:11**

Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Hur kan en människa ta din krona? Som vi såg i 4 Moseboken med Balak och Bileam, kan någon som är i Fadern endast övervinnas genom olydnad. Innebörden av detta blir; låt inte någon få dig till olydnad och gå miste om det du har.

### **1 Korintierbrevet 15:33**

Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder.

Yeshua avslutar med:

### **Uppenbarelseboken 3:12-13**

Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Vissa utgår från att de löften som ges åt denna församling bara betyder att de är skonade från den vrede som kommer i slutet av vedermodan och sparas inte från vedermoden i sin helhet.

Detta verkar dock inte överensstämja med vad som är sagt till alla andra församlingar. De andra var alla upplysta om att de skulle komma att få lida under vedermodan. Det är rimligt att den här versen också hänvisar till vedermodan generellt, vilket betyder att de skulle skyddas under vedermodan.

Ingen av Herrens folk kommer att drabbas av vreden i den sista tiden. Men församling blev lovad att den inte skulle behöva genomgå de prövningar som skall komma. Om det endast är med hänvisning till den slutliga vreden, hur skiljer den sig då från de andra församlingarna eftersom inga troende kommer att drabbas av vreden?

Slutligen församlingen i Laodicea.

### **Uppenbarelseboken 3:14-16**

Skriv till församlingens ängel i Laodicea:

Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.

Igen ser vi att gärningar är ett problemområde. Deras gärningar var ljumma. Många utgår från att Yeshua önskade att de var varma och inte kalla. Men han sa; "Jag skulle önska att du vore kall eller varm. "

Om att vara kall var en dålig sak, varför skulle Yeshua önska att de var antingen varma eller kalla?

Det skulle innebära att han skulle säga "jag skulle önska att du vore antingen bra eller dålig"



Vi vet att det är Guds vilja att ingen människa skall förgås.

## 2 Petrus brev 3:9

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålmod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Om man vet detta blir logiken att kallt är dåligt och Yeshua vill att de skall vara kalla. Det verkar bara inte vettigt.

Det har även diskuterats att detta är en referens till undervattenströmmar. De flesta levererar kallt vatten. Men det finns också de som ger varma strömmar. Det som kommer ut ur kyla är uppfriskande och det som kommer ut ur heta källor är läkande. Således är båda användbara och båda behövs. Yeshua önskan är att de ska vara varma eller kalla. Det är de som är ljumma som han kommer att spy ut.

För att förstå exakt vad som händer här måste vi bekanta oss med betydelsen av namnet "Laodicea". Vi får undersöka det grekiska grundord som namnet härleds till.

De två grekiska ord som används är:

LAOS, vilket betyder "människor" och DIKE som betyder "principer, beslut eller rättigheter". Med andra ord betyder Laodicea "folkets rättigheter".

Laodicéernas församling var fokuserade på sina rättigheter och tro på sin egen förmåga att själva bedöma och avgöra frågor och utesluta Yeshua som sitt rättesnöre och auktoritet. Det är på grund av detta, med sitt fokus på sig själva, som vi ser den attityd som Yeshua beskriver i nästa vers.

## Uppenbarelseboken 3:17

Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Oj då, det var hårda ord.

och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Jag kan inte hjälpa att jag tänker på Hosea när jag läser om Laodicea.

## Hosea 12:8-9

Efraim säger: "Jag har förvisso blivit rik, jag har skaffat mig en förmögenhet. I allt mitt hårda arbete skall man inte finna någon orätt, något som är synd." Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Jag skall på nytt låta dig bo i tält liksom vid era högtidsdagar.

Laodicea var i kaos och visste inte ens om det.

Här kan vi verkligen se det andliga tillståndet i denna församling. Deras fokus ligger på de fysiska aspekterna av livet och saknar den sanna rikedom som finns i det eviga ordet. Inte för att fysiska saker är fel. Men de bör inte ta företräde framför andlig tillväxt. Vår andliga tillväxt bör inte bli lidande på grund av våra fysiska ägodelar. Det är bara ordet som vår andliga tillväxt bygger på.

Lägg märke till nästa vers:

### **Uppenbarelseboken 3:18**

Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

De skulle köpa guld, vita kläder och salva, eftersom de var fattiga, blinda och nakna som nämns i vers 17.

Jag kan inte låta bli att tänka på liknelsen om de tio jungfrurna. De 5 visa hade tillräckligt med olja i väntan på brudgummen, medans de 5 oförståndiga inte hade det. De frågade efter olja från de 5 visa men fick detta svar:

### **Matteus 25:9-10**

De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopfesten, och dörren stängdes.

Se vår undervisning som heter "*The Ten Virgins*" för en närmare förståelse av denna liknelse.

En annan vers att ta del av när man läser detta i Uppenbarelseboken är:

### **Ordspråksboken 23:23**

Förvärva sanning och sälj den inte, förvärva vishet, fostran och insikt.

### **Uppenbarelseboken 3:19**

Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Det är en rättfram varning. Om de inte ångrar sig, blir de avvisade. Om de inte vänder om från sin väg, kommer deras avvísning att ske under vedermödan.

Han avslutar med:

### **Uppenbarelseboken 3:20-22**

Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Hur blir det då när Yeshua får ta sin plats i oss? Det är ganska enkelt.

Han är ordet. Han är det eviga ord som alltid ska finnas i våra hjärtan. För en bättre förståelse av honom som ordet och hur det gäller nu, vänligen se vår undervisning som heter "*Narrow Minded*."

Det finns alltså sju församlingar. Vi anser att det är mycket möjligt att Fadern kommer att dela upp alla som åkallar hans namn, in i en av de sju församlingarna innan den sista tiden börjar. Vilken församling vi kommer att tillhöra, beror på vår lydnad, eller på bristen av lydnad till hans ord.

Det finns en uppfattning om att Uppenbarelseboken 2 och 3 inte handlar om församlingarna utan endast om deras änglar. Vid första anblicken kan detta tyckas vara möjligt, eftersom Yeshua startar varje brev

med "Skriv till församlingens ängel i..."

Så talar han BARA med änglarna eller ger han varje ängel budskapet som de senare ska leverera till församlingen?

Det är också detta som många använder för att försvara sin tjänst som pastor över en församling. Men ordet som används här är "aggelo." Det betyder helt enkelt "budbärare" eller "ängel." Som vi kommer att se, var budskapet avsett för dem. Varför? Eftersom de också var en del av gemenskapen. Så frågan är om han BARA talade till änglarna eller om han gav varje ängel det budskap som de skulle ge till församlingen?

En jämförelse:

### **Uppenbarelseboken 1:10-11**

På Herrens dag kom jag i Anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun, och den sade: "Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea."

Här ser vi att allt som Johannes ser är verkligen adresserat till församlingarna.

### **Uppenbarelseboken 2:10**

Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.

Återigen står det: "Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse..."  
Vilka några? Några av änglarna (singular) eller en del av församlingen?  
Några från församlingen så klart.

Ett annat ställe:

### **Uppenbarelseboken 2:23**

Jag skall döda hennes barn, och alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en av er efter hans gärningar.

Vilka var och en? Ängeln i Tyatira eller Tyatiraförsamlingen?

Församlingen så klart.

Sedan visar vers 24 att budskapen verkligen var avsedda för församlingarna som en helhet.

### **Uppenbarelseboken 2:24**

Men till er andra i Tyatira, ni som inte har denna lära och inte känner Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda.

Så den första delen av budskapet, även om det är skrivet i singularform, gick till de som anslöt sig till kvinnan Isebel. Jämför detta med;

### **Uppenbarelseboken 2:22**

Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar.

Vi ser senare i vers 24 att det riktar sig resten av församlingen, även om det börjar i ett singularperspektiv. Detta visar på att dessa meddelanden verkligen är riktade till församlingen som helhet. Detta har vi också talat om i vår undervisning "*The Church: His Model.*" Ledarskapet i en församling är en del av församlingen och inte huvudet över den.

Slutligen finns det en gemensam tråd som alla församlingarna har gemensamt.

Vad är det?

Till varje församlingen sa han, "Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. "

Så vad är det Anden säger till församlingarna? Ta gärna del av vår undervisning "*Walking in the Spirit*" för att bättre förstå vad Anden säger till församlingarna.

Har du lagt märke till att alla sju församlingarna uppmanas att övervinna. Vi ombeds att övervinna INNAN allt börjar. Vad är vi då beordrade att övervinna?

### **Romarbrevet 12:21**

Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.

### **1 Johannes 5:2-5**

När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. **Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud.** Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. **Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?**

Så det handlar om att tro att Yeshua är Guds Son och att lyda hans bud. Kom ihåg, de som ångrar sig och gör det nu, kommer att skyddas i tider av nöd som tydligt visats i budskapen till de sju församlingarna, det gemensamma budskapet till dem alla.

Har du någonsin hört talas om "bli lämnad kvar" teorin? Det handlar om uppryckandet före vedermodan. Det är en uppfattning där många vet att Yeshua kommer tillbaka, men de fortsätter med samma livsstil, även om de vet att det inte behagar honom. När Yeshua sedan kommer och de missar uppryckandet, kommer de att ångra sig, men bara för att möta den vrede antikrist.

Denna teori, som många faktiskt håller fast vid, har ändå ett element av sanning i sig. Oavsett i vilken av de sju församlingarna de för närvarande befinner sig, är det så att om man väljer att fortsätta på olydnadens väg, kommer de att finna sig själva att ha missat det skydd som erbjuds till de trogna i Filadelfia.

Vad tror du deras respons kommer att vara? Naturligtvis att börja följa sanningen.

Men var ser vi detta i skrifterna?

Här är ett exempel:

### **Uppenbarelseboken 12:14-17**

Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid, borta från ormen. Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden. Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

Lägg märke till vad som händer efter att fienden vänder bort från dem som är skyddade. Han ger sig på resten av hennes barn. Men lägg märke till egenskaperna hos dem han förföljer.

[dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.](#)

Låter det bekant? Johannes pratar om detta:

### **1 Johannes 5:3-5**

**Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud.** Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besestrar världen, och detta är den seger som har besekrat världen: vår tro. **Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?**

Att tro att Yeshua är Guds son och lyda Guds bud är vad vi har att göra. Om vi följer detta här och nu, kommer vi att vara bland dem som skyddas från fienden. Om vi väntar, kommer vi att befinna oss i en helt annan situation än vad vi hade hoppats på. Detta var orsaken till varningarna till församlingarna i kapitel 2 och 3. Nu är det hög tid att göra dessa förändringar i våra liv.

Må vi alla vara ärliga mot oss själva och granska tillrättavisningarna som dessa församlingar fick ta emot och rannsaka våra liv dagligen, för att ändra vårt beteende innan Uppenbarelsebokens budskap börjar på riktigt.

*Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!  
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; [www.testeverything.net](http://www.testeverything.net)*

**Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i Guds fullkomliga Ord.**

**EMAIL:** [Info@119ministries.com](mailto:Info@119ministries.com)

**FACEBOOK:** [www.facebook.com/119Ministries](http://www.facebook.com/119Ministries)

**WEBSITE:** [www.TestEverything.net](http://www.TestEverything.net) & [www.ExaminaloTodo.net](http://www.ExaminaloTodo.net)

**TWITTER:** [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#)