



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De tien maagden

Bedenk dat Jesjoea in gelijkenissen sprak. Direct volgend op zijn eerste gelijkenissen en om zijn discipelen aan te moedigen legde Jesjoea uit waarom hij in gelijkenissen sprak en leerde.

Marcus 4:10-12

En hij zei: 'Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!' Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. Hij zei tegen hen: 'Aan jullie is het geheim van het Koninkrijk van God onthuld; maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, en goed horen, maar niets begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen.'

In gelijkenissen worden symbolen, beeldspraak en metaforen gebruikt waardoor zij die met het Woord bekend zijn kunnen begrijpen wat de diepere boodschap is die erin tot uitdrukking wordt gebracht. Het Woord van God is het woordenboek dat de terminologie bepaalt die in de gelijkenissen wordt gebruikt zodat alleen iemand die vertrouwd is met het Woord de diepere betekenis kan ontcijferen. Daarom hopen we dat degenen die het volgende verhaal horen, oren zullen hebben om de gelijkenis van de tien maagden te horen, te ontwaren en te begrijpen.

Mattheus 25:1-13

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas en vijf waren wijs. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen moe en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: "In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf." Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: "Heer, heer, doe ons open!" Hij antwoordde en zei:

"Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet." Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet (waarop de Zoon des mensen komen zal).

In deze gelijkenis worden vijf sleutelwoorden gebruikt die we moeten definiëren zodat we de volle betekenis kunnen vatten. Die vijf sleutelwoorden zijn:

1. Wijs
2. Dwaas
3. Lamp
4. Licht
5. Olie

Onthoud goed dat het er in dit verhaal om gaat wie uiteindelijk welkom is om in de nabijheid van de bruidegom te zijn. Zij die licht hebben zijn welkom. 'Licht' is de voorwaarde voor het gewenste resultaat. Bedenk maar eens dat het probleem van de dwazen was, dat ze geen licht hadden. We moeten dit in gedachten houden terwijl we naar dit onderwijs luisteren. Laten we de sleutelwoorden vanuit de bijbel definiëren;

WIJS: De wijze is degene die hoort en gehoorzaamt - Hij is gehoorzaam.

In de Tenach - of het Oude Testament- wordt in Psalm 19 geschreven:

Psalm 19:8

De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel. De getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid.

Vanuit die definitie is de wijze iemand die zich vanuit de wet - dat is het woord van God - laat leiden om te getuigen van het werk dat Hij in hem gedaan heeft. We lezen dat Jesjoea deze definitie ook gebruikte.

Mattheus 7:24

Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. De wijzen zijn zij die het Woord van God als basis in hun leven hebben.

DE DWAZEN: De dwazen zijn zij die ongehoorzaam zijn.

Dwazen houden niet van voorschriften. Ze haten de Torah. 'Torah' betekent 'voorschrift/ onderwijs' en heeft te maken met het Woord van God.

Spreuken 1:7

De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning.

Dit betekent dat ze Gods geboden niet willen ontvangen.

Spreuken 10:8

Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.

En ook dit wordt door Jesjoea onderwezen; De dwazen zijn zij die ongehoorzaam zijn aan de geboden.

Mattheus 7:26

En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft een zwak, verraderlijk, instabiel en onveilig fundament.

LAMP: de lamp is het gebod.

Spreuken 6:23

Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven.

LICHT; Het licht is de Wet, de Torah.

Spreuken 6:23

Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven

OLIE: Olie is het verlangen naar gehoorzaamheid.

Voordat we het gebod lezen wil ik je er nog op wijzen dat de lamp het gebod is en het licht de wet.

Leviticus 24:2

Gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie, uit gestoten olijven, naar u toe brengen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden.

De olie is dus gemaakt uit 'gestoten olijven'. De vrucht - de olie - gaat in de lamp - het gebod- waarna het licht van de wet uitgaat vanuit het lampje. We moeten de vruchten definiëren en begrijpen hoe ze tot olie kunnen worden. De vrucht is het *begrip* van het Woord van God, zodat het zichtbaar wordt in iemands leven en het woord van God correct wordt begrepen en toegepast.

Mattheus 12:33

Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom.

Mattheus 13:23

Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen.

De boom is de persoon, de vrucht is de daaruit voortvloeiende kwaliteit van leven; niet het begrijpen van God woord, maar de geschikte toepassing ervan. Er zijn velen die het begrijpen, maar het niet toepassen en daardoor geen goede vruchten voortbrengen. Je herkent de persoon aan zijn vruchten, of aan het ontbreken daarvan. Merk op dat hier een definitie wordt gegeven van wat er in de grond werd gezaaid om een goede boom voort te brengen; *Hij hoort, begrijpt en brengt goede vruchten voort, omdat hij al was aangewezen als goede boom.*

Het toepassen van het woord van God met je hele hart, of het doen van het Woord van God zal een beproeving voor de ziel teweegbrengen. Daarnaast zullen er fysieke, sociale, economische, psychologische en emotionele uitdagingen op je pad komen, evenals lijden omwille van het koninkrijk. Maar hij die trouw blijft zal het tot het einde volhouden.

In Openbaring 1 staat immers geschreven:

Openbaring 1:9

Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid -ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd.

Laten we nu teruggaan naar Leviticus 24.

Leviticus 24:2

Draag de Israëlieten op om je voor de verlichting zuivere olijfolie te brengen" (*het verlangen om te gehoorzamen*), "van 'gestoten olijven" (*vervolging*) om voortdurend een lamp (*het gebod*) te laten branden. Zodat het licht (*de wet*) zal blijven branden. (NBV)

Je ziet dat olie ervoor zorgt dat het licht kan blijven schijnen. Het 'stoten' -de vervolging- die voortkomt uit onze vruchten, dat wil zeggen 'het toepassen van de wet van God', maakt en vormt ons tot olie. Die olie is de Geest van God, het verlangen om het licht te laten schijnen zodat de wet de volkeren weer zal gaan leiden.

Laten we het nog eens lezen:

Leviticus 24:2

Gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie brengen..." (*het verlangen om te gehoorzamen*) uit gestoten olijven (*onze vervolging*), voor de lamp (*de wet*), om voortdurend een licht (*gebod*) te laten branden, zodat het licht (*de wet*) zich verspreid. (HSV)

Vergeet niet dat ten tijde dat het volk van God wordt vervolgd de wet van God op de meest krachtige manier zijn licht laat schijnen.

Hoe staan wij in verhouding tot de olijven uit Romeinen 11?

Romeinen 11:17

Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vetigheid van de olijfboom.

De olie voor de lampen was van olijven die gestoten en geperst waren. Wij zijn takken van de olijfboom. De olijven zijn de vruchten van de boom. Dat betekent dat de olie moet komen van de vruchten die wij in ons leven laten zien. Anderen zijn misschien onder de indruk van de vruchten die wij laten zien, maar als wij standvastig zijn en sterk blijven, zal de olie uit die vruchten stromen.

Ook hier gaat het er weer om dat je gehoorzaam bent. waardoor je goede vruchten kunt voortbrengen. Als God ons dingen opdraagt die we moeten doen maar wij luisteren niet, dan zal hij niet opnieuw tot ons spreken, zoals de stem in Mattheus 25 verzwakt.

Zie je hoe makkelijk het is op het moment dat we de bijbel zichzelf laten uitleggen?
Samengevat hebben we dus de volgende definities in de bijbel kunnen vinden:

1. Wijs; de wijzen zijn zij die gehoorzaam zijn.
2. Dwaas; de dwazen zijn zij die ongehoorzaam zijn.
3. Lamp: de lamp is het gebod.
4. Licht; het licht is de wet van God.
5. Olie; de olie is het daaruit voortvloeiende verlangen om de wet van God te gehoorzamen als gevolg van onderdrukking of vervolging.

Laten we nu teruggaan naar de gelijkenis van de tien maagden en kijken hoe dit verhaal uitpakt. Vergeet niet om altijd alle dingen zelf te onderzoeken om erachter te komen of het waar is. We zullen de gelijkenis lezen en de Bijbelse definities zetten op de plaatsen waar we de vijf sleutelwoorden, die we vanuit de bijbel hebben gedefinieerd, lezen. Let op: we zijn de Schrift niet aan het herschrijven, we gebruiken onze oren om te horen wat deze gelijkenis betekent, door gebruik te maken van de Schrift om de Schrift uit te leggen. We gaan de oorspronkelijke gelijkenis lezen:

Mattheus 25:1-13

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet (waarop de Zoon des mensen komen zal).

We gaan de gelijkenis nu opnieuw lezen met de Bijbelse definities die we hiervoor hebben opgezocht.

Opnieuw Mattheus 25:

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun *geboden* namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren gehoorzaam, en vijf waren ongehoorzaam. Want toen de ongehoorzamen de *geboden* meenamen, waren ze niet van plan om

die te gehoorzamen. Maar de wijzen hadden een verlangen bij zich om de *wet van God* met zijn *geboden* te gehoorzamen. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en zorgden dat ze de *geboden* hadden. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw *liefde en verlangen om de wet van God te volgen*, want onze *geboden* werken niet. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Toen zij weggingen om *verlangen om de wet van God te volgen* te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees daarom waakzaam want u weet de dag en ook het uur niet (waarop de Zoon des mensen komen zal).

Nu vraag je je misschien af. Waarom werden de ongehoorzamen erop uitgestuurd om het verlangen om de geboden (instructies) te houden te gaan kopen. Ook dit kunnen we in de bijbel opzoeken.

Spreuken 23: 23

Koop de waarheid en verkoop haar niet. Koop wijsheid, vermaning en inzicht.

Is het niet verbazingwekkend hoe de gelijkenissen kunnen worden begrepen door de kennis van het Woord van God? Daarom zijn de gelijkenissen voor heel veel mensen dwaasheid, omdat ook de Schrift voor heel veel mensen dwaasheid is en ze verlangen er niet naar om het te begrijpen. Maar zij die het Woord van God als een schat zien vinden het heerlijk om erin te spitten en het te onderzoeken.

Nog een andere vraag:

Waarom zijn er *tien* maagden?

Jesjoea zei dat Hij alleen was gekomen voor het huis van Israël.

Mattheus 15:24

Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.

Israël was in twee kampen verdeeld: het huis van Juda en het huis van Israël. Over het algemeen wordt het huis van Juda gezien als de twee stammen, en werd het huis van Juda bekend als 'de Joden'. Volgens Jeremia 3:8 was het huis van Israël gescheiden en Jeremia merkt op dat het doel van het Nieuwe Verbond, zoals je dat kunt lezen in Jeremia 31:33, is om het huis van Israël terug te brengen naar de wet van God. *Als je hier mee over wilt weten, bekijk dan ons onderwijs in de video's 'De verloren schapen' en 'Wat is het Evangelie'*

Ironisch genoeg bestaat het Huis van Israël uit tien stammen die allen hun weg terug moeten vinden naar de wet van God. Dit begint bij de eerste komst van Jesjoea en vindt zijn vervulling bij zijn tweede komst.

Nu we de Bijbelse definities hebben gebruikt is het duidelijk geworden waarom er wordt gezegd dat iedereen in slaap was gevallen. Want het hele Huis van Israël, ten tijde van de eerste komst van Jesjoea was in slaap gevallen omdat de bruidegom uitbleef Ze waren allemaal in slaap gedommeld, maar *nu*

staat het Huis van Israël op. We zien immers dat meer en meer mensen hun Hebreeuwse wortels beginnen te ontdekken en terugkeren naar het volledige woord van God. Ze komen tot het inzicht dat de hele wet nog geldt voor Zijn volk, zelfs vandaag de dag. Het was een zonde om een van de geboden te verwijderen. Het blijkt dat slechts de helft van het Huis van Israël tot de ontdekking is gekomen op het moment dat Jesjoea terug zal komen. Dat blijkt uit de gelijkenis van de vijf dwaze en de vijf wijze meisjes. Zo kijken wij er op dit moment tenminste tegenaan.

We hopen dat dit onderwijs u tot zegen is geweest.
Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom!

*Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)*

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)