



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De plicht roept

Het is niet al te lang geleden dat er een computerspel verscheen dat erg populair was onder tieners maar ook onder veel volwassenen. Het was een militair spel dat “Call of Duty” heet. Alhoewel we het spel *zelf* niet aanbevelen, sprak de titel ons aan. In het spel werd je in verschillende gevechtssituaties uitgedaagd om de vijand te verslaan ter verdediging van je land. Je moest de orders correct opvolgen om verder te komen in het spel. Hoe verder je in het spel kwam, hoe beter je je land kon verdedigen, vandaar de naam “Call of Duty” (De plicht roept) die eraan refereert dat iedereen de plicht heeft om zijn land te verdedigen.

Iedereen die zijn land in militaire dienst heeft gediend verkrijgt daarmee een zekere mate van eer, respect en vaardigheid. Ze hebben gehoor gegeven aan de plicht die roept ten aanzien van hun land.

Maar hoe zit het dan met onze plicht die roept ten aanzien van onze hemelse Vader? Hebben wij een zekere plicht? Is het mogelijk dat wij kunnen worden gezien als Zijn soldaten? Je zou inderdaad kunnen zeggen dat we, tot op zekere hoogte, als leden van Zijn leger kunnen worden beschouwd.

Filippenzen 2:25

Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en *medestrijder*, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had,

2 Timotheüs 2:3, 4

Lijd verdrukkingen als een goed *soldaat* van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verweekt in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.

Filemon 1:2

...en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze *medestrijder*, en aan de gemeente, die bij u thuis samenkomt:

Dit zijn een paar verzen die impliceren dat gelovigen in de eerste eeuw tot op zekere hoogte de mentaliteit hadden dat ze soldaten van onze Heer waren.

Met dat in ons achterhoofd, wat zouden zij als hun “plicht die roept” hebben beschouwd?

Laten we allereerst Mattheus 4:4 bekijken.

Mattheus 4:4

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Laten we het nog eens bekijken...

Mattheus 4:4

Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Met dit in ons achterhoofd gaan we kijken naar Prediker 12

Prediker 12:13, 14

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.

In vers 13 staat dat de vrees voor God en het houden van Zijn geboden voor iedereen geldt. Gods geboden zijn inderdaad woorden van God. In vers 14 staat dat elke daad van een mens zal worden geoordeeld. Sommigen zullen zeggen: “Nou, dit staat in het Oude Testament. Dat geldt niet meer voor ons.” Voor mensen die dat zeggen moeten we op zoek gaan naar verzen in het Nieuwe Testament die ons vertellen dat al onze daden zullen worden geoordeeld. We moeten ook bekijken of er in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat we de geboden van God, die in het Oude Testament werden gegeven, moeten houden.

Laten we eerst kijken naar een aantal teksten die over oordelen gaan.

Openbaring 22:12

En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.

Openbaring 20:12-13

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

Judas 1:14-15

(...) Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op

goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.

2 Corinthiërs 5:10

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Romeinen 2:6

God “zal ieder vergelden naar zijn werken.”

Dus, we zullen geoordeeld worden naar wat we hebben gedaan. Daarom gaat Jacobus in hoofdstuk 2 zo diep op dit onderwerp in. Het is alsof hij wil zeggen dat oprecht geloof een werkwoord is. Dat zeggen we omdat Jacobus zegt dat geloof zonder werken dood is.

Jacobus 2:26

Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

Oprecht geloof is iets wat je doet. Daarom zullen we worden geoordeeld naar wat we hebben gedaan.

Ergens in geloven betekent niet per definitie dat we erop vertrouwen. Daarom maakt Jacobus het volgende punt;

Jacobus 2:18-19

(...) Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen

Daarom is geloven *alleen* niet voldoende. We zullen worden geoordeeld naar onze daden.

Sommigen zullen daarop zeggen, “Je verkondigt redding door middel van werken. Dat is wetticisme!”

Daarop antwoorden wij met Jacobus 2:24...

Jacobus 2:24

U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.

Nogmaals...

Jacobus 2:24

U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.

Iemand wordt niet gered door wat hij doet. Iemand wordt gered door zijn geloof. Maar de dingen die iemand doet bewijzen zijn geloof. Dus, als iemand geen werken heeft volgend uit zijn “geloof”, dan is dat geloof dood. Zoals we wel vaker zeggen: “Geloof is de wortel. Gehoorzaamheid is de vrucht.”

Aan degenen die het hier niet mee eens zijn, willen we de volgende vraag stellen: “Als een moordenaar gered wordt, maar er opzettelijk voor kiest om te blijven moorden, nadat hij tot geloof is gekomen, is hij

dan een ware gelovige?” We hebben het hier niet over het toegeven aan verleidingen waardoor iemand terugvalt in oude gewoontes. We hebben het hier over een *bewuste keuze* om ongehoorzaam te blijven; Hij *zegt* dat hij gelooft. Zou je een dergelijk persoon als een broeder in de Heer beschouwen?

Nogmaals, hij *zegt* dat hij gelooft, maar welke vruchten brengt hij voort? Zie je dat? *Zeggen* dat je gelooft is één ding. Maar *wandelen* in geloof is vertrouwen. Geloven is niet hetzelfde als vertrouwen. Wandelen naar wat je gelooft, *dat* is vertrouwen. Daarom zegt de schrijver van Hebreeën het volgende:

Hebreeën 11:1

Het geloof nu is een **VASTE GROND** van de dingen die men hoopt, en een **BEWIJS** van de zaken die men niet ziet.

Geloof omvat de daden die de overtuiging laat zien waar je voor staat. Daarom worden we geoordeeld naar de mate waarin wij wandelden in ons geloof in de Schrift.

We zien dus dat er wel degelijk verzen in het Nieuwe Testament staan die ons vertellen dat al onze daden geoordeeld zullen worden.

Laten we nu eens kijken of we in het Nieuwe Testament iets kunnen vinden op basis waarvan we moeten aannemen dat we de geboden van God, die in het Oude Testament staan, en waarover in Prediker wordt gesproken, moeten houden.

Als we weten dat we worden geoordeeld naar hoe goed we hebben gewandeld in ons geloof, moeten we de definitie van geloof eerst goed bekijken. Wat moet iemand “doen” op grond waarvan hij geoordeeld wordt? Wat moet iemand doen om te laten zien dat hij wandelt in het geloof, waarvan Jesjoea zei dat we het moesten navolgen? Daar lijkt de discussie altijd op uit te lopen; De vraag naar de definitie van het geloof dat we uit moeten leven. Moeten we de woorden van Jesjoea navolgen en streven naar Zijn manier van leven? Of moeten we de menselijke uitleggingen van de brieven van Paulus volgen, waarvan Petrus zei dat ze moeilijk te begrijpen zijn? Weet je nog...

2 Petrus 3:16-17

... zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, (...). Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.

Ten aanzien van de brieven van Paulus verwijzen we u graag naar onze Pauline Paradox serie of een aantal van de VELE studies die we hebben over de brieven van Paulus.

We beperken ons nu echter tot de woorden van Jesjoea. Bijvoorbeeld...

Mattheus 4:4

Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt .

Elk woord. Kan het nog eenvoudiger zijn? Elk woord dat uit de mond van God komt. Elk woord.

Overweeg ook ...

Lucas 11:27-28

Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt! Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het doen.

Wat was voor de gelovigen in de eerste eeuw het “Woord van God”? Dat was de Wet die door Mozes was gegeven. Deze verzen in Lucas verduidelijken Jesjoea’s woorden uit Mattheus 23. Want Hij zegt in Lucas dat we het Woord van God moeten *gehoorzamen*. Vergelijk dat eens ...

Mattheus 23:1-3

Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: De Schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet

Dus we moeten gehoorzaam zijn aan de woorden van Mozes, maar niet aan het onderwijs van de Farizeeën. De Farizeeën predikten niet het Woord. Ze predikten de tradities die waren overgeleverd.

Lees ook

Marcus 7:9-13

En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos door **UW OVERLEVERING** die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

Nu begrijpen we het onderwijs uit Mattheus 23 nog beter. We moeten geen menselijke tradities navolgen. We moeten het Woord van God, zoals dat door Mozes is doorgegeven, volgen. De verzen 10, 11 en 13 van Marcus 7 maken dat heel duidelijk.

Marcus 7:10-11

Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u zegt Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde.

En de conclusie staat in vers 13.

Marcus 7:13

en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt;

Jesjoea stelde de woorden die Mozes had opgeschreven gelijk aan het Woord van God, waardoor wij Lucas 11:28 beter kunnen begrijpen, waar (nogmaals) het volgende staat...

Lucas 11: 28

Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God *horen en het doen*.

Jesjoea's begrip van het Woord van God was dat het de Wet was die door Mozes was gegeven. Vergeet niet, dat we deze dingen allemaal kunnen opmaken uit de woorden van Jesjoea Zelf. Jesjoea geeft ons de opdracht om het Woord van God, zoals gegeven door Mozes, te volgen.

Kijk nog eens naar het laatste stukje van de tekst. Daar staat, '*en het doen*'. We hebben dus niet alleen de verzen in het Nieuwe Testament, die zeggen dat al onze daden zullen worden beoordeeld. We zien dat er ook verzen in het Nieuwe Testament zijn die ons vertellen dat we de geboden van God zoals gegeven in het Oude Testament, moeten houden. Die geboden zijn precies de zaken op basis waarvan wij geoordeeld zullen worden.

Hoe staat dat dan in verhouding tot de woorden van Prediker 12? Nogmaals...

Prediker 12:13, 14

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want **DIT GELDT VOOR ALLE MENSEN**. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.

Zoals je kunt zien, zijn het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar in overeenstemming. Verder willen we je verwijzen naar onze studie "De Rechtvaardige zal leven uit geloof".

Dietrich Bonhoeffer zei eens: "Er is geen geloof zonder gehoorzaamheid. En er is geen gehoorzaamheid zonder geloof." Het beeld van geloof dat de meeste hedendaagse gelovigen hebben is een intellectuele verlichting en overeenkomst gebaseerd op woorden in plaats van op gehoorzaamheid. Het lijkt dat de meeste gelovigen geen idee hebben waarin ze God moeten gehoorzamen, waardoor ze eigenlijk geen kennis hebben van God. Zoals het staat in Hosea 4:6 ...

Hosea 4:6

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de Wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

Sommigen zullen zeggen: "Maar dit vers gaat over priesters. Wij zijn geen priesters." Maar we moeten niet vergeten dat Hosea 4 aan heel Israël is gericht. We moeten ook niet vergeten dat heel Israël de belofte ontving dat ze priesters zouden zijn ALS ze Gods Wet gehoorzaamden.

Exodus 19:3-6

Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE (JHWH) riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij

een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Maar we weten dat alleen de afstammelingen van Aaron uiteindelijk priesters zouden worden. Dus waar gaat het over in dit vers uit Exodus? Het gaat niet over het zijn van priesters *in dit leven*. Het gaat erover dat ze in het eeuwige koninkrijk priesters zullen zijn.

In vers 5 staat

...als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt

We moeten Zijn verbond gehoorzamen en in acht nemen. Wat gebeurt er als we daar in dit leven trouw aan blijven? Lees vers 6 maar...

...u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn

Dat staat in de *toekomende* tijd. Dus wanneer zal dat gebeuren? Overweeg 1 Petrus 2:5

1 Petrus 2:5

... dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door (Jesjoea de Messias) Jezus Christus.

Openbaring 1:5-6

(...) Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

En...

Openbaring 5:10

En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.

En zelfs...

Openbaring 20:6

Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Als je meer wilt weten over het priesterschap, kijk dan naar onze tweedelige serie "The Changing of the Priesthood." (De verandering in het Priesterschap).

Nogmaals, we moeten begrijpen dat Jahweh in Hosea 4 heel Israël aanspreekt. En de afwijzing waar over wordt gesproken is de afwijzing van het priesterschap dat aan hen allemaal was beloofd in Exodus 19, als ze zouden gehoorzamen. Nogmaals, de belofte zou op gehoorzaamheid volgen. In Hosea 4 staat wat er met die belofte gebeurd als ze weigeren om te gehoorzamen.

Hosea 4:6

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de Wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

Iemand die oprecht gelooft, is iemand die ernaar streeft om gehoorzaam te zijn. We worden geoordeeld naar wat we *doen* met Zijn Wet. Daarom gaan de woorden van Jesjoea over de kleinste en de grootste in het koninkrijk der hemelen over gehoorzaamheid aan de Wet.

Mattheus 5:18-19

Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Nogmaals, er staan verzen in het Nieuwe Testament die overeenstemmen met de woorden van het Oude Testament waar staat dat al onze daden zullen worden geoordeeld. Er staan ook verzen in het Nieuwe Testament die ons zeggen dat we de geboden van God, die in het Oude Testament staan, moeten houden. En op basis van die geboden zullen we worden geoordeeld, en daaruit kunnen we dus opmaken welke plicht ons roept.

Prediker 12:13, 14

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.

Overweeg nu eens de woorden van Jesjoea ten aanzien van onze houding...

Lucas 17:10

Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen..

Volgt u de “plicht die roept” van onze hemelse Vader?

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)