



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De minste, de grootste, en de opstandige

Zo af en toe hebben we mensen die contact met ons opnemen als een geliefde is gestorven, die niet wandelde volgens de Torah. Vaak luidt de vraag: *“Mijn moeder was een toegewijd Christen, maar ze is 10 jaar geleden gestorven, ze volgde de Torah niet, zegt u dat ze niet in de hemel zal zijn?”*

Met deze vraag in gedachten, gaan we het boek Numeri lezen...

Numeri 15:22-26

En wanneer u zonder opzet gezondigd hebt, en niet al deze geboden gedaan hebt, die (JHWH) de HEERE tot Mozes gesproken heeft – alles wat (JHWH) de HEERE u door de dienst van Mozes geboden heeft, vanaf de dag dat (JHWH) de HEERE het geboden heeft en daarna, *al* uw generaties door – wanneer het zal zijn dat iets zonder opzet gedaan is, iets wat voor de ogen van de gemeenschap *verborgen was*, dan moet heel de gemeenschap volgens de bepaling één jonge stier, het jong van een rund, als brandoffer bereiden, als een aangename geur voor (JHWH) de HEERE, met het bijbehorende graanoffer en het bijbehorende plengoffer, en één geitenbok als zondoffer. Dan moet de priester verzoening doen voor heel de gemeenschap van de Israëlieten, en het zal hun vergeven worden, want het was zonder opzet. Zij hebben zelf hun offergave gebracht, een vuuroffer voor (JHWH) de HEERE, en hun zondoffer, voor het aangezicht van (JHWH) de HEERE, vanwege hun *zonde* zonder opzet. Dan zal het heel de gemeenschap van de Israëlieten vergeven worden, en *ook* de vreemdeling die in hun midden verblijft, want het is heel het volk zonder opzet *overkomen*.

We zien hier dat als de hele gemeenschap de Wet niet navolgt, als gevolg van onwetendheid, ze niet verantwoordelijk is omdat ze niet bewust ongehoorzaam was. Maar dat die gemeenschap de opdracht krijgt om gehoorzaam te *worden*.

Maar, laten we de tekst wat verder bekijken...

Numeri 15:29-31

Voor de ingezetene onder de Israëlieten, en voor de vreemdeling die in hun midden verblijft: één Wet geldt voor u, voor hem die zonder opzet *zonde* doet. Maar de persoon die iets met opgeheven hand doet, van de ingezetenen of van de vreemdelingen, die lastert (JHWH) de HEERE: die persoon moet uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden, want hij heeft het

Woord van (JHWH) de HEERE veracht en Zijn gebod verbroken. Die persoon moet beslist uitgeroeid worden, zijn ongerechtigheid is op hem.

Dus zien we een verschil tussen degene die ongehoorzaam is uit onwetendheid en degene die bewust ongehoorzaam is.

Iemand die de Torah niet volgt als gevolg van onwetendheid zal dus niet afgewezen worden.

In de verzen die we uit Numeri lezen, zien we drie duidelijke categorieën van mensen.

- Die gehoorzaam willen zijn.
- Die ongehoorzaam zijn uit onwetendheid.
- Die bewust ongehoorzaam zijn.

Vergelijk de woorden van Jesjoea...

Mattheüs 5:19

Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof Jesjoea zegt dat het oké is om de Wet niet te volgen. Je zal als de geringste gezien worden in het Koninkrijk. En als je ervoor kiest om die wel te volgen, zal je de grootste zijn in het Koninkrijk.

Maar is dat wat Hij echt zegt?

Het probleem hiermee is dat Hij dan een vaststaande verklaring maakt die niet genegeerd kan worden.

Mattheüs 5:20

Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnegaan.

Hier wordt dus een voorwaarde gegeven om het Koninkrijk binnen te mogen gaan. Namelijk dat onze gerechtigheid overvloediger moet zijn dan de gerechtigheid van de Farizeeën.

De Farizeeën joegen hun eigen gerechtigheid na en NIET die van JHWH. Wilt u hier mee over weten, bekijk dan onze studie “De Wetteloze Farizeeën”.

Dus bij het najagen van hun eigen wet, verwierpen ze de Wet van JHWH. Het is het verwerpen van de Wet van JHWH, Zijn eeuwige Woord, dat oordeel brengt.

De Farizeeën kenden Gods Wet door en door. En ze voegden eraan toe. Vervolgens gaven ze de woorden die ze hadden toegevoegd meer gewicht dan de oorspronkelijke woorden.

Dus zien we dat Jesjoea hier eigenlijk refereert aan Numeri 15;

- De minsten zijn zij die ongehoorzaam zijn uit onwetendheid.
- De grootsten zijn diegenen die gehoorzaam zijn vanwege de kennis van de Waarheid.
- En de opstandigen lijken op de Farizeeën, die Gods Wet afwijzen door hun eigen wet na te jagen.

Dus als een hedendaagse gelovige sterft zonder kennis van de Wet, dan hoort hij bij de eerste groep, genoemd in Numeri 15. Deze mensen worden niet schuldig bevonden aan ongehoorzaamheid omdat ze onwetend waren.

Maar als een hedendaagse gelovige de waarheid van Gods Woord, die Jesjoea Zelf onderwees, ontvangen heeft en dan weigert om die in gehoorzaamheid na te leven, dan wordt dat gezien als rebellie. Zo iemand wordt gerekend tot de groep die in Numeri 15:29-31 ‘*verachters van het Woord*’ worden genoemd .

We zeggen dit niet zomaar. In feite geldt het voor hen die de waarheid over de Wet is verteld, maar hun eigen zienswijze verdedigen door zich vast te houden aan doctrine en tradities. Door dit te doen negeren zij Gods eeuwige woord!

Ze zijn vergeten dat Jesjoea hen aansprak toen Hij zei dat onze gerechtigheid overvloediger moet zijn dan die van de Farizeeën, De Farizeeën volgden hun eigen doctrine, tradities en overleveringen. Daarmee voegden ze toe aan de Wet.

Vandaag de dag doen veel mensen hetzelfde als de Farizeeën door doctrine, tradities en overleveringen te volgen. Nu worden er echter delen van de Wet van JHWH WEG genomen.

Met dat in gedachten, vergelijk de verzen eens die ons onderwijzen om niet toe te voegen aan de Wet, zoals de Farizeeën dit deden...

Deuteronomium 4:2

U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen EN er *ook* niets van afdoen, opdat u de geboden van (JHWH) de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt.

En

Deuteronomium 12:32

Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en er *ook* niets van afdoen.

Dezelfde verzen waarin ons opdracht wordt gegeven om niet toe te voegen aan de Wet van JHWH, zoals de Farizeeën deden, leren ons ook dat we er niets vanaf mogen doen, zoals veel hedendaagse voorgangers doen.

Toevoegen of wegnemen van Gods Wet. Het komt er op neer dat Gods Wet wordt getrotseerd om de doctrine en tradities van mensen te gaan volgen. De rechtvaardigheid van iemand die dat doet wordt door Jesaja een “bezoedeld kled” genoemd (Jesaja 64:6). Want God verlangt enkel dat we Zijn gerechtigheid najagen. Niet de gerechtigheid van de doctrine en tradities van mensen. En wat Zijn gerechtigheid inhoudt staat in Deuteronomium. Lees maar...

Deuteronomium 6:25

Het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht van (JHWH) de HEERE, onze God, zoals Hij ons geboden heeft.

Die gerechtigheid moeten we najagen in geloof.

Vergelijk ...

Romeinen 3:22

namelijk gerechtigheid van God door *het* geloof in Jesjoea de Messias, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.

En ...

Romeinen 10:6-9

De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jesjoea belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Wilt u zich verder verdiepen in deze verzen, bekijk dan onze studies “De rechtvaardigen zullen leven uit geloof” en “Het zondaarsgebed”

Gods geboden worden ons gegeven tot gerechtigheid. Echter, als we gerechtigheid verwachten door doctrine en tradities, dan is onze gerechtigheid, zoals Jesaja zegt, “een bezoedeld kleed”. Dan is onze gerechtigheid niet anders dan die van de Farizeeën.

De waarheid van de Wet van JHWH verspreidt zich vandaag de dag over de wereld. Daardoor wordt de groep die ongehoorzaam is uit onwetendheid, zoals omschreven in Numeri 15, elke dag kleiner.

De andere groepen echter, die gehoorzaam zijn, maar ook die rebelleren, ... groeien.

Tegen de tijd dat Jesjoea terugkeert zullen alle mensen de Waarheid hebben gehoord en geen excuus meer hebben. Iedereen kan dus zelf de keuze maken om Zijn eeuwige Waarheid te accepteren of die af te wijzen. In Jesaja 1 staat het als volgt:

Jesaja 1:18-20

Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt (JHWH) de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als *witte* wol. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten, maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden; want de mond van (JHWH) de HEERE heeft gesproken.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat JHWH u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)